

Mahatma Brieven Krotona

Na een hectische tijd had ik het voorrecht neer te strijken in Ojai, Californie om gedurende drie weken een aantal sessies over de Mahatma Brieven met Joy Mills bij te wonen aan de School of Theosophy in Krotona. Toen ik daar arriveerde was het ongewoon koud en regenachtig voor de tijd van het jaar en er lag zelfs sneeuw op de bergen. Gelukkig werd het na een paar dagen echt Californisch weer, dat wil zeggen overdag zonnig en warm en 's nachts koel of zelfs koud.

De eerste twee schoolweken werden gevuld met 'Matters of Life and Death, studies in the Mahatma Letters'. Na twee weken hadden we slechts één brief nader bekeken, namelijk brief 18 van de chronologische uitgave, oftewel brief 9 uit de 'oude' publicaties. Deze brief geeft in feite het begin aan van de werkelijke leringen door de Mahatma's gegeven; we maakten naar aanleiding van deze brief dan ook uitstapjes naar verschillende andere brieven. Uiteraard zijn we ook uitgebreid ingegaan op die brieven die de condities behandelen van de stadia na de fysieke dood: brief 68 (16 oude versie), 70 (20 oude versie), 85 (24 oude versie enz. Ook werden verbanden gelegd met *De Geheime Leer*, *De Sleutel tot Theosofie en De Stem van de Stilte*.

We raakten gefascineerd door het vele dat werd aangetipt naar aanleiding van deze ene brief. Joy stelde dat deze brief 18 geschreven was nadat er 17 brieven aan waren voorafgegaan

die beschouwd kunnen worden als een 'aftasten van de serieusheid van Sinnett'. Toen dat was gebleken kwamen de diepere leringen. Sinnett had toen zijn boek 'The occult world', naar aanleiding van de eerste brieven, al geschreven. 'De leerling was klaar' zou je kunnen zeggen en kon er méér worden gegeven.

Na deze twee weken was er een weekend-workshop met als onderwerp 'Self-knowledge: key to inner illumination'. Tijdens dit weekend werd een gedeelte van de oude tekst de 'Yoga Vasishtha' behandeld. Centraal stonden de vragen van de leerling in deze oude tekst 'hoe zwakke zielen zoals de mijne rust kunnen vinden van de angst voor de dood, voor verandering en voor het einde. O Grote, wat is toch het inzicht dat jij hebt en wat is de geheime kennis waardoor je altijd in harmonie met anderen en met het Zelf bent? Hoe kan ik mijn eigen Eeuwige Volheid realiseren?'

De 'Yoga Vasishtha' is een tekst uit de 5e, 6e eeuw en bevat de essentie van de Vedanta filosofie. HPB omschrijft het als zijnde voor de weinigen die het Pad van Zelf-kennis zoeken.

De 'Yoga Vasishtha' zit vol met verhalen. Ook worden door het hele boek heen voortdurend vragen gesteld die ook in onze tijd relevant zijn (er is immers niets nieuws onder de zon!).

Een van de vragen die gesteld wordt is bijvoorbeeld: 'Als ik vrij/verlicht zou zijn, hoe zou ik dan leven/handelen?' En antwoorden worden gegeven aan Rama, zoals: 'Rama, je bent al bevrijd, leef er dan ook naar!' Steeds weer wordt gewezen op

het feit dat niets bereikt kan worden dan door eigen inspanning en dat het in essentie steeds gaat om een verandering in het denken. Er gaat niets boven Zelf-kennis.

De laatste van de drie weken werd besteed aan 'Strategies on teaching Mahatma Letters'. Er werd in kleine groepen op verschillende manieren gewerkt en daarvan werd een presentatie gegeven tijdens de laatste dag.

Alle aanwezigen hebben deze weken als zeer waardevol ervaren en iedereen is dan ook van plan volgend jaar maart terug te komen om een soortgelijke studie te doen betreffende *De Geheime Leer*. Ik hoop de gelegenheid te hebben nogmaals van de partij te zijn!

Ali Ritsema

Zomerschool TVN: De onvoltooide symfonie

In de Universele wijsheid vinden we het idee dat mens en wereld(en) verwickeld zijn in een proces van wording: dat mens en wereld(en) tot een harmonisch geheel kunnen evolueren. Dit proces van wording, voltooiing zal tijdens dit weekend vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Vanuit de wereld van muziek; doormiddel van kleuren zonder kleur.

De yoga-traditie van gerichtheid en oefening komt aan bod. Hoe spiritualiteit zich kan ontwikkelen als zintuigen en de daarmee verbonden hersencentra op een andere manier leren werken. Besproken zal worden hoe in het boek "La symphonie pastorale" mensen worstelen

met goed en kwaad en de vraag of liefde per definitie altijd goed is. Ook gaan we met de 'Meesters op Pad' om aanwijzingen te vinden voor een versnelde ontwikkeling en zal worden ingegaan op de vraag hoe een ontmoeting met de innerlijke vrijheid tot stand gebracht kan worden.

Inlichtingen en opgave bij het hoofdkantoor te Amsterdam.

European School of Theosophy

De European School of Theosophy houdt haar jaarlijkse studieweek te St. Deiniol's in Hawarden, dichtbij Chester van 13 tot 20 oktober 2000. Het thema is 'The Heart of Theosophy'. Gastsprekers zijn Isaac Davila Jauli en Yves Marcel; directors: Geoffrey Farthing, Harold Tarn, Colin Price, Denise Taggart.

Het is de bedoeling om dat wat in de Theosofie aangereikt wordt, te onderzoeken en om manieren te vinden het gedachtengoed uit te dragen. Het programma zal elke dag beginnen met meditatie, gevolgd door lezingen met aansluitend discussies. Nadere informatie is te verkrijgen bij: Ingrid Eberhard-Evans, Beglog, Llanddeiniol, Llanrhustud SY23 5AW, Wales - U.K., tel./fax: +.44.1974 202958, email: ingridee@lineone.net

School of the Wisdom te Adyar

De school of the Wisdom wordt te Adyar gehouden van 31 oktober tot 14 december 2000. Het thema: The life is worth living. Director: Joy Mills

Tijdens deze School of the Wisdom zal de nadruk liggen op een diepgaande studie zijn van de drie theosofische klassieken: *At the Feet of the Master*, *Light on the Path* en *The Voice of the Silence*. Ook zullen passages uit de *Letters from the Masters of the Wisdom* en de *Mahatma Letters* aangehaald worden. Studenten zullen aangemoedigd worden vragen te onderzoeken zoals:

Wat wordt bedoeld met spiritueel leven? Kan een spiritueel leven samen gaan met het vervullen van familieplichten, met het n najagen van een carrière, met 'making money'?

Is er een leven mogelijk dat het waard is om geleefd te worden in de wereld van vandaag de dag? Hoe kunnen we spirituele oefeningen zoals meditatie integreren in onze alledaagse bezigheden?

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofdkantoor te Amsterdam. Aanvragen om de school te kunnen bijwonen dienen vergezeld te gaan van een aanbeveling van de voorzitter van de TVN.

Agenda

juni

15, 16, 17

Seminar met prof. Ravi Ravindra: Daily life as spiritual practice. (Naarden)

juli

14, 15, 16

Zomerweekend "De onvoltooide symfonie" (Naarden)

september

9 Nationale studiegroep "Goddelijk Plan" Barborka (Amsterdam)

oktober

4-8 Seminar met dr. Edi Bilimoria. Voertaal engels. (Naarden)

Inlichtingen ITC: 035-6945121

7 Studiegroep Geheime Leer (Amsterdam)

november

17, 18, 19

Weekend ter gelegenheid van 125 jarig bestaan Theosophical Society (Naarden)

december

2 Studiegroep Geheime Leer (Amsterdam)

Hij, die op het Pad is bestaat niet voor zich zelf,
maar voor anderen.

Uit: Aan de voeten van de Meester