

# Een filosofie met vastberaden aanhangers

– N.C. Ramanujachari

**Over het algemeen willen mensen in vrede en harmonie leven. Toch, aangezien velen niet echt weten waar zulke kwaliteiten te vinden zijn, wenden zij zich tot een filosofie die redelijk goede antwoorden voorstelt op de twijfels die zich in hun hoofd schuilhouden. Zowel intellectuelen als het grote publiek worden aangetrokken tot de Theosofische Vereniging en haar filosofie, die zich baseert op de Eenheid van alle Leven en Universele Broederschap.**

Dr. N.C. Ramanujachari is schrijver in de Telugutaal en een nationale spreker van de Indiase afdeling.

Terwijl de wereld geplaagd wordt door partijruzies, en versplinterd is in kaste, geloof, taal en religie, stelt de Theosofische Vereniging zich ten doel een nieuw soort mensheid te creëren, wiens verstand het hele universum omvat. Toen de Vereniging werd opgericht in 1875, was de enige naar voren gebrachte doelstelling ‘om kennis van de wetten die het universum bestieren te verzamelen en te verspreiden. Daar dit misschien beschouwd werd als te abstract en te obscuur, werden de doelstellingen helderder geformuleerd en werden er plannen gemaakt in 1879 die er als volgt uitzagen:

A. Om in de mens zijn spirituele intuïties levend te houden.

B. Om bekrompenheid in iedere vorm tegen te gaan en te bestrijden, zij het als een intolerant religieus sektarisme of geloof in wonderen of in iets bovennatuurlijks.

C. Om een gevoel van broederschap onder de naties te bevorderen, en te helpen bij de internationale uitwisseling van nuttige kunsten en producten, door advies, informatie en coöperatie met alle eerbare individuen en verenigingen; mits echter de Vereniging geen voordeel of percentage trekt voor zijn gezamenlijke diensten...

D. Tenslotte, en voornamelijk, om individuele leden aan te moedigen en te helpen bij zelfverbetering, t.w. intellectueel, moreel en spiritueel...

In 1896 werden de doelstellingen aangenomen. Ofschoon er drie van gemaakt werden met het oog op helderheid en ondubbelzinnig begrip, zijn zij niet exclusief. Ze zouden beschouwd moeten

worden als het hele doel waarvoor de Vereniging bestaat. De doelstellingen zijn onderling afhankelijk en erop gericht een nieuw verstand te ontplooiën dat feilloos beseft dat 'Er geen Wet (religie) is, hoger dan Waarheid' - een waarheid die voor altijd alle manifestatie aaneen bindt.

Voor leden van de Theosofische Vereniging die over de hele wereld verspreid leven, is een intellectueel aangetrokken voelen tot de filosofie van de Vereniging de gemeenschappelijke band, en zij trachten dit een deel van hun dagelijks leven te maken. Sommigen gaan ten onder door de horden en obstakels onderweg, maar anderen overstijgen ze, gesteund door hun diepe begrip van de principes van het leven en soms een glimp van een fantastische toekomst, uit theosofische studie te verkrijgen.

### **Filosofische en spirituele waarde**

In de loop van de afgelopen honderdtwintig jaar heeft de Theosofische Vereniging het publiek veel literatuur van filosofische en spirituele waarde voorgezet. Zij heeft geholpen de menselijke perspectieven in hun totaliteit te verhelderen en te verruimen. Ook hielp zij het mystieke karakter van het universum te onderzoeken, hetgeen geactualiseerd is als een wereldvisie. Overal hebben leden van de Vereniging getracht kennis en ervaring op alle gebieden van menselijke activiteit te verrijken, onder andere in de kunsten, de wetenschappen en literatuur.

Maar soms overvleugelen organisatorische belangen de filosofische kant. Dit kan ertoe leiden dat iemand technisch lid is, en voldoet aan de formele verplichtingen zonder een geest van begrip. In overeenstemming met de menselijke natuur komt er al gauw een stadium waarin het omhulsel van de organisatie de leidende filosofie eruit drukt, ofschoon de twee voortdurend verstrengeld zouden moeten zijn. In iedere organisatie zijn er serieuze en minder serieuze leden. Toch is het nodig dat de oprechte leden, ook al hebben zij niet voldoende energie en tijd om zich volledig te wijden aan de activitei-

ten van de organisatie, op één lijn zitten met de kerntaak. Vanwege persoonlijke of beroepsverplichtingen kan een lid soms niet alle bijeenkomsten van zijn afdeling bijwonen, maar dit hoeft geen basaal gebrek aan geloof in te houden. Regelmatige aanwezigheid op bijeenkomsten helpt iemand zijn energie opnieuw op te laden, maar iemand die dat niet kan moet andere middelen vinden om de regenererende bronnen aan te boren en de doelen van de Vereniging te bevorderen.

Mevrouw Blavatsky, stichter van de Theosofische Vereniging, noemde op hoe leden de Vereniging kunnen helpen:

1. Bestudering en begrijpen van theosofische leerstellingen.
2. Praten met anderen, uitleggen wat Theosofie wel en niet is, het wegnemen van misverstanden en belangstelling ervoor wekken.
3. Helpen bij het laten circuleren van theosofische literatuur.
4. Verdedigen van de Vereniging tegen onrechtvaardige belasting.
5. Een voorbeeldfunctie vervullen door de eigen levenswijze.

Elders betreurt zij het dat de meeste leden 'er de voorkeur aan geven nietsdoeners van de Theosofie te blijven' in plaats van zich in te spannen om 'te werken voor het verlichten van menselijk lijden in iedere vorm'. Alle leden moeten alle takken van de esoterische filosofie bestuderen, zo niet gaan beheersen, zegt zij. Van ieder lid van de Vereniging wordt verwacht dat hij zijn blik verruimt door een degelijke bestudering van de leerstellingen van theosofische filosofie, en dat hij werkt voor de verspreiding ervan onder het lekenpubliek. Alleen het voortdurende en niet aflatende werk van zulke toegewijde aanhangers houdt de organisatie en zijn doelstellingen levend en pulserend.

Uit: *The Theosophist*, september 1999  
Vertaling: A.M.I.