

# De Orde van de Tafelronde

– René Sijnja

**De Nederlandse Tafelronde bestaat 90 jaar en presenteert zich met dit artikel opnieuw aan de Theosofische Vereniging, waarmee zij zich nog steeds verwant voelt.**

René Sijnja is hoofdridder van de Tafelronde in Nederland. In januari 2002 werd Aukje Boerlage gekozen als zijn opvolgster.

De Nederlandse Orde van de Tafelronde is een afdeling van The International Order of The Round Table, die 1908 in Londen werd opgericht door Herbert Whyte, daarbij geholpen en ondersteund door dr. Annie Besant en Bisschop C.W. Leadbeater. Sindsdien heeft de Orde zich over de wereld verspreid en omvat zij meerdere nationale afdelingen. In Nederland werd zij 90 jaar geleden, in 1911, door Corrie Dijkgraaf opgericht.

De Tafelronde is ontsproten uit 'Lotus'-kringen, een theosofische jeugdorganisatie in Amerika en Londen. Een van de leden in Londen was Herbert Whyte. Hij was dan ook de eerste 'Senior Knight' en Annie Besant was beschermvrouwe. Toen Herbert Whyte in 1917 bij Jeruzalem sneuvelde, nam Leadbeater beide functies over. In 1932 namen George en Rukmini Arundale de leiding over. Met deze in theosofische kringen bekende namen is wel duidelijk geworden waar onze wieg heeft gestaan. En zo als dat gaat met kinderen: ze worden zelfstandig en volwassen. We voelen ons nog steeds welkom in het 'ouderlijk huis' op het ITC te Naarden, maar zijn het innige contact met de theosofen een beetje kwijt. Niet dat we nu weer thuis willen komen wonen, maar wij willen gewoon onze ouders weer eens bijpraten over wat we eigenlijk aan het doen zijn, vandaar dit verhaal.

De Tafelronde is een vereniging voor kinderen en voor de opgroeiende mens; zij volgt en steunt de ontwikkeling van kind tot volwassene.

Als het kind zes jaar is kan het page worden, dit is het stadium van blijheid; daarna, negen jaar oud, mag het kind schildknaap worden, dit heeft als kenmerk vriendschap. Met dertien jaar wordt men jonker; nu komt bij de vorige aspecten de

hulpvaardigheid. De ridder, achttien jaar of ouder, tracht te leven in vreugde, vriendschap, hulpvaardigheid en rechtvaardigheid.

Deze ontwikkeling komt tot uitdrukking in de symbolen die bij de graden horen: de knop (page), het groene twijgje (schildknaap), de rode roos (jonker) en de korenaren (ridder).

Het universeel karakter van de Tafelronde komt tot uiting in haar verklaring betreffende haar positie te midden van godsdiensten en zedenleren:

“De Tafelronde houdt geen verband met enige godsdienst of zedenleer, of liever, zij omvat ze alle, opdat haar leden zullen samenwerken in verdraagzaamheid, met begrip voor elkaar, tot geluk en welzijn van allen.”

Hiermee is gezegd, dat de Tafelronde onafhankelijk is van enige andere organisatie of vereniging.

### **Het werk van de Tafelronde**

Het werk van de leden van de Tafelronde is tweeledig. Het bestaat uit het verrichten van ceremoniën tijdens bijeenkomsten in een ruimte, die de Tempel wordt genoemd, en het zich dagelijks inzetten voor de idealen van de Tafelronde. Enkele van die idealen zijn broederschap, verdraagzaamheid, hulpvaardigheid en eerbied voor alle vormen van leven.

Veel van het ceremoniële werk is geïnspireerd door de oude mythen rond koning Arthur. Zoals de ridders van

koning Arthur de wereld introkken om in naam van hun Koning en Koningin onrecht te bestrijden, zo staat de ridder van de hedendaagse Tafelronde in de menselijke samenleving, om daarin zijn geestelijke Koning en Koningin te dienen.

De ceremoniën vinden plaats in een kring. In de richting van de vier windstreken zijn vier vaste punten. In het oosten staat een open zetel, die niemand bezet, de plaats van de Koning. In het zuiden bevindt zich de zetel van Liefde, in het westen die van Wijsheid en in het noorden de zetel van Kracht. In het midden staat een ronde tafel, die gewijd is aan de Koningin.

Het zoeken naar de Heilige Graal betekent het zoeken naar het Allerhoogste, naar datgene in de mens dat alle mensen verbindt met het Ene en met elkaar. Hij die zoekt en vindt zal zich verbonden weten met het Allerhoogste en met al wat leeft.

“De ware ridder is sterk, moedig, eerlijk, teder, hoffelijk en zelfbeheerst; hij heft nooit de hand op tegen zwakkeren, bevoordeelt zich niet ten koste van anderen, spreekt geen kwaad van afwezigen en is nooit ontrouw aan een vriend. Eer is zijn wachtwoord en zachtheid zijn sieraad. Hij is hulpvaardig en toegeeflijk voornamelijk jegens zwakkeren, zonder vrees in gevaar, vol medelijden voor hem die overwonnen is, vergevende die hem kwaad doen, vriendelijk voor kinderen en dieren”.

Zoek binnen in uw lichaam,  
de schrijn van uw gewaarwordingen,  
in het Onpersoonlijke de 'eeuwige mens'  
en als u die ontdekt hebt, zie naar binnen:  
u bent Boeddha.

Uit: "De Stem van de Stilte", H.P. Blavatsky