

Jonathan Livingston Seagull

Van 11 tot en met 13 april 2003 was er op het Theosofisch Centrum in Naarden een bijeenkomst onder leiding van Helen Gething over Jonathan Livingston Seagull, een verhaal geschreven door Richard Bach.

Het verhaal van Jonathan Zeemeeuw is het verhaal van een meeuw die zijn eigen weg gaat, tegen de wil van de groep (de zwerm meeuwen) in. In de groep meeuwen waar hij bij hoort is onderling vechten om voedsel, schreeuwen en eeuwenoude regels volgen de enige manier van leven. Voor Jonathan is het leven vooral: leren zo goed mogelijk te vliegen. Dit beheerst zijn hele leven. In een poging zo snel mogelijk te vliegen komt hij op een morgen zo snel de zwerm ingedoken dat iedereen zich wild schrikt. De raad van ouderen wordt bij elkaar geroepen en Jonathan wordt verbannen. In de uithoek waar hij terecht komt blijft hij zich bekwamen in het vliegen, tot er een paar sneeuw witte meeuwen langs komen die geen enkele moeite hebben hem bij te houden. Jonathan is stomverbaasd. "Wie zijn jullie?" "Wij zijn gekomen om je mee te nemen naar de volgende school." In die school zijn allemaal meeuwen die van het perfectioneren van vliegen hun doel in het leven gemaakt hebben. Jonathan oefent en leert en is echt op zijn plek. Op een dag laat een oudere meeuw zien dat het mogelijk is met de snelheid van een gedachte van de ene plek naar de andere te gaan. Jonathan, leer gierig als hij is, wil dit ook leren. Om dit te leren moet Jonathan

zich ervan bewust worden dat hij een perfect idee van vrijheid is. De eerste keer dat het hem lukt om dit toe te passen, komt hij op een andere planeet terecht. Na wat oefenen neemt de oude zeemeeuw afscheid en Jonathan wordt ingezet om de nieuwelingen te leren vliegen. Maar de oude wereld blijft trekken en op een dag besluit Jonathan terug te gaan, want er moeten toch meer meeuwen zijn zoals hij!

Terug in de gewone wereld vindt hij Fletcher Zeemeeuw, die net is verbannen uit zijn zwerm. Fletcher is boos op de zwerm meeuwen, maar Jonathan vraagt wat hij wil: echt goed leren vliegen en aan de anderen leren wat mogelijk is, of boos blijven. Fletcher kiest het eerste en ze gaan aan het werk. Al gauw krijgen ze gezelschap van andere meeuwen die ook les van Jonathan willen hebben. Op een dag besluit Jonathan dat ze de zwerm gaan laten zien wat ze kunnen. Dus vliegen ze in formatievlucht over de zwerm en oefenen ze hun kunsten. De ouderen van de raad vinden het maar niets en noemen Jonathan en de zijnen duivels. Maar ze zetten door. Een lamme meeuw die niet kan vliegen komt bij Jonathan en vraagt: "Kan je mij ook leren vliegen?" "Natuurlijk, ook jij bent een perfect idee van vrijheid." En wonder boven wonder – hij vliegt. Nu wordt Jonathan echt populair en steeds meer meeuwen luisteren naar zijn verhalen dat ze allemaal perfecte ideeën van vrijheid zijn. Tot op een dag Fletcher tijdens een stuntvlucht recht de rotswanden in vliegt. Tot zijn eigen verbazing gaat hij niet dood. De zwerm meeuwen

Agenda: in Nederland

augustus 2003

11-18 Naarden: Italiaans- en Franstalige zomerschool.

oktober 2003

11 besturen dag

november 2003

15 Najaarsdag (alleen voor leden): korte A.L.V.. Daarna programma met Paula Schreurs. Nadere mededelingen volgen per brief.

maart 2004

6 Voorjaarsdag. Spreker: Henk Spierenburg over het bijbelboek Job

juli 2004

9 t/m 11 Zomerschool

Voor nadere inlichtingen over genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

is zo geschokt dat ze Fletcher aanvallen. Nu zijn hij en Jonathan opeens op een heel andere plek. Jonathan zegt: "Dit is een kunstje dat meestal pas verderop in het programma aan bod komt. Maar je weet nu dat het waar is: je bent een perfect idee van vrijheid." Fletcher oefent een paar dagen met zijn nieuw gevonden mogelijkheden en Jonathan zegt tegen hem dat het tijd wordt te gaan: "Nu ben jij de leraar van de zwerm. En laat ze geen afgod van me maken." En Fletcher begint les te geven.

De eerste dag van de bijeenkomst in Naarden ging over dit verhaal. We hebben het gehoord, op film gezien en de muziek van de film gehoord.

Dag twee was heel anders, toen hebben we geoefend in luisteren en nagedacht over wat deze ervaring betekent voor het werk van de Theosofische Vereniging. Dingen die goed zijn voor het werk zijn: helderheid, aandacht, humor, toepasselijke plek, oogcontact, openheid, eerlijkheid, redelijkheid, volwassenheid, lichaamstaal en vertrouwen. Hindernissen zijn: vooroordelen en kennis. Verder waren er persoonlijke gesprekken over ervaringen die ons leven veranderd hebben.

Op dag drie hebben we contact gemaakt met de natuur op het mooie terrein. Die ervaringen hebben we daarna met elkaar gedeeld. Daar kwamen dingen uit als: contact maken met de natuur is moeilijk als je gedachten blijven malen. Wat een kracht zit er in een boom. De vele vormen in de natuur komen uit één energie voort. Afgesloten werd met het voorlezen van het verhaal door mensen die

verschillende karakters in het verhaal voorstelden. Een rode draad door de drie dagen waren de citaten uit Illusions, ook van Richard Bach.

Al met al was het een heel ander soort weekend dan ik van de Theosofische Vereniging of het Internationaal Theosofisch Centrum gewend ben. Er waren geen lezingen waarin je alvast voorgezegd werd hoe je theosofie dient uit te leggen en te ervaren en er was meer ruimte voor meditatie, eigen studie en eigen ervaringen. Ik vond het heerlijk. Deze mening werd denk ik niet door iedereen gedeeld, want elke dag waren er minder mensen. Een volgende keer dat zoiets geprobeerd wordt is het, denk ik, handig als er duidelijker gemaakt wordt dat het doel van het weekend meditatie en zelf-werkzaamheid is. Het programma lezend zie ik dat het er wel op stond, maar niet duidelijk genoeg, denk ik. Mensen lezen zo'n programma niet, dus zoiets belangrijks moet in de titel al tot uitdrukking komen. De mensen die over bleven op zondag waren naar mijn idee de mensen die niet alleen kwamen om te ontvangen, maar ook om te geven. En paradoxaal genoeg: wie geeft, zal ontvangen.

Ik wil afsluiten met een van de citaten uit Illusions waar we dit weekend op gemediteerd hebben: "Elke mens, alle gebeurtenissen in je leven, zijn er omdat jij ze naar je toe getrokken hebt. Het is aan jou te kiezen wat je ermee doet." (Every person, all the events of your life are there because you have drawn them there. What you choose to do with them is up to you.)

Katinka Hesselink

Agenda: in buitenland

oktober 2003

11-18 Bretagne (Frankrijk):
Europese School
tweede helft oktober:
School of the Wisdom,
Adyar, India. Prof. Krishna
en Radha Burnier over
'Living and Dying' (nadere
mededelingen volgen)

november/december 2003

17 nov - 12 dec: Adyar:
School of the Wisdom: "At
the Feet of the Master".

*Voor nadere inlichtingen over
genoemde activiteiten kunt u
contact opnemen met de T.V.N.:
020-6765672.*

Ahimsa (geweldloosheid) gehandhaafd in India

In Theosofia 5 (oktober 2002) stond een oproep om een protestbrief te schrijven naar de regering van India aangaande het voorstel om export, import, slacht en consumptie van vlees te bevorderen.

In de jaarlijkse uitgave 2002 van het blad The Service Link, uitgegeven door The Theosophical Order of Service, staat het resultaat van deze actie in de kolom "Goed nieuws".

In 2002 formuleerde de regering van India het 10^e Vijfjarenplan voor de ontwikkeling van India.

De sub-commissie Vlees van het ministerie van Landbouw en Veeteelt beval in een rapport een aanzienlijke uitbreiding aan van het slachten van dieren en van de im- en export van vleesproducten.

De Theosophical Society en de Theosophical Order of Service beoordeelde dit als volstrekt in tegenspraak met India's prachtige spirituele erfenis van ahimsa, geweldloosheid.

Men zag dit ook als een verdere stap naar beneden op het pad dat de westerse naties bewandelen, het pad van het industrieel exploiteren van dieren zonder begrip voor het leefmilieu van het dier en zonder inzicht of het al of niet voor de gezondheid van de mens noodzakelijk is om vlees te eten.

Radha Burnier, internationaal Presidente van de TS en de TOS, vroeg ons om naar de Minister President van India te schrijven om onze bezorgdheid uit te spreken.

De actie werd op het Hoofdkwartier van de TS gecoördineerd door Mr Arjun Gopalaram die samenwerkte met andere dierenbeschermers en organisaties.

De respons van leden van de TS uit India en uit de rest van de wereld was fantastisch: vele honderden brieven kwamen binnen.

Mr Arjun meldt dat het rapport van de sub-commissie Vlees is verworpen door de regering van India.

Hij voegt daar aan toe: "De Commissie Planning schreef een officieel bericht naar ons en naar andere organisaties, dat de regering momenteel geen plannen heeft om het slachten en de mechanisering van slachthuizen uit te breiden. Daarnaast is er in de staat Tamil Nadu, waar de TS is gevestigd, van regeringswege een verzoek gekomen aan politie, aan het departement van Landbouw en Veeteelt en aan de Vereniging ter voorkoming van wreedheden jegens dieren, om het toezicht op transport en behandeling van slachtdieren te verbeteren."

De "Russische archieven"

Gedurende de afgelopen jaren is er regelmatig, tijdens bijv. de ALV, sprake geweest van archieven die zich in Rusland bevonden.

Sinds 21 mei jl. staan deze archieven uiteindelijk weer bij ons in de kast. Eerst even een stukje historisch overzicht.

Begin jaren '90 ontdekte Prof. Dr. F.C.J. Ketelaar, archivaris van het Nationaal Rijksarchief dat er in Rusland, Moskou, een gebouw bestond waar vele kilometers

archieven stonden opgeslagen in heel West Europa. Dit gebouw was niet toegankelijk en nagenoeg niemand wist wat er in zat. Er is verteld dat het door krijgsgevangenen gebouwd was, en voor alle ramen zitten tralies. Het duurde tot eind 1991 begin 1992 tot hij daar toegang toe kreeg. Hij heeft zeer veel tijd in dit project geïnvesteerd om het enigszins te catalogiseren.

Hoe kwamen die archieven nu daar:

In het prille begin van de 2^e wereldoorlog, in mei 1940, werd door de Duitse bezetters alles meegenomen. Niet alleen de archieven trouwens maar ook (een gedeelte van?) de bibliotheek.

Ik heb begrepen dat een aantal belangrijke dingen door bestuursleden mee naar huis genomen is, uit voorzorg. Niet alleen bij ons werden de archieven geroofd, maar het gaat hier om archieven van ruim 30 verschillende organisaties.

Deze archieven werden naar wat heen en weer zwerven opgeslagen in wat later de Russische sector van Berlijn en Duitsland werd. Dit geheel, waar onder ook een hoeveelheid kunstschaten behoorden, werd gezien als oorlogsbuit en overgebracht naar Moskou.

De reden voor deze archievenroof, die door de "Sicherheidsdienst" werd gedaan was, naar men zegt, dat (spirituele) organisaties vaak een netwerk hadden waardoor spionage en contraspionage kon worden bedreven.

Vanaf het moment van ontdekking heeft het Ministerie van Buitenlandse zaken, in samenwerking met het Nationaal

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Archief te Den Haag, zich ingezet om deze archieven weer bij de rechtmatige eigenaars terug te kunnen bezorgen. Op 3 april 1992 was er de eerste bijeenkomst over dit onderwerp, er volgden nog vele andere.

De tijd dat Mr Gorbachov president van Rusland was heeft een versnellende werking op de voortgang gehad, maar de ware doorbraak kwam toen Koningin Beatrix in de zomer van 2001 met dhr Poetin, Staatshoofd van de Russische Federatie een gesprek had waar ook de "Recuperatie van de archieven" zoals het officieel heet, besproken werd.

De Nederlandse regering heeft de Russische Federatie inmiddels een financiële bijdrage gegeven ter compensatie van een deel van de kosten ten behoeve van de opslag van het materiaal. Op 6 december 2001 is door de Russische autoriteiten het eerste deel van het archiefmateriaal overhandigd aan de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Moskou. Dit gedeelte werd op 30 januari 2002 in het Auditorium van het Algemeen Rijksarchief aan de respectieve eigenaars teruggegeven. De tweede zending is begin 2003 in Nederland aangekomen, maar er bleek een archief-schimmel in te zitten, dus het moest eerst ontsmet worden. Op 28 mei 2003 was de officiële overdracht van de 2^e serie, waar de Theosofische archieven bij waren. De overdracht geschiedde door Dr. M.W. van Boven, de opvolger van Prof. Dr. Ketelaar. Aan afgevaardigden van de organisaties werd allemaal één dossier overhandigd. Ik heb het dossier van onze vereniging in ontvangst genomen.

Dhr R.D.C. Jansen, die al veel werk in ons archief heeft verricht en zijn vrouw waren daarbij aanwezig. Sprekers waren: Mr. F.A.M. Majoor, Secr. Gen. van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Drs. F.J. Hoogewoud, werkzaam bij de afdeling collecties van de Bibliotheca Rosenthaliana te Amsterdam, Dr. M.C. Jansen, werkzaam bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam leerstoel Oost – Europese geschiedenis en Oost Europa kunde, Zijne Excellentie dhr A. Khodakov, ambassadeur van de Russische Federatie.

Het hele gebeuren is omgeven door een hoge mate van zorgvuldigheid, waarvoor wij de betreffende instanties zeker dankbaar mogen zijn

Zelf heb ik het voordeel gehad om vanaf het begin alle bijeenkomsten die over deze zaak gingen bij te kunnen wonen, daardoor is er ook een verwachting gegroeid over de inhoud. Je denkt dan wel eens, "stel dat nu vandaag ons archief werd geroofd, wat zou men daar dan 60 jaar later nog aan hebben?"

Nu bent u natuurlijk nieuwsgierig naar de inhoud. Helaas kan ik er nu nog niet veel over zeggen. Het is nog lang niet ontsloten, maar mogelijk kan ik u over enige tijd hier meer van vertellen.

Wies Kuiper

Inner and Outer Change door professor P. Krishna

Professor P. Krishna hield op 23 t/m 25 mei 2003 lezingen over de "Innerlijke en Uiterlijke Verandering" (transformatie) van de mens, in de voor zo velen in-

middels vertrouwde grote zaal van de Besant Hall in Naarden.

Professor Krishna ging in op wat de mens door het denken in de uiterlijke wereld heeft bereikt. Er is de laatste eeuw op het uiterlijke gebied meer veranderd dan duizenden jaren voraangaand door de ontwikkelingen in de wetenschap, technologie, gezondheidszorg en landbouw. Daar kan de mens trots op zijn. Helaas is er nauwelijks iets veranderd op het gebied van intermenselijke relaties, als wij kijken naar de reeds duizenden jaren bestaande verdeeldheid in de wereld op het gebied van godsdienst, de sociale en economisch omstandigheden van grote groepen mensen en in de onderlinge communicatie. Er zijn nog steeds te weinig mensen die in gelijkwaardigheid denken. Het grootste deel van de mensheid leeft nog in een afgescheiden denkwereld, waarin slechts plaats is voor identificatie met de groep waartoe men behoort. Er wordt uitgegaan van groepsdenken zoals familie, burens, nationaliteit enz. waarbij het afgescheiden denken centraal staat. Dit groepsdenken leidt tot conflicten, oorlogen, terrorisme enz. Typische voorbeelden voortkomend uit dit afgescheiden denken die de innerlijke verandering van de mens tegenwerkt en die de problemen in de wereld veroorzaakt zijn:

- het niet onderzoeken van de diepere oorzaken van oorlog zoals armoede, frustraties, onrecht, teleurstellingen.

- de machtsfactor voortkomend uit de ontwikkeling van wetenschappen en productie-

V e r e n i g i n g s n i e u w s

methoden uitsluitend voor eigen voordeel.

- milieuproblemen zoals de opwarming van de aarde, woestijnvorming, verontreiniging van water, lucht en aarde, dikwijls voortkomend uit eigen gewin en misbruik van macht.

- dictatorschap leidend tot misbruik van macht, criminaliteit en het verbieden van de vrije meningsuiting. Dit komt voor in verschillende landen, maar ook in gezinnen en op scholen.

Ook in een zogenaamde democratie komt groepsdenken voor, als wij denken aan de handelsbelemmeringen.

- de opvoeding van kinderen in gezinnen waar ouders elkaar niet zien als gelijkwaardig, maar elkaar domineren of zelfs uitsluiten. Dit leidt tot een onzekere situatie voor de opgroeiende kinderen.

- indoctrinatie van kinderen door hen op te voeden met vooroordelen op godsdienstig en sociaal gebied. B.v. "Ik ben katholiek, protestant, moslim, hindoe; ik ben rijk, of ik kom uit een beter sociaal milieu, dus ben ik anders, beter dan de ander".

De diepere oorzaken van bovengenoemde problemen liggen in ons zelf. Wij zullen ons denken moeten veranderen om een innerlijke transformatie te ondergaan. Immers, uit ons

denken komen onze handelingen en gewoonten voort. Innerlijke verandering ligt dan ook besloten in de gerichtheid van ons denken en op het denken in éénheid. Het weten en bewust ervaren dat wij een onderdeel zijn van de gehele natuur en dat we ermee verbonden zijn. Indien het denken van de mens verandert van een persoonlijk denken naar een denken in éénheid leidt dit tot een groei in bewustzijn. Dit denken leidt tot wijsheid. Beoordeel dan ook iemand niet op wat hij zegt, maar op zijn wijsheid. Een leraar in het boeddhisme is nog niet de Boeddha en een leider in een of andere kerk, moskee, tempel enz. hoeft nog niet een spiritueel mens te zijn.

De lezingen van professor Krishna werden als zeer positief ervaren. Hij gaf ons een duidelijk beeld hoe innerlijke transformatie tot stand kan komen. Het zou fijn zijn indien deze warme persoonlijkheid vaker in Naarden zou komen.

Tussen de lezingen door waren er discussies in kleine groepen over de door professor Krishna besproken onderwerpen en konden er vragen geformuleerd worden om aan professor Krishna voor te leggen. Om alle deelnemers aan de discussie

te kunnen laten deelnemen werd een aantal keren ook een nietnederlandstalige groep gevormd.

Het programma voorzag deze drie dagen niet alleen in lezingen en discussiegroepen, maar er waren ook avond- activiteiten. Zo was er op vrijdagavond een wandeling naar Naarden-Vesting onder begeleiding van Wies Kuiper en Femmie Liezenga; een groepje moedigen trotseerde de regen om een bezoek te brengen aan deze bijzondere plek. Zaterdagavond zorgde Nanko Doornbos voor een schitterende muziekavond in St. Michael's House, waarbij een keur aan muziekstukken op CD werd voorgesteld aan een talrijk opgekomen publiek.

Dit weekend is tot stand gekomen door een perfecte samenwerking van de Vlaamse Loges en de T.V.N., wat zeker voor herhaling vatbaar is! Het evenement kon dan ook rekenen op ruime belangstelling uit "het zuiden".

Men is doende alle lezingen van professor Krishna vanaf de Engelstalige geluidsopnames in het Engels uit te schrijven. Professor Krishna zal deze teksten redigeren, waarna ze in het Nederlands vertaald kunnen worden.

Sabine van Osta en
Johan van der Poll

Verwerkelijk uw Eenvoudige Zelf,
Omarm uw Oorspronkelijke Natuur.

Tao Te Ching XIX.