

V e r e n i g i n g s n i e u w s

De Nationale Studiegroepen

In september 2004 kunnen nieuwe deelnemers instromen in de gespreksgroep over *De Geheime Leer* van H.P. Blavatsky. Gewerkt wordt met *De Geheime Leer* uitgave Couvreur 1968, twee delen in één band, ook wel aangegeven met de "Fricke", en met de uitgave in twee delen van Ankh Hermes in samenwerking met de TUP, Theosophical University Press. In de eerste bijeenkomsten zal onderzocht worden hoe de studie van Theosofie wordt aangegeven in de theosofische literatuur zoals o.a. in de brochure: *Madame Blavatsky over de studie van Theosofie* van Robert Bowen, verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de TVN in Amsterdam en bij diverse Loges. Het doel van theosofische studie is: het ontdekken van het juiste gebruik van het denken. Tijdens de zomerschool van de TVN van 9 – 11 juli 2004 (titel Door het oog naar het hart, een zoektocht door de Geheime Leer) zal daarop worden ingegaan door de deelnemers van de nationale studiegroepen.

Aanbevolen literatuur:

Grondslagen van esoterische filosofie door lanthe Hoskins.

Leven in wijsheid door Joy Mills

Regeneratie van de mens door Radha Burnier

Oude wijsheid, modern inzicht door Shirley Nicholson

Het onmogelijke zoeken door H.Dubbink

Aan de bron van de occulte traditie door Boris de Zirkoff.

Deze boeken zijn uitgaven van de Uitgeverij van de Theosofische Vereniging en zijn aanwezig in alle theosofische logebiblio-

theken en in de nationale bibliotheek in de Tolstraat. Zij zijn te koop bij de TVN boekhandel Tolstraat 154 Amsterdam.

De tweede gespreksgroep zal zich bezighouden met: *De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett*.

Deze groep is meer een vervolg op de studiegroepen van 2003 – 2004 ofwel voor diegenen die al langer met theosofische studie bezig zijn. Gewerkt zal worden met: *De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett* samengesteld door A.Trevor Barker, Uitgeverij TUP en met: *The Mahatma Letters to A.P. Sinnett in chronological sequence* van The Theosophical Publishing House Adyar.

De Nationale Studiegroepen vinden plaats in de Tolstraat 154 (zijdeur) in Amsterdam op zaterdagen vanaf 11.00 uur (10.30 koffie) tot ongeveer 14.30 uur. De data worden bekend gemaakt in de Agenda van *Theosofia*.

Inlichtingen: 020 – 6270185 of e-mail: ierlantf@xs4all.nl.

Adyar en de Conventie

Het bijwonen van de jaarlijkse Internationale Conventie in december op het Internationale Hoofdkwartier van de Theosophical Society in Adyar is voor vele leden van de T.S. een bijzondere ervaring. In december 2003 vond de 128ste Conventie plaats.

De "compound" in Adyar, een zuidelijke buitenwijk van Chennai, voorheen Madras, is een historische locatie. Kolonel Olcott en H.P. Blavatsky hebben in mei 1882 in aanwezigheid van o.a. Damodar het huidige hoofdkantoor en de omringende

Agenda

Nederland:

april

3 Algemene Ledenvergadering te Amsterdam
17 Studiegroep Barborka

mei

11-16 School of the Wisdom te Naarden, "Exploring the teachings of Krishnamurti" door prof. Krishna
22 Studiegroep Geheime Leer

juni

5 en 6 manifestatie Amsterdam met Hart en Ziel
12 studiegroep Barborka

juli

9 t/m 11 Zomerschool "Door het oog naar het hart, een zoektocht door de Geheime Leer"

oktober

30 en 31 De mystiek van Etty Hillesum

Buitenland:

oktober

9 t/m 16 The European School for Theosophy, in Dublin, Ierland

november

5 t/m 7 Conferentie van de Indo-Pacific Federation in Singapore

Voor nadere inlichtingen over genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672.

Huddleston Gardens van totaal 109.000 m² gekocht voor een bedrag van 8500 roepies, nu ongeveer €160. Dankzij aankopen van Annie Besant in 1907 beslaat het landgoed aan weerszijden van de Besant Avenue Rd. naar Besant Nagar tegenwoordig een vierkante kilometer.

Op het terrein wonen ongeveer 180 leden van de T.S. die werken in verschillende afdelingen om alle activiteiten draaiende te houden: Tuinen, Technische Dienst, Bewaking, Social Welfare, Animal Dispensary, dierenapotheek, Huishoudelijke Dienst, Bibliotheek, Boekhandel en Uitgeverij (TPH). Daarnaast zijn er ongeveer tweehonderd betaalde externe medewerkers.

Op de Olcott School werken nog eens veertig leraren en tien leidinggevendenden aan de scholing van 750 leerlingen die uit de armste bevolkingslagen komen. Deze kinderen wonen "thuis" in hutjes en komen meest blootsvoets naar school; zij krijgen een uniform en dagelijks een goede maaltijd.

Op deze plaats hebben alle pioniers van de T.S. rondgelopen: HPB, Olcott, Besant, Damodar, Subba Rao, Jinarajadasa, Leadbeater en natuurlijk Krishnamurti, die tot ongeveer 1930 hier gewoond heeft.

De natuur is indrukwekkend: vele (460!) tropische bomen, struiken, planten en bloemen en zeer veel vogels en dieren: jakhalzen die 's nachts flink van zich laten horen, een katachtige "pole-cat" zo groot als een hond, slangen zoals de cobra, de grappige mangoeste, vleermuizen, de monitor-lizard (een grote hagedis), kameleons en schorpioenen.

De Conventie wordt meestal door ongeveer 1200 leden bezocht. De Indiase leden hebben er vaak een zeer lange treinreis voor over, maar ook de Europeanen en Amerikanen moeten er wat voor over hebben, de reis is lang en vermoeiend en door het tijdsverschil kost het een paar dagen om het dag- en nachtritme weer in balans te krijgen.

Het thema van de Conventie was "A new Direction of Thought". De lezingen worden in het Engels gegeven en een redelijke beheersing van het Engels maakt het bijwonen van de Conventie een stuk interessanter, maar ook Zuid-Europeanen die weinig Engels spreken komen naar Adyar en hebben het naar hun zin.

India en zo ook het Theosofisch Hoofdkwartier, kan niet met westerse ogen bekeken worden.

Leadbeater Chambers, waar de westerse leden verblijven is schoon en goed georganiseerd maar simpel; de bedden zijn hard, de verlichting komt van TL's en de badkamer is niet luxe, het eten is echter fantastisch.

Buiten de compound is het echte India; het straatbeeld is exotisch, vrouwen in kleurrijke sari's en een chaotisch verkeer waarbij veel gebruik gemaakt wordt van de claxon, wie op de fiets het terrein verlaat moet een goede reisverzekering hebben afgesloten.

Wat doen al die buitenlanders tijdens de Conventie? Wandelen, lezen, uitjes organiseren en gezellig samen aan tafel zitten.

Wie geïnteresseerd is om eind dit jaar de 129ste Conventie bij te wonen wordt aangeraden bijtijds een ticket te reserveren en

een introductiebrief bij het hoofdbestuur op te vragen.

Govert van der Wal

Impressie van de dia-muziekpresentatie 'Die Zauberflöte', door Paula Schreurs, middagprogramma 15 november 2003 na de ALV in Naarden

De vrolijke, boeiende klanken van Mozarts bekende opera omlijstten de dia's, waarmee Paula Schreurs ons liet genieten van 'De Toverfluit' van Mozart. De interpretatie van Paula bekijkt de opera niet alleen vanuit de theosofie, maar ook vanuit de astrologie en de wereld van de symbolen. Het mysteriesprookje van twee jongelingen, die na allerlei beproevingen hun ideale echtgenote vinden is van alle tijden.

Zoals alle sprookjes kan het verhaal op vele niveaus verstaan worden: het kan als een eenvoudige avontuurlijke vertelling worden opgevat, maar ook een diepzinnige vergelijking vol levenswijsheden zijn. Bezien op het niveau van de oude wijsheid is het een metafoor voor de reis, die elk mens moet ondernemen om zichzelf te worden, dat wil zeggen zijn bewustzijn te doen ontwaken. Papageno en Tamino maken die reis elk op hun niveau, respectievelijk het wereldlijke en het geestelijke niveau. Voor moeilijkheden onderweg ontvangt Tamino een toverfluit, waarmee hij zijn chakra's kan belevendigen en Papageno ontvangt klokjes, waar hij klanken aan kan ontlokken die hem als het nodig is kunnen helpen zich

V e r e n i g i n g s n i e u w s

te verheffen tot een hoger niveau.

Wanneer hoofd, hart en hand in de loop van ons leven op elkaar afgestemd raken en ons bewustzijn ontwaakt, kunnen we in wijsheid handelen. Om dat te kunnen bereiken moeten we allemaal een aantal beproevingen doorstaan.

Door middel van een tekening van de zespuntige ster in 3-dimensionale vorm (twee tetraeders, d.w.z. regelmatige viervlakken, die in elkaar geschoven zijn) maakte Paula Schreurs schematisch duidelijk hoe het proces van stoffelijke dominantie naar geestelijke verruiming verloopt.

In de loop van het verhaal van de 'De Toverfluit' lukt het de beide jongelingen met de hulp van drie, eerst vrouwelijke, later mannelijke helpers, elk hun bruid te vinden. De Koningin van de Nacht speelt als symbool voor de oerkracht, die in principe neutraal is, een stimulerende, maar soms ook wat dubieuze rol. Wanneer de Koningin van de Nacht samenspannt met ons eigen ik (ook genoemd Monostatos of Saturnus) dat ons steeds weer naar het stoffelijke trekt, lijkt haar kracht niet te overwinnen. Maar het is de Waarheid in de persoon van Sa-

raastro of de Zon, die uiteindelijk het Licht, de stabiliteit, of het dynamisch evenwicht en de harmonie brengt. Het is de waarheid in samenwerking met de wilskracht, de geestkant in de a-morele natuurkracht, die als reflex reageert op de stoffelijke, duistere kant van de oerkracht en uiteindelijk duidelijkheid schept. Het gebed van Sarastro luidt dan ook: 'O Isis (stof) en Osiris (geest), schenk de beiden wijsheid van geest'. De reis verloopt in zeven stappen, zoals ook weergegeven in de muziek, die het thema van Tamino laat klinken in de zeven stappen op de toonladder. De afstand van zeven tonen, die de grootste spanning binnen het octaaf vormen, net voordat de eerste toon weer in zichzelf overgaat (maar dan een octaaf hoger), weerspiegelt de stappen van de reis en de spanningen die met het leven gepaard gaan.

Door in het heetst van de strijd op zijn fluit te spelen komen alle spanningen bij Tamino tot rust. Iedereen herkent zijn plek en weet wat hem te doen staat. De hoogste beproeving: te moeten zwijgen wanneer je wel de kennis hebt, wordt door Tamino doorstaan, waarna voor hem en Pamina de vereniging in zicht komt. Samen doorstaan ze de vuurproef. Het lukt ze de

poortwachters, zwarte figuren met helmen waarop een vuur brandt, te passeren. Door de hogere kant, de geestelijke kant van de Liefde, te beleven leren we dat de Liefde de fysieke relatie kan overleven. Als we dat geleerd hebben kunnen we de wereld aan, welke ook de beproevingen zijn die ons te wachten staan.

Papageno, die zijn zwijgen te vroeg heeft verbroken, is ten einde raad en wil zich ophangen, maar de helpers adviseren hem zijn klokkenspel te gebruiken om zich te verheffen (wat ook letterlijk in de muziek met een octaaf hoger gebeurt). Als Papageno zich dan omdraait staat daar Papagena, zijn vrouw. Samen worden ze uitgenodigd de zeven stappen van verheffing binnen hun relatie toe te passen.

Monostatos, het ik of de persoonlijkheid, biedt nog weerstand, zal altijd weerstand blijven bieden, maar iedere keer als we ons de Waarheid bewust zijn breekt de Zon door en kan de Liefde, de geestelijke kant van de oerkracht overwinnen. Zo kunnen we blijven groeien.

Met de hoopvolle woorden: 'De wereld heeft Zin', werd de middag besloten.

Corretje Eijgenstein