

D i a l o o g

Het Hoger Zelf

Al jarenlang tob ik over een theosofisch begrip dat verkeerd benoemd wordt, namelijk "Het Hoger Zelf". Het heeft te maken met onze hele levensbeschouwing, het gaat veel dieper dan een woordgebruik. Want ... zelf blijft zelf, hoe je het ook wendt of keert. Het hoger Zelf werpt je terug op de persoonlijkheid. "Nee," zeggen doorgewinterde theosofen, "dat is het allerhoogste in je." Zelfs is de term "mijn hoger Zelf" ingeburgerd. Het hoogste in je. Wie is die "je" dan? Is dat het Atma of de Monade? Zit die in "je"?

Ik ben toch bang dat we van de verkeerde kant kijken, vanuit de persoonlijkheid. Als we nu eens echt theosofisch proberen te denken, gaan we uit van Atma, van de Monade, die één is. Zie *De Geheime Leer* deel I blz. [177]: "Evenals de geestelijke Monade één, universeel, grenzeloos en onverdeeld is, hoewel haar stralen dat vormen wat wij, in onze onwetendheid "de individuele monaden" noemen..." Maar kennelijk, volgens velen bestaat het uit mijn Monade, jouw Monade... (Ik heb gelezen dat je tegenwoordig een stuk grond kunt kopen op de maan [Volkskrant 27-02-2003 "Oplichter verkocht óók stukjes maan"]).

Zoals de hele schepping evolueert, zal ook de Monade verder ontwikkelen, door het aantrekken van voertuigen om ervaring op te doen en daardoor te groeien. Deze voertuigen worden ontwikkeld tot op het stoffelijk gebied en komen via het mineralen-, planten- en dierenrijk tot de mensheid.

Wat is het kenmerk van het mens-zijn? Een nieuw bewustzijn, een zelfbewustzijn. Aha, daar komt het "zelf" tevoorschijn. De geest is door de diepste stoffelijke toestanden gegaan, en zal nu beginnen om grip op zijn verschillende lichamen te krijgen, teneinde deze lichamen op de diverse gebieden te maken tot geschikte werktuigen voor de geest om er door en mee te kunnen werken. Ergens weten we dat we van hoge kom-af zijn, maar dat dát allemaal van "mij" is, van mijzelf? Oh ja???

Wordt er niet verondersteld dat theosofen zich bewust zijn, dat zij wéten een deel te zijn van het Allerhoogste en alleen de lichamen op de verschillende gebieden de mogelijkheid verschaffen tot evolutie? Juist. Als we dit idee vasthouden, kunnen we lachen om "mijn hoger Zelf". Dan gaan we meer leven vanuit de geestelijke wereld in deze stoffelijkheid en dat is een proces van lange ervaring over eindelijk vele levens. Natuurlijk zijn we vaak zó "involved" in deze wereld met zijn vele connecties, met voetangels en klemmen, met het verlies van geliefden, met vreselijke ziektes en ervaringen, waardoor het moeilijk is, je – als persoonlijkheid – steeds te realiseren dat onze bron het geestelijke leven is.

A.E. Powell heeft het over "the immortal principle in man". In "The School of the Wisdom" (19-23 juni 2002) sprak onze Presidente Radha Burnier o.a. over: "Atman, the real man" en "self" voor het zelf van de persoonlijkheid. "An illusory desire to find happiness in the self". Al een paar jaar eerder sprak ik

met Radha over dit onderwerp. Ze zei toen dat "Atma" vanuit het Sanskriet vertaald werd met "Self". Maar dat dit een verkeerd beeld geeft van het begrip. Ze pleit er dan ook voor dat we het hoger aspect van de mens aanduiden met "Atma". "Atma" is truth, seeks the real meaning of ultimate Reality.

Ook Prof. Van der Stok, die grote helderziende begaafdheid had en veel lezingen gaf in de jaren 1945-1958, was deze mening toegedaan, hij deed zijn best dit gedachtegoed te zuiveren.

Mijn overleden echtgenoot Hans Haas zei: "Hoger Zelf bestaat niet, want zodra er zelf of Zelf bijkomt, is het niet hoog meer."

Sri Ram dacht er zó over: "Wanneer we onszelf volledig vergeten zijn en wanneer er geen "ik" of "mij" is, moet datgene dat handelt in ons, boven de grenzen van onszelf zijn en dat is een ander soort van handeling, vanuit een andere toestand van zijn. We kunnen de woorden "geestelijk Zelf" gebruiken, maar die woorden kunnen verkeerd begrepen worden. Wanneer we het woord "zelf" gebruiken, denken we aan ons zelf, zoals we zijn: de identiteit, de persoonlijkheid, die zijn speciale ideeën heeft, zijn bezittingen, zijn smaak en wensen. Het is dit "ik" dat geestelijk moet worden. Maar misschien houdt dit "ik" op te bestaan, verdwijnt het volledig en een andere aard komt in openbaring." (Uit niet-uitgegeven materiaal.)

(Wordt vervolgd
op pagina 183)

Agenda buitenland:

juli 2004

31 juli-7 augustus Engelse Zomerschool, Loughborough University. Thema: 'Theosophy, The Hidden Wisdom'.

22-28 Duitse Zomerschool in Lippenstadt, 'Theosophical Perception, Today and Tomorrow' met medewerking van Mary Anderson en Diana Dunningham-Chapotin.

augustus

31 juli-7 augustus Engelse Zomerschool (zie juli)

12-16 Zweedse zomerschool Leksland, To Dare

22-29 Spaanse zomerschool in San Feliu de Quixols, 'The Laws of Higher Life'

september 2004

4 t/m 8 Europees Congres. Thema: "Ethics - Bridging Freedom and Responsibility". Plaats: The Biological Park at Nova de Gaia, Porto - Portugal.

21-28 programma in Moskou

oktober 2004

9 t/m 16 The European School of Theosophy in Dublin. Thema: The Unfolding Universe.

november 2004

5 t/m 7 Conferentie van de Indo-Pacific Federation in Singapore met eregaste Radha Burnier. Haar lezing draagt als titel "Life is Relationship".

15 nov.-10 dec. School of the Wisdom Adyar. Sprekers: Joy Mills over "The Laws of the Higher Life and Our Supreme Duty" en dr. Satish Inamdar over "Understanding Life-Death".

januari 2005

1 en 2 te Adyar: speciale conferentie van de Theosophical Order of Service na de jaarlijkse Internationale Conventie van de TS.

Voor nadere inlichtingen over genoemde activiteiten en voor aanmelding kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672.



D i a l o o g

(Vervolg van pagina 178)

Een uitspraak van Krishna-murti: "Where the "I" is not, there is "the Other" (meaning the Highest), the Ground of all things; where the "I" is not, there is real love." (*The Theosophist*, maart 2004)

Wanneer we dit steeds in gedachten houden, er ook in meditatie mee bezig zijn, gaat het meer leven, wordt het meer en meer realiteit. Dan ontstaat er ook een sterker wij-gevoel met de natuur, met de grootsheid en de schoonheid van de Schep-ping, en met de werkelijkheid van Broederschap.

Hettie Haas