



Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland

Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
Tel. (020) 676 56 72, fax (020) 675 76 57

e-mail: books@theosofie.nl, website: <http://www.theosofie.nl>

Op de Drempel van het Heilige Pad - Een psychologisch commentaar op "Licht op het Pad"

door Joy Mills

ISBN: 90 6175 086 5

NUR: 720/728

Prijs: € 13,50



Het idee van een heilig pad is in alle religieuze tradities te vinden. Het gaat uit van een doel dat tal van benamingen heeft: Zelfrealisatie, verlichting, moksha, satori, bevrijding of redding. Het spirituele pad kent voorwaarden en regels. Joy Mills noemt er een paar: aandacht; een zuiver leven; begeerte zonder gehechtheid; 'doden' zonder geweld; onophoudelijke waakzaamheid. De schrijfster gaat in op het paradoxale karakter van sommige van deze regels. Mills spreekt helder, met ernst en met psychologisch inzicht, over zaken die bedoeld zijn voor de serieuze zoekers naar spiritualiteit. Zij laat zien dat de oude wijsheid nog altijd actueel is.

De teksten van *Licht op het Pad* en *Karma* zijn in een bijlage opgenomen.

NET VERSCHENEN !

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel of rechtstreeks bij onze uitgeverij, tenzij anders vermeld. Graag eerst opbellen voordat u langs komt, in verband met een verbouwing. Prijswijzigingen voorbehouden. Fondslijst op aanvraag.