

De Turiya-staat van bewustzijn

– Geoffrey Farthing

In verschillende geschriften over meditatie worden vier staten van bewustzijn genoemd: de wakende, de dromende, de droomloze slaap en de Turiya-staat.



Voor de gemiddelde beoefenaar van meditatie zijn de eerste twee, namelijk de normale staat van gewaar zijn als we wakker zijn en de droomstaat, niet moeilijk te begrijpen, want het zijn normale ervaringen. Maar velen vinden het onmogelijk om de droomloze slaap te begrijpen, omdat het lijkt op een totaal onbewust zijn en zij kunnen slechts proberen zich voor te stellen wat Turiya of de vierde staat zou kunnen zijn. Toch zullen veel beoefenaars van meditatie kunnen inzien dat er een transcendente staat moet zijn als de werkzaamheid van het lagere denken stil wordt en het bewustzijn pure subjectiviteit wordt, terwijl het vastgehouden wordt, wat wil zeggen dat er geen beelden zijn voor het bewustzijn om waar te nemen.

Het kan daarom van belang zijn voor de zoekende student die streeft naar het serieus beoefenen van meditatie om te weten wat H.P. Blavatsky gezegd heeft over de Turiya-staat.

Deze informatie staat in de *ES Instruction no 5, Collected Writings, vol XII, pp.710-11.*

Eerst zien we een diagram dat stralen laat zien die voortkomen uit het samengaan van Parabrahman en Mulaprakrti. Parabrahman is het dynamische aspect van het universum. Mulaprakrti is de abstracte

wortel van materie vóór de manifestatie; daarna wordt het Prakrti.

Samen vormen Parabrahman en Mula-prakrti de wortel van het bestaan waaruit het bewustzijn op ons gebied van bestaan kan voortkomen.

Het diagram laat zien dat de eerste manifestatie van deze allerhoogste tweedeling de wortel van het denken is, soms aangehaald als het Universele Denkvermogen of Mahat. Dit daalt in drie soorten van samengestelde stralen in, die aangegeven worden als Kumara's, Persoonlijkheden en Eigenschappen, ook wel: Majavi Rupa's (illusionaire voertuigen).

Het diagram laat zien dat er voor elk van deze groepen zeven stralen zijn, maar er wordt bijgezegd dat het aantal stralen willekeurig is en zonder betekenis.

Dan volgt de schitterende lering die hieronder volledig wordt weergegeven:

Wanneer de straal op deze manier naar voren schiet, kleedt die zichzelf in de hoogste graad van het Astrale licht en is dan klaar voor reïncarnatie; over deze staat wordt wel gesproken als de Chaya ofwel de schaduw van het Hogere Denken en dat is het ook. Dit zichzelf kleden in een lagere vorm van materie is noodzakelijk om te kunnen functioneren in een lichaam. Omdat de straal een uitstraling is van het Hogere Denken en van dezelfde samenstelling, kan het niet in die toestand indrukken maken of ontvangen op een ander gebied. Een aartsengel, die geen ervaring heeft, is zinloos op dit lagere gebied en zou geen indrukken kunnen ontvangen of doorgeven. Dan kleedt het Lagere Manas zich in deze essentie van het Astrale Licht en het Astrale omhulsel sluit het af van zijn oorsprong, op het Antahkarana na. Het Antahkarana is dat deel van het Lagere Manas dat één is met het Hogere, de essentie, dat wat zijn zuiverheid behoudt; daarop worden alle goede en nobele aspiraties afgedrukt en daar in liggen de opwaartse energieën van het Lagere Manas, de energieën en neigingen die de ervaringen in Devachan gaan worden. Het hele verloop van een incarnatie hangt er van af of deze pure essentie, het Antahkarana, het Kama Manas kan beheersen of niet. Dat

is de enige redding. Verbreek dit en je wordt een dier.

Maar hoewel de innerlijke essentie van het hogere Ego onbevlekt is, kan het deel waarvan we kunnen spreken als het uiterlijke omhulsel, het deel van de straal dat de Astrale Materie aanneemt, wel vervuild worden. Dit deel vormt de omlaag gerichte energieën van het Lagere Manas, en die gaan in de richting van Kama; dat kan zich, gedurende een leven, zo kristalliseren en één worden met Kama, dat het opgenomen blijft in de materie.

Zo blijkt het Lagere Manas, over het geheel gezien, in ieder aards leven, dat wat het zichzelf maakt. Het kan verschillende functioneren in diverse situaties, alhoewel het steeds omgeven is door dezelfde condities, want het heeft verstand en zelfbewuste kennis van juist en fout en van goed en kwaad. Het is in feite begiftigd met al de eigenschappen van de goddelijke ziel, en een van die eigenschappen is de Wil. De straal is het Hogere Manas. Het deel van de essentie is die essentie, maar als het als het ware buiten zichzelf treedt kan het verontreinigd en bezoedeld worden, zoals we al aangaven. Het kan zichzelf uitstralen, en zijn essentie doorgeven in verschillende voertuigen zoals in het Mayavi-Rupa en in het Kama-Rupa, en zelfs in elementalen, die het kan bezielen zoals de Rozekruisers leerden.

Deze eenheid van essentie met de goddelijke oorsprong maakt opname in die bron mogelijk, zowel tijdens het aardse leven als tijdens de periode in Devachan.

Er komt een moment in de diepste meditatie, als het Lagere Manas teruggetrokken wordt in het hogere drietal, dat het een viertal wordt, de Tetraktys van Pythagoras, het hoogste en meest onschendbare van alle symbolen. Dit naar boven terugtrekken van het Lagere Manas laat dat wat het viertal was achter als een lager drietal: het is nu omgedraaid. Het hogere drietal wordt nu gereflecteerd in het Lagere Manas. Het Hogere Manas kan zichzelf niet reflecteren, maar als het groene, waarmee het Lagere Manas wordt aangegeven, naar boven schuift wordt het een spiegel voor het Hogere; en het is dan niet meer groen omdat het los is van zijn verbindingen. De Psyche, nu gescheiden van Kama, verenigt zichzelf met het Hogere Drie-

tal en wordt spiritueel; het drietal wordt gereflecteerd in de vier en de Tetraktys is gevormd. Zolang men nog niet dood is moet er iets zijn waarin het Hogere Drietal gereflecteerd kan worden; want er moet iets zijn dat de ervaringen die op de hogere gebieden zijn doorgemaakt kan doorgeven naar het waakbewustzijn Het Lagere Manas is een tablet of lei, dat de indrukken vasthoudt die er op gemaakt worden tijdens een trance; en het doet zo dienst als een bode tussen het Hogere Manas en het dagelijkse bewustzijn. Deze terugtrekking van het Lagere Manas uit het lagere viertal, en het vormen van de Tetraktys, is de Turiya-staat van bewustzijn; men gaat in op het vierde pad en dit wordt beschreven in een noot in De Stem van de Stil-

te als een staat van hoog spiritueel bewustzijn, voorbij de droomloze staat (CW XII 710-11)

De kleur groen waaraan gerefereerd wordt is de kleur van het lagere denkvermogen zoals het aangegeven wordt op de gekleurde plaat tegenover p.580 van Instruction III en in Diagram V tegenover p.569 (CW XII),(zie ook Deel III Geheime Leer, uitgave UTVN tegenover p.708) Dit helpt ons om iets te begrijpen van het grondbeginsel achter diepe meditatie als de Turiya-staat bereikt wordt.

Uit: *The Theosophist*, augustus 2004
Vertaling: F.v.I.



*Het
hoofdbestuur van de
Theosofische Vereniging in Nederland
wenst alle leden, abonnees en lezers
van Theosofia
een inspirerend 2006 toe.*

