

Adyar, internationale conventie TS

Een impressie van de 132e Internationale Conventie van de Theosophical Society (Adyar) van 26 tot 31 december 2007 te Adyar – India.

Toen ik 's morgens om 2 uur het vliegveld van Chennai verliet, stonden er drommen mensen te wachten op hun vrienden en familieleden die naar huis kwamen om Kerstmis en Oud- en Nieuw te vieren. Te midden van al die mensen zagen Joke (mijn reisgenote) en ik twee mannen met een groot bord waarop onze voornamen stonden geschreven. Wij voelden ons onmiddellijk thuis, zij wachtten op ons! Zij verzamelden onze bagage en reden ons naar het terrein van de Theosophical Society.

De reden dat ik dit aanstip is, dat één van de meest plezierige ervaringen van ons verblijf in Adyar was: de hulpvaardigheid en vriendelijkheid van alle werkers op het terrein.

Natuurlijk is er ook veel te vertellen over de Conventie zelf. Ik noem slechts een paar onderwerpen: in haar openingstoespraak noemde de internationaal voorzitter – Radha Burnier – de inspiratie van de eerste voorzitter Colonel Olcott, die zei dat het werk is: 'het doen ontwaken en ontwikkelen van het denkvermogen en het streven naar dat wat onzelfzuchtig is.' Mary Anderson (vice

voorzitter) sprak over het feit dat alle mensen Boeddha zijn, alleen we zijn ons er niet van bewust.

Tijdens het symposium hoorden we verschillende leden spreken over hoe we de weg kunnen vinden. Zij vertelden allemaal een persoonlijk verhaal over hun zoektocht en hun weg in de theosofie. Achtergrond van allen was: het verlangen van de ziel naar het Eeuwige. Dit was voor mij een van de aardigste bijeenkomsten, omdat iedere spreker heel direct van binnenuit sprak.

Tijdens een andere bijeenkomst vertelde John Algeo (vice voorzitter) o.a. dat alle grote teksten de zelfde boodschap hebben, die allemaal vanuit een iets ander gezichtspunt worden getoond. De lezing die Dr. Kiran Bredi van de politie in India gaf, was erg indrukwekkend. Zij stimuleert de verantwoordelijkheid van elke burger, waar zij maar kan. Er werden nog meer lezingen gegeven o.a.: 'Het ontwaken van de verlichting van het Zelf' door Linda Oliveira, voorzitter van de T.S. in Australië en 'Wanneer de tijd rijp is – bloeien zij voluit' door Betty Bland, voorzitter van de T.S. in Amerika. Er was ook nog een lezing over: 'Wat kunnen we leren van de insecten?' door Dr. R. Gadagar. Het was fascinerend om te zien wat we allemaal kunnen leren van de infra-structuur van de bijen.

Agenda Nederland

april 2008

5 Voorjaarsdag te Naarden
12 Studiegroep "De Mahatma Brieven"

mei 2008

17 Studiegroep "De Geheime Leer"
30 mei – 1 juni Golden Jubilee Congress van Stichting Proklos te Leiden (30 mei) en Naarden; thema *Omni-present Mind* met Rupert Sheldrake, prof. Krishna en prof. Bas Haring; informatie zie www.Proklos.org

juni 2008

14 Studiegroep "De Mahatma Brieven"

De nationale studiegroepen vinden plaats in de Tolstraat te Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen over alle genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672. Zie ook www.theosofie.nl.

De laatste dag was erg gevarieerd: discussie o.l.v. Pedro Oliveira, vragen en antwoorden, de archieven waren opengesteld voor het publiek, we konden zien waar Annie Besant zo'n lange tijd geleefd en gewerkt had. We zagen de kamer van Krishnamurti. Er was ook een symposium en de laatste lezing werd gehouden door Radha Burnier: 'Het verstilde denken'.

We kunnen ons natuurlijk afvragen of dit allemaal niet wat veel was in één week. En waarschijnlijk was dat ook zo, maar aan de andere kant waren er zo veel mensen die van te voren enorm hard gestudeerd en gewerkt hadden voor deze conventie en ook hebben zo veel mensen er voordeel uit getrokken of zullen dat in de toekomst doen.

Er is nog iets wat genoemd moet worden: het avondprogramma, o.a. het ritueel van de Mystieke Ster: kinderen en volwassenen die met elkaar werkten in een ritueel dat beiden onderwijst en verlicht. Er waren ook dans- en zangvoorstellingen, waarin de prachtige cultuur van India gezien en gehoord werd door anderen die daar niet mee bekend waren.

Maar het belangrijkste was: elkaar ontmoeten. Er waren

geen barrières, geen zwart of wit, geen man of vrouw, we waren allemaal broeders die deelden in de eeuwige wijsheid van het Leven.

EKB

Adyar, viering 100 jaar TOS

Op 2 en 3 januari 2008 werd in de Headquarters Hall in Adyar het 100 jarig bestaan van de Theosophical Order of Service gevierd. De TOS is in 1908 opgericht door Annie Besant,

Een tekst van haar werd als leidraad gebruikt voor deze dagen: *Theosofisch leven moet een leven van dienstbaarheid zijn. Als wij niet dienstbaar zijn, hebben we geen recht om te leven.*

Het is niet noodzakelijk om lid te zijn van de TS om mee te werken als lid van de TOS. Diana Dunningham-Chapotin is de internationale secretaris en grote inspirator van de TOS. Zij had ook twee posters verzorgd over de TOS die tijdens de conventie in de archieven hingen bij de tentoonstelling over Annie Besant. Er was tijdens de conventie een TOS stalletje waar mooi papierwerk werd verkocht en er was een verkoping van spullen die de afgevaardigden van alle landen in hun koffers hadden meege-

Agenda buitenland

april 2008

18-20 Krotona: Inner Christianity (Richard Smoley)

22 april – 16 mei Krotona: The Western Inner Traditions: An Introduction (Richard Smoley)

mei 2008

2-4 Krotona: The Return of Gnosticism and the Gospels of Thomas, Judas, and Mary Magdalen (Stephan Hoeller)

16-17 Krotona: *Frodo's Quest* and *The Cross and the Grail* (Robert Ellwood)

mei/juni 2008

29 mei t/m 1 juni Athene (Griekenland)
Blavatsky Studies (Engelstalig) Thema: de wet van periodiciteit (www.blavatsky.gr)

U kunt schenkingen doen aan de TVN, aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Ook legateren aan de TVN is een mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

nomen. Dit alles om geld voor de TOS op te halen. Dorothy Bell (zie foto) van de TOS in Australië gaf bij de echte TOS-herdenking een inleiding over het werk van Annie Besant. Er waren verslagen van vele landen over hun werk. In heel veel landen, vooral in Zuid Azië, zijn de projecten vooral gericht op kinderen en scholen, vooral voor meisjes. Dat betekent: schoolgeld, schoolboeken, schoolkleding en kleding verschaffen. Ook zijn er op veel plaatsen centra van waaruit maaltijden worden gegeven. De ouderenzorg is onderdeel van het werk van de TOS, evenals het verstrekken van rolstoelen en kunstledematen. Er wordt veel gedaan aan dierenwelzijn en bewustwording van de ecologie van de omgeving.



Ook zijn er projecten die zorgen voor zuiver drinkwater.

In landen waar je het helemaal niet verwacht zijn geweldige mensen bezig met projecten. Ik noem maar een paar landen: Colombia, Kenia, Pakistan, Australië, Engeland, Slovenië, Frankrijk, Cuba, India, Filippijnen, Zuid Afrika, Brazilië, Tibet, Argentinië, Peru, Costa Rica, Do-

minicaanse Republiek, Uruguay enzovoort ... Een paar bijzondere bijdragen waren:

- Het schoonmaken van de Adyar rivier, de zorg dat de riolering daar niet meer direct in uitmondt en het tegengaan van de verzilting

- In Nieuw Zeeland, maar misschien ook elders, het oplossen van meditatie leerkrachten die daar in gevangissen gaan werken Dat heeft heel goed resultaten in het terugdringen van agressie en het terugvinden van de innerlijke rust bij de gevangenen.

- En dan natuurlijk de scholen, De Golden Link School in de Filippijnen en de Olcott Memorial School in Adyar kijken, bijvoorbeeld austheos.org.au/tos in Australië of www.theoservice.org in de USA.

Wies Kuiper

Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het hoofdkantoor van de TVN is gevestigd, maar ook de 'theosofische boekhandel Adyar' en de 'theosofische bibliotheek' met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur?

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Agenda loges en centra

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de betreffende loges/centra (zie adressenpagina).

april 2008

- 1 Krishnamurti door Joris Dudok van Heel (Naarden)
- 1 Zelfrealisatie en Yoga, studieavond, Ronald Engelse (Rotterdam)
- 4 Werken met het meditatiediagram, cursus door Ineke Vrolijk (Utrecht)
- 7 Jnana yoga in de praktijk door Rita Bijntema (Amersfoort)
- 7 De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk (Arnhem)
- 7 Het geheim van zelfrealisatie, workshop, Ronald Engelse (Den Haag)
- 7 De Geheime Leer II, cursus door Ali Ritsema (Zuid-Limburg)
- 8 Unificatie en broederschap vanuit de moderne fysica belicht door Max Takkenberg (Rotterdam)
- 8 De oogst van het leven hst 6, groepsstudie (Zwolle c)
- 12 De toekomst van de mens in het licht van de Esoterische Filosofie door Ali Ritsema (Amsterdam)
- 12 De Geheime Leer, cursus, Ineke Vrolijk (Den Haag)
- 14 De scheppende stilte, studieavond (Amersfoort)
- 14 Sterven en onsterfelijkheid in het Boeddhisme door Leen vd Meij (Arnhem)

- 14 De reis naar binnen door Ali Ritsema (Den Haag)
- 14 De Geheime Leer deel3, studie (Groningen)
- 15 Mantra's met muziek door Nanko Doornbos (Naarden)
- 15 De vier mysteriestromen in jezelf verwerklijken door Roland van Vliet (Zuid-Limburg)
- 15 De Geheime Leer, studieavond, Ineke Vrolijk (Rotterdam)
- 18 Nirvana, het verwerven van onsterfelijkheid door Ali Ritsema (Utrecht)
- 20 Wij zijn lichtwezens (loge Zwolle)
- 21 Orgaandonatie, euthanasie, versterving – hoe gaan we ermee om? thema-avond (Arnhem)
- 21 De plaats van meditatie in de theosofie, gespreksavond (Den Haag)
- 22 Yoga-Sutra's van Patanjali, groepsstudie (Amsterdam)
- 22 Regeneratie van de mens, groepsstudie (Leeuwarden)
- 22 Atlantis door Wim Leys (Rotterdam)
- 22 Geheime Leer, groepsstudie (Zwolle c)
- 25 De Geheime Leer II: Stanza 6 (Haarlem)
- 28 Licht op het Pad, studiegroep, Femmie Liezenga (Arnhem)
- 28 Video film: Krishnamurti – with a silent mind (Den Haag)

- 3 Sacred dance, cursus, Annemiek van Dorp (Den Haag)
- 5 De Geheime Leer II, cursus door Ali Ritsema (Zuid-Limburg)
- 10 De Geheime Leer, cursus, Ineke Vrolijk (Den Haag)
- 13 Zomerserie: vragen en dialoog, gespreksavond, Ronald Engelse (Rotterdam)
- 19 Het belang van meditatie (1), Willem Philip Waller (Arnhem)
- 20 De Geheime Leer, studieavond, Ineke Vrolijk (Rotterdam)
- 26 De Kabbalah en de zin van het bestaan door Kees Voorhoeve (Zuid-Limburg)
- 27 Zomerserie: vragen en dialoog, gespreksavond, Ronald Engelse (Rotterdam)

juni 2008

- 2 De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk (Arnhem)
- 3 Zomerserie: vragen en dialoog, gespreksavond, Ronald Engelse (Rotterdam)
- 14 De Geheime Leer, cursus, Ineke Vrolijk (Den Haag)
- 16 Het belang van meditatie (2), Willem Philip Waller (Arnhem)