

Najaarsweekend 14 en 15 november 2009

Thema: Het zichtbare en het onzichtbare.

In dit weekend gaan we het hebben over de relatie tussen waarneming met onze fysieke ogen en waarneming met onze innerlijke zintuigen

Het waarnemen met de innerlijke zintuigen omvat bij voorbeeld de helderziendheid en de visionaire vermogens van C.W. Leadbeater, Geoffrey Hodson en Professor Van der Stok, de 'unconditioned awareness' van J. Krishnamurti en het 'zien met de ziel', zoals genoemd in de *Stem van de Stilte* van H.P. Blavatsky.

Sprekers zijn: Maurice Alexander Suijkerbuijk, met het thema "elementalen". De bouwers en vormgevers van het zichtbare (de wereld van Assiah) naar het patroon van het onzichtbare (de wereld van Yetzirah). Krachten die in het etherische, astrale en lager mentale gebied op ver-

schillende niveaus werkzaam zijn.

Ronald Engelse zal spreken over "De Zichtbare en Onzichtbare Mens", naar aanleiding van de Nederlandse herdruk van het gelijknamige boek van C.W. Leadbeater.

De uitgever zegt in het voorwoord over dit boek waarvan de eerste druk verscheen in 1903: *Wij zijn tot herdruk van dit boek overgegaan, om extra aandacht te geven aan het interessante vraagstuk van buiten zintuiglijke waarnemingen en de onzichtbare aspecten van de mens.*

Katinka Hesselink zal spreken over de aura: een energieveld van geestelijke, psychische en vitale krachten, waarbinnen het lichaam zich bevindt.

Dit onderwerp zal afgesloten worden met drie workshops.

Wies Kuiper

Agenda Nederland

november 2009

14 en 15 najaarsweekend TVN, de zichtbare en onzichtbare mens, in Naarden

maart 2010

20 en 21 weekend met Arie Bos en Hans Gerding, in Naarden

april 2010

17 voorjaarsdag TVN

De nationale studiegroepen vinden plaats in de Tolstraat te Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen over alle genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672. Zie ook www.theosofie.nl.

Voorjaarsdag TVN ITC Naarden, 4 april 2009 Scheppende krachten in de natuur en in de mens

Verslag van de voordacht *Licht, Leven en Liefde in elk Atoom* door Hans van Aurich op de voorjaarsdag van de TVN. Hans was die dag de eerste spreker en zijn voordracht was gedeeltelijk met power point presentatie. Hij ging uit van de onder theosofen en andere spirituele groepen graag gebruikte *Aanroep* van Annie Besant. Hij legde een verbinding tussen de boodschap van de verschillende versregels en de scheppende krachten in de natuur. Daarbij gebruikte hij kenmerkende opvattingen van de kwantumfysica, uitspraken van Erwin Laszló en opvattingen van de aloude wijsheidsleer.

'O verborgen Leven, trillend in elk atoom'

De belangrijkste verwijzing naar verborgen leven in elk atoom vinden wij in de moderne wetenschap, vooral in de kwantumfysica. Zo stelt Brian Swimme in zijn boek *Ontwakend Heelal* (1984) dat fundamentele krachten velden die overal in het heelal aanwezig zijn, de creatieve krachten van de mens beheersen, maar ook die van de

atomen, moleculen, planeten, sterren, melkwegstelsels en ecosystemen. De fundamentele kracht in de kosmos, de aantrekkingskracht, noemt hij liefde. De menselijke liefde is volgens hem een afgeleide hiervan. Swimme geeft aan dat alles met elkaar verbonden is, dat ook het atoom bewustzijn heeft en dat wij als mens een sleutelrol spelen. Wij zijn het zelfbewustzijn van de Aarde. Wij kunnen haar toekomst veranderen door anders te denken en anders te leven.

De spreker citeerde uit de *Tsandogya Upanishad* waarin de Vuren aan de leerling de paradox van leven en ruimte proberen uit te leggen. Om leven en ruimte gaat het ook in de onderzoeken van Werner Heisenberg in de wereld van de subatomaire deeltjes. Heisenberg stelde samen met Bohr en Schrödinger de zogenaamde kwantumtheorie op. De wetenschapper is niet langer de objectieve waarnemer bij het onderzoek dat hij doet, maar hij beïnvloedt ten gevolge van de meetprocessen de eigenschappen van de objecten die hij waarneemt. Afhankelijk van de wijze van waarnemen is het subatoom golf of deeltje. Het gaat hier om een complete uitwisselbaarheid van materie en energie.

Agenda buitenland

oktober 2009

8-14 European School of Theosophy, The Synthesis of Science and Religion, met o.a. Dr. Stephan A. Hoeller en Michael Gomes, in Budapest (Hongarije)

november 2009

9-15 Intuitive Awareness, A Silent Retreat, met Venerable Ajahn Sumedho Bhikkhu, in Adyar (India)

16-27 Brain, Consciousness and Transformation, met Dr. Satish Inamdar, in Adyar (India)

november en december

30-11 tot 11-12 Human Evolution and Spirituality, met prof. C.A. Shinde, in Adyar (India)

januari en februari 2010

5-1 tot 4-2 Theosophy and its Practical Implications, met Colin Price, in Adyar (India)

Zie ook www.ts-adyar.org/school.html

juli 2010

5-10 wereldcongres TS Universal Brotherhood without Distinctions- Road to Awareness, in Rome

Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het hoofdkantoor van de TVN is gevestigd, maar ook de 'theosofische boekhandel Adyar' en de 'theosofische bibliotheek' met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur?

V e r e n i g i n g s n i e u w s

'O verborgen Licht, stralend in ieder wezen'

Er zij licht en er was licht, staat er in Genesis. De schepper sprak deze woorden en drukte zich daarmee uit in ieder wezen. Ook de mens heeft scheppingskracht en het vermogen om dit licht, op een lager niveau, uit te drukken.

De spreker citeerde uit een artikel van Joy Mills die aangeeft dat met het verborgen Licht het innerlijk Licht van de Hoogste Werkelijkheid wordt bedoeld, het Licht van de gemanifesteerde Godheid dat in ieder schepsel aanwezig is. De Godheid leert zichzelf kennen door de veelheid en wij leren de Godheid kennen door van de veelheid naar de eenheid te gaan. Zo verloopt de menselijke weg van bewustwording. We hebben daarbij elkaar, onze medeschepselen, de aarde nodig voor onze bewustwording.

We zijn echter nog niet zo ver gevorderd op dit pad. We gebruiken onze omgeving voor eigenbelang en exploiteren de aarde genadeloos. De aarde zal (wanneer de mens zo doorgaat) tenslotte corrigerend ingrijpen, wat een zeer traumatische ervaring zal zijn, maar het is nog niet te laat, zo zegt Erwin Laszló, oprichter en president van de Club van Budapest, die over de gehele wereld projecten ondersteunt die gericht zijn op een duurzame samenleving. Laszló is

tevens auteur van een reeks boeken zoals Het Chaospunt. In dit boek behandelt hij verschillende symptomen van de genadeloze exploitatie van de aarde, een ziekte van onze planeet die misschien nog genezen kan worden. Deze symptomen zoals terrorisme, armoede, milieuvervuiling enzovoort kunnen niet met de oude manier van denken bestreden worden.

Spreker vergeleek stellingen uit laatstgenoemd boek van Laszló met uitspraken van Radha Burnier en noteerde de overeenkomsten: het oude, persoonlijke denken is het op afgescheidenheid gerichte denken, dat de wetenschap de laatste eeuwen heeft beheerst. Het wordt ook wel het reductionistische denken genoemd. Het is het denken dat alles analyseert en opdeelt in steeds kleinere eenheden. Daartegenover staat het universele denken dat de grenzen poogt te overstijgen, boven persoonlijke begeerte en polariteit uit. Het probeert te zien vanuit een onpersoonlijk en universeel standpunt. Om die universele visie te kunnen innemen is een diepgaande innerlijke verandering van de mens nodig.

Deze gedachten vinden wij eveneens in het bovengenoemde boek van Laszló. Hij beschrijft daarin hoe het oude, ik-gerichte en fragmentarische denken leidt tot de mateloze consumptie-maatschappij die weer leidt

Agenda loges en centra

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de betreffende loges/centra (zie adressenpagina).

oktober 2009

Amersfoort

- 5 Een nieuwe visie op reïncarnatie en karma, lezing, Daniël van Egmond
- 12 *De Geheime Leer*, studieavond
- 26 Meditatieve avond

Amsterdam

- 10 Waarom een theosofische vereniging?, lezing, Fay van Ierland
- 27 *De Yoga Sutra's van Patanjali*, studieavond

Arnhem

- 5 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk
- 12 Swedenborg, lezing, Evert Wagenaar
- 19 Kernthema's van de theosofie, cursus, Ronald Engelse
- 26 *Bhagavad Gita*, cursus, Ineke Vrolijk

Assen

- 26 *De Geheime Leer*, studieochtend, Dick Prins en Bianca Kicken

Den Haag

- 3 Inleiding in de theosofie, beginnerscursus, Wim Leys
- 5 *De Stem van de Stilte*, studieavond, Ronald Engelse
- 10 Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk
- 10 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

tot onhoudbare toestanden en onrechtvaardige verdeling van de hulpbronnen van de aarde. De oplossing ligt in een veranderd denken en een holistische levensstijl. Laszlo geeft daarbij heel praktisch aan wat je als individu kunt doen om milieubewuster te leven.

De spreker ging verder in op het zogenaamde Chaospunt dat rond 2012 zou liggen, het keerpunt van een oude naar een nieuwe beschaving. In de periode tot 2012 is het cruciaal dat de mensheid creatief en flexibel omgaat met de gigantische zelfgeschapen problemen die onze aarde bedreigen. Laszlo praat over een veld van zogenaamde nulpuntenenergie, ontstaan direct na de big bang. Dit veld (Laszlo noemt het later ook 'akashaveld') bevat alle informatie met betrekking tot de mensheid en alle wezens die tot ons systeem behoren. Alle informatie over het hele universum is dus beschikbaar. We hebben toegang tot die informatie. David Bohm zegt in *Wholeness and the implicate Order* dat elk deeltje, hoe gering ook, alle informatie bevat die aanwezig is in de totale kosmos. Anders (theosofisch) gezegd: het verborgen licht dat aanwezig is in elk atoom betekent de volledige aanwezigheid van het universum in elk fragment. Als de mens zich hiervan bewust wordt en zich naar het Licht richt, ontdekt hij de bron die ons

allen verbindt. Er is wel haast geboden, zegt Laszlo.

'O verborgen Liefde, alles omvattend in Een Zijn'
Net als naar verborgen Leven en Licht moeten we zoeken naar de verborgen Liefde, dus niet naar uiterlijke, maar naar innerlijke liefde. Hans ging in op het boek *Een kwestie van hebben of zijn* van Erich Fromm. Het gaat niet om de liefde die je kunt bezitten maar om de liefde die lief heeft om niet. Ze bezit niets en is daarom erfgenaam van het Al. Fromm spreekt ook over het leven in het nu, het nu doen wat gedaan moet worden.

Alle ontwikkeling verloopt in cycli. Ook de Mayakalender beschrijft dat onze aarde rond 2012 een kritiek punt bereikt. Een zonnecyclus van 26.000 jaar eindigt en een nieuwe begint. Hans: Samenleving staan wij in het geweld van onze eigen verwoesting, de reactie van Gaia (zie het gelijknamige boek van James Lovelock) en de natuurwetten die opvoeren naar een transformatie. Verlaat have en goed, steek de handen uit de mouwen, door te doen wat gedaan moet worden.

'Moge ieder die één zich voelt met u, zich daardoor één ook weten met elk ander.'

Zijn we in staat om met onze theosofische kennis juist te handelen? Kunnen wij met de scheppende krachten van de natuur zo omgaan dat het

12 Louis Couperus als esotericus, lezing, Maarten Klein

17 Inleiding in de theosofie, beginnerscursus, Wim Leys

19 Gespreksavond

26 *De Stem van de Stilte*, studievond, Ronald Engelse

31 Inleiding in de theosofie, beginnerscursus, Wim Leys

Groningen

5 De Meesters, bijzondere mensen, lezing, Floris Methorst

19 *Drie wegen, één pad*, studievond

Haarlem

9 *Siva sutra* (Taimni), studievond

21 Engelen, lezing, Mark Metselaar

Leeuwarden

12 *Regeneratie van de Mens* (Radha Burnier), studiemiddag

26 *Regeneratie van de Mens* (Radha Burnier), studiemiddag

Naarden

11 De westerse gnosis, lezing, Elly Kooijman

20 *Licht op het Pad*, studie

Rotterdam

6 Uitzicht door inzicht – universele Wijsheid, het Nu en onze toekomst, lezing, Rob Pullen

13 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

27 *De Stem van de Stilte*, cursus, Ronald Engelse

Utrecht

2 De Meesters, bijzondere mensen, lezing, Floris Methorst

16 Wat is Theosofie?, lezing, Wim van Vledder

V e r e n i g i n g s n i e u w s

ecosysteem hersteld kan worden? Hans v. A. haalde in dit verband het derde deel van *De Geheime Leer* van H.P. Blavatsky aan over de oude religie. De Kelten bijvoorbeeld leefden vanuit een harmonisch samengaan met de natuur. De aarde is voor hen niet anders van substantie dan de geest, het is slechts een andere uiting van de goddelijke energie of levenskracht.

Wij mensen van nu hebben de goddelijke energie nog steeds tot onze beschikking, maar we moeten ons er bewust van zijn, ons ermee verbonden weten, anders werkt die energie onafhankelijk van onze wil en kunnen we hem dan niet gebruiken om ons leven te harmoniseren en in eenheid te leven met alle krachten van de natuur en met alle wezens.

Hans beëindigde zijn voordracht met een meditatief citaat uit Nada Brahma van Joachim Ernst Berend, verwijzend naar één van de Upanishads en met een prachtige chanting (CD) van de heilige mantra OM.

Elisabeth Raven

Zuid-Limburg

8 *De Stem van de Stilte*, studieavond, Ronald Engelse

Zwolle Lanoe

6 *Theosofie: een weldadige bron van inspiratie* van Geoffrey Farthing, studie
27 *De Geheime Leer*, studieavond, Wies Kuiper

Zwolle Loge

4 Thema: Het universum doordrongen van Goddelijk Leven

november 2009

Amersfoort

9 Zijn we ons bewust van onsterfelijkheid?, lezing, Peter Smit
16 *De Geheime Leer*, studieavond
23 Ledenavond

Amsterdam

7 oestanden na de dood, lezing, Els Rijnaker
24 *De Yoga Sutra's van Patanjali*, studieavond

Arnhem

2 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk
9 Evelyn Underhill, mystica en schrijfster, lezing, Didi de Mildt
16 Kernthema's van de theosofie, cursus, Ronald Engelse
23 *Bhagavad Gita*, cursus, Ineke Vrolijk
30 Dialoog-discussie avond, voor logeleden

Assen

23 *De Geheime Leer*, studieochtend, Dick Prins en Bianca Kicken

Den Haag

2 Een nieuw licht op de romans van Louis Couperus, lezing, Danny Habets
9 *De Stem van de Stilte*, studieavond, Ronald Engelse
14 Meditatie-diagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk
14 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk
16 Tao, lezing, Wim Leys
21 Inleiding in de theosofie, beginnerscursus, Wim Leys

23 *De Stem van de Stilte*, studieavond, Ronald Engelse
28 Inleiding in de theosofie, beginnerscursus, Wim Leys

30 Gespreksavond

Groningen

2 *Drie wegen, één pad*, studieavond
16 *Drie wegen, één pad*, studieavond
30 *Drie wegen, één pad*, studieavond

Haarlem

13 *Siva sutra* (Taimni), studieavond

Leeuwarden

9 Inleiding door een lid
23 *Regeneratie van de Mens* (Radha Burnier), studiemiddag

Naarden

3 Genezingsgroepen in de TVN, inleiding, voor leden, Ronald Engelse
17 Stichtingsdag, voor leden
29 Symboliek en Bewustzijn, lezing, Coen Brandt

Wist u dat ... de laatste zeven jaargangen van *Theosofia* integraal op onze website te lezen zijn? Kijk op <http://www.theosofie.nl/tijdschrift/index.htm> .

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Rotterdam

- 3 Het verschil tussen mediumschap/spiritisme en de adept, lezing, Hugo Verbrugh
10 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk
17 Hoe realiseer ik het grote Werk?, lezing, Frank Tuinstra
24 *De Stem van de Stilte*, cursus, Ronald Engelse

Utrecht

- 6 Spiritualiteit is hard werken, interactieve avond, Arend Heybroek
20 Hoe houdt de soefi het hart zuiver?, lezing, Maharani de Caluwé

Zuid-Limburg

- 8 Karmische astrologie, workshop, Bastiaan van Wingerden
12 *De Stem van de Stilte*, studieavond, Ronald Engelse
28 *Clara Codd*, studieavond, Femmie Liezenga

Zwolle Lanoe

- 10 *De Levensboom*, inleiding, Harry Nijhof
24 *De Geheime Leer*, studieavond, Wies Kuiper

Zwolle Loge

- 15 Thema: De uiterlijke vorm waarin wij leven is tijdelijk, het inwonend goddelijk Leven kent geen einde.

december 2009

Amersfoort

- 7 Meditatieve avond
14 Lichtfeest, voor leden

Amsterdam

- 12 *Waar is De Sleutel... goed voor?*, lezing, Loes Moreno Benseny
15 *De Yoga Sutra's van Patanjali*, studieavond

Arnhem

- 7 Mystagogie, lezing, Bep Meereboer
14 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk
20 Kerstviering, voor leden

Assen

- 11 Lichtfeest

Den Haag

- 7 Door dood naar wedergeboorte, lezing met film *What happens when we die?*, Tom Krijgsman
5 *De Stem van de Stilte*, studieavond, Ronald Engelse

- 12 Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk

- 12 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

- 14 Lichtfeest, voor leden

Groningen

- 14 Lichtfeest, voor leden

Haarlem

- 11 *Siva sutra* (Taimni), studieavond

Leeuwarden

- 7 *Regeneratie van de Mens* (Radha Burnier), studiemiddag
21 Lichtfeest

Naarden

- 15 Lichtfeest, geleid door Paula Schreurs

Rotterdam

- 1 Orthomoleculaire Geneeskunde, lezing, Ton Voorn
8 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

Utrecht

- 4 *Oude wijsheid, nieuw inzicht* (Shirley Nicholson), studieavond
18 Lichtfeest

Zuid-Limburg

- 6 Karmische astrologie, workshop, Bastiaan van Wingerden
16 *Clara Codd*, studieavond, Femmie Liezenga

Zwolle Lanoe

- 15 Lichtfeest

Zwolle Loge

- 21 Thema: God als Licht dat zich uitstort in Zijn scheping en openbaring: Kerstmis

U kunt schenkingen doen aan de TVN, aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting. Ook legateren aan de TVN is een mogelijkheid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.