

01/02 Lezing door Hans van Aurich

Goddelijke taal

Goddelijke taal vormt de schakel tussen de mens en het Kosmisch Bewustzijn. Wij mensen spreken een taal die is opgebouwd uit cijfers en letters. Deze letters vormen woorden, lettergrepen en hele zinnen. Het verband wordt begrepen door de woorden nauwkeurig te lezen en op je in te laten werken. Het is de taal van het menselijk denkvermogen.

Goddelijke taal daarentegen kent geen woorden, letters of cijfers. Ze maakt gebruik van beelden, voorstellingen, imaginaties. Het is een taal die we in de oude mysterielingen nog versluierd tegenkomen; ver weg in het verleden. Maar deze taal ligt toch meer in handbereik dan je zou zeggen, want het is ook de taal van onze dromen en de taal van het onbewuste waar de Alchemie en de Tarot ook gebruik van maken.

Het onbewuste vormt de verbinding tussen het dagbewustzijn en het kosmisch bewustzijn en heeft hierdoor dus toegang tot de universele bron van kennis.

07/03 Verdiepingsavond met Ingmar de Boer

Astrologie als verbinding tussen mens en kosmos

Astrologie wordt wel omschreven als een leer van universele interdependentie. Volgens deze opvatting is de mens deel van de kosmos, en daarom onlosmakelijk met de kosmos verbonden. Astrologie is uiteindelijk niet wezenlijk verschillend van theosofie. Het maken van horoscopen is een praktische toepassing van dit occulte wereldbeeld.

Vragen die we ons kunnen stellen zijn: Wat is een horoscoop? Hoe is het mogelijk dat er verband is tussen het leven van de mens en de hemel op het moment van geboorte, of nog breder: hoe werkt astrologie, gezien vanuit een occult perspectief?

04/04 Verdiepingsavond met Guido Lamot

Het mysterie van leven en sterven

Alles komt en gaat. Geboorte, leven en overlijden horen bij elkaar. We gaan ons verdiepen in wat er kan gebeuren vóór, tijdens en na het overgaan. Bij het zien van de vergankelijkheid van ons uiterlijk bestaan kunnen we ons afvragen: *Sterven, hoe doe je dat?* Daarnaast kunnen we tijdens meditatie verbinding maken met de schoonheid, harmonie, rust en zaligheid van ons innerlijk en werkelijk wezen.

In verhalen van BDE 'bijna-dood-ervaringen' getuigt men ook van een prachtige, kleurrijke, sfeer- en liefdevolle wereld. Met kennis van 'Het Tibetaans dodenboek' kunnen we een voorstelling maken van wat de ziel mogelijk meemaakt in het hiernamaals. Als laatste zullen we de volgende stelling beschouwen:

*Wie de dood beter begrijpt kan haar ook waarnemen,
aanschouwen, liefhebben en omhelzen...*

12/10, 09/11, 11/01, 08/02, 14/03, 11/04 Studiemiddagen

Over 'De wereld van de Ziel'

19/10, 07/12, 18/01, 21/3 Meditatieve avonden geïnspireerd door 'verbinding'