

Een eeuw Tafelronde in Nederland!

– Auteurs: Meerdere Ridder van Tafelronde

‘Hoe lang is een eeuw?’ vroeg een page. ‘Naar de maatstaven van mens, de natuur en de wereld, is het niks, maar het is precies 36.525 dagen en ik denk niet dat er zulke oude lezers zijn die dit stukje zullen lezen’. ‘Gelukkig maar, want Tafelronde is toch voor en door kinderen?’. ‘Jazeker, zo is het bedoeld, en zo is het nog steeds’.



Een van de ouders schreef ons na het zomerkamp (2011):

‘Rachelle is helemaal enthousiast thuisgekomen. Allemaal leuke verhalen. Zingen met de gitaar, toespraken bij wijdingen, hutten bouwen met hun ‘clubje’ en walkietalkie, spel, logeren in tent bij Leonieke, kompas maken, geurtocht, EHBO-cursus, zwemmen, geen wespen dit jaar, wel een ree – en teken –, kampvuur (broodjes bakken, gepoft eten, laat naar bed). Leuke verhalen over wat ze heeft meegemaakt en over de kinderen in het kamp. En dan heb ik vast nog niet alles gehoord. Heel fijn dat Rachelle zo’n leuke week heeft gehad. Ze vindt het heel vanzelfsprekend om volgend kamp weer te komen!’

Jubileum

De Nederlandse afdeling van de Internationale Orde van de Tafelronde viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. Omdat de Tafelronde en de Theosofische Vereniging vanaf het begin met elkaar verweven zijn, is er een grote kans dat u ons kent, maar misschien nog niet persoonlijk. Voor u en degenen die ons nog niet kennen, stellen we ons graag

voor. 'The International Order of The Round Table' werd in 1908 in Londen opgericht door Herbert Whyte, daarbij geholpen en ondersteund door Annie Besant en Charles Leadbeater. In Nederland kreeg Corrie Dijkgraaf in oktober 1911 toestemming een afdeling te starten¹. Nu ruim 100 jaar later heeft Tafelronde zich over de hele wereld verspreid. We zijn trots dat we al zo lang deel uitmaken van deze prachtige traditie.

De vorm die zij voor Tafelronde kozen, was die van ceremoniën: een mysteriespel met wijdingen die de stappen op de persoonlijke weg van elk lid markeren en een samenwerking zijn met de 'onzichtbare werelden'. Bijzonder was natuurlijk direct al dat Tafelronde zich op kinderen richtte, vanuit de gedachte dat een kind begeleid kan worden bij zijn spirituele ontwikkeling. Dat staat nog steeds voorop bij Tafelronde.

In de eerste decennia stonden vooral de hoge ridderidealen van Koning Arthur en zijn ridders centraal in de symboliek die jonge mensen werd voorgehouden. Annie Besant schreef voor Tafelronde deze tekst, die wij nog steeds gebruiken:

'De ware ridder is sterk, moedig, eerlijk, teder, hoffelijk en zelfbeheerst. Hij heft nooit de hand op tegen zwakkeren, bevoordeelt zich niet ten koste van anderen, spreekt geen kwaad van afwezigen en is nooit ontrouw aan een vriend. Eer is zijn wachtwoord en zachtheid zijn sieraad. Hij is hulpvaardig en toegeeflijk, voornamelijk jegens zwakkeren, zonder vrees in gevaar; vol medelijden voor hem die overwonnen is, vergevende wie hem kwaad doen, vriendelijk voor kinderen en dieren.'

Geschiedenis

In de jaren na de tweede wereldoorlog werd de Orde in Nederland ingrijpend verder ontwikkeld. Met hulp van met name Johan van der Stok ontwikkelde Tafelronde in Nederland zich tot wat het nu is, en ook een aantal andere landen volgde daarin. De lezingen ('talks') die Johan van der Stok gaf over Tafelronde zijn nog steeds een bijzondere bron van informatie over de innerlijke achtergronden van onze ceremoniën. Op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden werd met zijn hulp in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw door een groep leden geëxperimenteerd met de opbouw van de tempel, de kleuren, de teksten, de ceremoniën en de wijdingen, kortom, met bijna alles. We zijn vooral heel blij met de completering van de Tempel en de ceremoniën met de Koningin. Zij is de Koningin van Hemel en Aarde. Haar symbool is een ronde tafel middenin de kring die onze Tempel vormt. De lege zetel in de Tempel is het symbool voor de Koning van de Wereld, de volmaakte mens.

Kinderen

Het doen van de ceremoniën helpt kinderen hun verbeeldingskracht en spiritualiteit te ontwikkelen. De creatieve activiteiten eromheen zorgen voor de prettige sfeer en het plezier dat nodig is om die spiritualiteit tot bloei te laten komen. In onze doelstellingen hebben wij nadrukkelijk ook het stimuleren van creativiteit benoemd. Het ontwikkelen van spiritualiteit vergt een open hart en een nieuwsgierige blik. Kinderen en jongeren hebben dat van nature. Tafelronde probeert kinderen te helpen dit verder te ontwikkelen door stadia met ze te

doorlopen die aansluiten bij de levensfasen waarin zij zich bevinden.

In onze ceremoniën zitten jong en oud in een kring en iedereen helpt mee. De meeste functies in de ceremonie kunnen door ieder lid, jong of oud, worden uitgevoerd. Ieder brengt zijn eigen kwaliteiten in. Het is zeker niet zo dat de ouderen het allemaal voor de kinderen doen! Misschien eerder andersom: essentieel in onze ceremoniën is de openheid en spontaniteit van jonge kinderen. In een ceremonie kan iedereen, een page van 6 of een ridder van 25 jaar oud, degene zijn die namens de anderen de prachtige idealen verwoordt. Ook een kind krijgt zo dus grote waardigheid en kan boven zichzelf uitstijgen. De ceremonie staat vanzelf een beetje boven de gewone dingen.

De Vorm

Tafelronde laat de leden de vrijheid om zelf de symbolen te interpreteren en te leren begrijpen. Alles wat we voor de

Koning en Koningin doen, is elke keer weer vrijwillig gegeven. Wij gaan uit van de Eenheid van alle leven. Wij mensenkinderen zijn niet een 'apart en superieur fenomeen boven de natuur': wij zijn één met allen en alles. Wel hebben wij onze specifieke taken en verantwoordelijkheden. In veel ceremoniën zijn hier mooie uitspraken over, die ons steeds weer inspireren. Ons blikveld is de wereld in al haar aspecten. Wij doen ons werk voor de Koning en de Koningin en voor de verschillende Rijken van de Koning: engelen, mensen, dieren, planten en stenen.

Je kunt Tafelronde vergelijken met een schatkist die gevuld is met belangrijke belevenissen, wijsheden en mooie momenten. Op elk moment kan ieder kind daaruit putten. Er is blijheid in te vinden of vriendschap, diep inzicht en begrijpen of de wil tot helpen. Op de meest onverwachte maar wel toepasselijke momenten kunnen zinnelijke uit een ceremonie je te binnen schieten en



je inspireren bij je dagelijks werk. Voor onze ceremoniën is geput uit allerlei oude ceremoniële tradities en bronnen. Ook theosofen zullen beslist veel herkenning vinden in de teksten van onze ceremoniën.

Uit onze brood- en zoutceremonie:

Vraag: *'Wie is de Koning?'* Antwoord: *'De volmaakte mens'.*

Vraag: *'Waar is Zijn koninkrijk?'*

Antwoord: *'Zijn koninkrijk is de wereld en Zijn troon is ons hart'.*

Vraag: *'Hoe zullen wij Hem kennen?'*

Antwoord: *'Als wij Hem trouw dienen en Zijn goede helpers zijn geworden, zullen wij Hem vinden'.*

Stadia

Als een kind 6 jaar is, mag het bij ons tot page worden gewijd. Kinderen in die leeftijd kunnen vol overgave spelen, en toveren een glimlach op je gezicht. Dit wordt hun gave genoemd die zij kunnen delen met de wereld: blijheid. Een kind is puur en kijkt met een nieuwe blik de wereld in. Tegelijkertijd heeft een kind in die leeftijd soms ook diep verdriet, bijna zonder grens. Daarom kan een kind juist ook die versterking van de kwaliteit blijheid goed gebruiken. Zodra een page 9 jaar is, mag hij² schildknaap worden. In deze fase krijgen kinderen meer zicht op de belevingswereld van alles en iedereen om zich heen. Vriendschap is een centraal thema en dit is dan ook hun gave. Deze groep leert veelal onbewust en af en toe wordt er ook op hun niveau gepraat over de manier waarop je deze gave in kan zetten in je dagelijks leven. Zij dragen als symbool het schild, machtiger dan de rots. Met dit schild kunnen zij bescherming bieden aan anderen, maar ook zichzelf leren beschermen wanneer dat nodig is. Vanaf



zijn 13e kan een schildknaap tot jonker worden gewijd. In deze leeftijdsfase leert de oudere-jongere de eerste stappen naar zelfstandigheid te zetten en begint hij voorzichtig de zoektocht naar een passende plek voor zichzelf in de samenleving. Gaan staan voor iets waar je in gelooft en een sprong in het diepe durven te wagen, dat zijn thema's waar de jonker mee stoeit. De gaven die hij te geven heeft, zijn hulpvaardigheid en moed. Met deze groep worden ook speciale 'verdiepings'-weekenden georganiseerd, bijvoorbeeld over het verschil tussen het ideale en het reële. In de jonkerwijding ontvangt de jonker als zijn symbool de lans, die de muren doorklieft die de mens van de mens scheiden en de mens van de natuur scheiden. De lans is ook het symbool van het hoger weten, het onmiddellijke inzicht. Ook hier weer verbindt het symbool de sterke kant van de jongere in deze levensfase met zijn valkuil, namelijk het alles leren beredeneren met het mentaal, de rede. Om dat te leren overstijgen ontvangt de jonker de lans. Tenslotte kan een jonker vanaf zijn 18e de ridderwijding krijgen. De gave van de ridder, en ook zijn verantwoordelijkheid, is te werken aan rechtvaardigheid. Zijn symbool is het tweesnijdend

zwaard. In deze fase draait alles om volwassen worden en zijn. De jongvolwassene probeert er voor zichzelf achter te komen wat deze opdracht en dit symbool in zijn leven betekenen en probeert hier vervolgens zo goed mogelijk naar te leven. De tekst 'De ware ridder', die Annie Besant schreef (zie hierboven), geeft een mooi beeld van dit ideaal. Tenslotte kent Tafelronde nog tafel- of wijridders, graalridders en één aartsridder. Die zijn allemaal gewijd om een bepaalde organiserende (ceremoniële) rol te vervullen in een Tafel, nationaal en internationaal.

Bijzonder Uniek

Voor zover wij weten is er tot de dag van vandaag voor kinderen vanaf 6 jaar niets dat te vergelijken is met Tafelronde. Onze wereldwijde broederschap van Tafelrondeleden is uniek en er zijn telkens weer prachtige uitwisselingen tussen leden uit verschillende werelddelen, niet in het minst vanwege onze driejaarlijkse internationale zomer-

kampen. Bijzonder is te vermelden dat het allereerste internationale kamp werd georganiseerd door de Nederlandse afdeling, in 1968 op het International Theosofisch Centrum in Naarden, toen nog Huizen, en sindsdien elke drie- of vier jaar, waarvan vele keren in Naarden.

Het heden

Tafelronde Nederland bestaat op het moment uit drie actieve groepen ofwel "Tafels": één in Den Haag, één in Utrecht en één in Naarden. Tafels houden maandelijkse bijeenkomsten met een ceremonie. Daarnaast organiseren we samen drie à vier keer per jaar nationale kampen. Tijdens de kampen doen we dagelijks een ceremonie en hebben we activiteiten zoals voorlezen, buiten spelen, speurtochten, knutselen, kampvuur, muziek, workshops. Hier hebben we het ook over de vraag wat Tafelronde voor jou inhoudt en hoe je deze tafelrondewijsheid in kunt zetten in je dagelijks leven. Het idee toen, en



nu nog steeds, is dat kinderen en jongeren de kans moeten krijgen om zich spiritueel te uiten en ontplooiën. Op een leuke en mooie manier willen wij elkaar leren de wereld te waarderen en het goede in onszelf en om ons heen te ontdekken.

Kom langs

Onze ceremoniën zijn niet geheim, maar ook geen kijkspel. Belangstellenden kunnen altijd vragen of zij langs kunnen komen. Natuurlijk zijn kinderen die misschien mee willen gaan doen, en hun ouders die willen kennismaken met Tafelronde, van harte welkom. Die jonge kinderen laten we

dan – als zij dat willen – gewoon al een beetje meedoen.

Wil je meer weten of wil je een keer komen kijken? Kijk dan op onze website voor meer informatie. Hier vind je ook contactgegevens van de tafelridders die onze Tafels leiden. Zij staan open voor al je vragen.

E-mail: info@ordevandetafelronde.nl
Internet: www.ordevandetafelronde.nl

Noten

1. In *Theosofia* jaargang 103/2 staat ook een artikel over tafelronde: “De Orde van de Tafelronde” door René Sijnja.
2. Overal waar *hij* of *zijn* staat, geldt het natuurlijk voor jongens én voor meisjes, dus ook *zij* of *haar*.

*De blijheid der Page, zo klaar als kristal,
Waarvoor alles groeien en bloeien zal.
En heel de natuur is een wondere droom,
Van vreugdevol geven, zo stralend en schoon.*

*De Schildknaap brengt vriendschap voor alles wat leeft,
Waarvan 't levend licht gouden draden weeft.
Die flonkeren en stralen met lichtende schijn,
Als heldere stromen zo zuiver en rein.*

*De Jonker wil geven hulpvaardigheid,
Het leed verlichten tot dienen bereid.
De geurende roos van het medegevoel,
't Ontplooiën in schoonheid, dat is Jonkers doel.*

*Rechtvaardig te zijn is de Ridderplicht,
Verliezend zichzelf in het stralende licht.
Hij draagt de banier van de goede strijd,
Tot in des Konings tegenwoordigheid.*

Uit een lied van de Tafelronde