



HOE REÏNCARNATIE 'S LEVENS PROBLEMEN VERKLAART.

*Het zelf-geschreven grafschrift van
Benjamin Franklin, 1706—1790.*

*Het lichaam van Benjamin Franklin,
Drukker, (als het omslag van een oud
boek, dat ontdaan van zijn verguldsel,
uit elkaar ligt, en waarvan de inhoud is
uitgescheurd) ligt hier, als voedsel voor
de wormen. Maar het werk zelf zal niet
vergaan, want het zal, naar hij gelooft,
opnieuw verschijnen in een nieuwe en
schonere, een door de schrijver zelf
verbeterde en vermeerderde uitgave.*

DE THEOSOFISCHE VERENIGING.

DE THEOSOFISCHE VERENIGING is eene over de gehele wereld verspreide organisatie, te New York gesticht op 17 November 1875, welke later in Britsch Indië gelegaliseerd werd met het internationaal Hoofdkwartier te Adyar, Madras. Het Nederlandse Hoofdkwartier is gevestigd te Amsterdam, Z., Tolstraat 156.

Zij is een onsectarische groep van zoekers naar Waarheid, die Broederschap bevorderen en er naar streven de mensheid van dienst te zijn. Haar drie doeleinden zijn:

1. Het vormen van een kern van de Algemene Broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, stand of kleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten der Natuur en de latente krachten in de mens.

Sympathie met de bovengenoemde Doeleinden is de enige voorwaarde tot toetreden tot De Theosofische Vereniging.

Zich te wenden tot:

HOE REÏNCARNATIE 'S LEVENS PROBLEMEN VERKLAART.

Reïncarnatie is het Evangelie der Hope, van de zekerheid eindelijk te zullen slagen. Reïncarnatie is de wijze, waarop de ladder van alle Levens bestegen wordt. Reïncarnatie betekent, dat de mens een geestelijk wezen is, gehuld in lichamen uit stof gemaakt; de mens is de geestelijke intelligentie, de lichamen zijn slechts het bekleedsel. Deze geestelijke intelligentie, die al zijn vermogens moet ontplooien, komt om ervaring op te doen, ten einde de goddelijke mogelijkheden in zich wakker te roepen.

In deze wereld en de twee werelden, die er mee in verband staan, gaat de mens, als het ware, ter school; als hij zijn lessen geleerd heeft, alle lessen, die deze werelden kunnen leren,

wordt hij, wat men noemt, een Adept, de mens, die niet meer te leren heeft.

Ieder onzer is een groeiende intelligentie, die zich met elk leven meer en meer ontplooit. De wilde is niet anders dan een jonge intelligentie, iemand die op een later tijdstip geïncarneerd is dan een andere, die reeds de hoogte van beschaving heeft bereikt; maar beiden zijn goddelijk. De jongere zielen van het ras worden in een betrekkelijk onbeschaafde toestand geboren en als zij meer ontwikkeld terugkomen, zullen zij geschikt zijn voor een beschaafder volk.

Reïncarnatie geeft een verklaring van de misdadiger: hij is niets dan een jong Ego in de toestand van wilde — niet iemand om zich over te ergeren, maar iemand om geholpen te worden. Reïncarnatie verklaart onze verhouding tot mensen, die wij nu liefhebben of haten. Bij het naspeuren van een reeks levens is het buitengewoon opvallend te zien hoe echtgenoten, verwanten en vrienden, altijd samen terugkomen. Niets in hemel of aarde kan liefde uitroeien, of de door liefde gelegde banden verbreken. Waar liefde is, wordt tussen de Ego's een band gevormd, die niet kan worden verbroken door de

kille hand des doods, noch door wedergeboorte. Wij komen terug, samen met oude vrienden — maar ook met oude vijanden. Reïncarnatie bestendigt vriendschappen, zoals niets anders dat kan doen. Reïncarnatie maakt ons sterk, stelt ons in staat om te verdragen en vol te houden; niets in het leven, hoe smartelijk ook, is ondragelijk, als men er de oorsprong en het einde van ziet. Hoe kan er zorg en leed bestaan voor hen, die eeuwig zijn?

„Waarom herinneren wij ons dan niets?” wordt altijd gevraagd. In uw tegenwoordig leven vergeet gij veel meer dan gij u herinnert, omdat herinneringen aan vroegere gebeurtenissen op de achtergrond worden gedrongen door andere die er op volgen en onder de drempel van het bewustzijn zijn gezakt; gij kunt lezen, en het feit, dat ge vergeten zijt, dat ge lezen hebt geleerd, zou niet bewijzen, dat gij het niet geleerd hebt. In elk leven hebt ge ook nieuwe hersenen; hoe zouden die zich de gebeurtenissen van het vorige leven kunnen herinneren? Uw begeerte-lichaam is nieuw; hoe zou het iets weten van de begeerten door zijn voorganger gevoeld en bevredigd? Gij alleen, gij zelf, het

levende onsterfelijke Ego, kan zich iets herinneren, omdat het alle ervaringen heeft door-gemaakt, en niets vergeet. Het brengt zijn saldo over naar het nieuwe grootboek als intellect en geweten.

Voordat gij het verleden van één leven kalm kunt dragen, moet gij er niet naar verlangen het verleden van honderden levens te kennen. Gij hebt een nieuw lichaam, een nieuwe be-geerte-aard, en een nieuw denk-lichaam en het feit, dat het Ego alleen zoveel aan de nieuwe werktuigen overdraagt als nuttig is voor het nieuwe leven, getuigt van een wijze en liefde-rijke beschikking. Leef het geestelijke leven, in de Geest, die zijn eigen Goddelijkheid kent en dan zal uw verleden zich voor u uitspreiden en kunt gij het in zijn geheel naar willekeur over-zien.

Annie Besant.

THEOSOFISCHE
BIBLIOTHEEK
Tolstraat 154 Amsterdam

- 1 SEP. 2012

LITERATUUR OVER DIT ONDERWERP:

- Reïncarnatie (Handboekje No. 2)* Annie Besant.
Reïncarnatie, een Christelijke Leerstelling Annie Besant.
Erfelijkheid en Reïncarnatie Annie Besant.
De Mensch: Waarvandaan, Hoe en Waarheen? . . . C. W. Leadbeater.
Een Tekstboek over Theosofie C. W. Leadbeater.
De levens van Alcyone . . Annie Besant en C. W. Leadbeater.
Theosofie en het moderne Denken C. Jinarajadasa.
Hoe herinneren wij ons onze vorige levens? C. Jinarajadasa.
Reïncarnation, The Hope of the World I. S. Cooper.
Elementary Theosophy . . L. W. Rogers.
Reïncarnation and Christianity A Clergyman of the Church of England.
Reïncarnation, a Study of a forgotten Truth E. D. Walker.

THEOSOPHIA.

MAANDBLAD,

GEWIJD AAN: BROEDERSCHAP,
VERGELIJKENDE STUDIE VAN
GODSDIENST, WIJSBEGEERTE EN
WETENSCHAP, OCCULTISME.

REDACTIE:

De Algemeen Secretaris Theos.
Ver., Ned. Afd.; J. J. Poortman,
Dr. D. H. Prins, Mr. Max Westendorp,
Mej. M. S. van der Willigen,
Secretaresse.

ADMINISTRATIE:

Tolstraat 156, Amsterdam Zuid.

ABONNEMENT:

Leden der Theos. Ver., Ned. Afd.
ontvangen dit blad gratis, voor
niet-leden is de abonnementsprijs
f 3.— per jaar bij vooruitbetaling.