

Conventies in Adyar

– Radha Burnier



De Internationale Conventie en, zoals de Regels van de Society specificeren, de Jaarlijkse Algemene Vergadering van onze Society dient gehouden te worden binnen negen maanden na de sluiting van het boekjaar van de Society. Deze kan gehouden worden buiten India op een tijd en plaats bepaald door het Dagelijks bestuur. Ofschoon de Regels specificeren dat de Conventie overal gehouden kan worden, wordt zij ieder jaar in Adyar gehouden. Het Wereld Congres van de Society wordt echter overal gehouden waar de General Council vindt dat het geschikt is, maar wel zo dat het niet tegelijkertijd plaatsvindt met de Jaarlijkse Conventie.

Adyar is niet alleen een speciale plaats omdat het 't hoofdkwartier is van de wereldwijde Theosophical Society; het heeft ook een gewijde achtergrond sinds de tijd dat de Stichters hier woonden. De Innerlijke Stichters bezochten deze plaats soms. Gedurende heel veel jaren is Adyar de plaats geweest die werd gekozen om de Internationale Conventie te houden, aan het einde van het jaar. Bovendien is het

zo dat ofschoon de Society begonnen is met slechts een paar leden in Amerika, zij meer dan waar ook groeide en bloeide in India.

In de tijd van kolonel Olcott groeide het ledental heel snel en werden veel loges in het leven geroepen. Misschien kwam dit door het feit dat er al enige vorm van theosofie in dit land bestond. Wij moeten zeggen 'enige vorm van theosofie' omdat theosofie op verschillende niveaus door mensen begrepen wordt, volgens de innerlijke ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. Dit betekent niet dat theosofie geen vruchtbare grond buiten India heeft, maar het is mogelijk dat de Theosophical Society vanuit een innerlijk standpunt het best gegrondvest is in India, een land waar veel rishi's en heilige mensen woonden en discipelen om te onderwijzen; sommigen van hen zijn ons bekend en velen onbekend. De grote massa's mensen in het land weten niet waar de ware Leraren verblijven en in de huidige staat van de wereld is dat maar goed ook. Wellicht is het deze achtergrond in India die de Theosophical Society hier groter en

sterker gemaakt heeft dan elders, wat niet betekent dat andere plaatsen niet hun eigen speciale eigenschappen hebben.

Laten wij niet vergeten dat de Stichters en degenen die achter hen staan dit land, India, voor het hoofdkwartier uitkozen om redenen die voor hen duidelijk waren. Het valt te hopen dat hun wensen stand zullen houden en dat dit land met geschikte mensen van hier en elders altijd respons zal geven aan de boodschap van theosofie. Zij is bedoeld voor de hele wereld en niet alleen voor deze plaats. Het bestaan van internet enzovoort maakt geen verschil voor de realiteit achter de uiterlijke vorm en gebeurtenissen. De boodschap die verspreid dient te worden zal, om aan te nemen wat zij in gedachten hadden, hier sterker zijn dan elders.

Adyar, ons Hoofdkwartier

Adyar is geen gewone plaats. Het is vervuld van een bepaalde sfeer, die diegenen die daarvoor gevoelig zijn kunnen waarnemen. Juist de naam Adyar is geassocieerd geraakt met de Theosophical Society, vanwege historische omstandigheden en ook omdat de Theosophical Society een speciale kwaliteit had waarvan zich maar heel weinigen bewust zijn, maar die velen kunnen aanvoelen zonder te weten waarom of hoe.

Adyar is het centrum geweest van een spirituele activiteit, die zal doorgaan zo lang als de leden beantwoorden aan de realiteit van het leven. Er is heel veel geschreven over Adyar. Krishnamurti zegt bijvoorbeeld: *Ik heb veel wonderbaarlijke landen bezocht en veel beroemde plaatsen gezien, maar er is er geen die gelijkwaardig is aan het buitengewone onaanraakbare iets van ons Adyar. Er is daar een sfeer*

die er niet is in vele kerken en tempels en er is daar een Aanwezigheid die wij verwachten waar te nemen in een heiligdom. In Adyar kan men een God worden of een meelijwekkende zondaar. Het is een wonderbaarlijke plek en het moet in stand gehouden worden als ware het een heilige tempel.

De wereld heeft altijd enkele Centra van spiritualiteit gehad van waaruit krachten gedistribueerd worden om de mensheid op het spirituele pad te helpen. Dit is de rol van Adyar geweest. Sommige centra zijn bekend geweest bij mensen hier en andere hebben werk gedaan dat slechts bekend was bij een paar mensen, of bij niemand. Adyar is afhankelijk van mensen die hier werken en van diegenen die het beschouwen als een spiritueel centrum, niet alleen als een prachtige rustige plaats, die het natuurlijk is, die een nieuw type denken kan uitstralen in de reeds bestaande stromen. Dit is één van de doelen van ons Hoofdkwartier.

Het denken moet veranderen in de wereld. Op het ogenblik berust het vooral op dingen die er niet toe doen, maar er zijn sommigen die bedenken wat de mensheid kan zijn, ook al zijn ze zich niet bewust van wat zij aan het doen zijn. Hun denken zal helpen het werelddenken te doordringen. Wij verwachten daarom dat mensen die in Adyar wonen en die hier enige tijd doorbrengen een bijdrage zullen leveren aan de verheffende sfeer van de wereldbevolking, hetgeen zonder twijfel moeilijk is. Daarom moeten wij ervoor waken het denken over trivialiteiten en over dingen van het voorbijgaande moment niet de boventoon te laten voeren bij wat wij doen.

Uit: *The Theosophist* van februari 2010
Vertaling: A.M.I