

Wat theosofische groepen zouden moeten bestuderen

– John Algeo

In *The Theosophist* van april 2007 werd een vraag gesteld over wat theosofische groepen zouden moeten bestuderen, en werd daarop in algemene termen geantwoord. Sindsdien is er een reactie op gekomen dat die algemene richtlijnen behulpzaam zijn, maar dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het maken van het programma van hun afdelingen en studiecetra graag specifiekere suggesties willen over precies welke leringen verspreid moeten worden en dat het goed zou zijn om een lijst daarvan te hebben.

Geen enkele theosoof kan anderen precies vertellen welke leringen zij ‘zouden moeten’ verspreiden. Maar wij kunnen het wel hebben over welke aspecten van theosofie wij beter bekend ‘zouden kunnen’ maken bij zowel belangstellenden als bij onszelf.

Lijsten van dergelijke mogelijke onderwerpen zijn al heel vaak opgesteld. Bijvoorbeeld: de voormalige internationale secretaris, mevrouw Mary Anderson, heeft vrij recent zo’n lijst vrijgegeven in een artikel dat werd afgedrukt in diezelfde uitgave van de *Theosophist* van april 2007 onder de titel ‘Jacobs ladder’. Als men dat artikel leest krijgt men een goede lijst van basale theosofische onderwerpen.

Die lijst biedt een aantal onderwerpen, zoals ‘schepping’ of het uitgieten van het universum, evolutie, de rijken der natuur, reïncarnatie, de menselijke constitutie, menselijke vooruitgang, het spirituele pad en goddelijke alomtegenwoordigheid.

Wanneer we de hoofdstuktitels bekijken van welk goed inleidend boek over theosofie ook, dan zien we ook een reeks van dergelijke onderwerpen.

De homepage van de TS-Adyar (<http://www.ts-adyar.org/theosophy.html>) noemt zes hoofdpunten: universeel en individueel bewustzijn, menselijke onsterfelijkheid, reïncarnatie, karma, universele broederschap en Gods plan van evolutie. Elk onderwerp geeft een korte schets die de essentialia verklaart in eenvoudige taal.

Een andere manier om een idee te krijgen over specifieke aan te bieden leringen in een theosofische groep is te kijken naar de lijst van uitgaven van de theosofische uitgeverijen. Natuurlijk zijn niet alle boeken die geproduceerd worden door TPH even geschikt als onderwerp voor presentaties in een theosofische groep omdat sommige sterk gespecialiseerd of technisch zijn. Maar als we kijken naar de lijsten als geheel kan hier een brede schakering van onderwerpen tevoorschijn komen waarop

een groep zich kan richten bij het meer bekendheid geven aan theosofie.

Daar er om een lijst gevraagd werd, staan hieronder een paar fundamentele denkbeelden die te vinden zijn in theosofische literatuur en die veel theosofen zouden zien als niet beperkend of uitputtend maar representatief.

1. De fundamentele eenheid van de mensheid en zelfs van alle leven en alle bestaan.
2. De waarde van veelzijdige benadering van Waarheid: wetenschappelijk, filosofisch en religieus.
3. De waarde van verscheidene culturen in de loop van de menselijke geschiedenis daar zij verschillende benaderingen van het leven uitdrukken die elkaar aanvullen.
4. Het bestaan van mysteriën in het universum en in de mens die verder gaan dan het vermogen van enig denksysteem volledig kan begrijpen.
5. Het vermogen van mensen om rede en verbeelding in te zetten om te worstelen met zowel de mysteriën als de problemen van het leven.
6. De erkenning van overeenkomsten in de gehele kosmos, waardoor wij dingen die wij niet rechtstreeks hebben ervaren kunnen aanvoelen – een erkenning die bekend staat als het Grote Hermetische Axioma.
7. Het recht en de verantwoordelijkheid van alle individuen om waarheid voor zichzelf te ontdekken.
8. De realiteit van een absolute Waarheid, die alleen ervaren kan worden in relatieve termen in deze ‘maya-vische’ of relatieve wereld.
9. De verplichting die ieder van ons heeft om respect te hebben voor benaderingen van Waarheid die niet de onze zijn.
10. De transcendentie van ultieme Realiteit achter ieder menselijk idee, maar niettemin het vermogen van mensen om dit rechtstreeks te ervaren.
11. De drievoudigheid van ultieme Realiteit als verstrengeld bewustzijn, materie en energie.
12. De aanwezigheid van leven en bewustzijn in alle materiële levensvormen in het hele universum, in vaste volgordes of ‘rijken’.
13. De progressieve en cyclische evolutie door de eeuwen van bewustzijn en intelligentie alsook die van lichaamsvormen.
14. De voortschrijdende ontwikkeling door de tijd van afgescheiden wezens naar een besef van hun spirituele eenheid en heelheid.
15. De verplichting die ieder mens heeft om het algemeen belang van allen te bevorderen: van andere mensen (ongeacht ras, geslacht of etniciteit) alsook van dieren en de natuurlijke wereld.
16. Reïncarnatie – de opeenvolgende belichamingen van ons kernbewustzijn – zodat leven en dood terugkerende ervaringen vormen in onze ontwikkeling.
17. Karma – het principe van harmonie, balans, evenwicht – bewaart de orde in het universum op een onpersoonlijke manier.
18. Geweldloosheid en behulpzaamheid – het principe dat wij met anderen dienen om te gaan zoals wij willen dat zij met ons omgaan.
19. Het bestaan van vele werelden of ‘gebieden’ achter het fysieke of van dimensies anders dan ruimtetijd, waarin wij tegelijkertijd functioneren.
20. De zevenvoudige complexiteit van de menselijke constitutie, waarvan

aspecten functioneren in die multiple werelden of dimensies van bestaan.

21. De aanwezigheid in de kern van ons wezen van een vonk van de ultieme of goddelijke realiteit.
22. Het bestaan van wezens die verlichting bereikt hebben en zichzelf gewijd hebben aan het helpen van anderen om datzelfde te bereiken – de grote leraren van de mensheid.
23. Het bestaan van een aloude hoeveelheid van tijdloze leringen, een manier van naar de wereld kijken – de Wijsheidstraditie – die te vinden is in allerlei vormen in alle culturen ter wereld.
24. De verantwoordelijkheid van alle mensen voor hun eigen acties en reacties en dientengevolge hun vermogen om overwinnaars te zijn en geen slachtoffers.
25. De macht van onze gedachten om onszelf, onze omgeving en andere mensen te beïnvloeden en aldus onze verantwoordelijkheid om die macht goed te gebruiken.
26. De aanwezigheid van orde, doel en betekenis in de wereld, waarvan de ontwikkeling verloopt volgens een begrijpelijk plan.
27. De realiteit van een doelstelling en betekenis in het leven van ieder individu. Tot de ontdekking hiervan worden wij ieder afzonderlijk opgeroepen door onze eigen innerlijke natuur.
28. De mogelijkheid dat wij actief deelhebben aan de voortschrijdende evolutie van het universum.
29. De ultieme vervolmaking van de menselijke natuur, de samenleving en het milieu, tot het bevorderen waarvan wij worden opgeroepen.
30. De plicht van iedereen om altruïsme in praktijk te brengen: de zorg om anderen te helpen hun eigen inherente uiteindelijke vervolmaking te bereiken.
31. Het bestaan van een ‘Pad’ of manier om onze eigen individuele evolutie te bespoedigen, die bereikbaar is voor allen die ernaar streven.
32. Ons karakter als product van ons verleden en de roep van onze toekomst – zowel van wat wij waren als wat wij zullen worden, zodat wij onszelf bij elke handeling opnieuw scheppen.
33. Ons vermogen om door het uitoefenen van vrije wil de gevolgen van ons verleden te optimaliseren en ons pad naar de toekomst te kiezen.
34. Een erkenning dat sociale problemen van oorlog, overbevolking, uitbuiting, vooroordeel, onderdrukking, hebberigheid en haat de symptomen zijn van een ziekte, die de illusie is dat wij onszelf kunnen helpen ten koste van anderen. De remedie hiervoor is de erkenning dat wij één zijn met elk ander en met alle leven in het universum.
35. De verzekering die Krishna gaf aan prins Arjoena en die Christus gaf aan Vrouwe Julian van Norwich dat uiteindelijk alles goed zal komen, en het vertrouwen om doelgericht naar die verzekering te leven.
36. De toewijding aan een leven van collectieve verantwoordelijkheid als leden van een kern van medewerkers gericht op het bevorderen van de realisatie van dat ultieme doel.

Uit: *The Theosophist* van
september 2007
Vertaling: A.M.I.