

Opening door Els Rijneker,
voorzitter van de
Theosofische Vereniging in Nederland.



Wij zijn zeer verheugd om u hier allen te mogen ontmoeten in de Westerkerk in Amsterdam. Vandaag zullen vertegenwoordigers van verschillende spirituele groeperingen in Nederland het woord voeren over het thema *DE UITDAGING VAN DE ZIEL, waarheid, weten en wijsheid*. De bijeenkomst van vandaag is een vervolg op eerdere symposia.

- De eerste impuls werd in 2009 gegeven door het Lectorium Rosicrucianum met *GEROEPEN DOOR HET WERELDHART*
- *HET ROZEKRUIS ALS VERBINDEND ELEMENT* werd georganiseerd door De Rozekruisers Orde AMORC
- *DE VERBORGEN SCHAT VAN HET INNERLIJK LEVEN* door de Soefi Beweging Nederland
- *MEDITATIE VOOR DE VREDE* door De Rozekruisers Orde AMORC.

Het team van de Theosofische Vereniging in Nederland, onder leiding van onze vicevoorzitter Hans van Aurich, neemt dit keer het stokje over. Het onderwerp van vandaag *DE UITDAGING VAN DE ZIEL, waarheid, weten en wijsheid* noopt tot bespiegeling en inkeer en zal vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden.

Deze dag wordt geopend met de *Aanroep tot Eenheid*, the Universal Mantra, die is geschreven door dr. Annie Besant:

*O verborgen leven,
trillend in elk atoom
O verborgen licht,
stralend in ieder wezen
O verborgen liefde,
alles omvattend in één zijn
Moge ieder
die één zich voelt met u
Zich daarom één ook weten
met elk ander.*



Jean Delville, *Promethee*