

Programma

Zondag, 27 april 2014 | "Doel van het leven"

- 10.00 Aankomst en koffie in de Besant Hall
10.30 Inleidingen
- Javier Gómez Rodríguez
- Fay van Ierland
12.30 Lunch pauze (neem eigen broodjes mee; voor soep wordt gezorgd)
13.30 Meditatie
14.00 Krishnamurti (dvd): *In the Present is the Whole of Time*
15.30 Thee pauze
15.45 Dialoog in kleine groepen
17.00 Sluiting

Zaterdag, 10 mei 2014 | "Leven in Waarheid"

- 10.00 Aankomst en koffie in de Besant Hall
10.30 Meditatie
10.45 Inleidingen
- Javier Gómez Rodríguez
- Ali Ritsema
12.30 Lunch pauze (neem eigen broodjes mee; voor soep wordt gezorgd)
13.30 Meditatie
14.00 Krishnamurti (dvd): *At the End of Sorrow is Passion*
15.30 Thee pauze
15.45 Dialoog in kleine groepen
17.00 Sluiting

De inleidingen door Javier Gómez Rodríguez wordt in het Engels gegeven (zonder vertaling); de rest van het programma is in het Nederlands. De dvd-films die we van Krishnamurti laten zien, zijn in het Nederlands ondertiteld.

Krishnamurti Studiedagen

- Zondag 27 april 2014 -

&

- Zaterdag 10 mei 2014 -

- Het pad naar de Waarheid -



Plaats: Besant Hall

Internationaal Theosofisch Centrum

Meentweg 9, 1411 GR Naarden

Organisatie:

Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven (IKB)
Internationaal Theosofisch Centrum (ITC)

Het experiment

Na de inspirerende studiedag op 6 oktober 2013 ('Is er een pad naar Waarheid?') hebben IKB en ITC besloten een aantal thema's van die dag verder uit te diepen. Hiervoor zijn in 2014 in de Besant Hall twee studiedagen georganiseerd.

Het programma

Op 6 oktober 2013 is onderzocht of er een pad is naar het land dat 'Waarheid' heet. Onder Waarheid kan ook worden verstaan Eenheid, het Heilige. In de leringen van Krishnamurti zijn veel elementen terug te vinden die aansluiten bij de oude wijsheid tradities.

Tijdens de eerste studiedag – zondag 27 april 2014 – zal enerzijds aandacht worden besteed aan het doel van het leven volgens de wijsheid tradities en anderzijds aan de inzichten van Krishnamurti in het leven. Daarnaast zal ook worden ingegaan op de belemmeringen (barrières) die we bij het onderzoek op ons levenspad tegenkomen.

Tijdens de tweede studiedag – zaterdag 10 mei 2014 – zullen we het onderzoek voortzetten en ons richten op de vraag of het mogelijk is om tot een persoonlijke ontdekking van de Waarheid te komen. Welke actie is hiervoor nodig? Kan er werkelijk een totale verandering plaatsvinden in onze manier van leven, denken, voelen?

Het ITC

Ieder verblijf op het ITC is bedoeld om stilte van het denken, vrede en een harmonieus leven te bevorderen. Op het landgoed wordt daarom niet gerookt, geen alcohol gedronken, geen drugs gebruikt en wordt er alleen vegetarisch gegeten.

* * *

Enkele vragen die aan de orde kunnen komen:

- Wat is de rol van kennis op het spirituele pad?
- Hoe weten we of we wel op het (juiste) pad zijn?
- Heeft het pad een richting of doel nodig om niet te verdwalen?
- Wat kunnen we leren van hen die het pad zijn gegaan?
- Zijn de wijsheid tradities een licht of een dwaallicht?
- Hoe kunnen we ons denken en leven voorbereiden voor het pad van transformatie?
- Wat zijn de barrières die we tegen komen? Hoe gaan we daar mee om?
- Wat betekent het om in het dagelijks leven in contact te staan met Waarheid?

Informatie : www.itc-naarden.org

: www.krishnamurti.nl

Kosten : € 15,00 per dag; ter plaatse te voldoen

Inschrijven: in verband met de beschikbare ruimte graag van tevoren opgeven per e-mail: activities@itc-naarden.org

Routebeschrijving: zie omschrijving en kaartje op de website www.itc-naarden.org.

Let op: TomTom leidt helaas nog steeds naar verkeerd adres!