

## In gesprek met Wim Leys, onze nieuwe voorzitter

Om de leden en abonnees van dit blad nader kennis te laten maken met Wim Leys, de nieuwe voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN), had ons redactielid Saskia Campert een gesprek met hem over verleden, heden en toekomst; het werd een inspirerend interview.

Om met het verleden te beginnen: Wim zag het levenslicht in Lissabon (Portugal), waar het gezin verbleef in verband met het werk van zijn vader bij Philips. Na drie jaar, waarvan hij zich vrijwel niets herinnert, gaat de familie terug naar Eindhoven. Als Wim vijf jaar oud is verhuist de familie naar Johannesburg (Zuid-Afrika). Wim leert daar op de Engelse school lezen en schrijven. Als hij tien jaar is keert de familie terug naar Nederland; een hele omschakeling, maar hij past zich snel aan en vervolgt zijn verdere opleiding hier. Al op de middelbare school raakt hij geïnteresseerd in oosterse wijsbegeerte en mystiek. Die interesse zal nooit meer verflauwen. Tijdens zijn werkzame leven als bibliothecaris/documentalist in ambtelijk Den Haag krijgt hij volop de mogelijkheid zich verder te verdiepen in astrologie, theosofie, antroposofie, esoterie in brede zin en de leringen van de Rozenkruisers. Uiteindelijk besluit hij dat de TVN het best aansluit bij zijn denkwereld. Hij waardeert er de vrijheid van denken. Geen dogma's, geen sektarische stellingname, maar een universele vereniging die alle stromingen recht doet. Daar voelt hij zich thuis en daar wil hij zich voor inzetten.

Zijn pensionering biedt Wim de mogelijkheid zich nog meer dan vroeger bezig te houden met zijn 'hobby'. Naar eigen zeggen heeft hij het drukker dan ooit. Nadat hij in 2006 als penningmeester van Loge Den Haag de laagdrempelige cursus 'Inleiding in de theosofie' opstartte, is deze loge gegroeid en telt nu vijfentwintig leden. Vóór 2006 was het geven van dit soort cursussen daar niet gebruikelijk. Gezien het feit dat de aanwas van nieuwe leden van de TVN stagneert, wil Wim alle centra en loges stimuleren gelijksoortige initiatieven te ontplooiën.

Zo zijn we dan aangeland bij de toekomst. Wim's grote zorg is dat de TVN verwordt tot een clubje waar leden met elkaar studeren en lezingen organiseren, maar nauwelijks naar buiten treden. Elk lid zou zich



Wim Leys

moeten realiseren dat hij of zij ooit kennis heeft gemaakt met de boeiende theosofische leringen, juist doordat anderen zich inspanden deze te verbreiden. De TVN heeft een glorieus verleden, maar sinds de Tweede Wereldoorlog en het vertrek van Krishnamurti daalt het ledenaantal gestaag. Wim ziet het als een verplichting aan de stichters en de werkers van het eerste uur om de vlam brandend te houden en door te geven aan volgende generaties. Het mooie terrein in Naarden, de diverse logegebouwen en het informatiecentrum met bibliotheek in de Tolstraat te Amsterdam verdienen het niet om aan hun lot te worden overgelaten. Om dit alles in stand te houden, zijn actieve enthousiaste (nieuwe) leden nodig. In dit verband wijst Wim op enkele citaten uit *De Stem van de Stilte\**:

*Als u wilt dat die rivier van moeizaam verdiende kennis, van hemelse Wijsheid, fris blijft stromen, dan moet u verhinderen dat zij een stilstaande vijver wordt (287).*

*Wijs anderen de 'Weg' - hoe vaag ook, en al staat u alleen in de menigte - zoals de avondster doet aan diegenen die hun pad in duisternis bewandelen (156).*

*Wees als zij, lanoe. Geef licht en troost aan de zwoegende pelgrim en zoek hem die nog minder weet dan u; die in zijn ellendige verlatenheid neerzit, hunkerend naar het brood van de Wijsheid en het brood dat voedsel voor zijn schaduw is; die zonder Leraar, hoop of troost is, en - laat hem de Wet horen (158).*

Het is duidelijk dat Wim vol energie zit en er alles aan wil doen om de TVN door de 21e eeuw te loodsen. Laten wij, de leden, hem bij dit werk van harte ondersteunen!

Tot slot de onvermijdelijke vraag wat theosofie voor hem betekent. Zoals te verwachten, volgt een diepzinnig antwoord. Voor onze voorzitter betekent theosofie: een kompas voor zelfrealisatie, een norm voor het leven, een gids om kennis te verwerven, een toetssteen voor filosofie, een medereiziger op het Pad; dagelijkse inspiratie.

Een mooie afsluiting van dit interview.

\*Bron: *Drie Wegen, één Pad*, UTVN 2006

S.C.