

TVN Najaarsdag 15 oktober 2016: Het Levende Woord

Programma

Zaterdag 15 oktober 2016

- 9:30 inschrijving
koffie en thee
- 10:00 **lezing**
- 11:15 pauze met koffie en thee
- 11:45 **lezing met vragenronde**
- 13:00 lunchpauze
(er is soep, graag uw eigen
lunchpakket meenemen)
- 14:00 **lezing met vragenronde**
- 15:30 pauze met koffie en thee
- 16:00 **gezamenlijke bespreking
van het Johannes-evangelie**
- 17:00 afsluiting

*In den beginne was het Woord,
het Woord was bij God,
en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt,
en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt,
dat gemaakt is.
In Hetzelve was het Leven,
en het Leven was het Licht der mensen.
En het Licht schijnt in de duisternis,
en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.*
(Johannes 1:1-5)

Studiedag

De vroege kerkvader Clemens van Alexandrië omschreef het Evangelie van Johannes, de 'geliefde leerling' van Jezus, als een zuiver geestelijk evangelie. Hij deed dit om het onderscheid duidelijk te maken met de andere drie evangeliën, die zo sterk op elkaar lijken dat men ze later 'synoptische evangeliën' ging noemen. Ook de moderne theosofoe H.P. Blavatsky bespreekt dit evangelie als een bij uitstek esoterische tekst. Daarmee staat zij in een lange traditie van mystici en theosofen die in het Johannes-evangelie de gehele innerlijke Weg belichaamd zien. Deze studiedag wil u uitnodigen tot een symbolische verkenning van dit wonderbaarlijke geschrift. De volgende onderwerpen komen aan bod: de Logos of het Woord, Johannes de Doper, de bruiloft in Kana, de tempelreiniging, symboliek van brood en wijn, en het mysterie van kruisiging en opstanding. Aan de hand van mystieke bronteksten wordt het evangelie nader besproken. Daarbij zal onder meer gebruik worden gemaakt van de geschriften van Origenes, Johannes Scotus, Meister Eckhart, Jacob Boehme, Blavatsky en Maurice Nicoll. Een zorgvuldig samengestelde syllabus met studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld.



Spreeker



David Nieuwejaers (voorheen Roef) begon zijn studies in het esoterische en mystieke denken ongeveer dertig jaar geleden binnen de moderne theosofische beweging. Zo was hij lange tijd werkzaam binnen de Geünieerde Loge van Theosofen en The European School of Theosophy. De laatste jaren voelt hij zich vooral sterk verbonden met de joods-christelijke wijsheidstraditie, de theosophia van het Westen. Vanuit deze inspiratie geeft hij ook lezingen en studieklassen. Sinds 2012 volgt hij een scholing in westerse mystiek en meditatie bij Stichting Arcana, opgericht door godsdienstfilosoof Daniël van Egmond. Professioneel is hij werkzaam als universitair docent strafrecht aan de Universiteit Maastricht.

Inschrijving

Najaarsdag 15 oktober 2016
Het Levende Woord

M/V _____

Adres: _____

Postcode + Plaats: _____

Telefoon: _____

E-mail: _____@_____

Kosten

inclusief koffie, thee en soep
(neem wel uw eigen lunchpakket mee)

Leden TVN € 20,- *

Niet-leden TVN € 25,- *

* Kosten bij binnenkomst te betalen.

Inschrijven

- Ingevuld formulier per post sturen aan:
Administratie Evenementen TVN
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
- Per email:
evenementen@theosofie.nl
- Telefonisch:
020 - 676 56 72
woensdag tot en met zaterdag
tussen 13:00 en 17:00 uur

Inlichtingen

Inlichtingen via
www.theosofie.nl

Waar

Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR Naarden

De Besant Hall ligt op het terrein van het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC), ongeveer 20 km ten oosten van Amsterdam, vlakbij het oude stadje Naarden. Zie voor de routebeschrijving www.itc-naarden.org

Het ITC wordt beschouwd als een ashram: er wordt niet gerookt, er worden geen alcohol of drugs gebruikt en er wordt alleen vegetarisch gegeten.

Doelinden van de Theosophical Society Adyar

- Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
- Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
- Het onderzoeken van de onverklaarde wetten in de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.



Theosofische Vereniging in Nederland
in samenwerking met het
Internationaal Theosofisch Centrum

Najaarsdag
15 oktober 2016

Het Levende Woord

theosofische beschouwingen
over het Johannes-evangelie



met

David Nieuwejaers

Plaats: Besant Hall
Internationaal Theosofisch Centrum
Meentweg 9 - 1411 GR Naarden