

# Bestuurstafel

Van de bestuurstafel – juni 2020



Omdat dit jaar de Algemene Leden Vergadering van de TVN op 6 juni 2020 niet kon doorgaan heb ik u niet bij kunnen praten over het volgende: Els Rijneker (foto links) gaf bij mij aan per ALV 2020, na ruim twintig jaar, terug te willen treden als redactielid van *Theosofia*. Dit juni-nummer is dan ook haar laatste bijdrage aan ons kwartaalblad.



Wij zijn haar heel dankbaar voor al het werk. Het hoofdbestuur heeft Marianne Plokker (foto rechts) bereid gevonden om haar taken over te nemen.

Geen wit middenblad met activiteitenagenda in *Theosofia* dit keer! Bij het voorbereiden van dit juni-nummer zit Nederland nog volop in de 'intelligente lockdown' vanwege het Covid19 of coronavirus. Op advies van het rijksinstituut van volksgezondheid en milieuhygiëne (RIVM) en de daaropvolgende besluiten van de regering zijn alle bijeenkomsten tot nader orde geannuleerd, dus ook de theosofische. Dat geldt ook voor onze loges, centra en helaas óók voor de internationale seminars *Exploring the Powers Latent in Humankind*, en *Spiritual Powers in Humankind* met Trân-Thi-Kim-Diêu, evenals voor onder andere het Europese Congres *Healing Oneself, Healing the World* in York. We ontvingen inmiddels het bericht dat de nieuwe datum 2 tot 7 augustus 2021 zal zijn. Daaronder stonden overigens hartverwarmende wensen van diverse internationale bestuursleden.

Ons advies is om sowieso de nieuwsbrieven goed te blijven volgen, en steeds op websites te checken wat in deze periode georganiseerd kan worden, en op welke manier. Ook kunt u even bellen naar het achterin *Theosofia* vermelde telefoonnummer van uw loge of centrum.

Staat ons theosofische werk nu stil? Integendeel! Dit lijkt hét moment om onze broeders effectief bij te staan door de handen uit de mouwen te steken. Veel mensen hebben juist nu veel behoefte aan concrete hulp, aan contact en vriendelijke woorden, in onze nieuwe 'anderhalvemetersamenleving', of gedwongen door isolement of quarantaine. Laat u zich vooral ook op creatieve ideeën brengen door het TVN-project *Omzien naar elkaar* of *ONE*. Voor meer informatie mail: [guidolamot@gmail.com](mailto:guidolamot@gmail.com)

Werkelijk, dit is HET moment voor theosofie in de praktijk, want de mogelijkheden liggen open voor stilte, inkeer en meditatieve studie! Op het internet is veel te beleven. Op onze website zijn opnames te zien van in Naarden gefilmde bijeenkomsten, onder andere met Martin Leiderman en Kurt Leland. Onze Internationale President Tim Boyd had weer een prachtige videoboodschap

# Bestuurstafel

met beelden van theosofen wereldwijd die allemaal de zin *We are all in this world together!* uitspraken. De TS in Amerika verzorgt webinars, en de TS in de Filipijnen verzorgt via het internet geleide meditatie's waar ook veel Nederlanders aan deelnemen. Op 16 april vond via het internet de *Wereldwijde vijf minuten stilte* plaats, de *Global Silent Five Minutes*. Het thema was *Samenkomen om de wereld te helen*, en tijdens de huidige pandemie heilzame, positieve energie te verspreiden over de wereld. Het initiatief ging uit van diverse spirituele organisaties, waaronder de Theosophical Society.

Zoekt u op dit moment een bepaald boek bij uw specifieke studies? Onze Theosofische boekhandel Adyar kan gewoon uw bestelling per post laten bezorgen!

De TVN wenst u en de uwen heel veel sterkte in deze heftige tijden: laten we, *ONE!*, echt *Omzien naar elkaar*, in de hoop dat we elkaar op een later moment weer veilig en gezond persoonlijk kunnen ontmoeten.

In deze periode van quarantaine en voor velen gedwongen eenzaamheid leven we vanzelf meer met onze gedachten. Dat geeft de gelegenheid te werken aan ons mentale leven, een vereiste op het pad van spirituele ontwikkeling, want we scheppen ons leven en ons karma hoofdzakelijk door onze gedachten. Zo ontstaan onze gewoonten, en uit onze gewoonten ontstaat ons karakter.

Hier volgen tien suggesties om goede gewoonten te vormen, daardoor voortgang te maken op het pad, en vrede in je omgeving te brengen.

1. Ontwikkel kalmte en zelfbeheersing. Geef niet toe aan drift en boze reacties.
2. Wees vreugdevol, blij om het vanzelfsprekend goede dat ons altijd omringt. Vermijd sombere gedachten die leiden tot depressie.
3. Wees de baas over je gedachten, en niet omgekeerd: laat je niet op sleeptouw nemen door ongewenste, schadelijke gedachten.
4. Koester de blijde herinneringen, laat je niet in de put drukken door te veel de smartelijke herinneringen op te halen. Het verleden is immers *voorbij*. Verlam jezelf ook niet met overdreven berouw.
5. Ontwikkel moed. Wees voor niets en niemand bang.
6. Haat wordt niet uitgebannen door haat, maar alleen door liefde.
7. Schenk liefdevolle aandacht en vriendelijkheid aan alle wezens.
8. Wees altijd mild en welwillend.
9. Beheers ten allen tijde je tong. Kwets niet met woorden, wees niet sarcastisch.
10. Spreek geen kwaad van anderen.

Wim Leys, voorzitter