

125 jaar Theosophical Society

– De redactie

Op 17 november j.l. was het 125 jaar geleden dat de Theosophical Society¹ (TS) werd opgericht en dat lijkt een goede aanleiding om (opnieuw) te bekijken waarvoor de TS in feite werd opgericht.



Noot 1: De Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de Theosophical Society (Adyar).

Je zou kunnen zeggen dat waar het in essentie om gaat is dat de TS zich bezig houdt met de spirituele evolutie van de mensheid en dus van de individuele mens.

Theosofie is een moderne weergave van de oude wijsheid die ooit, in een heel ver verleden, algemeen verspreid was over de wereld. Het theosofisch gedachtegoed is zowel in tijd als geografisch gezien universeel en geeft zowel de oorsprong aan van de mens, als de werkelijke aard en de toekomst van de mens.

Bij het bestuderen van theosofie gaat het niet in de eerste plaats om kennis maar om een bewustzijnsverandering die teweeggebracht kan worden als je in theosofie de contouren van een groot cosmisch plan gaat ontdekken. Dit cosmische plan is gebaseerd op wetmatigheid. Deze wetmatigheid, op haar beurt, is gebaseerd op de Eenheid van alle leven. Al wat leeft, alle levensvormen evolueren, zij het door ontelbare eeuwen, naar een volmaakte uitdrukking van dat Ene leven.

De mensheid heeft een stadium bereikt in dit evolutionaire proces waar de spirituele ontwikkeling van cruciaal belang is voor haar toekomst. Het oprichten van de Theosophical Society, 125 jaar geleden, is

onmiskenaar gericht op het helpen van de mensheid in dit proces.

De TS heeft als taak ervoor te zorgen dat de fragmenten van de oude wijsheid die aan de mensheid gegeven zijn, beschikbaar zijn en blijven voor elke oprechte zoeker naar Waarheid/Wijsheid. De TS als organisatie kan de mogelijkheid bieden aan mensen om collectief en individueel te studeren en zich te verdiepen zodat bewust

meegewerkt kan worden aan de spirituele ontwikkeling van de mens zelf en dus van de mensheid. Dat eenieder daarbij zijn of haar eigen benadering en interesse heeft, kan alleen maar verruimend werken. Dit geeft Eenheid in verscheidenheid.

We hopen dat deze Theosofia, met bijdragen van Nederlandse leden plus een bijdrage van Tom en Susan Ockerse, daar een uitdrukking van is.

Er zijn vele soorten humor, zegt Ram Dass. Er is humor als overlevingsstrategie, humor met betrekking tot de seksualiteit, humor verbonden met macht. Maar buitendien bestaat er een humor die verband houdt met het zich bewust zijn van de universele ellende van het bestaan en die vervuld is van mededogen. Zij wordt weerspiegeld in de flauw glimlachende mond van de Boeddha. Wanneer men de talloze problemen ziet die het menselijk leven omringen, komt er een punt 'waarop de absurditeit van dat alles je overweldigt en je niets anders kunt doen dan erom lachen.' Het is het inzicht van iemand die inziet dat 'alle wezens verdwaald zijn in een wereld van illusie, maar toch weet dat ze zullen ontwaken uit die droomwereld, want zij zijn, in wezen, al verlicht.' Op dat moment 'zie je de kosmische grap in je eigen lijden.'

Uit: Ram Dass, *Journey of Awakening*.