

WereldDelen

– Corrie Blaak

Voor mij ligt een exemplaar van *WereldDelen* van de gelijknamige stichting, die verzoekt aandacht te schenken aan het wereldvoedselprobleem.



Al lezend vallen mij een paar zaken op: Het ergste is dat ik, als ik heel eerlijk ben, moet bekennen dat er een soort gewenning aan de ellende van anderen is opgetreden. Je hebt het gevoel er niet veel aan te kunnen doen en schuift het gemakshalve maar een beetje naar de achtergrond van je geweten, totdat je een geschrift als dit onder ogen krijgt. En ik ben bang dat als ik dat zo voel, ik niet de enige ben! Natuurlijk kun je niet voortdurend bezig zijn met andermans(?) leed. En daar, in dat vraagteken tussen haakjes, ligt ons tekortschieten. Want het is niet andermans probleem, het is evengoed het onze, of eigenlijk kun je dat ook niet zeggen, het is een wereldprobleem of levensprobleem. Wordt ons niet steeds voorgehouden dat we allen deel uitmaken van Eén Leven, dus hoe kun je dan praten over andermans probleem?

Ons probleem is dat we *dat* niet willen of kunnen zien.

We hadden eens een gesprek over geluk en over leed. Iemand zei: 'Ik voel geen leed, ik ben heel gelukkig, ik kan van het leven genieten en de zorgen die ik heb kan ik aan. Dus over welk leed heb je het; als je de theosofische literatuur leest lijkt het wel of leed een verplicht nummer is.'

Natuurlijk is het fijn als je een gelukkig mens kunt zijn, maar we vergeten dan vaak wel verder te kijken dan ons eigen ikje. Toen Siddharta zijn luxe leven vaarwel zei en de wereld introk, werd hij vervuld van smart. Niet omdat hijzelf in de problemen kwam, nee, hij zag ineens het leed in de wereld en dat was ook *Zijn* leed en *Zijn* wereld. Dit veranderde zijn leven voor goed.

En als de wereld geregeerd werd door mensen met begrip van de éénheid, in plaats van door mensen die naar macht en aanzien streven, zou er niet zo'n groot voedselprobleem zijn. *Want er is een voedselprobleem, geen tekort!*

Het is toch ten hemel schreiend dat 1 op de 7 à 8 wereldburgers chronisch ondervoed is, terwijl wij problemen met overgewicht hebben door te veel eten en snoepen! Dat we alles kunnen kopen uit alle delen van de wereld en van alle seizoenen? Dat aardbeien op ons kerstmenu mogelijk moeten zijn? Was het maar zo eenvoudig dat we dagelijks wat eten konden afstaan, dan zouden er beslist veel mensen aan meewerken. Maar het probleem ligt op een heel ander niveau. Er is geen tekort aan voedsel, zoals gezegd, maar een probleem. Wat nu is het probleem, of liever wat zijn de problemen? Het volgende is een aanhaling uit het nummer van *WereldDelen*:

Binnen de huidige politieke en economische verhoudingen is voedsel koopwaar. Niet de behoefte, maar de koopkracht bepaalt wie zich kan voeden...

Concentratie handel in voedsel

De wereldwijde handel in voedsel wordt in toenemende mate bepaald door een klein aantal grote ondernemingen.... Zij controleren de productie van de handel in zaden, kunstmest en pesticiden. Zij beheersen de handel in, en de verwerking van landbouwproducten. Hun eigen doelstelling: op korte termijn zoveel mogelijk winst maken, blijkt vaak strijdig met een rechtvaardige voedselvoorziening.

Van de wereldvoedselvoorraden is 60% in handen van private ondernemingen. Slechts 6 grote bedrijven beheersen en controleren 70% van de wereldgraanhandel.

Het dumpen van overschotten, het opwerpen van handelsbelemmeringen en het verstrekken van subsidies, door landen die zich dat kunnen permitteren, draagt er verder toe bij dat de kansen voor iedereen verschillen. De prijzen van de belangrijkste agrarische producten op de wereldmarkt zijn zeer laag omdat de rijke landen hun producten hier onder de kostprijs afzetten. Vooral de VS en de EU beschermen sinds jaar en dag delen van hun landbouwsector met een mix van prijssteun, inkomenssteun, importbeperkingen en exportsubsidies. Zo zijn overschotten ontstaan van graan, zuivel en rundvlees die op de wereldmarkt worden gedumpt.....

Tot zover de aanhaling. De goedkope overschotten worden door overheden van arme landen ingekocht. Door de zo ontstane lage prijzen betalen de boeren van die landen het gelag omdat zij direct de dupe zijn van de prijsverlagingen. Bovendien gaan de arme landen meestal onder zware schuldenlasten gebukt.

Er is dus een dringende behoefte aan een andere handelspolitiek. 'Fair Trade' is een organisatie die zich hiervoor inzet. Helaas is de schaal waarop hun initiatieven worden uitgevoerd nog erg bescheiden.

Wat kunnen wij nu daaraan doen, dat is de vraag die menigeen toch wel bezighoudt. We lijken zo machteloos tegenover die megaondernemingen.

Toch is ieder initiatief, hoe klein ook, niet zonder gevolgen, al zien we dat niet direct.

We kunnen om te beginnen, meer verantwoordelijk met ons voedsel omgaan. Zoals iedereen langzamerhand wel weet is de productie van vlees en zuivel een enorme verspilling van eiwit.

Voor de productie van 1 kilo vlees is 3 tot 7 kilo graan, soja e.d. aan veevoer nodig.

Bovendien eist het vervoer ervan veel energie. En de verwerking van de overvloedige meststoffen, niet te vergeten!

Hoewel ik graag een lans wil breken voor een vegetarische leefwijze, is het ook niet direct nodig dat iedereen nu maar meteen vegetariër wordt. Wel zou het wenselijk zijn het vleesgebruik drastisch te beperken. We consumeren nu nog gemiddeld 180 gram vlees per dag. Het Voorlichtingsbureau voor Voeding beveelt maximaal 75 tot 80 gram aan!

Verder kunnen we zoveel mogelijk voor, liefst biologische, producten uit eigen omgeving (in ons geval dus Europa) en uit het seizoen van het moment kiezen. En

natuurlijk ook voor de producten uit de eerlijke handel.

Dit zijn een aantal praktische overwegingen. Ik ben echter wel van mening dat de mentaliteitsverandering het belangrijkste is. Zolang het nog om onszelf *en* de wereld gaat, maken we een denkfout. Als leden van de Theosofische Vereniging moet dat ons duidelijk zijn. Laten we alert blijven!

Noot:

Het blad *WereldDelen* is een periodieke uitgave van de gelijknamige stichting. Losse nummers kosten f 6,00 (ISSN1385-7096). Het adres van de stichting is: Noordwal 27, 5211 RN Den Bosch, tel. 0736911812. Giro: 4373079.

O, verborgen Leven,
trillend in elk atoom

O, verborgen Licht,
stralend in ieder wezen,

O, verborgen Liefde,
alles omvattend in Eén zijn,

Moge ieder die één zich voelt met U,
Zich daarom één ook weten met elk ander.