

Moed

– K. Dinakaran

MOED is onontbeerlijk voor een kandidaat die het spirituele Pad volgt. In de *Bhagavad Gita* (hoofdstuk XVI) waar de Heer Krishna Arjuna onderricht over de goddelijke eigenschappen, plaatst hij *abhaya* of onbevreesdheid bovenaan. Hoe kan men vrij van vrees zijn en moed verwerven?

K. Dinakaran is lid van de Indiase sectie van de Theosofische Vereniging.



De *Bradaranyaka Upanishad* zegt, ‘Uit het tweede ontstaat angst’ (*dvityat vai bhayam bhavati*). Wanneer men zich bewust wordt van de eenheid van leven en bestaan, bestaat er helemaal geen angst. Het besef van afgescheidenheid veroorzaakt angst, en uit vrees ontstaat smart. Moed impliceert erkenning van het ondeelbare ene Zelf.

Er is niets ongeloofwaardigs aan de verhalen van grote wijzen die diep in het oerwoud vredig met wilde dieren leven. In *Aan de voeten van de Meester* staat: ‘Met een rustig denkvermogen gaat tevens moed gepaard, zodat je de verzoeken en moeilijkheden van het Pad onder ogen kunt zien’. Godsdienstige fundamentalisten verkondigen dat ‘de vrees voor God het begin van wijsheid is’, niettemin zeggen theosofen, dat noch vrees noch haat tot wijsheid kunnen leiden, de kennis van het Zelf is het begin van wijsheid. Dr. Annie Besant zei: ‘Het versmelten van jezelf met het Zelf is één van de zaken die door meditatie tot stand zou moeten komen’.

In de ‘Gulden Treden’, geeft HPB een nieuwe wending aan de eigenschap ‘een moedig verdragen van persoonlijk onrecht’. Grote geesten als Bruno, Hypatia en Socrates zijn het voorbeeld hiervan. Wanneer men beseft ‘Ik ben dat Zelf’, kan er geen sprake van zelfmedelijden zijn.

Ongetwijfeld zijn strijders moedig; niet-temin vereist het spirituele leven veel meer moed. Martelaars offeren hun leven voor een emotioneel doel zoals de natie of het geloof of een innerlijke overtuiging. In het spirituele leven heeft moed een diepere betekenis.

Wanneer men niet meer aan het zelf denkt, is er geen aanleiding om voor een godsdienst, of een land of een God te vechten. In de *Bhagavad Gita* (VI.29-30) zegt Krishna: 'Als zijn zelf harmonisch is geworden door Yoga, ziet hij het Zelf, wonend in alle schepselen, en alle schepselen in het Zelf, overal ziet hij dit. Hij die Mij ziet in alles, en alles ziet in Mij, hem zal ik nimmer verliezen en hij zal Mij nooit verliezen'. Zo'n persoon handelt altijd moedig, en zelfs subtielere vormen van angst komen in zijn leven niet voor.

Wil is een ander aspect van moed: zoals *Aan de voeten van de Meester* het kenschetst: 'Want uw wil moet zijn als gehard staal, indien gij het Pad zoudt willen betreden.' De kracht van de wil is niet bedoeld om op anderen te worden toegepast, maar om zichzelf te veranderen.

Dhira betekent in het dagelijkse spraakgebruik een moedig persoon. Maar in de Upanishads wordt de wijze omschreven als *dhiras*, omdat alleen een waarlijk wijs persoon werkelijk moedig kan zijn, wetende

dat er één God is die in alle levende wezens leeft, dat aldoordringende Innerlijke Zelf van alles, en dat er niets is om bang voor te zijn.

In de *Atharva Veda* (XX.15) luidt de aanroep van de Rishi's:

Moge de atmosfeer die we inademen onbevreesdheid in ons blazen,

Onbevreesdheid op de aarde en in de hemel!

Moge onbevreesdheid ons van achteren en van voren behoeden!

Moge onbevreesdheid ons boven en onder omringen!

Mogen we zonder vrees voor vriend en vijand zijn!

Mogen we zonder vrees voor het bekende en onbekende zijn!

Mogen we 's nachts en overdag zonder vrees zijn!

Laat de hele wereld mijn vriend zijn!

In *De Stem van de Stilte* wordt de leerling gewaarschuwd:

'Hoe verder gij voortschrijdt, des te meer valkuilen zult ge ontmoeten. Het pad, dat verder leidt, wordt door één enkel vuur verlicht - het licht van de heldenmoed, dat in het hart brandt. Hoe meer men durft, hoe meer men zal verkrijgen.'

Uit: *The Theosophist*, juni 2000

Vertaling: Ton van Beek

Het denken kan
geen enkel menselijk probleem oplossen,
het denken zelf is het probleem.

Uit: "In the light of silence,

all problems are dissolved"

van J. Krishnamurti