

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

## Ledendag op 16 november 2002

In een sfeervolle Besant Hall op het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden waren veel leden uit Nederland en België bijeen om gedachten uit te wisselen over "Leringen over leerlingenschap, zoals geschetst in de Brieven van de Meesters", een boekje van S.S.Varma ( uitgegeven door de TVN, 2001).

Varma heeft passages uit *De brieven van de Meesters aan A.P.Sinnett*, die in India op cursussen waren gebruikt, gerangschikt, zodat ze gemakkelijk door loges kunnen worden opgenomen als studie- materiaal.

De dag werd geopend door Wies Kuiper, voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland. Zij haalde o.a. mevrouw Blavatsky aan, die haar leerlingen in *De Geheime Leer* voorhield, dat de studie in dit geval niet verloopt via gebaande wegen in de hersenen (zoals gewone intellectuele activiteit), maar dat er iets totaal anders moet gebeuren, namelijk het scheppen van "nieuwe hersenpaden", d.w.z. het tot stand brengen van een nadere orde in de kleine levens in de hersenen (zie de brochure *Madame Blavatsky over de studie van Theosofie* door Robert Bowen). Na de opening kregen drie inleiders het woord om onze gedachten te stimuleren over de verschillende onderwerpen.

Paul Zwollo sprak over "De weg naar de Meesters", een thema waar boeken vol over zijn geschreven. Hij haalde o.a. hoofdstuk 4 van het boekje van Varma aan waarin gezegd wordt

"dat Zij, de Mahatma's, iedere nieuweling verwelkomen, maar in plaats van naar hem te gaan, dient deze naar Hen te komen." Dit dient uiteraard niet letterlijk opgevat te worden, want dat zou inhouden dat iedere aspirant voor het spirituele Pad naar India of de Himalaya's zou moeten gaan. Dat is beslist niet de bedoeling. Zij, de Meesters van Wijsheid, wilden er slechts op wijzen, dat wij ons in ons bewustzijn dienen voor te bereiden, ontvankelijk moeten worden voor de Leringen en de Esoterische Filosofie die Zij in Hun Brieven aan de heren Sinnett en Hume en aan mevrouw Blavatsky hebben doorgegeven.

Mevrouw Blavatsky sprak over het gaan van het Spirituele Pad eens de volgende woorden: "Er is een weg - steil en doornig - bezet met gevaren van allerlei aard, maar toch een weg en hij leidt naar het hart van het heelal."

De geestelijke weg naar Zelfrealisatie, de weg van de Verlichting, de weg naar het Boeddhachap (er zijn vele namen), is een weg waar velen in Oost en West mee bezig zijn geweest en nog zijn. Wat wordt er dan eigenlijk bereikt, als wij die weg ten einde zijn gegaan?

De Diamant- Soetra zegt het volgende: "Het bereiken van het Boeddhachap betekent NIET het verkrijgen van wat dan ook. Het is niets anders dan het verwelkomen van iets eeuwig en onvernietigbaars, dat in ieder levend wezen in kiem aanwezig is."

Er is dus geen fundamenteel verschil tussen iemand die Boedha is, en iemand die dat niet is. (Alleen de Boedha

## Agenda

### april

5 ALV te Amsterdam  
11 t/m 13 H. Gething over Jonathan Livingstone Seagull, te Naarden

### mei

3 Studiegroep *Goddelijk Plan* in Amsterdam  
23 t/m 25 Weekend met prof. Krishna. Inner and outer change. In vertalingen wordt voorzien.

### juni

14 Studiegroep *Geheime Leer* in Amsterdam

### juli

16-17 EFTS Naarden  
18-20 Viering 100 jaar EFTS in Naarden  
21 t/m 27 Dr. Aryel Sanat in Naarden

### augustus

11-18 Italiaans- en Franstalige zomerschool in Naarden

### oktober

11-18 Europese School in Bretagne (Frankrijk)

### november

15 Najaarsdag. Nadere mededelingen volgen.

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

---

weet, dat hij de Boeddha is en wij niet). Bij het volledig ontwa- ken uit de droom van het be- staan, op het moment van het bereiken van Boeddhachap, gaat noch iets verloren, noch wordt iets verkregen. Er is slechts de verwerkelijking van iets dat het tijdelijke denken verre te boven gaat.

Om te komen tot dat wat het tijdelijke denken te boven gaat, is er een ander vermogen nodig. In de *Brieven van de Meesters* staat: "Men moet zien met het geestelijk oog, horen met het Dharmakaya- oor, voelen met de gevoelens van het geestelijk ik, vóór iemand deze leer ten volle kan begrijpen."

Guido Haas leidde het tweede thema in, Karma, ook wel ge- noemd: de Wet van Wederver- gelding of Ethische Oorzakelijk- heid (Blavatsky). Aangezien Sinterklaas juist op deze dag weer in Nederland aankwam, stipte Guido aan dat Sinterklaas model staat voor Karma (wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe). Maar Karma straft, noch beloont, schrijft mevrouw Bla- vatsky, het is gewoon een Uni- versele Wet.

Guido ziet Karma als een Na- tuurwet, je kunt niet ingrijpen in de werking van de wet. Als je een Natuurwet goed kent, dan kun je er op bouwen (letterlijk); als voorbeeld werden een vlieg- tuig, parachute, trap etc. Ge- noemd. Op Karma kun je ook bouwen in geestelijke zin. Daar- door kan het een gids zijn voor ons gedrag. Je kunt anderen ook helpen door wilskracht (zie Varma: beschermende gedach- ten), versterkt door oprechte genegenheid en sympathie.

In één van de eerste brieven van de Meesters aan Hume, de- finieert de Meester Karma als gedachte en gedachte als actieve intelligentie. Varma merkt hierbij nog op, dat een mens alleen vrij is op het gebeid van het denken; het handelen is slechts het ge- volg daarvan en niet de oor- spronkelijke oorzaak.

Er is een tendens om elke handeling als op zichzelf staand te beschouwen en oorzaak en gevolg te verbinden, maar, zegt Mabel Collins in het boekje *Karma*, "...de gehele toekomst is een onafgebroken voortzetting van het heden, zoals het heden dat is van het verleden."

Tenslotte nog een uitspraak van Krishnamurti: "Karma is het totaal aan conditionering."

*Joris Dudok van Heel* sprak in de derde inleiding over Broeder- schap. De Theosofische Vereni- ging IS Broederschap en geen club in de enge betekenis van het woord. Hij haalde het eerste doeleinde van de Theosofische Vereniging aan: het vormen van een kern van universele broe- derschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, ge- slacht, kaste of huidskleur.

We moeten dus iets DOEN. Jammer genoeg geeft Varma hier onvoldoende antwoord op. Wel spreekt hij er over dat het lid- maatschap niet vrijblijvend is. Volgens Joris gaat het in het bij- zonder om de kwaliteit en de motivatie van ons als individu. In wezen wordt er een appèl ge- daan op onze vorderingen op de weg naar vervolmaking. Dat be- tekent: werken, dwalingen vernietigen en het omarmen van het juiste (het juiste wordt niet nader besproken). Het is duide-

lijk, volgens Joris, dat dit wereld- wijd niet gehaald wordt.

Maar als wij erkennen dat er eenheid van bestaan is, dan zijn wij ook met elkaar verbonden. We zijn misschien al zonder on- derscheid een universele broe- derschap, alleen het bewustzijn hiervan is nog niet tot de wereld doorgedrongen.

Joris spoorde ons aan om ook daadwerkelijk een kern van broederschap te vormen, hoge eisen te stellen aan onszelf, de consequenties te dragen voor onze overtuiging en liefde op te brengen voor de gehele mens- heid.

Zo ziet hij ons als medewerkers aan de verlichting van de mensheid als geheel.

De inleidingen werden ge- volgd door een discussie in drie open forums. Het is altijd moei- lijk recht te doen aan alles wat er aan wijsheid, doordachtzaam- heid en eye-openers wordt ge- zegd in zo'n groepsgesprek. Toch moesten er drie punten en een vraag uit de groep op het bord worden gezet voor de middag-bespreking. Deze wa- ren:

*Groep: De Weg naar de Meesters.*

1. De Weg naar de Meesters is de weg naar binnen.
  2. Spirituele ontwikkeling is je zelf ontplooien.
  3. Ken U Zelve.
- Vraag: wanneer is de leerling ge- reed?

*Groep: Karma.*

1. Accepteer je eigen zicht op de gevolgen.
2. Dat wat je doet, moet goed zijn voor het al. Zo niet, zie af van het resultaat.

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

---

3. Je moet de Weg volledig aanvaarden, je er aan onderwerpen; dan kun je er in je bewustzijn vrij van zijn.

Vraag: wat hangt niet af van Karma?

Groep: Broederschap.

1. Universele Broederschap is bewustzijn hiervan.

2. Behoed ons van uitsluitend persoonlijk werken.

Vraag: hoe gaan we in het dagelijks leven om met het universele karakter van Broederschap?

Na de lunchpauze keerden we terug in de kring in de Besanthal voor een inleiding van Ineke Brohm over het dagelijks leven.

Ineke schetste in haar betoog over 'denken & identificeren' en 'denken & interpreteren' de obstakels die we tegenkomen bij het trachten de eenheid van bestaan te beseffen. Enkele citaten uit haar lezing:

*Het denken is zowel een zegen als een vloek.*

*Het is een zegen omdat we door het denken komen van onbewust- naar bewustzijn, maar het denken is tevens een vloek, omdat wij ons zelf buiten de eenheid plaatsen.*

*Als we in staat zijn om te onderkennen wat wij onszelf en daardoor ook onze medemensen aandoen door middel van het dualistische denken, kunnen we beter omgaan met zaken die we in het leven van alledag tegenkomen.*

*Als wij bereid zijn om in te zien dat alles één is, dat wij allen deel uitmaken van het ene grote geheel, pas dan zullen we in staat zijn om een glimp op te vangen*

*van de (onverdeelde) werkelijkheid.*

*Eén onverdeelde werkelijkheid is één zonder een begin en zonder een einde. Alles is in het alles aanwezig. We hoeven niet te zoeken, want het is er al: we hoeven nergens naar te streven, want we zijn er al. Het leven in het nu is een present, het is een vreugdevolle aanvaarding in volle overgave.*

Na de inleiding van Ineke leidde Guus Brohm een workshop waarin ook het dagelijks leven centraal stond. De vorm van de workshop was verrassend, een tip voor het werken binnen de loges en centra. In de workshop werd in groepjes van twee personen circa zes minuten gesproken over een vraag. Na elke vraag wisselde men van gesprekspartner.

Vragen die aan de orde kwamen:

1. Hoe belangrijk is het sociale en maatschappelijke leven voor mij?

2. Is de mens van nature slecht? (N.a.v citaat uit *Leringen over Leerlingenschap* blz. 37 : ...vergiftigd door de drie giften: toorn, hebzucht, en begoocheling en vijf duisterheden: afgunst, hartstocht, wankelmoeidigheid, traagheid en ongelooft)

3. Kan ik de levenssituatie van het nu echt en volledig accepteren? Hoe start ik steeds weer nieuw vanuit het nu?

4. Wat betekent het loslaten van mijn ego? Kan ik mij ervan bevrijden?

5. Hoe belangrijk is mijn uiterlijk, het geaccepteerd worden en geliefd zijn? Kan ik mij daarvan losmaken?

6. Hoe draag ik mijn dagelijkse levenshandelingen op aan de Eenheid van het bestaan?

In zeer korte tijd werd zo met zes verschillende mensen een intensief persoonlijk gesprek gevoerd over zeer verschillende onderwerpen. Deze vorm van workshop sprak mij erg aan.

Na een korte theepauze spraken we – weer gezeten in één grote kring – onder leiding van Markus van Alphen over de vragen die geformuleerd waren in het open forum en over de vragen die tijdens de workshop waren doorgenomen. De vragen lagen nu fysiek aan onze voeten en boven onze hoofden vloog een vleermuis kriskras door de Besanthal.

We hadden het over het creëren van nieuwe hersenpaden, over het uitgedaagd worden om tot nieuwe inzichten te komen en over de verwondering: 'het ontvankelijk zijn voor het nieuwe'. De waarneming van Krishnamurti werd genoemd als voorbeeld voor het steeds opnieuw tegemoet treden van de wereld.

Een heel mooie uitspraak wil ik nog aanhalen: "Door het oog van de naald van de persoonlijkheid kan het geestelijke principe naar voren komen."

Wies Kuiper sloot ons samen af. De Annie Besantloge uit Naarden werd hartelijk bedankt voor het verzorgen van het programma. Na de 'Aanroep tot Eenheid' ging ieder –hopelijk weer voldoende geïnspireerd voor een jaar – zijns weegs.

Elly Kooijman en  
Margreet Meek-Mennega

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

---

## **Verslag verblijf Adyar december 2002 - januari 2003**

Voorafgaand aan de council-vergadering van 25 december 2002 waren er 2 bijeenkomsten, resp. op zaterdag 21 en maandag 23 dec. Aanwezig op die bijeenkomsten waren: het dagelijks bestuur van de Internationale Vereniging en een aantal General Secretaries van verschillende landen en vertegenwoordigers van de verschillende Federaties.

Het onderwerp van deze bijeenkomsten was: "De toekomst van de Theosophical Society, en wat wij kunnen doen om deze te verzekeren".

Deze bijeenkomsten, en ook de council-vergadering, vonden plaats op wat genoemd wordt "Het Dak", de plaats waar vroeger HPB en col. Olcott, en later ook Annie Besant woonden.

De vergaderingen werden gekenmerkt door een open sfeer, waarin ieder zijn of haar bijdrage leverde.

Op 24 dec. om 23.00 uur was er een Nachtmis in de Vrij-Katholieke Kerk, en de volgende morgen om 8.00 u begon de council-vergadering. Er werden veel vragen gesteld, die uitgebreid en deskundig beantwoord werden. Vooral de financiële stukken, die ik direct bij aankomst kreeg, en waarop ik mij dus goed had kunnen voorbereiden, werden uitvoerig besproken. Ook werden de budgetten voor een aantal onderdelen vastgesteld. Er was geen overschrijding van het budget, maar enige voorzichtigheid voor het komende jaar was wel geboden.

Een ander punt op de agenda dat uitgebreide aandacht kreeg

waren de landen waar problemen zijn en er werd samen naar een weg gezocht hoe daarmee om te gaan.

De penningmeester, dhr. D.K. Govindaraj, trad af en mevr. Keshwar Dastur werd met algemene stemmen gekozen als zijn opvolger. Dhr. Conrad Jamieson werd benoemd als lid, en dhr. Burgos Suarez werd herbenoemd. Deze vergadering nam nagenoeg de hele dag in beslag.

Op 26 dec. begon de Conventie 's morgens om 8.00 uur met de gebeden van alle grote Religies. Het thema van de conventie was: 'De regeneratie van de mensheid.'

Daarna het overbrengen van groeten, schriftelijk van vele landen, en ook van loges uit India. India heeft namelijk in de "tussen uren" zijn eigen council-vergadering.

En daarna de uitgesproken groeten van vertegenwoordigers van landen die aanwezig waren, en dat waren er veel!

De "Presidential message" was als volgt:

Hoewel HPB schreef: "Het is makkelijk om een theosoof te worden" is het voor veel mensen niet zo eenvoudig. Het houdt in, zoals zij zelf aangaf, een zuiver en onbaatzuchtig leven leiden, meer vreugde ervaren in het helpen van anderen dan in het ontvangen van hulp. Het bereid zijn het eigen belang op te geven ter wille van het welzijn van anderen. De drie doelstellingen van de Vereniging houden dit alles in. Wanneer eigenbelang in iemand's leven domineert kan hij/zij de Universele Broederschap niet in praktijk

brengen, noch spiritueel voordeel hebben van studie, of het mysterie van het "Zijn" doorvoren.

De regeneratie van de mensheid moet beginnen met het zuiveren van ons hart en ons verstand van eigenbelang in welke vorm dan ook.

De Openingsrede voor deze 127<sup>e</sup> Conventie werd gehouden door de Internationale Voorzitter mevr. Radha Burnier.

Gedurende de Conventie werden er 17 lange en/of korte lezingen gegeven. Deze zult u ongetwijfeld t.z.t. terug vinden in *Theosofia*, maar toch wil ik hier en daar wat kleine stukjes noemen.

Uit de lezing van Radha Burnier:

"Hoewel we een dynamisch leiderschap in de Society moeten hebben op elk niveau om die invloed van de leringen over de wereld te verspreiden die nodig is voor een radicale verandering in het menselijk denken, zou er een kern binnen de kern moeten bestaan die de kwaliteit van een uitgebreid spiritueel bewustzijn zichtbaar kan maken. Ik geloof dat het nu tijd is om maatregelen te nemen om ons ervan te verzekeren dat deze kern levend is, dat die de Society actief stuurt in de gegeven taak, welke is: Human Regeneration. Soms vragen belangstellenden: "Wat brengt mij het lidmaatschap van de Vereniging?" Het antwoord zou kunnen zijn: "Je krijgt het tijdschrift, je kunt gebruik maken van de bibliotheek" etc. Maar zij moeten geleid worden naar de vraag: "Hoe kan ik de Vereniging van dienst zijn", in plaats van "wat krijg ik er voor?"

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

---

Daarna werd er verslag gedaan van het werk over de gehele wereld.

De namiddag begon met een receptie, uiteraard buiten, waar de 1178 aanwezigen op een ongedwongen manier met elkaar konden kennismaken.

Om 17.00 uur was er de zogenaamde "public lecture". Dat betekent dat er gasten voor zijn uitgenodigd. Spreker was de Vice President dr. Algeo. Titel van zijn lezing was: Witness the Dawn (getuige zijn van de dageraad)

Dr. Algeo onderstreepte het tekort aan werkers, programma's voor kinderen en jongeren en het ontwikkelen van een samenhangend en veelomvattend leerplan voor Theosofische studie, meditatie en dienst.

Zomaar een klein gedeelte: De twee conflictueuze waarde-systemen die deel uit maken van de hedendaagse crisis door het terrorisme zijn: de Abrahamische waarde van gehoorzaamheid, uitgedrukt in de meest in het oog springende vorm van de fundamentalistische Islam (wat niet de gehele Islam is) en de modernistische waarde van vrijheid, uitgedrukt in zijn meest in het oog vallende vorm van het uitbuitende kapitalistische en technologische Westen (wat niet het gehele Westen is). Het probleem is dat deze twee waarden aan de oppervlakte wederkerig onverenigbaar zijn en daardoor strijdig.

In de avond werd het rituaal van "The Mystic Star" opgevoerd. Dat gebeurde altijd al gedurende de conventie, maar het was dan geen deel van het pro-

gramma. Nu echter wel, en de hoofdfunctie werd vervuld door Radha. Het rituaal is gemaakt door Jinarajadasa, en vooral bedoeld om mensen van verschillende godsdiensten en leefomstandigheden tot begrip voor elkaar te brengen.

In een korte toespraak, ingelast in het rituaal, gaf Radha het belang van dit rituaal aan vooral voor deze tijd, en zij vroeg, om in elk geval in India, dit rituaal in de verschillende talen te vertalen en te gebruiken.

Wies Kuiper

## *Lezingen*

Onderstaand enkele samenvattingen van de schriftelijke neerslag van de lezingen door Elly Kooijman.

*Dr. Edi D. Billimoria, 'Leraren, uitleggers van de leer en leringen.'*

De theosofische beweging is gezegend met een rijke stroom van leraren, die de diverse leringen van de eeuwige wijsheid hebben uitgelegd. Of zij nu algemeen geaccepteerd werden of niet, zij allen hebben op hun eigen specifieke manier moeten omgaan met hun onderzoek naar de waarheid. Daarbij hebben zij o.a. gesteund op de resultaten van de (westerse) wetenschap en de occulte wetenschap. Edi neemt ons stap voor stap mee hoe dat gebeurt. Daarbij maakt hij wel een onderscheid tussen de methode van Aristoteles (inductieve methode) die redeneert vanuit het enkelvoudige naar het algemene en de methode van Plato (deductieve methode) die redeneert vanuit het algemene naar het enkelvoudige.

De inductieve methode resulteert in een nauwgezette be-

schrijving van de natuur in haar veelvuldige verschijningen en de deductieve methode geeft een diepte-inzicht in de oorspronkelijke aard en manifestatie van de Natuur in haar ware zelf. Edi pleit voor een graduele benadering in het onderricht van de leringen, want wat een beginneling interesseert, interesseert een gevorderde zoeker niet en wat een gevorderde zoeker prikkelt is als abracadabra voor de beginneling. Edi schildert verder in het kort de rol van de verschillende leringen op zeven manieren. Vooral het slot van zijn lezing is intrigerend: staan de Meesters nog in contact met de Vereniging? Zijn antwoord is: alleen in de mate dat wij, als individuele leden van de Vereniging, meeresoneren met de Leringen en deze op een intelligente manier toepassen in liefdevolle dienst aan alle dieren, schepselen en aan de mensheid.

*Ricardo Lindemann, voorzitter van de T.V. van Brazilië: 'Regeneratie en het doel van het leven.'* Ricardo zegt, dat niemand ons kan vertellen wat het doel van het leven is, omdat we dat zelf moeten ontdekken. 'De verlichting moet van binnenuit komen.' (zie de Mahatma Brieven). Sommige tradities zeggen dat 'zaligheid' (ananda – de hindu traditie) het doel van het leven is, andere tradities zeggen 'liefde' (Soefi).

Voorwaarde om het doel van het leven te kunnen ontdekken is, dat wij de onzuiverheden uit ons denken verwijderen. Alleen op deze manier kan er een nieuwe spirituele geboorte plaatsvinden, de geboorte van het juiste waarnemen.

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

---

*Mary Anderson:* 'Gaat de weg steeds omhoog?' Het antwoord wordt onmiddellijk gegeven: 'ja, helemaal tot aan het eind.' Dit moet natuurlijk symbolisch worden opgevat, als we het betrekken op onze reis door vele levens heen of op de Geestelijke Weg. Maar het kan ook de Weg van de Mensheid in het algemeen symboliseren, of de Weg van het Leven zelf door de verschillende natuurrijken heen. Mary gaat in het kort op al deze onderwerpen in, daarbij gebruikt ze het beklimmen van een berg met alle pijn en moeite die dat geeft en het schitterende uitzicht op de top als voorbeeld. Het doel kan slechts gekend worden als het is bereikt.

*Aryel Sanat:* 'De theosofische vernieuwing van de mensheid in onze tijd.'

Aryel spreekt o.a. over verschillende metafysische systemen die de eerste vijftig jaar van het bestaan van de T.V. het licht zagen. Nu zijn alle systemen per definitie analytisch en aangezien analyse fragmenteert en verdeelt, vraagt Aryel zich af wat de bron van de creatieve en spirituele inspiratie achter deze systemen zou kunnen zijn. Bestudering van het werk van H.P. Blavatsky en haar Leraren verduidelijkt hem, dat hun belangrijkste onderwerpen niet met analyse te maken hebben maar met transformatie.

*Radha Burnier:* 'Altijd jong zijn.'

Radha begint met een bekend vers uit het Sanskriet: een jonge leraar die onder de banyanboom zit met allemaal bejaarde leerlingen om zich heen. De leraar zwijgt en heft (daarmee) alle

twijfel bij de oudere leerlingen op. Radha vraagt zich af wat de essentie van jong zijn is. Houdt dit verband met het bewustzijn? De wijsheid van de leraar is een bron van jeugd en de gecompliceerdheden waarin de leerlingen verwickeld zijn, zijn symptomen van ouderdom. Belangrijk is de voortdurende vraag van Ramana Maharshi: 'wie ben ik? Ben ik lichaam of geest?' In de Yoga-Vasishta vertelt een wijze, dat hij nooit met zijn gedachten in het verleden of in de toekomst is. Hij vindt dit ogenblik alleen maar belangrijk. De tijd bestaat vooral in onze psyche en niet in de openvolging van uren of jaren.

## Bibliotheek

Ruim een jaar geleden alweer is de bibliotheek begonnen met het verspreiden van aanwinstenlijsten. Hierop staat de nieuw ingewerkte literatuur van de Theosofische Bibliotheek te Amsterdam. Door middel van e-mail kan iedereen die werkelijk geïnteresseerd is in deze nieuwe aanwinstenlijsten zich kosteloos aanmelden voor deze attenderingsfunctie. Via bibliotheek@theosofie.nl kun je een verzoek indienen om je te laten plaatsen op deze gratis e-maillijst. Bezoekers van de bibliotheek kunnen natuurlijk ook ter plekke hun e-mail adres doorgeven aan de balie.

Wat krijg je ervoor? Je wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de nieuw aangekochte boeken. Maar ook veelal oudere, door schenkingen en legaten verkregen boeken die zijn toegevoegd aan de collectie komen op deze aanwinstenlijsten. Je ontvangt per e-mail om de paar

maanden een literatuuroverzicht van alle nieuw ingevoerde titels uit de catalogus van de bibliotheek. Dit overzicht bevat steeds zo'n dertig tot veertig titels en wordt alleen digitaal verzonden en bestaat uit een volledige titelbeschrijving van het boek. Deze titelbeschrijving bestaat weer uit een auteursvermelding, titel van het boek, jaar van uitgave, plaats van uitgave en de naam van de uitgeverij die het boek heeft gepubliceerd. De gehele titelbeschrijving wordt voorzien van een plaatscode en een aantal relevante trefwoorden. Hierdoor krijgt de lezer van deze aanwinstenlijsten een globaal inzicht over de inhoudelijke aspecten van de boeken. De aanwinstenlijsten zijn alfabetisch gesorteerd op auteur en/of hoofdword.

De boeken zijn allemaal uitleenbaar. Indien men het boek per post wil aanvragen is dat mogelijk. Dat aanvragen kan via een openbare bibliotheek in je eigen omgeving of woonplaats. Wel worden er dan porto- en administratiekosten doorberekend.

Per e-mail kun je ook vragen naar werken van bepaalde auteurs, naar diverse onderwerpen uit onze catalogus of een overzicht van bepaalde rubrieken uit de collectie. Het is eveneens mogelijk om op artikelniveau verwijzingen doorgemailed te krijgen uit de complete jaargangen van "The Theosophist" tot en met het jaar 2000!

Een archief van alle tot nu toe verschenen aanwinstenlijsten wordt vakkundig bijgehouden op de website van de Theosofische Vereniging. Via het kopje bibliotheek kun je doorklikken naar

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

---

“Overzicht laatste aanwinsten”. Hieraan toegevoegd zijn veelal een aantal recensies van de nieuw geplaatste boeken te vinden. Door vervolgens te kiezen voor de optie “uitgelicht” kun je die recensies bekijken. Makkelijker kunnen we het niet maken...

Renger Dijkstra  
Bibliothecaris TVN

## Zomerschool 2003 T.V.N.

In verband met het 100-jarig bestaan van de Europese Federatie (E.F.T.S.) zal de zomerschool van de Nederlandse afdeling dit jaar samenvallen met the School of the Wisdom, die gehouden wordt van 22 t/m 27 juli op het Internationaal Theosofisch Cen-

trum te Naarden. De Nederlandse afdeling heeft daarnaast een extra activiteit gepland in mei met prof. Krishna. Noteert u hiervan alvast de datum: 23 t/m 25 mei. Van deze laatste activiteit vindt u een folder in deze *Theosofia*. Voor vertalingen wordt gezorgd.

## Congres Istanbul, Turkije: Philosophy Facing World Problems.

Van 10 tot 17 augustus 2003 wordt in het Lütfi Kirdar International Congress and Fair Center in Istanbul het 21e Wereldcongres filosofie gehouden met bovenvermelde titel. Met dit thema wil men het accent leggen op de noodzaak van filosofische,

ethische kennis bij de aanpak van de wereldproblematiek aan het begin van deze nieuwe eeuw.

Meer informatie kunt u vinden op [www.fisp.org.tr](http://www.fisp.org.tr) en op [www.wcp2003.org](http://www.wcp2003.org)

## Krotona School of Theosophy januari tot mei 2003

Het programma van de school van theosofie in Krotona, California, USA, (uiteraard Engelstalig) heeft als thema “De hervormende dynamiek van de Oude Wijsheid” en is opvraagbaar in de Tolstraat.

Van januari tot en met mei 2003 zijn er verschillende interessante seminars en lezingen te volgen.

Als iemand ontdekt dat zijn diepste Aard één is met het Al,  
wordt hij verlost van de last van de tijd, van de angst, van zorgen:  
hij wordt bevrijd uit de ketenen van vervreemding  
en het afzonderlijke bestaan.

Doordat hij ziet dat het zelf en de ander één zijn,  
is hij bevrijd van de angst voor het leven;  
omdat hij ziet dat zijn en niet-zijn één is,  
is hij verlost van de angst voor de dood.

Als je dus de uiteindelijke Heelheid weer ontdekt,  
dan overstijg je - zonder deze uit te kennen - iedere denkbare grenslijn,  
en daardoor iedere vorm van strijd.

Het is een conflictloos bewustzijn, heel, gelukzalig.

Maar dit betekent niet dat je het ego-bewustzijn,  
ieder tijdsbesef helemaal verliest...

Want heelheid is niet het tegenovergestelde van egoïstische individualiteit,  
het is gewoon de Grond ervan, en de ontdekking van de achtergrond  
doet de figuur op de voorgrond niet verdwijnen.

Ken Wilber