

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

## **100-jarig bestaan van The European Federation of the Theosophical Society (EFTS), 18-19-20 juli 2003 te Naarden**

“Strengthening the link” (Het verstevigen van de band) was het motto van drie dagen “Europees” ontmoeten. Dat verstevigen van de band begon al onmiddellijk bij de opening en het welkomstwoord van Tràn-Thi-Kim-Diêu, voorzitter van de EFTS, waarin zij de groeten van Radha Burnier, internationaal voorzitter van de Theosofische Vereniging overbracht. Ook Radha was in de geest bij ons aanwezig. Prof. John Algeo (intern. vice-voorzitter van de Theosofische Vereniging) en zijn echtgenote werden welkom gehalten. Prof. Algeo bracht de groeten over van alle leden in Amerika. Mary Anderson (intern. secretaris van de T.V.) feliciteerde de EFTS en verder waren er vele, vele mondelinge en schriftelijke felicitaties en groeten. Zij zeiden eigenlijk allemaal het zelfde, maar het was vooral de warmte en de vreugde van het elkaar ontmoeten, die indruk maakten. En ook het gevoel van: ja dit is broederschap, hier en nu en de T.V. is echt universeel. Tràn-Thi-Kim-Diêu zei, toen zij het congres opende o.a.: “100 jaar EFTS lijkt lang, maar kosmisch gezien is het slechts een druppel tijd in de eeuwigheid.”

John Algeo opende de rij van sprekers met zijn lezing “Het verband, de kern en de Nieuwe Wereld”. John zag verband tussen het verleden en het heden, tussen HPB en haar Meesters, en verder tussen alle menselijke

activiteit, materieel, intellectueel en spiritueel. Bijzonder interessant waren de zeven stappen voor het vormen van plaatselijke loges (dat zijn kernen waardoor anderen worden aangetrokken).

De tweede grote lezing werd op zaterdag 19 juli door Mary Anderson gegeven. Zij nam ons mee in “de korte geschiedenis van de EFTS” en haar eigen herinneringen (na 1960). Onder voorzitterschap van kolonel Olcott begon in juli 1903 het werk van de EFTS. Ontstaan uit de Britse Afdeling, bevatte de EFTS toen de Scandinavische, Nederlandse, Franse, Italiaanse en Duitse nationale afdelingen. Nu 100 jaar later, na twee wereldoorlogen, fascisme en communisme, zien we dat er meer bewustwording voor de innerlijke waarheid is ontstaan. Vooral na de val van het ijzeren gordijn in 1989 zijn er door de EFTS veel activiteiten ondernomen in de Oostbloklanden. Op het ogenblik zijn er 28 landen/regio's waar de EFTS vertegenwoordigd is. De bijeenkomsten kenmerken zich vooral door een sfeer van vriendschap en studie.

De derde grote lezing op zondag 20 juli had de titel “Het verticale verband tussen verleden en heden” door Tràn-Thi-Kim-Diêu. Zij legde de nadruk op ethiek, gnosis en mystiek. Ethiek als het begrip voor en het meeleven met de ander (1<sup>e</sup> doeleinde), gnosis als het “weten” waar geen einde aan komt (2<sup>e</sup> doeleinde) en mystiek – de latente krachten in de mens (3<sup>e</sup> doeleinde). Bijzonder boeiend was haar uitleg over het verschil tussen “eclectisch”- weten wat het beste is in iedere filosofie, maar zonder deze te praktiseren en

## **Agenda**

### **oktober 2003**

11 besturen  
11-18 Europese School in Bretagne (Frankrijk) tweede helft oktober School of the Wisdom, Adyar, India. Prof. Krishna en Radha Burnier over ‘Living and Dying’ (nadere mededelingen volgen)

### **november 2003**

15 Najaarsdag (alleen voor leden): korte A.L.V. Daarna een programma over de Zauberflöte met dia's en muziek door Paula Schreurs.  
17 nov - 12 dec: Adyar: School of the Wisdom: “At the Feet of the Master”.

### **december 2003**

26-31 Jaarlijkse conventie te Adyar

### **maart 2004**

6 Voorjaarsdag. Spreker: Henk Spierenburg over het bijbelboek Job

### **juni 2004**

5 en 6 manifestatie Amsterdam met Hart en Ziel

### **juli 2004**

9 t/m 11 Zomerschool

*Voor nadere inlichtingen over genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672.*

“zetetisch”- een filosofie uitdiepen en deze ook in praktijk brengen. Bindend element is de liefde. Verlangen naar broederschap vereist broederschap, aldus Kim-Diêu.

Fay van Ierland, Wies Kuiper en Paul Zwollo gaven vanuit de Nederlandse afdeling een korte lezing. Belangrijkste punt voor Fay was, dat we niet voor een groep werken, maar voor “geen godsdienst hoger dan waarheid.” Wies sprak over de verschillende banden: tussen jou en mij, jouw land en het mijne, alle landen van Europa met het Centrum te Naarden, het lager en het Hoger Zelf en het universum. Paul sprak over de geschiedenis van St. Michaels House.

Verder waren er meerdere korte lezingen uit de diverse afdelingen en natuurlijk waren er de gezellige avonden en de talloze ontmoetingen met diegenen, die net als jij bevlogen waren van wat Theosofie is en wat het in je teweeg brengt.

Ely Kooijman

## Theosophical History Conference

Afgelopen 14 en 15 juni 2003 was er in Londen een Theosofische Geschiedenisconferentie. Met deelnemers uit heel de wereld was het goed bezocht. Theosofische geschiedenis is niet het meest populaire onderwerp waar theosofen zich mee bezig houden, maar desondanks was de conferentie erg interessant.

Nicholas Goodrick-Clarke vertelde over de historische achtergrond van Blavatsky's theorieën rond elektriciteit en fohat. Kim Farnell gaf een voorproefje van haar boek over Mabel Col-

lins. Niet alleen wordt Mabels plaats in de theosofische geschiedenis genuanceerd, ook de rest van haar actieve leven wordt uitgebreid onderzocht. Dit boek belooft goed leesbaar en interessant te worden.

Jean Overton Fuller presenteerde haar nieuwe boek over Jiddu Krishnamurti. Voor het eerst wordt de theosofische context waarin Krishnamurti opgroeiende uitgebreid behandeld in een biografie. Jean heeft uitgebreid vragen beantwoord die leven rond de relatie Krishnamurti en theosofie. Ondergetekende zat met Leslie Price in een forum over hoe theosofische geschiedenis zijn weg online vindt en de invloed hiervan op het theosofisch werk. Er werd levendig gediscussieerd, waarbij zowel de voor- als de nadelen van internet over tafel gingen.

In Engeland is er een postgraduate cursus opgezet over de westerse esoterische traditie onder leiding van Nicholas Goodrick Clarke. Op grond van wat ik van deze man gezien heb, zou ik zeggen dat dit een heel interessante en grondige cursus is. Het grootste deel kan overigens op afstand gevolgd worden.

Van de hele conferentie vond ik de lezing van Barry Thompson de meest schokkende. Hij plaatste vraagtekens bij de echtheid van de “Bowen Brochure”. Hoewel de afwezigheid van bewijs dat de Bowen Brochure echt de woorden van Blavatsky weergeeft niet hetzelfde is als bewijzen dat de brochure niet echt is, zijn de vraagtekens die Barry stelt toch uiterst relevant.

Shinichi Yoshinaga uit Japan, vertelde over de invloed van Ko-

lonel Olcott op het Japans Boeddhisme. Het blijkt dat Olcott niet helemaal zo populair was als hij zelf dacht. Aan de andere kant heeft hij wel meegeholpen de Japanse Boeddhisten meer zelfvertrouwen te geven. Deze lezing was moeilijk te verstaan, maar goede handouts en samenvatting na afloop van elk stukje door John Algeo, maakte het geheel toch begrijpelijk.

Leslie Price vertelde over de boeddhistische achtergrond van H.P. Blavatsky. Recent onderzoek toont vrij duidelijk aan dat H.P. Blavatsky wel degelijk toegang had tot boeddhistische bronnen die in haar tijd nog niet openlijk toegankelijk waren.

Als laatste kwam een verhaal van Paul Johnson aan de orde. Hij was er niet, Leslie Price las het voor. Paul Johnson is bekend om zijn controversiële visie op H.P. Blavatsky's meesters. Als gevolg van zijn boeken over dit onderwerp is hij het doelwit van regelmatige online-aanvallen geworden. Dat wil zeggen dat sommige mensen zo ongeveer jaarlijks online de aandacht vestigen op zijn werk en de vermeende fouten daarin. Hoe je ook over Pauls werk denkt, deze houding getuigt niet echt van theosofische broederschap. Paul heeft hier erg onder geleden en schreef over hoe moeilijk de religieuze historicus het heeft. Hij plaatste zijn eigen ervaringen in de context van de ervaringen van een historicus die de Bahai-geschiedenis heeft onderzocht en zijn eigen werk in het onderzoeken van Edgar Cayce. Het blijkt ook voor theosofen moeilijk objectief te blijven als hun aannames over hun religieuze

leiders (in dit geval H.P.B en de meesters) aangevallen worden, vanuit historisch perspectief.

Katinka Hesselink

## Theosophy and Buddhism

Van 21 tot en met 27 juli was er op het ITC in Naarden een School of the Wisdom over theosofie en boeddhisme. Mary Anderson en Tràn-Thi-Kim-Diêu hadden om en om de leiding. Omdat de twee erg verschillende manieren van lesgeven hadden en ook verschillende onderwerpen behandelden, is de rest van dit verslag in tweeën gedeeld. Over het geheel kan ik niets anders zeggen dan: veel geleerd en inspirerend.

### Boeddhisme

Kim-Diêu heeft ontzaglijk veel informatie in die drie dagen willen overdragen. Als ik dan ook iets aan te merken heb, is het dat het wel erg veel was en dat er wat weinig tijd was om alles te verwerken. Dat gezegd hebbende was het wel erg goed gedaan.

Kim-Diêu had een uitgebreide hand-out voorbereid die voor de aanwezigen tot in lengte van dagen een goede basis zal zijn bij het bestuderen van het Boeddhisme. Kim-Diêu begon met een aantal citaten waaruit bleek dat het Boeddhisme van alle religies voor de meesters van wijsheid het dichtst bij de esoterische werkelijkheid staat. Vervolgens werden bekende begrippen besproken als de vier nobele waarheden en het nobele achtvoudige pad. Ook kregen we informatie over de verspreiding van het Boeddhisme over de wereld.

Op de tweede dag werden de Skandha's en de Nidana's besproken. De Skandha's zijn het lichaam plus alles wat de persoonlijkheid vormt. De Nidana's zijn twaalf aspecten van de keten van oorzaken, die ervoor zorgen dat we reïncarneren. Er zijn verschillende manieren behandeld om deze twaalf te ordenen en in schema's onder te brengen. Vervolgens werden de drie grootste scholen uit het Boeddhisme besproken: Theravada, Mahayana en Vajrayana. Tot zover was het allemaal vrij schools en werd vooral de kennis van de aanwezigen bijgespijkerd. Wie al wat van het Boeddhisme wist, werd geholpen wat witte plekken op te vullen, maar daar bleef het wel bij.

En toen kwam de zaterdag. Besproken werden: de weg van het midden, leegheid (Sunnyata) en Samsara & Nirvana. We werden als het ware de diepte van de Boeddhistische visie op de werkelijkheid in getrokken. Tràn-Thi-Kim-Diêu wist deze wat abstracte begrippen te koppelen aan de dagelijkse zoektocht naar wijsheid. In kort beslag valt het niet samen te vatten. Voor wie er niet was: je hebt heel wat gemist.

*De brief van de Maha-Chohan en de brief uit 1900 aan Annie Besant.*

Mary Andersons drie dagen waren vergeleken met Kim-Diêu's dagen een oase van rust. Ze behandelde per lezing slechts een paar onderwerpen uit de twee brieven. Woensdag en de ochtend van vrijdag had ze het over de brief van de Maha Chohan. De middaglezing van vrijdag en de zondag ging over een andere

belangrijke brief van de Mahatma's: de brief die voor zover bekend als laatste verstuurd is, namelijk die in 1900 aan Annie Besant. In feite zijn wat altijd de brief van de Maha Chohan genoemd wordt, de aantekeningen die de Mahatma Koot Hoomi maakte van een gesprek dat hij met de Maha Chohan had. Mary had de tekst op onderwerp gerendend en we konden allemaal meelesen in de Engelse of Nederlandse tekst hoe elk onderwerp benaderd werd. De tekst werd regel voor regel uitgespit. Ook was er ruimte voor discussie in gespreksgroepjes. Aangezien de brieven zowel op het dagelijks leven als op het functioneren van de Theosofische Vereniging van toepassing zijn, was er genoeg voer voor deze gesprekken. Ik vond het jammer dat Mary de verkorte versie van de brief uit 1900 aan Annie Besant behandelde. Aan de andere kant had ze gelijk dat de brief, zelfs in de verkorte vorm, nog steeds erg de moeite waard is.

Katinka Hesselink

## Theosofie in de Upanishaden op televisie

Op 2, 9 en 16 november a.s. wordt op TV1 om 13.00 uur een serie uitgezonden over de Upanishaden. De belangrijkste universele waarheden zoals vervat in de Upanishaden worden in een driedelige speelfilm getoond.

Het script voor deze serie is gebaseerd op het bij Ankh Hermes uitgegeven boek "Het mysterie van het Zelf - Upanishaden" door prof. dr. W.H. van Vledder.