

Dr. Annie Besant – een legende

– D.P. Sabnis

De heer C. Jinarajadasa had Dr. Annie Besant terecht beschreven als een ‘diamant-ziel’. Een diamant is het hardste mineraal dat we kennen; het kan alleen met gereedschap met diamant als snijmateriaal worden gesneden. Een diamant heeft vele facetten en als hij gepolijst is, geeft hij kleur na kleur als u hem in het licht houdt, want de kleuren van het zonnespectrum worden door zijn vele facetten weerspiegeld. Precies zo is haar leven een succesverhaal met veel facetten, dat een voorbeeld kan zijn voor ieder van ons.

De heer D.P. Sabnis is lid van de Blavatsky Loge van de TS in Mumbai, India



Toen Dr. Besant de onderdrukking van onschuldige mensen door de Kerk en de regering in haar eigen tijd ontdekte, deed haar zoekend denkvermogen haar veranderen van een toegewijd Christen in een atheïst. Zij werd de voorvechter van onderdrukte mensen over de gehele wereld. Haar dynamische persoonlijkheid maakte een snelle overgang van religie naar wetenschap naar politiek naar theosofie en bereikte uiteindelijk het stadium van het ontdekken van de ‘Absolute Waarheid’ – een zeldzame prestatie voor iemand in één enkele incarnatie.

Voordat zij met de theosofie in aanraking kwam was Dr. Besant wanhopig geweest, aangezien ‘Waarheid’ onbereikbaar leek door middel van Religie of Wetenschap, die ze beide grondig bestudeerd had. Toen stuurde de heer William T. Stead, redacteur van *The Review of Reviews*, haar de twee delen van HPB's *De Geheime Leer* en wist ze waar de Waarheid lag. Zij vroeg de heer Stead om haar in contact te brengen met HPB en maakte haar officiële entree in de Theosophical Society in 1889. Daarna keek zij nooit meer terug.

Nadat zij theosoof geworden was, deed Dr. Besant iets wat niemand anders had

kunnen doen. Zij presenteerde de theosofie door middel van openbare voordrachten vol idealisme en schoonheid en schiep heel aantrekkelijke decors voor theosofisch werk. Haar uitmuntende voordrachten trokken drommen mensen die kwamen luisteren; haar openbare lezingen in the Queen's Hall in Londen waren voor een vol huis, zelfs toen het publiek entree moest betalen. De revenuen hiervan werden gebruikt om de Theosophical Society op te bouwen. Als zij de Hall binnenkwam, stond het hele publiek en bloc voor haar op.

Tot 1898 was haar belangstelling vooral religieus. Van 1898 tot 1903 was zij bezig op het gebied van onderwijs, gebaseerd op religie; en in 1913 keerde zij terug naar de politiek. Zij was alert op de noodzaak voor behoorlijk onderwijs, voor het elimineren van maatschappelijk kwaad en voor politieke vrijheid. Al deze punten had zij in haar hoofd, maar de nadruk verschoof van de een naar de ander.

Dr. Besant's droom was een 'Universele Religie, een Universeel Parlement, en een Theosofische Werelduniversiteit' - een nastrevenswaardige droom.

Zij stond aan de wieg van veel instituten en bewegingen: het Central Hindu College in Benares in 1898, een meisjesschool in Benares in 1904, de Theosofische Orde van Dienst en de Vasanta Drukkerij in Adyar in 1908, de Theosophical Publishing House in 1913, de Women's Association en de S.P.N.E. National University in 1917, de Indian Boy Scouts in 1918. Zij stelde Adyar Dag in op 17 februari 1922; ze begon de TS Youth Movement en schreef het TS Universele Gebed 'O Verborgen Leven' in 1923. De TS bereikte haar grootste lendaal in 1928, met 45.000 actieve leden. In 1931 besloot ze van Adyar een 'Vlammend Centrum' te maken.

Dr. Besant werkte onafgebroken voor de Society en verrijkte de TS zowel materieel

als spiritueel – materieel, omdat de Stichters oorspronkelijk een landgoed hadden gekocht voor het TS hoofdkwartier van slechts ongeveer 27 acres op de zuidelijke oever van de Adyar Rivier, die Dr. Besant uitbreidde toen zij in 1907 President werd, na het overgaan van Kolonel Olcott. Zij verwierf voor de Society het land ten oosten en zuiden van de campus van het toenmalige hoofdkwartier, waarbij zij het landgoed vergrootte van 27 tot 253 acres. Door deze uitbreiding kreeg de TS het land tot aan de zee in bezit en meer dan genoeg ruimte om zich te ontwikkelen. Bernard Shaw beschreef Dr. Besant als 'een vrouw die snelle beslissingen neemt... wezenlijk heldhaftig in haar methoden en in haar macht, moed en gaven als spreker.'

Dr. Besant stelde de lagere Rijken, namelijk het Planten- en het Dierenrijk, gelijk aan het Mensenrijk. Tijdens het Wereldcongres te Stockholm, al sprekend omringd door lelies, maakte ze een beweging die een van de planten raakte en deze boog zijn hoofd. Ze zette hem direct weer recht, nog terwijl zij het publiek aan het toespreken was. Op een keer, op een wandeling door de tuin in Adyar, vond men haar plotseling op haar knieën voor een pony, die met zijn hoeven verstrikt geraakt was in een heg – zij was hem aan het bevrijden. Wanneer zij in Londen was, logeerde zij gewoonlijk in het huis van Miss Bright en werd geacht precies op tijd thuis te zijn voor het avondeten. Maar op een dag kwam Dr. Besant te laat - zij had een vrouw ontmoet die een zwaar pak droeg en Moeder-President, zoals zij in de volksmond bekend stond, had haar geholpen het naar huis te dragen.

Zij was een veelschrijfster die talloze boeken heeft geschreven, waaronder *A Study in Consciousness* en te veel andere om hier op te noemen, die vele generaties na ons zullen fascineren. Dr. Besant's droom was een 'Universele Religie, een Universeel Parlement, en een Theosofische Werelduniversiteit' – een nastrevenswaardige droom.

Uit: *The Theosophist*, oktober 2002
Vertaling: A.M.I.