

# H.P. Blavatsky, medium of middelaar?

– Boris de Zirkoff

**De mening van bepaalde kritieken die aan H.P. Blavatsky de eigenschap van een medium hebben toegedacht en die haar occulte verschijnselen hebben geïnterpreteerd als zijnde voortgekomen uit de trances van een medium, is gebaseerd op onwetendheid van de betrokken factoren en op een oppervlakkig oordeel over uiterlijke schijn.**

Het is zeker waar dat bepaalde verschijnselen die door H.P. Blavatsky zijn voortgebracht lijken op de verschijnselen die door authentieke mediums worden veroorzaakt, maar die schijnbare overeenkomst kan vergeleken worden met dat wat zich afspeelt tussen twee personen, van wie er één door de straat loopt omdat hij dat wil en het zich voorgenomen heeft, terwijl de ander slaapwandelt en zich voortbeweegt zonder dat hij zich bewust is van wat er gebeurt. Toch lopen ze allebei door de straat!

Er bestaat dus een duidelijk onderscheid in het occultisme tussen een gewoon medium – meestal een ongelukkig en machteloos instrument van rondzwervende astrale krachten – en een bemiddelaar, die een geheel vrijwillige tussenpersoon is tussen de Broederschap der Adepten en de mensheid en daar volledig bewust mee instemt.

Een bemiddelaar is daarom een hoog geëvolueerd en opgeleid mens, die een sterke en zeer actieve individualiteit bezit, spiritueel en intellectueel, die meestal reageert door een krachtige en positieve persoonlijkheid, en dat is zeker het geval bij H.P. Blavatsky.

Zo een bemiddelaar kan een overbrenger genoemd worden - men zou haast kunnen zeggen een transformator, zoals die bestaat in de wetenschap der elektriciteit – en hij is de tegenpool van een gewoon medium die een meer of minder gestoord psychologisch instrument heeft, en die de prooi of het onschuldige of in het beste geval half bewuste slachtoffer is, van elke stroming, van elke astrale energie die hij kan tegenkomen. Een medium is in feite iemand die de instrumenten van zijn beginselen niet of slechts gedeeltelijk onder controle van zijn wil en van zijn spirituele en hogere denken heeft. Die staat er de oorzaak van dat de lagere beginselen min of meer rondzwerfen en gemakkelijk worden meegenomen door de gedachten en sentimenten van andere mensen.

De bemiddelaar echter is een vrij werkende kracht voor wat zijn wil aangaat; in hem is de spirituele stroom van zijn innerlijke god bijna altijd aan het werk. Hier volgt uit dat op de basis van deze definitie een bemiddelaar een individu is die een hoge graad van occult onderricht heeft gekregen en die geen slaaf is of gedomineerd wordt door de wil van anderen, en die geen enkele psychologische storing heeft, want dan zou hij geen bemiddelaar kunnen zijn. Wat een bemiddelaar ook doet, hij doet het uit vrije wil, hij kiest er voor en zijn handelingen als bemiddelaar zijn op zichzelf het grootste en meest sublieme van zijn vrijwillige dienst voor een hoge spirituele Zaak.

Uit: *Le Lotus Bleu*, november 2004  
Vertaling: Fay van Ierland