

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Theosophical History Conference Londen 2 en 3 juli 2005

Londen was een drukke stad in het weekend van 2 en 3 juli 2005. Er was Live-Aid, een concert dat de aandacht vestigde op de arme landen, ten behoeve van de G8-conferentie, er was een gay- parade en er was een conferentie over theosofische geschiedenis. Een paar dagen later gingen de eerste bommen af in de ondergrondse. Hieronder geef ik de mening van de sprekers weer, waar mijn eigen mening er doorheen sijpelt heb ik dat duidelijk aan gegeven.

Dat was de context, nu de inhoud: Kim Farnell opende de conferentie met een samenvatting van haar onderzoek naar Bulwer Lytton die onder theosofen vooral bekend is om zijn occulte verhaal *Zanoni*. Mevrouw Farnell begon met de vraag of Bulwer Lytton wel een occult leven had. Misschien lazen theosofen en andere occultisten wel meer in zijn verhaal dan er in zat? De conclusie was al snel: ja, Bulwer Lytton had wel degelijk een occult leven. De spreester ging alle soorten occultisme af die in zijn tijd speelden en in elk van de gevallen bleek hij er inderdaad mee te maken

gehad te hebben. Zijn kennis van de astrologie bijvoorbeeld was niet oppervlakkig.

Vervolgens was er een Mead-symposium. G.R.S. Mead is onder theosofen vooral bekend als secretaris van H.P. Blavatsky en editor van de *Theosophical Glossary* van H.P. Blavatsky. Na haar dood bleef hij met theosofie, vooral in de vorm van gnostiek, bezig. Hij is zelfs gevraagd om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap van de Theosofische Vereniging, na de dood van Kolonel Olcott. Dit wees hij af. G.R.S. Mead was redacteur van *Lucifer* na Blavatsky's dood en hernoemde het tijdschrift *The Theosophical Review*. Naar aanleiding van de Leadbeater-affaire verliet hij, met vele anderen, in 1909 de Theosofische Vereniging. Hij richtte de Quest-society op. Hier kwamen mensen bij elkaar die belangrijk zouden worden in de wereld van onderzoek naar esoterie, mystiek en occultisme, zoals Evelyn Underhill. De Quest-Society had als doeleinden het bestuderen van religie, mystiek en dergelijke en het uitdragen van Het Ideaal in schoonheid. De vele boeken van G.R.S. Mead over gnostiek en aanverwante onderwerpen zijn nog steeds waardevol. De be-

Agenda Nederland

december 2005

10 Studiegroep Mahatma Brieven

januari 2006

14 Dag voor nieuwe leden te Amsterdam

21 Studiegroep Geheime Leer

februari 2006

18 Studiegroep Mahatma brieven

maart 2006

4 Voorjaarsdag met Prof. H. Gerding "Mediumschap: psychologische, parapsychologische en esoterische aspecten"

11 Studiegroep Geheime Leer

april 2006

8 Studiegroep Mahatma brieven

mei 2006

13 Algemene Ledenvergadering te Amsterdam

20 Studiegroep Geheime Leer

juni 2006

3 Studiegroep Mahatma brieven

15-21 School of the Wisdom te Naarden

juli 2006

7 t/m 9 Zomerschool te Naarden

Voor nadere inlichtingen over genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672.



langrijkste ervan zijn nog steeds in druk.

Nicholas Goodrick-Clarke ging in op de invloed van Mead op Carl Gustav Jung. Van zijn vrouw Clare Goodrick-Clarke zal dit jaar een boek verschijnen over het leven van G.R.S. Mead. Zij beschreef de levensloop van G.R.S. Mead. Robert Gilbert vergeleek het werk van G.R.S. Mead met dat van zijn collega in de Quest-society A.E. Waite. Ondanks hun heel verschillende voorkeuren en achtergrond waren hun centrale ideeën heel vergelijkbaar.

Na de lunch ging Patrick Deveney in op de controversiële vraag wat we kunnen leren van de occulte vijanden van de Theosofische Vereniging. Volgens meneer Deveney was in de vroege jaren van de Theosofische Vereniging het doel van spirituele ontwikkeling zo lang mogelijk te leven. Hij documenteerde dit aan de hand van onder andere een krantenartikel waarin H.P. Blavatsky geciteerd werd en dat zei. Een breder gepubliceerd artikel *The Elixir of Life*¹ is een laat voorbeeld van dezelfde idee. Ook Damodar geeft in zijn brieven aan Judge uiting aan deze idee². Het commentaar van Blavatsky op het artikel *The elixir of Life* geeft al aan dat dit ideaal op het moment van publiceren niet meer centraal staat wat haar betreft³. Deveney ging zover om te zeggen dat dit ideaal volledig verlaten is en niet goed is in te passen in de latere leringen van Blavatsky. Een van zijn argumenten was dat de Theosophical Society nooit zo snel zou zijn gegroeid en zoveel op-

schudding zou hebben veroorzaakt als het alleen een plek was geweest om occulte leringen te bestuderen. Er moet ook een ervaring geweest zijn die men op kon doen. Deveney stelde dat Olcott de verandering te groot vond om te begrijpen. Voor de volledigheid: de latere lering is dat het fysieke lichaam niet van veel belang is en de strijd om het leven een van de oorzaken van de problemen van de mensheid is.

Vervolgens gaf ondergetekende een powerpoint presentatie over het Theosofisch Zegel. Ik ben ingegaan op de oorsprong van het zegel en heb aangetoond dat het Aum al in 1886 in *The Theosophist* boven het zegel kwam te staan, maar dat in de Engels en Nederlandstalige publicaties pas na de Tweede Wereldoorlog het Aum vanzelfsprekend onderdeel werd van het zegel. Hierover zal ik een artikel schrijven dat ik aan de redactie van *Theosophia* zal aanbieden.

Jack de Ripper komt zo af en toe langs in de studie van de theosofische geschiedenis. Mabel Collins bijvoorbeeld geloofde dat zij met hem heeft samen geleefd⁴. De Jack de Ripper-moorden vonden plaats in herfst 1888. R.J. Lees was een medium die in die tijd claimde dat hij iets wist over deze moorden. Stephen Butt vatte het leven van R.J. Lees samen met behulp van een powerpoint presentatie.

De laatste presentatie van de dag was over een onderwerp dat nauwelijks iets met theosofie te maken heeft: Aan het eind van de 19de eeuw was er weer aandacht voor het

Agenda buitenland

7 nov 2005-13 jan 2006

School of the Wisdom (SOW Adyar) (alleen voor leden). Vier verschillende thema's, elk gedurende tien dagen.

7-18 SOW Adyar: Christianity

21 nov-2 dec SOW Adyar: Vedanta

december 2005

5-16 SOW Adyar: Buddhism - Shantideva's Bodhicharyavatara; director: Dr. Krishnanath

26-31 Adyar: International Convention of the Theosophical Society

januari 2006

3-13 SOW Adyar: The Voice of the Silence; director: Dr. J. Algeo

Laatste twee weken januari: SOW Adyar: Dr. Charles White: "Understanding the Religions"

juli 2007

14-18 100-jarig bestaan Finse Afdeling plus Europees Congres in Helsinki

Voor nadere inlichtingen over genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672.

idee dat de aarde plat zou zijn. Christine Garwood vertelde over Alfred Wallace die leefde van lezingen waarin hij beweerde te kunnen bewijzen dat de aarde plat was. Hij leefde eind 19^{de} eeuw in London. De relatie met de theosofische geschiedenis is vooral dat het laat zien in welk klimaat de vroege theosofen hun werk deden. Het klimaat was zo dat de wetenschap nog niet veel autoriteit had met als gevolg dat iemand die goed was met woorden en die goed toneel kon spelen hele zalen kon vullen met zijn bewering dat de aarde rond was.

De tweede dag begon met Patrick Deveney die een paper voorlas dat Michael Gomes had opgestuurd. Het was een samenvatting van het onderzoek m.b.t. het gebied van de Theosofische geschiedenis van de afgelopen 50 jaar.

George Young hield een verhaal over theosofische beelden in gedichten van het Russische 'zilveren tijdperk'. De spreker las zelf vertaalde gedichten op een gedragen toon voor. Het centrale thema was de 'archetypische vrouw'. Het verhaal zou interessanter zijn geweest, vond ik, als zou zijn toegelicht waarom dit gezien werd als een theosofisch beeld.

Kim Farnell introduceerde vervolgens haar nieuwe boek over Mabel Collins. Een boekverslag hiervan is in mijn e-zine *Lucifer 7* augustus '05⁵ verschenen. Het is een boeiend en controversieel boek.

Jan Overton Fuller vertelde vervolgens het een en ander over de controverse rond de verschillen tussen de leringen

van Leadbeater en Besant en die van Blavatsky. Samengevat: hoewel de 'back to Blavatsky' beweging haar plek had, is het volgens haar overdreven alle boeken van Besant en Leadbeater af te schrijven. Zij hebben een unieke bijdrage geleverd.

Mike Hall sloot de conferentie af met een verhaal over Mozart, synchroniciteit en de oude Egyptenaren. Dit was een interessante lezing, maar niet een die heel goed in het thema van 'theosofische geschiedenis' paste. Het verhaal was niet op academisch niveau. Hall merkte bijvoorbeeld niet op dat Mozart tot de eerste generatie vrijmetselaars behoorde en nam de claim dat de vrijmetselaars terug gaan tot de oude mysteriën zonder commentaar over. Zijn specialiteit leek te zijn de relatie tussen de muziek van Mozart en alternatieve geneeswijzen. Dit thema zou erg geschikt zijn geweest voor een logebijeenkomst of iets dergelijks.

Al met al was het een interessante conferentie met een goede sfeer.

Katinka Hesselink

Voetnoten:

1) *The Elixir of Life, From a Chela's Diary*. By G— M—, F.T.S. Onder andere te vinden in *Five Years of Theosophy, Mystical, Philosophical, Theosophical, Historical and Scientific Essays*, Selected from *The Theosophist*, London, Reeves and Tucker, 196 Strand W.C. 1885 (herdrukt door *The Theosophy Company*, Los Angeles, 1980, blz. 1-32. Dit artikel is online te vinden op: <http://www.katinkahesselink.net/elixir.htm>

<http://www.katinkahesselink.net/elixir.htm>

2) *Damodar and the Pioneers of the Theosophical Movement*, compiled and annotated by Sven Eek, second printing, Adyar, 1979

3) Zie het artikel volgend op 'The Elixir of Life' in *Five Years of Theosophy: Is the Desire to Live Selfish?*, van H.P. Blavatsky. Idem p. 33-39. Online te vinden op: <http://www.katinkahesselink.net/Live.htm>

4) Zie hiervoor de nieuwe biografie van Mabel Collins, door Kim Farnell, *Mystical Vampire: The Life and Works of Mabel Collins*, Mandrake, Oxford, 2005

5) <http://groups.yahoo.com/group/lucifer7/>

Inter-Amerikaans Theosofisch Congres 14-18 september 2005 te San José, Costa Rica

Het congres met als thema 'Many Paths to One Truth' was georganiseerd door de Inter-Amerikaanse Federatie o.l.v. mevr. Terezinha Franca Kind, en de presidential representatieve van Costa Rica mevr. Maria de Los Angeles Orlich. Het werd gehouden in een hotel met een geweldig mooie tuin, dat meer een park leek, en waarin de rijkdom aan tropische en subtropische planten op een natuurlijke wijze ten toon werd gespreid, vlak bij de hoofdstad San José. De voertaal was Spaans, maar alles werd vertaald in het Engels. Er waren ongeveer 115 deelnemers.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Costa Rica is een redelijk stabiel land, de voornaamste bron van inkomsten is toerisme, daarna landbouw en vervolgens is er een grote industrie voor computeronderdelen. Het land heeft géén leger, en de Universiteit van de Vrede is daar gevestigd.

Op de eerste dag bestond het programma uit de opening en de gebeden van alle godsdiensten, welkomst woorden van de organisatrices en een openingsrede door de Internationale voorzitter, mevr. Radha Burnier.

Deze rede werd de volgende ochtend voortgezet. Zij sprak over wat in ons bewustzijn reëel is of als reëel ervaren wordt, hoe verschillende mensen die dezelfde dingen zien of ervaren, dit toch verschillend ervaren. Als voorbeeld noemde zij een lammetje dat in het gras speelt. De een ervaart het als vreugde, de ander ziet de geldelijke waarde van het lam, en een derde misschien wel de gastronomische waarde.

Sommige mensen proberen de relaties tussen het zichtbare en het onzichtbare te begrijpen. Rupert Sheldrake zegt dat alles al in het concept/zaad bestaat in de universele Goddelijke gedachte. Plato zegt ook iets van die strekking. Maar het zaad weet hoe het moet beantwoorden aan de onzichtbare wet. De menselijke plant kan niet goed groeien in de richting van geestelijk bewustzijn in een omgeving waar haat en tegenwerking bestaat.

Zij sprak over het pad van zelfkennis, het pad van devotie en het pad van dienstbaarheid. Zij refereerde aan Krishna die

sprak over het pad van vreugde. Niet zomaar tevreden zijn, maar gelukkig zijn, met of zonder iets, gewoon met alles wat er is.

Wij moeten blijven zoeken naar wat goed is voor ons zelf en de ander de kans geven naar de eigen aard te groeien.

Na de koffiepauze was er een groepsdiscussie in drie taalgroepen nl. Spaans, Portugees en Engels. (In heel Zuid-Amerika wordt Spaans gesproken, behalve in Brazilië, daar spreekt men Portugees.)

De onderwerpen van de groepsdiscussie waren:

1. Wat is de essentie van Theosofisch werk.

2. Hoe kunnen we het Theosofische werk in de Amerika's vergroten, speciaal in Centraal Amerika.

Na de middag was er een workshop: Training van Theosofische werkers. Deze training werd in de middag van de volgende dag voortgezet, maar hier worden de belangrijkste punten genoemd.

De training werd gegeven door Nelda Samarel, directeur van de "Krotona School of Theosophy" samen met Terezinha Franca Kind. Hier kwamen zaken aan de orde als: Wat zijn onze doeleinden; Hoe ziet een theosofisch programma er uit. Zij verdeelden de Theosofische literatuur in drie "generaties", nl: 1. eerste generatie: Blavatsky, Olcott, Judge en de brieven van de Meesters; 2. tweede generatie: Annie Besant en Leadbeater; 3. derde generatie: latere literatuur, inclusief Krishnamurti. Dan is er nog de aanverwante literatuur, zoals bijv. de Yoga

Sutra's. Vervolgens is er nog heel veel, en we moeten niet te dogmatisch worden, maar belangrijk is wel dat het steeds gerelateerd kan worden aan de eerste of tweede generatie literatuur en vooral ook aan de drie doelstellingen en de grondstellingen. Studie moet een zoektocht zijn om je eigen waarheid te vinden. Zij spraken ook over "active learning", dus niet alleen maar luisteren.

's Avonds was er een vragen en antwoorden bijeenkomst door Radha Burnier.

Op vrijdag 16 september was er een lezing van John Algeo met als titel: Inspiratie uit het verleden. John had uit de inaugurele redes van alle presidenten vanaf Olcott tot en met Radha essentiële stukjes genomen.

Hij begon zijn rede dan ook met het beeld van de God Janus, die twee hoofden had, één kijkt in het verleden en één in de toekomst. Uit dat verleden is een lijn te trekken naar de toekomst.

Deze lezing zal t.z.t. na vertaling in zijn geheel in *Theosofia* worden opgenomen.

Hierna volgde een lezing van Tom Davies, voorzitter van de Pan African Federation. De titel hiervan was: De waarheid omtrent de Waarheid.

Aan de hand van een diaprojectie maakte hij verschillende niveaus van waarheid duidelijk, beginnende met de vertaling uit het Oxford dictionary.

Vervolgens sprak hij over teksten uit heilige boeken zoals uit de bijbel: De waarheid zal u vrij maken.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Een paar uitspraken van Bishma uit de Mahabarata Santi Parva hoofdstuk 162: Bij alles wat zich waarheid noemt ontstaat onduidelijkheid omdat het gaat over een van de volgende vier mogelijkheden: de Waarheid is een eeuwig grondbeginsel; de Waarheid is boete doen, buigen voor de Waarheid; de Waarheid is Yoga; de Waarheid is de eeuwige Brahman, de Waarheid is de meest verheven toevlucht van het Totale. Alles gaat op in de Waarheid. Hij eindigde met de vier Nobele Waarheden van Gautama Boeddha.

Vervolgens sprak Ricardo Lindemann, voorzitter van de Braziliaanse afdeling over: Vele kleuren vormen de regenboog. Hij ging in op de vele verschillende verschijningsvormen op aarde, die allemaal nodig zijn om het geheel gestalte te geven.

Er was er een discussie over het idee om een Theosofisch Centrum te vormen in Costa Rica, om het werk in Centraal Amerika en de Caribbeaan te versterken.

Op zaterdag 17 september was er een lezing van prof. P. Krishna met als thema: Is waarheid een Land Zonder Paden? Deze lezing had sterke relaties met de lezing die Prof. Krishna onlangs bij ons hield over reïncarnatie.

Vincent Hao Chin Jr., voorzitter van de TS in de Philipijnen sprak over: "Perceptions of Unity and programs of Action" (waarneming/inzicht vanuit de eenheid en programma's van werkzaamheid). Hij stelde bijvoorbeeld dat uit de Brieven van de Meesters duidelij

delijk te lezen is dat de TS niet alleen gesticht is om leden te helpen meer kennis te verzamelen, maar om een centraal voertuig te zijn om tot verandering in gedachten en relaties te komen. Daarvoor moeten wij onszelf afvragen wat voor veranderingen wij als goed samenwerkende leden van de Theosofische Vereniging in de gehele wereld op onze plannen zouden willen verwezenlijken in bij voorbeeld de komende twintig jaar.

Aan het einde van deze inspirerende lezing gaf hij een aantal voorbeelden. Hij zei: kies een eenvoudige maar inspirerende weg, Neem een korte zin die essentieel is voor ons en vermeld die overal, zodat het als het ware inslijt als een soort reclameslogan. Dit het liefst wereldwijd.

Hij had het over drie lagen in de mens en de mensheid, nl. de mystiek/spirituele, de rationeel/morele en de sociaal/culturele. Wat wij moeten doen is, vanuit die hogere lagen onze boodschap brengen op de sociaal/culturele laag. Wij doen nu al van alles, maar het lijkt niet door te dringen tot kranten en televisie.

Hij eindigde met een gezegde van Victor Hugo "You can stop the invasion of arms, but you cannot stop an idea whose time has come."

Daarna volgden er twee korte lezingen van Hugo Figueroa, voorzitter van de TS in Mexico en Antonio Martinez, voorzitter van de TS in Colombia over het thema: Unity in Diversity (eenheid in verscheidenheid).

Bij de afronding waren er verslagen en aanbevelingen van de groepsdiscussies door de verschillende voorzitters, te weten John Algeo (Engels), Ricardo Lindeman (Portugees) en Ernesto Garcia uit Argentinië samen met Gaspar Tores uit Cuba in het Spaans.

Daarna de sluiting van het Congres, gebeden van alle religies, dankbetuiging en korte toespraken van Maria de los Angeles Orlich, Presidential representative voor Costa Rica, de voorzitter van de I.A.F.T. Terezinha Franka Kind en de Internationale presidente mev. Radha Burnier.

Wies Kuiper

Europese School, Naarden 4 tot 11 oktober 2005 Thema: De symbolische taal ontsluiten

Met een gezelschap van 40 tot 50 deelnemers (vooral Engelsen, maar ook een Duitse, een Russische en enkele Nederlanders) en met inleiders uit België, Groot-Brittannië, IJsland en de Verenigde Staten werd dit thema vanuit zeer verschillende invalshoeken belicht.

Harold Tarn opende en sloot deze 23^e Europese School en sprak over de ontwerpen van de natuur in tijd ruimte (Nature's Design in Space Time). In de theosofie wordt gesproken over een oorzakelijk verband in twee richtingen. Enerzijds is er het scheppende ontwerp de stof in en anderzijds is er de aandrang om de stof te ontstijgen, terug naar het Ene van waaruit alles voortkwam, "the downward causation with the upward impetus". Hij

sprak over archetypische vormen die overal in de natuur terug te vinden zijn, zoals de logaritmische spiralen van groei en de spiraalvormige soorten energie. Hij noemde de gouden proporties en de Fibonacci- getallen. Ook verzorgde hij weer een bijzondere avond met klassieke muziek.

Michael Gomes gaf een overzicht van de klassieken van de esoterische traditie en maakte weer eens glashelder dat de eeuwige wijsheid (perennial wisdom) in alle tradities te vinden is. Hij behandelde bekende en nauwelijks bekende teksten uit China, India, Tibet, het Boeddhisme, de Grieks-Romeinse wereld, van de Rozekruisers en van H.P. Blavatsky (HPB). Hij vertelde dat *De Geheime Leer* de eerste esoterische tekst was die in het Engels verscheen. Bij het bestuderen van esoterische teksten gaat het om de plotselinge inzichten die een verandering teweeg brengen. De zevenvoudige samenstelling is uniek naar voren gebracht door de theosofie. HPB noemde drie niveaus waarop men een tekst kan interpreteren: het realistische niveau van het denken, het idealistische niveau en het puur goddelijke en spirituele niveau. De theorie van de ronden en wortelrassen geeft aan dat er in elk wortelras een principe ontwikkeld wordt (steeds een nieuwe bijdrage aan het ontwikkelen van bewustzijn). Het werk van de Theosophical Society (TS) komt neer op het helpen om het hogere denken, buddhimanas te ontwikkelen om de

mensheid spiritueel vooruit te brengen. Ieder individu werkt daaraan mee. En buddhi werkt op een niveau achter het denken, achter taal. Het gaat om het begrijpen en het weten in het hart.

Ray Grasse hield interessante inleidingen over Het verschuiven van tijdperken, van Vissen naar Aquarius, over synchroniciteit en over astrologie en de chakra's. Trad in het tijdperk van Vissen religie, de mystiek en blind geloof op de voorgrond, in het tijdperk van Aquarius staat de wetenschappelijke benadering van het logische denken meer in de belangstelling. Hij vergeleek de TS met democratie, met de gecontroleerde chaos van de jazz: een eenheid met de mogelijkheid tot diversiteit. Iedereen heeft de gelegenheid om te tappen uit het goddelijke. In zijn lezing over het verband tussen astrologie en de chakra's gaf hij duidelijk aan dat het gaat om een balans, zonder aan het ene of andere chakra een hogere waarde toe te kennen.

Erlundur Harraldsson sprak over kinderen die zich een vorig leven herinneren en over verschijningen van de doden.

Tom en Susan Ockerse spraken over "Het belang om dwaas te zijn" en over "Het proces van juist handelen". Aan de hand van een boeiende Powerpoint- presentatie werden we geleid langs de Dwaas uit de Tarot, de Joker uit het kaartspel en de clown. De dwaas is in feite het goddelijke dat tot ons spreekt, de innerlijke stem. We zagen diverse vormen van moderne kunst:

schoonheid is spiritualiteit die zichtbaar gemaakt wordt. Ook de inleiding over "Het proces van juist handelen" was met beelden, o.a. uit Shakespeare's Henri V en met de yell uit de film *Meatballs*: "It just doesn't matter!". Het gaat om het overgaan tot actie, gewoon je uiterste best doen en verder maar zien wat ervan komt, oftewel afzien van de vrucht van handeling. Het bijzonder indrukwekkende visuele kunstwerk *Levende Bladeren* bestond uit dia's van één van de yuccaplanten in Krotona en fragmenten uit de Mahatma Brieven, gemaakt toen Tom en Susan daar een seminar van Joy Mills volgden over de Mahatma Brieven. Bepaalde fragmenten werden er uit gelicht, bijzonder indrukwekkend van design. N.B. Tom heeft in de periode van juni 1997 tot en met december 2002 de omslagen voor Theosofia ontworpen.

Colin Price sprak over "Theosofie als meestersleutel tot de mysteriën" en over "De drie doeleinden van de TS". Hij vertelde over de driedimensionale objectieve ruimte en moedigde ons aan om daarbuiten te treden in de subjectieve ruimte, in de dimensie van spiritualiteit. De meestersleutel die alle deuren ontsluit ligt in ons binnenste en ontwikkelt zich in onze buddische aard. In feite is het pad dat we moeten lopen heel eenvoudig: theosofie is altruïsme, compassie, compassie, compassie ... Over het doeleinde broederschap zei hij dat het principe dat er één gemeenschappelijke basis is aan heel het fysieke leven de mensen kennelijk on-

V e r e n i g i n g s n i e u w s

voldoende wakker schudt. Toch is juist die broederschap een onvermijdelijke noodzakelijkheid die duidelijk wordt als het bewustzijn groeit. Goedheid, waarheid en schoonheid zijn goddelijke attributen.

Ali Ritsema liet in twee bijeenkomsten de deelnemers brainstormen over karma en nirvana waarna er gesprekken hierover plaatsvonden aan de hand van citaten uit *De Geheime Leer*, *The Collected Writings*, *De Sleutel tot de theosofie* en *De Mahatma Brieven*. Zij gaf de lezing "Achter taal", waarin zij de ontwikkeling van spraak en taal weergaf zoals die is toegevoegd in *De Geheime Leer*. De taal is niet toereikend om het spirituele te beschrijven. We weten al dat gedachten krachten zijn, maar de kracht van woorden is eveneens zeer verstrekkend. Alles wat we zeggen raakt het hele universum. Geluid is het attribuut van akasha (*Ganesha*: de universele ziel, de matrix van het heele). Woorden resulteren in krachten en kleuren op andere niveaus en brengen elementen tot actie (= *Ganesha*: bewuste of half-bewuste niet-menselijke wezens of krachten in de etherische, astrale en lagere mentale werelden). Dat is de reden voor zwijgplicht, het niet uit mogen spreken van bepaalde woorden, anders dan bij gerichte inwijdingen in de tempels vroeger. Voor ons directe dagelijks leven vestigt dit wel de aandacht op onnodige of (erger) schadelijke uitingen...

David Roef gaf zorgvuldig gedocumenteerde inleidingen over "Het omdraaien van de 7

sleutels van het occultisme" en over "Het ontketenen van de oorlog in de hemel". Hij gaf aan dat *De Geheime Leer* voor het lagere denken een moeilijk boek is, met hier en daar kennelijke inconsequenties, omdat het doel ervan is het hogere denken op te wekken. Omdat het denken eerst gevoed moet worden, gaat studie aan meditatie vooraf. Hij citeerde Proclus en droeg dit citaat op aan Henk Spiereburg die overleed op de dag dat hij zijn presentatie zou geven over "De techniek van Inwijding volgens Proclus en Blavatsky". De Kabbala zou volgen HPB slechts 2 van de 7 sleutels bevatten. Spiritualiteit is Een, de religies met rituelen en ceremoniën zouden afkomstig zijn van het linkerpad en beschouwd kunnen worden als overblijfselen van degeneratie.

Er ontspon zich een interessante gedachteswisseling over onderdelen van het symbool van de TS. Vanuit de buitenwereld is er soms kritiek op het gebruik van het viervoetige kruis (svastika), de twee driehoeken (het zegel van Salomon of de Davidsster) of op terminologie als de grote witte broederschap. Weghalen van onderdelen van het embleem (zoals men in bepaalde landen wil) lijkt geen optie. We hebben als theosofen de taak om aan de buitenwereld uit te leggen hoe een en ander in elkaar zit en misverstanden uit de weg te ruimen: een kans om theosofie naar voren te brengen! Het symbool zou qua vormgeving iets verzacht kunnen worden door de vormen wat rond te maken. Er werd

naar voren gebracht dat het hier gaat om een zegel dat op officiële stukken kan worden gebruikt, maar dat dit niet prominent op briefhoofden, visitekaartjes en websites hoeft te staan. Zodoende komt het symbool zeker aan de orde bij degene die verder wil gaan en nader onderzoekt, maar is het niet iets dat direct "binnen" hoeft te komen bij een eerste kennismaking met de vereniging.

Ook kwam het teruglopen van de ledental naar voren. Gaat het echter om aantallen, moet je succes afmeten aan getallen? Mensen kunnen tegenwoordig uit veel spirituele stromingen kiezen en willen het liefste bezig gehouden worden met aantrekkelijke, "leuke" dingen. Wat zou de ware aard van onze studie binnen de TS moeten zijn? Studiegroepen blijken vaak de ruggengraat van een afdeling te zijn. Binnen loges zou het stimuleren van zelfwerkzaamheid enthousiasme teweeg kunnen brengen door om de beurt iets voor de groep voor te bereiden. Het betrekken van de luisteraars, participatie learning, werkt goed. Daarnaast brengt iedereen in eigen kring door zijn eigen levensvoorbeeld theosofie naar voren en kan hierover met zijn omgeving in gesprek gaan. De pioniers van destijds hadden het heel wat zwaarder.

Draai de sleutel om ...

De volgende Europese School zal waarschijnlijk plaatsvinden in oktober 2006, in Athene, met de vice-president Dr. John Algeo.

Els Rijneker