

# B o e k & p e r i o d i e k

De in deze rubriek gerecenseerde boeken zijn voor uitleen beschikbaar in de Theosofische Bibliotheek te Amsterdam.



**Esoteric Christianity**  
**With notes and an introduction by Richard Smoley**  
**Door Annie Besant.**  
**TPH Wheaton. € 16,50**  
**ISBN 0-8356-0849-2**

In de inleiding op deze nieuwe editie van *Esoteric Christianity* van Annie Besant

bespreekt Richard Smoley het leven van Annie Besant. Zij groeide op als een toegewijd christen en trouwde met een Anglicaanse geestelijke. Toen een van haar kinderen ernstig ziek werd ging ze twifelen aan haar geloof. *De Geheime Leer* was het boek dat haar leven veranderde. Zij werd lid van de Theosophical Society.

Later werkte zij samen met C.W. Leadbeater die ook als geestelijke verbonden was geweest aan de Anglicaanse kerk. Zij wisten allebei alles van de sacramenten en de symbolen in de kerk en van onderwerpen als de drievuldigheid, de opstanding en de hemelvaart.

In het voorwoord van *Esoteric Christianity* wordt aangegeven dat het in dit boek gaat over Goddelijke Wijsheid, de ware Theosofie zoals vormgegeven in het christendom. Het gaat over de verborgen kant van het christendom en over de historische en mythische Christus.

Annie Besant werkt vergelijkend met andere religies en mysteriën zodat je gaat zien dat er vele vormen zijn van één Waarheid.

Richard Smoley heeft uitgebreide noten op de tekst samengesteld. Hij verheldert veel begrippen en geeft historische uitleg waar dat nodig is.

Sinds de eerste editie van *Esoteric Christianity* in 1905 is er veel veranderd in de wereld van het Christendom. Zo zijn de oudste evangeliën ontdekt in de woestijn en is er aan de ene kant een herleving van evangelisch en fundamentalistisch christendom en aan de andere kant een verlies van gelovigen.

Om door de symbolen van het christendom heen te breken kan dit boek een grote hulp zijn.

Het boek heeft een nawoord, eindnoten, een bibliografie en een index.

FvI

Alles wat leeft schijnt de uitdrukking te zijn van  
een ritmische beweging....

Het is de zichtbare uitstroming van een onzichtbare goddelijke orde  
die zowel de mens als de natuur omvat.

E.P. Schnapper, *The Inward Odyssey*