

Retreat “Foundations of Wisdom”

Van donderdag 26 juli tot en met zondag 29 juli 2007 vond in het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden een retraite plaats onder leiding van de voorzitter van de Europese Federatie van de Theosophical Society, Tran-Thi-Kim-Dieu. Er waren 14 tot 17 deelnemers, waarvan twee uit Spanje en één uit Portugal. Deze retraite was gericht op het verdiepen van het begrip theosofie in het dagelijks leven. Het doel van de bijeenkomsten was om het denken tot rust te laten komen, wat het begin kan zijn van juist handelen. Er was steeds 's ochtends een inleiding, met daarna een gesprek, wandel- meditatie, meditatief onderzoek en 's avonds muziek of een video-programma. Er was veel stilte, want tijdens de pauzes en de maaltijden werd niet gesproken, zodat ieder zich 'naar binnen' kon keren. Titels van de inleidingen: *Foundations of Wisdom* (De funderingen van wijsheid); *The Basis of Consciousness*

(De basis van bewustzijn); *Can Attention be practised?* (Is aandachtig zijn iets wat je kunt leren en in praktijk kunt brengen?); *Aspiration is like a flame* (Verlangen of aspiratie is als een vlam). Hieronder een weergave van enkele belichte punten:

Het doel van de mens is wijsheid te bereiken, wakker te worden, de dingen te zien zoals zij werkelijk zijn, vanuit liefde- compassie, zonder oordeel, oppervlakkige toevoegingen en illusies.

Welke motivatie zit er achter onze handelingen, want in feite is dat het enige dat telt.

Het spirituele 'pad', of de 'ladder' verdwijnt uiteindelijk en onvermijdelijk, in de volstrekte duisternis die de mysticus ervaart. In hoeverre volgt dan de sprong in het eindeloze, de vereniging met het Ene, of valt men terug?

Ons lijden komt ten einde als het ego kan worden achtergelaten, al kan dat ego soms heftig protesteren: *'The ego cries out, because it dies out when insight comes'*. Hoe lang blijven wij kiezen voor onze aanhoudende persoonlijke klaagzang?

Agenda Nederland

oktober 2007

13 Studiegroep “*De Mahatma Brieven*”

november 2007

10 Ledendag te Naarden
17 Studiegroep “*De Geheime Leer*”

december 2007

15 Studiegroep “*De Mahatma Brieven*”

Agenda buitenland

oktober 2007

13-20 European School of Theosophy in Edinburgh, Scotland: “Exploring the inner worlds”

november 2007

5-17 Adyar: Fundamental theosophical principles (Dolores Gago)
19 nov - 1 dec Adyar: Basic theosophy and the future of man (Prof. C.A. Shinde)

december 2007

3-15 Ancient Wisdom and Modern Insight (Prof. R.C. Tampi)

januari 2008

7-29 Adyar: Theosophy, science and esoteric science (Colin Price)

De nationale studiegroepen vinden plaats in de Tolstraat te Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen over alle genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672. Zie ook www.theosofie.nl.

Bewustzijn kan ontwakken als wij leren van onze ellende, door te observeren en te redeneren, door te overpeinzen, door te mediteren. Dat is namelijk de unieke eigenschap van de mens die hem onderscheidt van de andere natuurrijken: het vermogen om het denken te onderzoeken middels het denken, om zo te regenereren. Maar pas op, het denkvermogen kan niet met de psyche onderzocht worden: een diamant kan alleen met een diamant geslepen worden. Redeneren dat alleen leidt naar intellectuele, academische kennis leidt NIET tot het ontwikkelen van bewustzijn. Als Descartes zegt *'Cogito, ergo sum'* (Ik denk, of: ik weet, dus daarom besta ik), dan is dat in feite slechts een intellectuele benadering. We zouden juist heel wat intellectuele knopen en conditioneringen in ons denken achter ons moeten kunnen laten.

Bewustzijn is alom aanwezig, zoals lucht dat het glas vult als je de vloeistof eruit giet. Wij zijn weliswaar bewust (conscious), we zwemen allemaal in de oceaan van bewustzijn, maar we zijn niet altijd gewaar (aware). Het denken zou anders gericht moeten worden. Hiervoor is concentratie noodzakelijk en het zich niet laten afleiden door indrukken. Onze handelingen zouden met onze volledige aandacht verricht moeten worden: handelen vanuit het hart,

zonder iets terug te verwachten.

Authenticiteit en aspiratie zijn belangrijk: moedig staan voor wat we werkelijk zijn, streven naar het goede en naar vervolmaking voor allen, want dat is ethisch leven. Authenticiteit dient bij deze twee voorop te staan, want anders verandert het streven naar het beantwoorden van de roep van de innerlijke ziel slechts in grove ambitie. We kunnen de vlam van onze geestelijke aspiratie koesteren door het besef van de eenheid van leven; door geen persoonlijke aspiraties aan de handeling te verbinden, *'Think well and then act'* (denk juist en handel!); door goede daden vanuit compassie; door geen genoeg te nemen met onbenulligheden, maar dóór te dringen tot wat werkelijk de moeite waard is; door ons denken niet node loos te belasten, maar ruimte te creëren door stil te zijn. Dit kunnen we doen door er een gewoonte van te maken om 's ochtends na het opstaan, 's middags in de pauze en 's avonds voor het naar bed gaan 'doodgewoon' tien minuten stil te zijn en het denken dan helemaal tot rust te brengen, zonder gebruik van mantra's of affirmaties, alleen: 'Pauze!'. We kunnen zorgen voor een helder denken, en positief zijn, maar ronduit 'Nee!' zeggen tegen wat niet correct en ethisch is; we kunnen betrokken zijn en goed doen in ons kleine per-

Agenda loges en centra

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de betreffende loges/centra (zie adressenpagina).

oktober 2007

- 1 Film: Who are you Madame Blavatsky? (Den Haag)
- 2 Waar zijn mensen voor? inleiding Wies Kuiper (centrum Zwolle)
- 5 De oogst van het leven door Nel van Beers (Utrecht)
- 7 Kabbala - op het lijf geschreven door Hans van Aurich (Amersfoort)
- 7 Licht; Geestelijke mogelijkheden in de mens (loge Zwolle)
- 8 Teresa van Avila: de innerlijke burcht door Bep Meereboer (Arnhem)
- 8 De stichters van de Theosofische Vereniging (gespreksavond Den Haag)
- 8 De oogst van het leven hst I (groepsstudie Leeuwarden)
- 13 Karma: Knoop of kans? door Peter Smit (A'dam)
- 15 De Hemelse Verblijven in de Kabbalah door Kees Voorhoeve (Arnhem)
- 15 De kringloop door de Bardo's door Jean karel Hylkema (Den Haag)
- 16 Het Egyptisch Dodenboek door Ronald Engelse (Zuid-Limburg)
- 19 De plaats van de wijsheidstradities in de 21ste eeuw door Hans Gerding (Utrecht)
- 21 Upanishaden door Dr. Wim van Vledder (Naarden)

V e r e n i g i n g s n i e u w s

soonlijke leven; alles met onze volle aandacht doen. Dat alles is een enorme bijdrage aan het geheel.

Conclusie: een ingetogen en heel praktische retraite die zeker voor herhaling vatbaar is. Eén van de deelnemers zei nu in te zien van wat voor vereniging we eigenlijk lid zijn ...

ER

Vele wegen, één pad Zomerschool TVN Naarden, 6 t/m 8 juli 2007

Bij de meeste lezingen waren dit weekend zo'n 60 – 70 personen, dus 'n mooie opkomst. Het zou weer een zeer interessante en boeiende zomerschool zou worden, zoals we gewend zijn. Vrijdag verraste Ali Ritsema ons met een mooie powerpoint-presentatie bij haar uiteenzetting, in 3 delen, uit *Antropogenesis*, deel II van *De Geheime Leer*. Dit deel boeit de meeste mensen zéér, maar niet iedereen waagt zich eraan om dat helemaal uit te werken zoals Ali ons dat heeft getoond. Zij noemt haar presentatie *Het pad van Evolutie*.

Voor het menselijk ras, zoals wij ons nu op deze aarde bevinden, is dit één van de belangrijkste delen van *De Geheime Leer*, want we leren hoe alles begon in de vierde ronde met de maangoden die elk naar een hun aangewezen land werden gezonden om de mensen met de 'luchtach-

tige lichamen' hun vormen te geven (Linga Sharira) van binnenuit. De 'geesten van de aarde' namen het vervolgens over en begonnen met het 'kleden van de schaduwen', het van buiten bekleden van deze vormen (uiterlijke lichamen). Alle wortelrassen passeerden de revue en iedereen luisterde met ingehouden adem, want dit is materie die moeilijk te bestuderen is; Ali heeft alles uitgezocht en voor ons op een rijtje gezet. De powerpoint-presentatie maakte alles inzichtelijker, want het is moeilijk deze vage sloka's en stanza's concreet te maken met beelden. Het is echter zeer wel gelukt.

Héél in het kort kunnen we stellen dat ze ons heeft laten zien dat het belangrijkste om te weten over het door ons te bewandelen 'pad van evolutie' is het volgende: als we vragen 'waar gaat het heen?', het antwoord kan niet anders zijn dan 'waar het vandaan komt'. Dit geldt ook voor de mens, die door alle evolutionaire stadia moet gaan om te worden wie hij in wezen is. Het is de bedoeling dat men zich uiteindelijk bewust is van zijn goddelijk beginsel, hetgeen voor de eerste, onbewuste mensenrassen onmogelijk zou zijn geweest. Ook is duidelijk dat het 'Ken Uzelve' het allerbelangrijkste axioma is en blijft.

Ondergetekende verheugt zich dan ook al op de volgende 'Geheime Leer'-cursus-

- 22 De oogst van het leven hst 2 (groepsstudie Leeuwarden)
- 23 Geheime Leer II Stanza X o.l.v. Wies Kuiper
- 26 De Geheime Leer II: de inleidende aantekeningen (centrum Haarlem)

november 2007

- 2 Analyse en synthese van het embleem van de Theosofische Vereniging door Kees van Asperen (Utrecht)
- 5 De oogst van het leven hst 3 (groepsstudie Leeuwarden)
- 6 Yoga-Sutra's van Patanjali (groepsstudie Amsterdam)
- 6 Film "Staya Erusa" (R.J. Heijn) (Naarden)
- 6 Heb ik één of twee Zelfen? inleiding Agnès Wagemans (c Zwolle)
- 12 Cursus "De Geheime Leer" (Zuid-Limburg)
- 12 De wijsheid van het oude China door Wim Leys (Amersfoort)
- 12 Zoektocht naar de Helige Graal en de Ark van het Verbond door Klaas van Urk (Arnhem)
- 12 Workshop: Wat is de realiteit: door Markus van Alphen (Den Haag)
- 16 Tijdloze wijsheid en de zin van het leven door Kees Voorhoeve (Utrecht)
- 17 Reisverslag. Bezoek aan het geboortehuis van H.P. Blavatsky door Jan-Jelle Keppler (Amsterdam)
- 18 Liefde; Wij zijn uitdrukking van de universele beginselen (loge Zwolle)
- 19 De oogst van het leven hst 4 (groepsstudie Leeuwarden)

V e r e n i g i n g s n i e u w s

avonden die in Zuid-Limburg zullen plaatsvinden in het na-jaar, omdat Ali dit daar nog eens zal vertonen in 2 avonden. We hebben een vaste, enthousiaste groep van 14 – 20 personen elke maand. Er waren 7 personen naar Naarden gekomen voor deze zomerschool. Dat was nieuw: 7 belangstellenden uit Limburg; wie had dat gedacht in 1991, toen het daar allemaal begon?

's Avonds lieten Jan Kind en zijn echtgenote ons zien hoe zij hun theosofisch werk doen in 'de drie Amerika's'. Ze lieten de diverse landen en de theosofische groepen die daar al zijn, zien via een dia- presentatie en Terezinha gaf in het Engels commentaar. Als inleiding had Jan humorvolle anekdotes verteld over de bijna missionaire manier waarop ze daar hun werk doen in krakkemikkige ruimtes etc., maar de liefde voor het theosofisch werk en de wijsheid van de mensen aldaar overwint alles. Het is prachtig om te zien hoe zij daar de weg bewandelen en tonen aan de mensen die ook het pad willen volgen naar zelfbewustzijn.

De tweede dag leidde Louis Geertman ons langs het pad van de *literatuurhistorie* en liet ons tevens zien welke *theosofische literatuur* er is, die kan dienen *als wegwijzer op het door ons te bewandelen pad*. Vanuit zijn jarenlange ervaring op dit, zijn vakgebied, toonde hij ons vele in-

teressante literaire werken, waarvan hij ons dan duidelijk maakte wat dit stuk voor ons kan betekenen als we in beweging willen komen op ons pad. Dit pad noemt hij de 'zoektocht van de ziel' en dat is de juiste betiteling hiervan. Hij kwam tot de conclusie dat de mens zich in 8 à 9 eeuwen door kunst en literatuur heeft vrijgemaakt van knellende godsdienstige en maatschappelijke banden en dat er een emancipatie heeft plaatsgevonden, waardoor de mens in staat is zelfstandig en op z'n eigen manier religie te beleven.

Later die ochtend werden we ook via de literatuur geleid op het pad door Mieke Geertman, die het boek *Homo faber* van Max Frisch had bestudeerd en ons hiervan een heel boeiend verslag deed in de vorm van een analyse. Hierdoor konden wij met haar beleven dat wij door het juist beredeneren en uitdiepen van dergelijke literatuur kunnen zien, dat wij ook daar zelfbespiegelingen kunnen ontdekken, waardoor wij tot zelfkennis kunnen komen. Het kwam er in het kort op neer dat het belangrijk is jezelf en anderen geen beeld op te leggen, omdat men dan niet meer in staat is te zien wie en wat men 'in wezen' is, terwijl dit nu juist het belangrijkste aspect van de mens is, zijn wezenlijke Zelf.

De titel *Hoe onbereikbaar is onbereikbaar?* werd ons door

- 20 Geheime Leer o.l.v. Wies Kuiper (c Zwolle)
- 27 De zeven sleutels tot mythen en symbolen door Prof. Dr. David Roef (Zuid-Limburg)
- 30 De Geheime Leer II: Stanza I (Haarlem)

december 2007

- 3 Het Theravada Boeddhisme door Aad Verboom (Den Haag)
- 3 De oogst van het leven hst 5 (groepsstudie Leeuwarden)
- 7 Het begin van het Pad - Denken over basisprincipes uit de esoterische filosofie door Marianne Plokker (Utrecht)
- 10 De Apocalyps en de volmaakte Kubus door Tom Krijgsman (Arnhem)
- 10 Realiteitszin in de Theosofie (gespreksavond Den Haag)
- 15 Heilige waanzin: Inspiratie, wijsheid of valkuil? door Prof. Dr. Hans Gerding (Amsterdam)
- 16 Luister; Een stroom van Licht (loge Zwolle)
- 17 De oogst van het leven hst 6 (groepsstudie Leeuwarden)
- 18 Yoga-Sutra's van Patanjali (groepsstudie Amsterdam)
- 19 Cursus "De Geheime Leer" (Zuid-Limburg)
- 28 De Geheime Leer II: stanza 2 (Haarlem)

V e r e n i g i n g s n i e u w s

de kosmos heel duidelijk gemaakt, doordat de spreker Richard van Dijk voor ons onbereikbaar bleef voor meer dan anderhalf uur.

Deze schijnbare tegenslag werd heel goed opgevangen toen het idee werd geopperd een rondleiding te houden over het Internationaal Theosofisch Centrum onder de deskundige leiding van Elisabeth Raven en Wouter van Beers. Hier konden we zien en meemaken waar de paden op het terrein zelf allemaal heenleiden. Het was geweldig interessant om te zien wat er allemaal plaatsvindt op dit prachtige, immense, 14 hectare grote landgoed. Het is fijn te weten dat het zeer goed wordt onderhouden en we konden voelen dat er speciale plekken zijn, waar men zich kan 'opladen' met kosmische energie; het is een zeer spirituele plek op de wereld, die wij altijd moeten blijven waarderen voor wat ze voor ons allen kan betekenen, zolang wij er goed voor zorgen.

Toen Richard arriveerde waren we allen opgeladen om samen met hem te zoeken naar de paden die hij voor zichzelf heeft trachten uit te stippelen en die hij, net als wij allemaal, nog zal moeten bewandelen om het einddoel te bereiken. Het kwam

erop neer dat hij goed ziet dat hij en wij allemaal zoekende zijn en dat het daarom belangrijk is, dat wij uiteindelijk het juiste pad vinden.

Ook stelt hij, dat wij eigenlijk naar iets verlangen, dat ons nooit heeft verlaten, dus het ligt onder onze neus, we moeten het alleen zien.

Zaterdagavond werd de film *An inconvenient truth* vertoond van en met o.a. Al Gore. Hier zullen ongetwijfeld veel mensen antwoorden hebben gekregen op vele vragen, waardoor er weer nog meer vragen zijn ontstaan over wat we in godsnaam allemaal aan het doen zijn met onze prachtige moeder aarde en hoe wij oplossingen zullen moeten vinden om haar te behouden voor ons nageslacht, anders zal de natuur ons doen buigen. Want theosofisch gezien moeten wij ons, volgens een fragment in *De Stem van de Stilte*, buigen voor de natuur en haar respect tonen. Met deze film is gebleken dat dit niet het geval is. Gelukkig hoort men tegenwoordig veel geluiden dat regeringen zich wel degelijk bewust beginnen te worden van de noodzaak om een betere 'rentmeester' te worden van ons aardse erfgoed.

Zondagmorgen leidde Elly Kooyman ons langs de twee paden van het kleine, grote meesterwerk van H.P. Blavatsky *De Stem van de Stilte*.

Belangrijk blijkt dat men een bepaalde routine zou (moeten) kunnen aankweken, waardoor het bereiken van een hogere staat mogelijk zal zijn. Men zal moeten mediteren, studeren en overpeinzen, breedte en diepte in praktijk brengen. Een mooie zin vind ik dat, als er vooroordelen zijn, men dit 'stof op de spiegel' noemt, dat men met zijn adem tenslotte zal kunnen weglazen, zodra men het transformatieproces voldoende heeft doorlopen en men de zeven klanken in één onophoudelijk kan horen, het 'AUM TAT SAT', de ononderbroken stem van de stilte, door de eeuwigheid heen.

Tenslotte kregen we van Fay van Ierland te horen waarom onze *ziel verplicht is de pelgrimstocht te maken*. Het blijkt heel duidelijk dat Fay talloze boeken heeft gelezen en bestudeerd, in het kader van haar functie bij de uitgeverij en de boekhandel die zij jarenlang vervulde. Zij begon o.a. met vers 58 uit *De Stem van de Stilte* waarin staat dat je het Pad niet kunt gaan, voordat je dat Pad zelf geworden bent. Ze haalde

U kunt schenkingen doen aan de TVN, aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Ook legateren aan de TVN is een mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

een veelvoud van wijze boeken aan die handelen over het volgen van het pad door de ziel en zij trachtte duidelijk te maken hoe zij dit ziet in dit kader. Als je de noodzakelijke achtergrond begint te ontdekken, stuit je als vanzelf op de vele geschriften van eeuwige wijsheid, literatuur en kunst, in je eigen leven en in alles om je heen, waardoor je steeds meer gaat waarnemen.

Van deze presentaties, inleidingen en lezingen zal waarschijnlijk een samenvatting worden geplaatst in *Theosofia*, dus is het overbodig om er inhoudelijk diep op in te gaan in dit verslag.

Jonah Cabo

Juli 2007, congres EFTS in Helsinki: Finland, land van de lange schaduwen

Het congres van de Europese Federatie van de Theosophical Society (EFTS) in Helsinki, waar ook het 100-jarig bestaan van de Finse sectie van de TS werd gevierd, was op het eerste gezicht een wat formeel gebeuren. Met als thema '*Compassion - the Basis of Peace and Understanding*' waren er toespraken van de eregasten Samdhong Rinpoche en onze presidente Radha Burnier, lezingen door

de diverse nationale voorzitters en diverse presentaties door de voorzitter van de EFTS, Tran- Thi- Kim- Diêu. Er waren ruim 260 deelnemers, waaronder een tiental uit Nederland, maar ook uit andere Europese landen, uit de USA, Afrika, Australië, en Brazilië kwamen geïnteresseerde leden naar Helsinki. Zo'n internationaal congres is ook een ontmoetingsplek, waar men elkaar (weer) tegenkomt, en de locatie aan het water en in de prachtige Finse hoogzomernatuur leende zich prima voor wandelingen en informele gesprekken. Ontmoetingen waarin voor velen ook de richting en de toekomst van de TS onderwerpen van gesprek waren. De opvolging van de internationale president Radha Burnier hield mensen bezig, maar ook hoe we als organisatie meegaan in de moderne tijd. Voor mij als nieuwkomer valt dan op, dat de leden individueel heel open praten over vernieuwing, maar dat de organisatie op de een of andere manier heel traditioneel blijft en in zekere zin hiërarchisch opereert. Dat is natuurlijk zo gegroeid, maar vindt eigenlijk geen basis in de uitgangspunten, in een ware broederschap zijn we allen gelijk. We hebben te maken met lange schaduwen

uit het verleden, schaduwen die we best positief kunnen waarderen en die ons herinneren aan de spirituele zon, maar die we wel moeten herkennen. In die zin was Finland voor mij ook figuurlijk wel een goede locatie, want in het landschap daar spelen die lange schaduwen een belangrijke rol, zeker in de zomeravonden, want echt donker wordt het er niet.

De vorm waarin het congres zelf was gegoten was stijf, er was vrijwel geen interactie met het gehoor, en omdat alles ook nog eens werd vertaald was het soms een lange zit. Natuurlijk is zo'n opzet in zekere zin onvermijdelijk, bij een feestelijke viering van het honderdjarig bestaan op zondag (op dat moment waren er zo'n 330 mensen aanwezig) waren er veel felicitaties en vormelijke toespraken in het Fins, die vertaald moesten worden. Maar de presentaties lijdten onder dat steeds vertalen. Eigenlijk was de internationale president Radha Burnier de enige die daar goed mee wist om te gaan, door in de vertaalpauzes contact met haar gehoor te maken en daarmee haar toespraken levend te houden. Ze was in vorm, zei men in de wandelgangen. De andere sprekers hadden het

Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het hoofdkantoor van de TVN is gevestigd, maar ook de 'theosofische boekhandel Adyar' en de 'theosofische bibliotheek' met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur?

V e r e n i g i n g s n i e u w s

moeilijk met die onderbrekingen, ook de toespraken van de Rinpoche werden daardoor monotoon en ongeïnspireerd. De teksten, de Finse organisatie had alle toespraken in minstens vier talen op papier klaarliggen, hadden op zich wel kwaliteit, maar het kwam er min of meer op neer dat het publiek gewoon de tekst op papier zat mee te lezen. Weinig spontaan, en ook inhoudelijk meer van hetzelfde, veel aanhalingen van bekende teksten, in zekere zin 'standaard-theosofie', niet echt inspirerend, zeker voor een publiek dat al die teksten al zo vaak hoorde. Een enkeling kwam met frisse ideeën, zoals de Estlandse Martin Hausenberg en ook de tekst van de lezing van Riki van der Hecht, de voorzitter van de Belgische afdeling, was indrukwekkend.

Zonder nu de Finse afdeling, waar Marja Artamaa binnen het opgelegde format de zaak prima organiseerde, te kort te doen, was het voor mij en velen met mij duidelijk, dat het anders zou kunnen. Meer vrijheid, meer interactie en meer inspelen op wat de mensen nu bezighoudt. En we doen het in zekere zin in Nederland ook al anders: op bijvoorbeeld de zomerschool dit jaar was er een heel open sfeer, meer echte discussie en interactie. Meer kwetsbaarheid, minder formaliteit en ik hoop dat men ook op het wereldcon-

gres in Italië in 2010 daar meer oog voor heeft. Het is echt niet nodig, dat iedere nationale voorzitter z'n praatje moet houden, vaak zijn dat prima bestuurders, maar geen grote sprekers, en dat hoeft ook niet. Misschien is het een idee om in Europa, net als in de VS, een aantal goede sprekers te zoeken, die als een soort ambassadeurs van de theosofie onze boodschap kunnen uitdragen en verwoorden. Met ook iets meer multimediale techniek, want veel verder dan een soort diapresentatie van de voorzitter van de EFTS Tran-Thi-Kim-Diêu reikte dat niet in Helsinki. Natuurlijk, men vulde het programma aan met prachtige concerten, er was een expositie met historisch materiaal over de TS en er was een uitje naar Helsinki, een soort bonte avond met zingen en cultuur, maar het is jammer dat het programma zelf zo weinig inspirerend was. Gelukkig was er voor een behoorlijk grote groep nog een leuk slot aan het congres: we gingen naar het zomerhuis van de Finse Theosofische Vereniging in Kreivilä, prachtig gelegen. Daar liet men ook de andere kant van de Finse ziel zien. We werden, twee bussen vol, ontvangen met gezang, er werd gewandeld, er was een sauna, er werd geroeid en spontaan werden er workshops georganiseerd, 's avonds samen gezongen, het

leek wel of de formaliteit daar gewoon oploste. Ook was er de kans om wat dieper te gaan. Zo was ik was bijvoorbeeld onder de indruk van de aanpak van Gautama, het hoofd van de Krishna-murti-school in Adyar, die in Kreivilä een workshop over yoga deed, maar ook enthousiast sprak over hoe moderne techniek en communicatie via internet kunnen helpen om de TS minder hiërarchisch en meer open te maken.

Mede door de ervaring in Kreivilä kwam ik toch heel positief terug uit Finland en dat had te maken met wat er informeel gebeurde. Prachtige, wijze mensen, die open stonden voor elkaar en die, voorbij de tolerantie, ook ware compassie toonden. Geen plichtmatige instemming met opgelegde of voorgedachte inzichten, maar kritische, zelfstandige denkers. En uit de hele wereld, er zitten mensen bij uit India, Afrika of de Oekraïne die we zeker in Naarden moeten zien te krijgen. Daar ligt het echte kapitaal van de theosofische vereniging, in het in praktijk en samen de mooie kreten uit onze literatuur ook waarmaken. In die zin kreeg de wat droge titel '*Compassion - the Basis of Peace and Understanding*' voor mij toch inhoud.

Luc Sala

V e r e n i g i n g s n i e u w s



Europees Congres en 100-jarig bestaan van de Finse Afdeling
14-18 juli 2007 Helsinki, Finland