

## Drie Wegen, één Pad

*De Sterm van de Stille,  
Licht op het Pad en  
Aan de Voeten van de Meester*  
H.P. Blavatsky, M. Collins,  
Alcyone (J. Krishnamurti)

UTVN 2006; 224 blz., geb.  
ISBN 978 90 6175 088 8  
Prijs € 20,50

Drie theosofische standaard-  
werken in één. Met een korte  
levensbeschrijving van elk van  
de auteurs.

Het doel van deze werken  
beperkt zich niet slechts tot een  
algemeen gevoel van welzijn,  
maar is uiteindelijk om een  
omvattend beeld te geven van  
de heiligheid van het leven en  
een helpende hand te zijn voor  
de innerlijke mens die worstelt  
om zijn ware gedaante aan de  
wereld te tonen.



Studies in *Licht op het Pad*, door Mabel Collins, 'een der kostbaarste juwelen van de moderne theosofie'. Genoemd werk - geheel opgenomen - bestaat uit dertig aforismen die geestelijke lering van diepe betekenis bevatten. Dit boekje van Rohit Mehta is ontstaan uit een serie toespraken, gehouden in het hoofdkwartier van de Theosophical Society te Benares.



## Zoek naar de Weg

Rohit Mehta

UTVN 1977, 2e druk,  
146 blz., paperback,  
ISBN 90-6175-041-5.  
Prijs: € 4,25

## Op de Drempel van het Heilige Pad

Een psychologisch commentaar op  
*Licht op het Pad*  
Joy Mills

UTVN 2004; 188 blz., paperback  
ISBN 978 90 6175 086 4; Prijs € 13,50

Het idee van een heilig pad is in alle religieuze tradities te vinden. Het gaat uit van een doel dat tal van benamingen heeft: Zelfrealisatie, verlichting, moksha, satori, bevrijding of redding. Mills spreekt helder, met ernst en met psychologisch inzicht over zaken die gericht zijn op de serieuze zoekende naar spiritualiteit. Zij laat zien dat de oude wijsheid nog altijd actueel is.





# Theosofische boekhandel Adyar

Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam  
tel. (020) 676 56 72; fax (020) 675 76 57  
e-mail: books@theosofie.nl; website: www.theosofie.nl  
openingstijden: di. t/m vr. 13.00-17.30, za. 13.00-17.00 uur  
een boekenlijst wordt u op aanvraag toegestuurd

## Krishnamurti van dag tot dag

Jiddu Krishnamurti

Synthese, 2008  
ISBN 978 90 6271046 1  
400 blz., gebonden  
Prijs € 19,95



365 tijdloze meditatie's, één voor iedere dag, gaan over vrijheid, gezag, afhankelijkheid, conditionering, liefde, religie en vele andere onderwerpen. Het is een verzameling gedachten, uitspraken en inzichten van Krishnamurti die ons leven kan verrijken. Dit geldt zowel voor hen die al eerder met Krishnamurti kennismaakten, als voor degenen die via dit boek voor het eerst met zijn inspirerende wijsheid in aanraking komen.



## De Scheppende Stilte

Rohit Mehta

UTVN 1977, 2e druk,  
189 blz., paperback,  
ISBN 90-6175-029-6.  
Prijs: € 4,25

Overpeinzingen over *De Stem van de Stilte*, door H.P. Blavatsky, 'een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven'. H.P.B. geeft in dit werk de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de vedanta weer. Beide zijn nagenoeg identieke wijsgerige stelsels. Zo noemt zij vedanta vergeestelijkt boeddhisme en boeddhisme radicaal vedantisme.

## From Inner to Outer Transformation

Lectures on  
*The Voice of the Silence*  
Joy Mills

UTVN 2002, 2e druk,  
94 blz., paperback,  
ISBN 90-6175-083-0.  
Prijs: € 7,25



Joy Mills bespreekt in een serie lezingen in het Engels de oorsprong en de beoogde lezer van *De Stem van de Stilte* door H.P. Blavatsky, een boek waarin wij worden aangemoedigd ons standpunt te verdiepen tot een alomvattend beeld van het universum dat de verwerkelijking tot stand brengt van de eenheid van al het bestaande.

