

Hoe men deze dingen weet

– C.W. Leadbeater

Ter gelegenheid van onze pas verschenen tweede, geheel herziene druk van Leadbeaters *De Mens, Zichtbaar en Onzichtbaar* volgt hier een hoofdstuk uit dit bijzonder originele boekwerk. Leadbeater beschrijft in zijn boek de ontwikkeling van de mens, aangevuld met reproducties van zijn helderziende observaties, variërend van de onontwikkelde, primitieve mens tot de vergevorderde adept. (Richard van Dijk, uitgever voor de Theosofische Vereniging in Nederland)



De mens is een merkwaardig samengesteld wezen, en zijn vroegere, tegenwoordige en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden vormen een studie van voortdurend belang voor allen die kunnen zien en begrijpen. Via welke moeizame eeuwicheden van geleidelijke ontwikkeling hij datgene geworden is wat hij is, tot welke hoogte op de lange ladder van zijn ontwikkeling hij heden ten dage is gestegen, welke mogelijkheden van verdere vooruitgang de sluier van de toekomst voor ons verbergt, dit zijn vragen waaronder weinig mensen onverschillig kunnen blijven – vragen die steeds door alle eeuwen heen zijn opgekomen bij een ieder die ook maar enigszins heeft nagedacht.

De antwoorden die men op deze vragen in de westerse wereld heeft gegeven zijn veel in aantal en van allerlei soort geweest. Men heeft tal van dogmatische beweringen gedaan die berustten op verschillende uitleggingen van wat men openbaring noemde; er zijn vele vernuftige speculaties



Een plotselinge opwelling
van geogenheid.

geweest, bij tijden de vrucht van nauwe-gezette metafysische redenering. Maar de dogmatiek komt ons tegemoet met een verhaal dat al aan de oppervlakte zichtbaar onmogelijk is, terwijl speculatie zich voornamelijk beweegt langs louter materialistische banen en tot een bevredigende uitkomst tracht te komen door de helft van de verschijnselen te negeren waarvan wij reken-schap hebben te geven. Dogmatiek noch speculatie benaderen het vraagstuk vanuit een praktisch standpunt als een zaak die, net als elke andere we-tenschap, kan worden bestudeerd en onderzocht.

De theosofie komt met een beschou-wing die op geheel andere fun-damenten rust. Hoewel zij in geen enkel opzicht de kennis geringschat die men kan verwerven door de bestude-ring van de oude geschriften of door wijsgerige redenering, beschouwt zij de samenstelling en de ontwikkeling van

de mens als een zaak van eenvoudig onderzoek, niet van speculatie. De verklaring die zij aflegt laat aan dui-delijkheid niets te wensen over: het verleden, het heden en de toekomst van de mens kunnen uit eerste hand worden onderzocht door iedereen die de moeite wil nemen om zich in die studie te bekwamen. Wanneer zij op die wijze worden onderzocht, blijken zij deel uit te maken van een groots ontwerp dat samenhangend is en ge-makkelijk te begrijpen – een ontwerp dat, hoewel het overeenstemt met de oude religieuze leringen en er veel van verklaart, daarvan toch in geen enkel opzicht afhankelijk is, en bij elke stap getoetst kan worden door het gebruik van de innerlijke vermogens die, ook al sluimeren zij nog in het grootste deel van de mensheid, al voor gebruik ge-schikt zijn gemaakt door een aanzien-lijk aantal geïnteresseerden.

Wat de vroegere geschiedenis van de mens aangaat, hangt deze theorie niet alleen af van de eensluidende getui-genis van de tradities van de oudere



De verliefde mens

godsdiensten, maar ook van onderzoek van een bepaald gedenkschrift – een gedenkschrift dat kan worden bekeken en geraadpleegd door iedereen die de juiste mate van helderziendheid bezit om de trillingen naar waarde te schatten van de subtiel onderverdeelde stof waarop het is ingedrukt. Wat haar kennis omtrent de toekomst van de mensheid betreft, hangt zij allereerst af van logische conclusies uit de aard van de reeds gemaakte vooruitgang; ten tweede, van onmiddellijke informatie van mensen die die toestanden al hebben bereikt die voor de meesten van ons in een verre toekomst liggen; en ten derde, van de vergelijking die iedereen die het voorrecht heeft hen te zien, kan maken tussen hoogontwikkelde mensen op verschillende niveaus. Het is voorstelbaar dat een kind dat niet het vermogen bezat om de loop van de natuur op een andere manier te kennen, zou kunnen concluderen dat het opgroeit en een man wordt, enkel uit het feit dat het al tot op zekere hoogte en op een bepaalde manier is gegroeid en dat het andere kinderen en jongeren om hem heen ziet in elk stadium van groei tussen zijn eigen niveau en dat van de volwassene.

De bestudering van de huidige toestand van de mens, van de beschikbare methoden voor zijn ontwikkeling en het gevolg van zijn gedachten op die ontwikkeling, zijn emoties, zijn daden – dit alles wordt door bestudeerders van de theosofie beschouwd als een zaak van toepassing van welbekende wetten, als brede, algemene beginselen en vervolgens van nauwgezette observaties, van zorgvuldige vergelijking van vele gevallen om de werking van deze wetten in alle bijzonderheden te begrijpen. Het is eigenlijk eenvoudig een zaak van zien, en dit boek is gedrukt in

de hoop dat het serieus geïnteresseerden mag helpen te beseffen hoe de ziel en haar voertuigen zich in werkelijkheid voordoen wanneer zij met behulp van dit gezichtsvermogen worden bekeken; en ook, dat de velen die dit vermogen nu bijna volmaakt beginnen uit te oefenen erdoor geholpen worden om de betekenis te begrijpen van wat zij zien.

Ik weet heel goed dat de wereld in het algemeen nog niet overtuigd is van het bestaan van dit helderziende vermogen; maar ik weet ook dat allen die het vraagstuk werkelijk hebben bestudeerd het bewijs ervan onweerlegbaar achten. Iedereen die de als authentiek verklaarde verhalen in mijn werk *Helderziendheid* wil lezen en zich vervolgens wil wenden tot de boeken waaruit zij waren geselecteerd, zal onmiddellijk zien dat er een overweldigende hoeveelheid onweerlegbaar bewijs voor het bestaan van dit vermogen aanwezig is. Diegenen die zelf kunnen zien en eraan gewend zijn dit hogere gezichts-



Het astrale lichaam van de ontwikkelde mens



Het astrale lichaam
van de gewone mens.

vermogen dagelijks op honderd verschillende manieren te gebruiken, komt de ontkenning door de meerderheid van het bestaan ervan natuurlijk belachelijk voor. Voor de helderziende is de vraag het ruziën niet waard. Als een blinde ons verzekerde dat zo iets als het gewone fysieke gezichtsvermogen niet bestond, en dat wij in de waan verkeerden dat wij dit wel bezaten, dan zouden wij op onze beurt het waarschijnlijk ook niet de moeite waard vinden om daar tegenin te gaan. Wij zouden eenvoudig zeggen: 'Ik zie wel degelijk en het is nutteloos te proberen mij van het tegendeel te overtuigen; alle dagelijkse ervaringen

van mijn leven tonen me dat ik zie; ik laat mijn onbetwistbare kennis van vaststaande feiten niet omverpraten.' Dit is nu precies wat de geoefende helderziende ervaart wanneer onwetende lieden kalmpjes verklaren dat het onmogelijk is dat hij een vermogen zou bezitten dat hij in feite op datzelfde moment staat te gebruiken om de gedachten te lezen van de wijsneuzen die hem deze kunst ontzeggen!

Ik probeer daarom in dit boek niet te bewijzen dat helderziendheid een realiteit is; ik acht dat als vanzelfsprekend en ga over tot de beschrijving van wat door het gebruik ervan wordt gezien. Ook zal ik hier niet de bijzonderheden herhalen uit het door mij genoemde boekje over de methoden van helderziendheid, maar ik zal mij beperken tot een zodanig korte uiteenzetting van de algemene beginselen van het onderwerp als volstrekt noodzakelijk is, opdat dit boek begrijpelijk wordt voor iemand die geen andere theosofische literatuur heeft bestudeerd.

*Uit: De Mens, Zichtbaar en Onzichtbaar,
hoofdstuk 1, C.W. Leadbeater,
UTVN, 2009 - 2e geheel herziene druk,
ISBN 978 90 6175 090 1, 144 blz. +
katern met 30 kleurenplaten
gebonden, prijs 20,50*

NB. De kleurenplaten zijn
willekeurig gekozen