

Najaarsschool TVN ITC Naarden, 14 en 15 november 2009 De Mens Zichtbaar en Onzichtbaar

Aangezien ik een “nieuwkomer” bij de TVN genoemd kan worden, was dit mijn eerste najaarsweekend in Naarden. Een nadeel van het nieuwkomerschap is dat sommige uitweidingen over specifieke theosofische interpretaties mij wel eens achter de oren doen krabben, maar een voordeel van deze positie is een frisse blik!

De zaterdag werd geopend door de nieuwe voorzitter Els Rijnaker en de eerste lezing begon veelbelovend met als thema *Natuurwezens, zichtbare en onzichtbare krachten/elementalen in de natuur* door Maurice Alexander Suijkerbuijk. Maurice had net een cursus verhalen vertellen achter de rug en kon gelijk enthousiast op ons oefenen. Hij begon met muziek en *Het Lied van de Monade* (zie G. Barborka, *Het goddelijk plan*, deel I, blz. 27), leidde ons langs fotonengordels, kwantumfysica, de elementen die we overal in de natuur en de wijsheidsliteratuur terugvinden, de tetraktys van Pythagoras, H.P. Blavatsky, de mystica Hildgard von Bingen en schema XIII van de *Ganesh*. Gelukkig kwamen er in zijn PowerPoint presentatie ook af en toe wat elfen en kabouters voorbij.

Na een verrukkelijke lunch was het woord aan een meer ingetogen Ronald Engelse. Hij werkte het thema van dit weekend rond de geheel herziene uitgave door de UTVN van het boek van C.W. Leadbeater *De Mens Zichtbaar en Onzichtbaar* verder uit. Het thema van dit boekje is eigenlijk de evolutie van de mens, zoals dit te zien is in de aura's. Ronald toonde in een PowerPoint presentatie onder andere de door Leadbeater waargenomen kleurrijke aura's rond de mens, maar sprak ook over de visuele effecten van muziek van componisten als Mendelssohn of Gounod, waarbij totaal verschillende patronen ontstaan, zoals je zou kunnen verwachten, en over de vormen die *gedachten* kunnen uitdrukken. Hij toonde in dit verband afbeeldingen uit het boek *Thought Forms* van Annie Besant en C.W. Leadbeater. Ik kan niet wachten tot iemand dergelijke aurawaarnemingen, overeenkomend met die van bijvoorbeeld de healer Barbara Ann Brennan, omzet in computeranimatie in 3d!

We sloten het dagprogramma af met een meditatieve wandeling over het landgoed van het Internationaal Theosofisch Centrum. Onze gids Elisabeth Raven vertelde over de plannen om blokhutten te bouwen voor retraits (mag ik alvast reserveren?) op dit werkelijk schitterende terrein. Gespits op de natuur-

Agenda Nederland

maart 2010

13 Amsterdam, nationale studiegroep *De Geheime Leer*
20 en 21 weekend met Arie Bos en Hans Gerding, in Naarden

april 2010

17 voorjaarsdag TVN
24 Amsterdam, nationale studiegroep *De Mahatma Brieven*

mei 2010

15 Amsterdam, nationale studiegroep *De Geheime Leer*

juni 2010

5 Amsterdam, nationale studiegroep *De Mahatma Brieven*
12-20 Klussenweek ITC Naarden, 035- 6958129

Agenda buitenland

juli 2010

Rectificatie:
10-15 wereldcongres TS Universal Brotherhood without Distinctions-Road to Awareness, in Rome

De nationale studiegroepen vinden plaats in de Tolstraat te Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen over alle genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672. Zie ook www.theosofie.nl.

wezens van Maurice (al dan niet met puntmuts...) liepen wij door de meditatietuin, langs Boeddhabeelden en oeroude bomen en vormden een verbroederende cirkel in de zogenaamde 'kathedraal', een indrukwekkende kring in het bos. Wij zagen dit keer geen natuurwezens, maar Elisabeth vertelde van de lichtbollen die hier in de omgeving worden waargenomen en de grote witte engelkracht aan één kant van het bos en de michaëlskracht aan de andere. Ik twijfel er geen moment aan, de omgeving hier is zo bijzonder en spiritueel.

's Avonds werd de dvd *Alice in Wonderland* vertoond en zat men in de pauze bij elkaar in een 'theosofisch café'.

Zondag kon ik eindelijk echt kennis maken met Katinka Hesselink. Via Katinka met haar voortreffelijke site ben ik mij eigenlijk steeds meer gaan verdiepen in de theosofie, gaan lezen in de boeken, gaan overwegen lid te worden; hoe leuk dus dat uitgerekend Katinka een lezing verzorgde! Haar thema was *Zuiverheid en gevaar*, dat wil zeggen in hoeverre we beïnvloedbaar zijn door ongeziene krachten zoals magie (en dan vooral zwarte magie), occultisme, elementalen, natuurgeesten of zelfs karma. Ligt de bescherming wellicht in de eigen motivatie? *Waarom* willen wij eigenlijk spirituele bescherming, uit occulte of neurotische

overwegingen of allebei? Zoals de ware theosoof betaamt werd er na afloop heftig gediscussieerd, werden er de nodige vragen bij teksten gesteld en werd er raad gegeven, zoals over een waar zuiver leven, over de innerlijke houding van offering en over het ontwikkelen van een helder kanaal voor het Hoger Zelf. Een mooie samenvatting van Katinka's onderwerp ligt in de woorden van H.P. Blavatsky: *Angst en haat zijn in essentie hetzelfde; wie niets haat, zal ook nergens bang voor zijn.*

Na al dat denken en discussiëren werd het weekend heel "verstandig" afgesloten met *ondergaan* en *voelen*. Katinka ging in haar workshop *Op meditatieve wijze in contact komen met kleuren en hun betekenis* verder door op haar inleiding van die morgen door met gekleurde wol om de vinger te experimenteren bij het maken van tekeningen. Zelf nam ik deel aan de workshop *Het onzichtbare wordt zichtbaar als gevoel en ervaring via ons lichaam en bewustzijn* met Corine Kabel: na een heerlijke geleide meditatie door ons lijf zaten we in tweetallen rug aan rug te *ervaren en vibreren!*

Zo werden we weer langzaam geaard en met een ontspannen glimlach op mijn gezicht, een grote witte engel in mijn kielzog en een enorme rode zon in de voorruit reed ik terug naar huis.

Anneke Bruynesteyn

Agenda loges en centra

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de betreffende loges/centra (zie adressenpagina).

februari 2010

Amersfoort

8 Hoe oude leefpatronen de vrede van het Joodse volk beïnvloeden, verdiepingsavond, Ruud Bartlema

15 De Geheime Leer, studieavond

22 Ledenavond

Amsterdam

13 Rapport van de Society for Physical Research en de Coulomb brieven, lezing, Peter Smit

23 De Yoga Sutra's van Patanjali, studieavond

Arnhem

1 De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk

8 Het Christusbewustzijn in de mensheid, lezing, Dick Blokker

15 Kernthema's van de theosofie, cursus, Ronald Engelse

22 Bhagavad Gita, cursus, Ineke Vrolijk

Assen

22 De Geheime Leer, studieochtend, Dick Prins en Bianca Kicken

Den Haag

1 Leven in God, Gezondheid en Geluk, lezing, Ab Straatman

8 Gespreksavond

15 Adyar-dag, voor leden

20 Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk

Klussenweek ITC

Het Internationaal Theosofisch Centrum organiseert tussen 12 en 20 juni een klussenweek. Tijdens die week zal een groot aantal klussen worden opgepakt, in de tuin, in het bos, in een aantal van de panden. Naast de klussen maken we er een goede en gezellige week van. We kunnen de dagen beginnen met yoga of meditatie, met 's avonds korte inleidingen en of gesprekken. Iedereen en alle vaardigheden zijn van harte welkom. Men kan in een van de kamers overnachten of kamperen. Kosten, ook van de maaltijden, zijn voor het ITC. Graag van te voren aanmelden bij Ingmar de Boer; tel 035-6948129, 035-694 01 80 of verhuur@itc-naarden.org met vermelding van de dagen die je wilt komen, en eventuele vaardigheden. Dan kunnen we een planning maken. We hopen dat samen we een heel goede week zullen hebben.

27 tot 30 augustus 2009 Naarden, meditatieve retraite: Steps of Spiritual Realisation met Trân-Thi-Kim-Diêu

Hoewel het inmiddels een tijdje geleden is, wil de redactie u het hierna volgende verslag niet onthouden.

Het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden organiseerde voor het derde opeenvolgende jaar een meditatieretraite met Trân-Thi-Kim-Diêu, voorzitter van de EFTS (European Federation of the Theosophical Society). De vorige retraites hadden de titel *Foundations of Wisdom* (basis van wijsheid) en *Ways of Meditation* (manieren van meditatie). Dit jaar was het thema *Steps of Spiritual Realisation* (stappen van spirituele realisatie). Het programma volgde eenzelfde stramien als de vorige edities, met een meditatie voor het ontbijt, voordrachten en gedachte-uitwisseling in de ochtend en geleide loop- en zitmeditatie in de middag; de maaltijden werden in stilte genuttigd en elke dag werd besloten met een avondactiviteit, zoals een video van Krishnamurti, een natuurwandeling in de nabijheid van het centrum of het 'theosofische café' in de gezellige

20 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

Groningen

8 Bewustzijn tussen dood en geboorte? cursus

22 Bewustzijn tussen dood en geboorte? Cursus

Haarlem

12 *Siva sutra* (Taimni), studieavond

Leeuwarden

8 *Bhagavad Gita*, Inleiding door een lid

22 Theosofie, studiemiddag

Naarden

2 Ledenvergadering

16 Adyardag, voor leden

Rotterdam

2 De weg tot zelfontdekking, de universele weg, lezing, Augusta van der Werf

9 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

16 *De Stem van de Stilte*, cursus, Ronald Engelse

Utrecht

5 *Oude wijsheid, modern inzicht* (Shirley Nicholson), studiegroep

19 Het antwoord ligt in jezelf (perspectief van een vrijmetselaar), lezing, Jan den Ouden

Zuid-Limburg

11 *De Stem van de Stilte*, studieavond, Ronald Engelse

24 *Clara Codd*, studieavond, Femmie Liezenga

Zwolle Lanoe

9 Reïncarnatie, inleiding, Niels Lous

23 *De Geheime Leer*, studieavond, Wies Kuiper

U kunt schenkingen doen aan de TVN, aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting. Ook legateren aan de TVN is een mogelijkheid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

salonnetjes van de Besant Hall.

De inleidende sessie behandelde vragen als *Wat bedoelen we met spirituele realisatie?; Kan de dualistische, discursieve geest ooit spiritueel van aard zijn?* Daar waar vorig jaar een selectie van meditatietechnieken werd voorgesteld, ging dit jaar bijzondere aandacht uit naar de hoofdaspecten van spirituele realisatie: *ethiek, intellect en liefde*. Tijdens de eindsessie bood Kim-Diêu de aanwezigen een aantal elementen van het antwoord op de vraag *Hoe kunnen we weten of we op de goede weg zijn naar spirituele realisatie?*

Is spirituele realisatie een voortschrijdend proces of gaat het om een plotseling gebeuren? Dit is een vraag waarop binnen de oosterse logica als antwoord beide eigenschappen tegelijkertijd toegekend kunnen worden. Spirituele verwerkelijking is een progressief proces in de mate dat ze wordt voorbereid door voortdurende, zorgvuldige beoefening, een voortdurende inspanning. Daarnaast komt het moment van spirituele realisatie zelf neer op een onmiddellijk, allesdoordringend inzicht, een ogenblikkelijke toename van bewustzijn of van inzicht in dingen die men voorheen, dat wil zeggen vóór het voorbereidend stadium, niet kon doorgronden. Spirituele realisatie als voortschrijdend

proces kan beschouwd worden als het resultaat van een leven dat is gebaseerd op ethische principes, studie en een helder onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad. In haar onmiddellijk aspect, houdt spirituele realisatie een “sprong in het duister” in, een loslaten van elk houvast aan methode, techniek of kennis die van buitenaf is opgedaan. Nemen we als beeld het beklimmen van een ladder, waarbij het beklimmen zelf staat voor het langzaam voorbereidend proces, dan weten we dat er een moment komt dat we het einde van de ladder bereiken. Net zo bereiken we op een bepaald ogenblik het einde van het spirituele pad; het ‘niets’ ligt voor ons en verder gaan betekent het loslaten van de ladder en het wagen van de sprong in het duister. In haar *Meditatiediagram* stelt mevrouw H.P. Blavatsky dan ook: *Verder dan dit ... (kan men niet zo spreken)*.

De ochtendvoordrachten hadden, zoals gezegd, de respectievelijke thema's *ethiek, intellect en liefde*, als de drie aspecten die de beste garantie vormen voor een veilige ‘beklimming van de ladder’.

Hoe leven wij ons leven, in onszelf, maar ook in onze gerichtheid naar de buitenwereld toe? Hoe gedragen we ons ten opzichte van die buitenwereld, in welke vorm deze zich ook aan ons aanbiedt? Nog belangrijker: hoe

Zwolle Loge

21 De schoonheid van al wat bestaat, inleiding en studie

maart 2010

Amersfoort

8 Evolutie en Gnosis, lezing, Ronald Engelse

15 Meditatieve avond, Martie Velthuis

22 Ledenavond

Amsterdam

13 Sleutel tot de theosofie in de kunst, lezing, Marty Bax

23 *De Yoga Sutra's van Patanjali*, studieavond

Arnhem

1 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk

8 Bijbelse vrouwen en de levensboom, lezing, Magda vd Ende

15 Kernthema's van de theosofie, cursus, Ronald Engelse

22 *Bhagavad Gita*, cursus, Ineke Vrolijk

29 Theresa van Avila, thema-avond, voor leden

Assen

15 *De Geheime Leer*, studieochtend, Dick Prins en Bianca Kicken

Den Haag

1 Milarepa, film

8 Indiase muziek, Ashok Pathak

13 Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk

13 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

15 Gespreksavond

22 Mozart en *Die Zauberflöte*, lezing, Adri van Houten

29 Jaarvergadering, voor leden

V e r e n i g i n g s n i e u w s

gaan we met deze buitenwereld om met behulp van onze innerlijke werktuigen, dat wil zeggen onze gevoelens, ons denkvermogen, onze geest? Hoe dicht staan we bij het werkelijke besef dat er eigenlijk geen 'buiten ons' of 'in ons' is, maar dat er slechts EEN alomvattend bewustzijn is? Dit besef is van toepassing op al onze uitingen, of het nu gaat om gedachten, uitspraken of handelingen. Neem bijvoorbeeld het gezegde: *Gesproken woorden keren niet terug in de mond*. Nadat woorden uitgesproken zijn, beginnen zij een leven op zichzelf, vandaar dat de wijze vaak stilte preferreert boven spraak, omdat het onmogelijk is om de totale reikwijdte en gevolgen te overzien van hetgeen gezegd wordt, al wordt dit ook met de beste intenties gedaan.

Ethiek hangt nauw samen met het intellect. Immers, de diepgang van ons begrip van bepaalde morele principes is afhankelijk van onze intellectuele capaciteiten. Het begripsniveau waar het bij ethiek om gaat, overstijgt het niveau van de morele norm die door de maatschappij aan de gemiddelde mens wordt opgelegd opdat deze zich min of meer zonder kleerscheuren zou kunnen ontwikkelen. Ethiek gaat verder

dan dat. Onder ethiek verstaan we een veredelde vorm van moraliteit die haar oorsprong vindt in het individu dat zichzelf de vraag stelt naar het waarom van zijn eigen daden; het individu dat zichzelf en zijn beweegredenen durft te bevragen, bewogen door een oprechte en evenredige aandacht voor zichzelf en de ander of de omgeving in het algemeen. Op dat ogenblik neemt men automatisch, naast het eigen standpunt, ook het standpunt van anderen in zijn overwegingen mee en ontwikkelt men een reële belangstelling voor de totale gevolgen van het eigen handelen, voelen en denken. Er ontstaat een ethische manier van leven die hogere eisen aan het individu stelt dan de in onze maatschappij in zwang zijnde moraliteit.

Ethiek is gebaseerd op vicāra, volgens dr. I.K. Taimni 'overweging, overdenking, overpeinzing, bespiegeling... het mentale proces waarmee we... hoedanigheden isoleren uit speciale objecten en verbinden tot een enkel abstract concept'. Het leren onderscheiden van de gemeenschappelijke basis van al wat leeft of, in theosofische bewoordingen, het denken in abstracte begrippen en volgens abstracte lijnen, vormt de juiste

Groningen

- 8 Bewustzijn tussen dood en geboorte? cursus
- 22 Bewustzijn tussen dood en geboorte? cursus

Haarlem

- 12 *Siva sutra* (Taimni), studieavond

Leeuwarden

- 8 Theosofie, studiemiddag
- 22 Theosofie, studiemiddag

Naarden

- 2 *Licht op het Pad*, studie
- 16 *Practisch occultisme* (Blavatsky), studie
- 28 Het hermetisch axioma, lezing, Max Takkenberg

Rotterdam

- 2 *De Stem van de Stilte*, cursus, Ronald Engelse
- 9 Ledenvergadering
- 16 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk
- 23 Meditatie en de vier elementen, lezing, Hans van Aurich
- 30 *De Stem van de Stilte*, cursus, Ronald Engelse

Utrecht

- 5 *Oude wijsheid, modern inzicht* (Shirley Nicholson), studiegroep
- 19 De toewijding aan Yoga, lezing, Ingrid Lamandassa

Zuid-Limburg

- 11 *De Stem van de Stilte*, studieavond, Ronald Engelse

- 24 *Clara Codd*, studieavond, Femmie Liezenga

Zwolle Lanoe

- 9 The Way for Life, inleiding, Jan Wibbelink
- 23 *De Geheime Leer*, studieavond, Wies Kuiper

Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het hoofdkantoor van de TVN is gevestigd, maar ook de 'theosofische boekhandel Adyar' en de 'theosofische bibliotheek' met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur?

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Zwolle loge

21 Wegen van wijsheid,
inleiding en studie

april 2010

Amersfoort

12 Hoe moderne
wetenschap Theosofie
bevestigt en omgekeerd,
verdiepingsavond, Guido
Lamot

19 *De Geheime Leer*,
studieavond

26 Jaarvergadering

Amsterdam

13 Ledenvergadering

24 Woord en getal – Het
Hebreeuws als de sleutel
tot de theosofie, lezing,
Wim Leys

27 *De Yoga Sutra's van
Patanjali*, studieavond

Arnhem

12 Moderne hekserij als
mysterieeschool, lezing,
Merlin Sythove

19 Theresa van Avila,
thema-avond, voor leden

26 *Bhagavad Gita*, cursus,
Ineke Vrolijk

Assen

19 *De Geheime Leer*,
studieochtend, Dick Prins
en Bianca Kicken

Den Haag

12 Vorm is leegte en leegte is
vorm, lezing, Katinka
Hesselink

17 Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk

17 *De Geheime Leer*, cursus,
Ineke Vrolijk

18 Sta op en wandel!,

esoterische wandeling,
Frank Tuinstra

19 Den Haag als esoterische
hoofdstad van Nederland,
lezing, Caroline de
Westenholz

26 Woord en getal: Het
Hebreeuws als sleutel tot
de Oude Wijsheid, lezing,
Wim Leys

Groningen

12 Bewustzijn tussen dood
en geboorte? cursus

26 Bewustzijn tussen dood
en geboorte? cursus

Haarlem

9 *Siva sutra* (Taimni),
studieavond

Leeuwarden

19 Theosofie, studiemiddag
Naarden

13 *Licht op het Pad*, studie

Rotterdam

6 Innerlijke bespiegeling
door de tarot, lezing, Art
van Remundt

13 *De Geheime Leer*, cursus,
Ineke Vrolijk

20 Woord en getal, Het
Hebreeuws als de sleutel
tot inwijding, lezing, Wim
Leys

27 *De Stem van de Stilte*,
cursus, Ronald Engelse

Utrecht

2 *Oude wijsheid, modern
inzicht* (Shirley Nicholson),
studiegroep

16 We blijven zoeken, lezing,
Wim van Vledder

23 Ledenvergadering

Zuid-Limburg

8 *De Stem van de Stilte*,
studieavond, Ronald
Engelse

23 *Clara Codd*, studieavond,
Femmie Liezenga

Zwolle Lanoe

6 Walhalla, inleiding, Rob
Chatrou

20 *De Geheime Leer*,
studieavond, Wies Kuiper

Zwolle loge

11 De liefdevolle wil om te
werken en te dienen,
inleiding en studie

mei 2010

Amersfoort

10 Witte Lotusdag

Amsterdam

15 Lotusdag,
seizoensafsluiting met
mystieke teksten

Arnhem

3 *De Geheime Leer*,
studiegroep, Ineke Vrolijk

10 Witte Lotusdag, voor
leden

17 Philip Glass: Herhaling als
verandering, lezing,
Gertjan Eldering

31 *Bhagavad Gita*, cursus,
Ineke Vrolijk

Assen

7 Witte Lotusdag

17 *De Geheime Leer*,
studieochtend, Dick Prins
en Bianca Kicken

Den Haag

10 Witte Lotusdag

22 Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk

22 *De Geheime Leer*, cursus,
Ineke Vrolijk

Groningen

10 Bewustzijn tussen dood en
geboorte? cursus

Wist u dat ... de laatste zeven jaargangen van *Theosofia* integraal op onze website te lezen zijn? Kijk op <http://www.theosofie.nl/tijdschrift/index.htm>.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

ontwikkelingsbasis voor ethiek. Als het ons mogelijk is om te beseffen dat de bijna 7 miljard menselijke aardbewoners fundamenteel gelijkwaardig zijn en de fundamenteel menselijke aard delen, met één en hetzelfde levensdoel voor ogen – hoe moeilijk het ons soms ook lijkt te zijn om ons dit voor te stellen -, zonder oordeel of zonder individuen te reduceren tot de elementaire, op ons eigen oordeel gebaseerde, status van vriend of vijand, slechts in die innerlijke omstandigheid kan de ethische manier van leven uitgroeien tot een automatisme, een natuurlijke en uiterst logische manier van leven waarbij de universele broederschap tot een levend concept wordt. De meesten van ons zijn echter nog niet zover en worstelen nog met de vraag hoe we bepaalde situaties kunnen doorstaan zonder conflicten te veroorzaken of te moeten ervaren. Het *Meditatiediagram*, zoals in 1887-1888 gedicteerd door mevrouw Helena Blavatsky, en genoteerd door dhr. E.T. Sturdy, kan een deel van het antwoord op deze vraag bieden, in het bijzonder in de gedeelten die gaan over de verzakingen enerzijds en de verwervingen anderzijds. Inderdaad, hoe bevrijden we ons uit de valkuil van dualiteit die gegenereerd wordt door ons lager denkvermogen en hoe ontdoen we ons van de gehechtheden op elk van de

gebieden van bestaan zoals die ons bekend zijn, het fysieke, het astrale en het mentale? Precies daarover handelt het gedeelte van de verzakingen waarbij stuk voor stuk gehechtheden van allerlei aard worden afgelegd of overwonnen. En de verwervingen? Zij markeren de basis van meditatie en vereisen de tijdelijke medewerking van het intellect, opdat wij ons kunnen verheffen uit de illusie dat onze fysieke verschijningsvorm, onze gevoelens en gedachten ook maar enige realiteitswaarde kunnen hebben. Zo is er de mogelijkheid om te reiken naar het gebied van hoger manas, waar het stadium van 'verwervingen' een aanvang neemt.

Een geëigend beroep op het intellect, dit wil zeggen in combinatie met dit andere primaire menselijk vermogen dat verborgen ligt in ons hogere Zelf, het Hart, of Mededogen, laat ons toe om abstracte begrippen te verkennen. Daarom wordt het intellect beschouwd als het juiste gereedschap om ons in contact te brengen met deze hogere dimensie van bestaan, de dimensie van de eenheid, de bevrijding van dualiteit. Door steeds meer beroep te doen op het intellect zetten we het proces van mentale eenwording in gang: weten dat tegengestelden niet verenigd kunnen worden, maar overwonnen of gesublimeerd moeten worden tot op het

31 Bewustzijn tussen dood en geboorte? cursus

Haarlem

8 Witte Lotusdag

14 *Siva sutra* (Taimni), studieavond

Leeuwarden

3 Witte Lotusdag

Naarden

4 Witte Lotusdag

Rotterdam

11 Witte Lotusdag

18 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

25 *De Stem van de Stilte*, cursus, Ronald Engelse

Utrecht

7 Witte Lotusdag

Zuid-Limburg

6 *De Stem van de Stilte*, studieavond, Ronald Engelse

19 *Clara Codd*, studieavond, Femmie Liezenga

Zwolle Lanoe

11 Witte Lotusdag

Zwolle loge

16 Witte Lotusdag

juni 2010

Arnhem

7 *De Geheime Leer*,

studiegroep, Ineke Vrolijk

28 *Bhagavad Gita*, cursus,

Ineke Vrolijk

Den Haag

12 *Meditatiediagram* van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk

12 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

Zuid-Limburg

10 *De Stem van de Stilte*, studieavond, Ronald Engelse

23 *Clara Codd*, studieavond, Femmie Liezenga

V e r e n i g i n g s n i e u w s

niveau van de directe ervaring. Door het dualistisch denken te verlaten, op zoek naar een mentaal evenwicht, bereiden we ons voor op het besef, op de belangrijkste realisatie die alleen een mensenleven hier op aarde kan bieden: onze essentiële natuur is bewustzijn en dit bewustzijn – en dus het bewustzijn van alle mensen – is in essentie EEN. Elke stap die wordt toegelicht in het *Meditatiediagram* is een stap nader tot het realiseren van dit fundamentele feit, en al deze stappen samen leiden tot spirituele realisatie.

Hoe weten we wanneer we op de goede weg zijn? Hoewel onze dromen niet echt het antwoord op deze vraag bieden, kunnen ze wel waardevolle aanwijzingen geven over onze innerlijke ontwikkeling. De helderheid van onze dromen en de mate waarin we vorm kunnen geven in onze dromen – als ons dat al lukt – kunnen worden beschouwd als interessante elementen van evaluatie. De training van ons aandachtvermogen en bewustzijn tijdens meditatie kan de helderheid van onze dromen op een positieve wijze beïnvloeden.

den. Onszelf leren beschouwen als waren we de derde persoon – onszelf leren beschouwen als een buitenstaander dus – en daarbij de moed opbrengen om streng te zijn bij de evaluatie van onze dromen of meditatieve ervaringen, evenwel zonder een oordeel te vormen, zijn de betere testmethoden voor onze *stappen van spirituele realisatie*.

Sabine van Osta



V e r e n i g i n g s n i e u w s

Intreerede prof. dr. ir. Michiel Haas Technische Universiteit Delft op 20-11-2009

Michiel Haas is sinds maart 2009 in deeltijd hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, met als vakgebied Materials and Sustainability.

Op 20 november 2009 vond de plechtigheid van zijn intreerede plaats, met als titel *Levens Cyclus Analyse: Jongleren met milieugetallen*, een boeiende en levendige presentatie. Bij deze gelegenheid waren veel aanwezigen, onder andere een cortège van hoogleraren, met ook onze 'eigen' hoogleraar 'Metafysica in de geest van de theosofie' van de universiteit van Leiden, prof. dr. Hans Gerding.

Michiel is van huis uit architect, maar werkt vooral als adviseur op het gebied van bouwen, milieu en gezondheid. Hij wil vooral milieu 'communiceerbaar' maken, zodanig dat mensen elkaar begrijpen als ze over milieubelasting van gebouwen praten.

Michiel, niet alleen binnen de wereld van wetenschap, architectuur en bouw, maar ook binnen de TVN zeer wel bekend (evenals de andere leden van de familie Haas die veel werk verzetten voor onze vereniging), werd in de toespraak van de vice- Rector Magnificus prof. Hans Beunderman genoemd als 'de meest groene persoon van Nederland'.

De deeltijd hoogleraar Materials and Sustainability wil in Delft geen saaie hoorcolleges

aan de nieuwe generatie geven, maar streeft naar zelfwerkzaamheid van zijn studenten door hen praktisch en actief in te zetten bij het ontwikkelen van energiezuinige projecten: dat jongleren moet je namelijk jong leren en deze formule blijkt zeer succesvol.

Een ander project van Michiel is de uit 1897 stammende watertoren in Bussum die volgens zijn ideeën gerenoveerd en omgebouwd zal worden tot het meest duurzame gebouw van Nederland. Dit project zal in april 2010 opgeleverd worden en dan zal zijn bedrijf NIBE er ook intrekken.

Wij feliciteren de familie Haas, kijken in spanning toe, horen graag meer en wensen Michiel in alle opzichten veel succes!

Els R.

