

Het geheugen

– H.P. Blavatsky



Niets dat plaats vindt, geen enkele manifestatie, hoe snel of zwak ook, kan ooit wegraken uit het *Skandische* archief van een mensenleven. Niet eens de kleinste sensatie, de nietigste handeling, impuls, gedachte, impressie of daad kan vervagen of uitgaan uit of in het Universum. Wij denken misschien dat het niet geregistreerd is door ons geheugen, niet waargenomen door ons bewustzijn, toch zal het vermeld worden op de tabellen van het astrale licht.

Het persoonlijk geheugen is een fictie van de fysioloog. Er zitten cellen in onze hersenen die sensaties en indrukken ontvangen en overbrengen, maar als dit eenmaal gebeurd is, is hun taak volbracht. Deze cellen van het veronderstelde 'geheugenorgaan' zijn de *ontvangers* en *overbrengers* van alle beelden en indrukken van het verleden, ze houden ze niet vast. Onder verscheidene condities en stimuli kunnen ze onmiddellijk de weerspiegeling van deze astrale beelden terugontvangen, en dit heet *geheugen*, *herinnering*; maar ze houden ze niet vast.

Wanneer gezegd wordt dat iemand zijn geheugen kwijt is, of dat het ver-

zwakt is, is dat maar bij wijze van spreken; het zijn slechts onze geheugencellen die verzwakt of vernietigd zijn. Het vensterglas geeft ons helder zicht op de zon, de maan, de sterren en alle voorwerpen buiten; maak een barst in de ruit en je ziet al deze beelden van buiten op een verwrongen manier; breek de ruit helemaal en vervang hem door planken, of trek het rolgordijn naar beneden en de beelden zijn helemaal buitengesloten, onzichtbaar voor het oog. Maar kun je om deze reden zeggen dat al deze beelden - de zon, de maan en de sterren - verdwenen zijn, of dat als je het raam repareert met een nieuwe ruit, hetzelfde niet opnieuw je kamer binnenkomt?

Er zijn gevallen vermeld van mensen die maanden en jarenlang krankzinnig waren, aan hoge koorts leden en vrijwel alles wat zij deden voltrok zich onbewust. Toch herinnerden de patiënten zich na hun herstel af en toe hun woorden en daden volledig.

Onbewuste hersenwerking is een fenomeen op dit gebied en kan legitiem zijn voor zover het om het persoonlijk verstand gaat. Maar het Universele Geheugen bewaart iedere beweging, de geringste golfbeweging en gevoelsbeweging die de golven van de gedifferentieerde natuur in beroering brengt, hetzij van de mens of van het Universum.

Uit: *Lucifer*, oktober 1891,
'A Note on Memory'
Vertaling: A.M.I.