

## Voorjaarsdag 19 maart 2011 - 100 jaar Aan de Voeten van de Meester

Het boekje *Aan de Voeten van de Meester* is bij de meeste theosofen, maar ook buiten de Theosofische Vereniging goed bekend. Het werd geschreven in 1909 door de toen 13-jarige Jiddu Krishnamurti en is een weergave van het onderricht dat hij als adolescent ontving van een van de Meesters van Wijsheid. De tekst verscheen voor het eerst in 1910. Vandaar dat de TVN deze voorjaarsdag stelde in het teken van dit 100 jaar oude boekje en hiervoor Christian Vandekerckhove uitnodigde, van wie op 19-03-2011 het *Werkboek "Aan de Voeten van de Meester"* in de boekhandel verscheen. In dit werkboek, net zoals tijdens deze voorjaarsdag, toont Christian aan op welke manieren deze tekst opgevat kan worden, als werkboek voor dagelijks gebruik.

Inderdaad, de reden waarom dit boekje nog steeds in omloop is, heeft vooral te maken met het feit dat het onderricht dat er in beschreven is uiterst toepasbaar is voor mensen van alle tijden, dus ook voor mensen van nu. Dit heeft *Aan de Voeten* dan gemeen met de twee andere ethische klassiekers die vaak in één adem genoemd worden: *Licht op het Pad* (1886) van Mabel Collins en *De Stem*

*van de Stilte* (1889) door Helena P. Blavatsky.

Tijdens de voorjaarsdag, waarvan het dagschema enigszins wijzigde door tussenkomst van de engelen van het verkeer, maakten we in de ochtend opnieuw kennis met een gedeelte van de tekst dat ons kundig werd voorgelezen door Els Rijneker, voorzitter van de TVN. Na de lunch kon het programma dan aanvangen met Christian waarbij eerst enige toelichting werd gegeven omtrent de figuur van Krishnamurti en vervolgens het boekje *Aan de Voeten van de Meester* werd gesitueerd binnen wat we zouden kunnen noemen de theosofische inwijdingsliteratuur van die periode.

In het *Werkboek* heeft Christian de verschillende instructieverzen opgevat als aanknopingspunt voor het uitwerken van een behoorlijk aantal oefeningen die ons kunnen helpen bij het werken aan onszelf. Daarbij gaat de aandacht in de eerste plaats naar het leven van alledag. Immers, het is juist dit leven van alledag dat het ware strijdtoneel vormt van het menselijk bestaan. De concrete oefeningen die werden voorgesteld, zijn er voornamelijk op gericht om ons zoveel als mogelijk, zo niet voortdurend, reenschap te geven van onze daden en de motieven waarmee we die daden stellen.

## Agenda Nederland

### september 2011

17 Amsterdam, nationale studiegroep *De Geheime Leer*

### oktober 2011

8 en 9 oktober 2011, najaarsweekend TVN De Eeuwige Moeder met Annine van der Meer en Sabine van Osta

13 t/m 16 Silent Retreat - Thema: *Discovering Silence and its Deeper Aspects; A Meditation Retreat based on HPB Diagram of Meditation*. Met Tran-Thi-Kim-Diêu.

22 Amsterdam, nationale studiegroep *De Mahatma Brieven*

### november 2011

19 Amsterdam, nationale studiegroep *De Geheime Leer*

*De nationale studiegroepen vinden plaats in de Tolstraat te Amsterdam.*

*Voor nadere inlichtingen over alle genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672. Zie ook [www.theosofie.nl](http://www.theosofie.nl).*

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

Het wordt al snel duidelijk dat de oefeningen niet de eenvoudigste zijn, ook al lijkt dat op het eerste zicht zo.

De opmerking werd gemaakt dat het misschien toch niet zo'n goed idee is om zichzelf voortdurend gade te slaan, maar om het leven veeleer op zich af te laten komen als een spontaan gebeuren waarop ook spontaan gereageerd kan worden. De ene benadering hoeft daarom echter de andere niet uit te sluiten. Uiteraard is het niet de bedoeling, van geen enkele beoefening trouwens, dat men er dermate door geobsedeerd raakt, dat het leven niet meer leefbaar wordt. Voor ieder individu zal dat verzadigingspunt ook ergens anders liggen. Een gezonde mate van zelfreflectie met betrekking tot het eigen handelen, kan echter niet anders dan de persoonlijke groei en ontwikkeling ten goede komen. En dat is nu net een van de redenen waarom de Meesters van Wijsheid achter de Theosophical Society teksten als *Aan de Voeten van de Meester* aan de wereld schonken.

Het "sacraliseren van de dag" (= het tot iets gewijds maken) is waarschijnlijk het meest bekend en deze oefening

kan waarschijnlijk ook met de meest stabiele regelmaat beoefend worden door iedereen. Een aantal onderdelen van deze oefening, zo niet alle onderdelen ervan, zijn wellicht op een of andere manier terug te vinden in de verschillende religies die onze planeet rijk is.

Zo kunnen we 's ochtends bij het ontwaken bijvoorbeeld danken voor de dag die voor ons ligt en deze telkens weer leren beschouwen als een gelegenheid voor deelname aan en ondersteuning van het Goddelijk Plan, in welke bewoordingen we dit ook voor onszelf wensen uit te drukken. Of overdag, zoals Christian het heeft genoemd "het inlassen van het moment van Sadhana" dat wil zeggen het in de loop van de dag inlassen van een ogenblik van inkeer, om ons toe te staan om onze aandacht te verheffen tot op het zieleniveau door middel van gebed of meditatie. Of het veelal in onbruik geraakte dankgebed voor iedere maaltijd dat eveneens een moment kan zijn om stil te staan... En tenslotte is er nog de avondschoon of retrospectie, de innerlijke oefening voor het slapengaan waarbij we opnieuw danken

## Agenda buitenland

### oktober 2011

6-12 London, European School of Theosophy, A *Master Key to the Esoteric Tradition, Studies in The Mahatma Letters*, met J. Gordon, dr. D. Roef en dr. P. Sender

### november 2011

1-11 Adyar, Meditation and Its Practice, met prof. V.V. Chalam  
14 november – 2 december Adyar, The Path of the Spiritual Aspirant, met prof. C.A. Shinde

### december 2011

5-16 Adyar, School of the Wisdom, Astrology and the Wisdom Tradition, met R. Lindemann

### januari 2012

9 januari – 2 februari 2012 Adyar, School of the Wisdom, Explorations in the Rig Veda, met dr. R. Ravindra

Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het hoofdkantoor van de TVN is gevestigd, maar ook de 'theosofische boekhandel Adyar' en de 'theosofische bibliotheek' met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur?

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

voor de dag die achter ons ligt en er de bijzondere of voor ons frappante momenten van uithalen en nagaan of we steeds vanuit de juiste motivatie hebben gehandeld. De Antwerpse dichteres en theosofe Alice Nahon verwoordde dit als volgt:

*'t Is goed in 't eigen hert te kijken  
Nog even vóór het slapen gaan,  
Of ik van de dageraad tot avond  
Geen enkel hert heb zeer gedaan.*

*Of ik geen ogen heb doen schreien,  
Geen weemoed op een wezen lei;  
Of ik aan liefdeloze mensen  
Een woordeke van liefde zei.*

*En vind ik in het huis mijns herten,  
Dat ik één droefenis genas,  
Dat ik mijn armen heb gewonden  
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...;*

*Dan voel ik op mijn jonge lippen,  
Die goedheid lijk een avondzoen...  
't Is goed in 't eigen hert te kijken  
En zó z'n ogen toe te doen.*

Uiteindelijk is het *Werkboek* doorspekt met nog talloze andere concrete oefeningen, gebaseerd op de verzen van wijsheid in *Aan de Voeten van de Meester*. Deze

voorjaarsdag van de TVN heeft alvast opnieuw het potentieel kunnen aantonen van zowel het 100-jarig basiswerk als het *Werkboek* dat tal van krachtige invalshoeken biedt om vanuit een vernieuwde impuls zelf aan de slag te gaan.

Sabine Van Osta

## Geheim Den Haag

Op 10 juni 2011 was er in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een lezingenmiddag met PowerPoint-presentaties ter gelegenheid van het verschijnen van het boek *Geheim Den Haag, Vrijmetseelaarstempels en andere esoterische gebouwen in Den Haag rond 1900* (ISBN 978-94-6010-053-6, 14,95). Het boek is geschreven door de kunsthistorici drs. Audrey Wagtberg Hansen en drs. Andréa A. Kroon. Het is het tweede deel van de *Zakboekjesreeks Den Haag rond 1900*. Eerder verscheen *De speling van het licht. Glas- in -lood in Den Haag rond 1900*. (NB Beide boekjes zijn te leen in onze bibliotheek in de Tolstraat.) Bij de lezingenmiddag van 10 juni waren de bibliothecaris Renger Dijkstra en drie hoofdbestuursleden van de TVN aanwezig. Onze vicevoorzitter Hans van Aurich heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek bij de totstandkoming van dit boekje.

Audrey Wagtberg Hansen gaf de lezing *Communicatie*

## Agenda loges en centra

*Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de betreffende loges/centra (zie adressenpagina).*

### september 2011

#### Amersfoort

26 Leven in de werkelijkheid, inleiding over dit jaartheme

#### Amsterdam

17 School of the Wisdom' – Adyar, verslag, Ferry van Zalen

24 Inleidende theosofie, gespreksgroep

24 *Yoga sutra's van Patanjali*, groepsstudie

#### Arnhem

5 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk

12 Hoe leef je theosofie?, lezing, Guus Brohm

19 Hoe leef je jouw overtuiging?, ledenavond

21 *Oude Wijsheid, modern Inzicht*, studie, WP Waller en W Lammers

26 *What kind of brain is needed for meditation*, film Krishnamurti en dialoog, PJ Swagerman

#### Assen

14 *Geheime Leer*, studieochtend, Bianca Kicken

#### Den Haag

10 Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk

10 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

12 Opening vh seizoen; alleen voor leden

19 Al Khemet en het Grote Werk, presentatie, Tom Krijgsman

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

met de "andere zijde", *Spiritualisme in Den Haag rond 1900*. Ze schetste het tijdsbeeld van de periode rond 1900 dat men veelal met behulp van mediums op onderzoek ging naar moeilijk verklaarbare verschijnselen: magnetisme, spiritisme, klopgesten, levitaties, reïncarnatie. Er waren invloeden uit de Verenigde Staten, Het Verenigd Koninkrijk en Indië (de 'stille kracht'). De grenzen van esoterie, vermaak en commercie / fraude lagen soms dicht bij elkaar. (NB Overigens ontmoetten twee van de oprichters van de Theosophical Society, de TS, namelijk H.S. Olcott en Mw. Blavatsky elkaar bij hun gezamenlijk onderzoek naar deze paranormale verschijnselen; in 1875 volgde de oprichting van de TS.)

Anne van Marion van de Internationale Orde der

Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain' belichtte in haar lezing *Vrijmetselarij in Den Haag rond 1900. Mannen en vrouwen in de loge* het ontstaan van de vrijmetselarij, aanvankelijk een mix van christendom en esoterie / gnosis. Annie Besant (die van 1907 tot 1933 internationaal president van de TS was) is heel belangrijk geweest voor de gemengde vrijmetselarij. Alle leden van de eerste vrijmetselaarsloges in Den Haag waren eveneens lid van de Theosofische Vereniging.

De kunsthistorica Marty Bax, onder meer bekend van *Het Web der Schepping, Theosofie en Kunst in Nederland, van Lauweriks tot Mondriaan, sprak over *Jacoba van Heemskerck: vrouwen, kunst, vrijmetselarij en antroposofie in Den Haag rond 1900*.*

Andréa Kroon sloot de lezingen af met een vurig betoog voor het behoud van esoterische monumenten, vaak sluitpost op de begroting, waardoor uniek materiaal voor het nageslacht verloren gaat: *Van theosofertempel tot Museum voor Communicatie. Esoterische monumenten in Den Haag rond 1900*.

Daarna werd het eerste exemplaar van dit fraai geïllustreerde boekje aangeboden aan prof. dr. Wouter Hanegraaff, hoogleraar geschiedenis van de Hermetische filosofie en verwante stromingen aan de Universiteit van Amsterdam en

26 *De Geheime Leer (I)*, nieuwe studiegroep, Wim Leys

## **Eindhoven (Heeze)**

Start introductie tot de theosofie, cursus, Georges vd Boorn en Hans v Hout

17 *De Geheime Leer*, studiebijeenkomst

## **Groningen**

12 *De wetenschap van de ziel* (Steiner), studie, Pieter Mellema

26 *De wetenschap van de ziel*, studie

## **Naarden**

6 Pot-luck dinner (St. Michael's House), studie *Het mysterie van het Zelf-Upanishaden*, inleiding, Willy van Vledder

20 *Isha Upanishad*, studie

## **Rotterdam**

20 Al Khemet en het grote werk, voordracht met film, Tom Krijgsman

## **Zwolle Lanoe**

13 Oude beschavingen (Eufraat, Tigris) en Gilgamesj epos, inleiding, Wies Kuiper

## **oktober 2011**

### **Amersfoort**

10 Siva Sutra's, lezing, Ronald Engelse

17 Studieavond

24 Meditatieve avond

### **Amsterdam**

22 Het waarnemen bij Krishnamurti, dvd met dialoog, M. van Kalmthout

### **Arnhem**

3 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk

10 Esoterisch Christendom, lezing, Peter Jan Swagerman





voorzitter van de European Society for the Study of Western Esotericism. (NB Onze bibliothecaris Renger Dijkstra ontvangt regelmatig studenten van deze studierichting in onze unieke bibliotheek in de Tolstraat.)

Els Rijnaker

## Najaarsweekend TVN

### *De Eeuwige Moeder*

**Naarden, 8 en 9 oktober 2011 met dr. Annine van der Meer en Sabine van Osta**

*De eeuwige moeder, gewikkeld in haar onzichtbare gewaden, had opnieuw zeven eeuwigheden lang gesluimerd* (H.P. Blavatsky, *De Geheime Leer*,

Stanza I, sloka I van *Kosmische Evolutie*).

Op zaterdag 8 oktober 2011 zal Annine van der Meer de dag verzorgen. Hier volgt de titel van haar dag en haar introductie.

*De Eeuwige Moeder ontsluit zich, een nadere kennismaking in woord en beeld.*

Laat ik me eerst even aan u voorstellen: mijn voornaam is Annine en ik ben vernoemd naar mijn twee grootmoeders van moeders- en vaderskant: de ene heette Anna en de andere Ine. Ik ben een wetenschapper met drie specialismen of bijzondere liefdes.

Als eerste ben ik een godsdiensthistoricus die een academisch leven lang de gnosis en de gnostisch-christelijke Vrouwe Wijsheid of Sophia bestudeerde. Van het één kwam het ander, want de gnostische Sophia bleek een mystieke (verborgen) en esoterische (innerlijke) kant te hebben, die het oerchristendom kleurt en die geworteld blijkt in tempeltradities van het joodse christendom en het oude Jodendom. De gnostisch-christelijke Sophia is mijn eerste grote liefde. Wat aanvankelijk een academische liefde was, werd een liefde voor het leven...

19 *Oude Wijsheid, modern Inzicht*, studie, WP Waller en W Lammers

21 Een Elektrisch Universum, lezing, Mintze van der Velden

31 Ledenvergadering

### **Assen**

12 *Geheime Leer*, studie-ochtend, Bianca Kicken

### **Den Haag**

1 Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys

3 Mens sana in corpore sano, lezing, Ab Straatman

8 Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk

8 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

10 Giordano Bruno, lezing, Sabine van Osta

15 Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys

### **Eindhoven (Heeze)**

15 *De Geheime Leer*, studiebijeenkomst

### **Groningen**

10 *De wetenschap van de ziel*, studie

24 *De wetenschap van de ziel*, studie

### **Leeuwarden (Drachten)**

10 *De mens zichtbaar en onzichtbaar*, studie

24 *De mens zichtbaar en onzichtbaar*, studie

### **Naarden**

2 lezing

18 *Kena Upanishad*, studie

### **Rotterdam**

11 *De Geheime Leer*, studieavond, Ineke Vrolijk

U kunt schenkingen doen aan de TVN, aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Ook belastingvrij legateren aan de TVN is een mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

Omwille van de iconografie en universele symbooltaal van het goddelijk vrouwelijke moest ik me begeven in de kunstgeschiedenis en de vergelijkende symboolkunde van godinnen van oost en west. Toen ging er letterlijk een wereld van samenhangende symbolen voor mij open. Ik ontdekte een oeroud en consistent samenhangend symboolsysteem van het goddelijk vrouwelijke. Ik ontdekte dat achter Maria en Sophia, verder terug in de tijd, de Eeuwige Moeder staat.

Bij deze pionierende zoektocht terug in de tijd stuitte ik op een nieuwe sociale en interdisciplinaire wetenschap der matriarchaatstudie, mijn tweede liefde. Via onder andere archeologie, kunstgeschiedenis en ook het (neo-) Jungiaans gedachtegoed over de bewustzijnsontwikkeling van de mens, wordt nieuw licht geworpen op vergeten aspecten van ons man-vrouwelijke collectieve verleden. Op dit moment maak ik deel uit van een internationaal netwerk van 'goddess scholars' die bijeenkomen op congressen en publiceren. Godin- culturen zijn veelal matriarchaten (egalitaire culturen of 'societies of peace') waar het vrouwelijke in partnerschap met het mannelijke gerespecteerd wordt. Moeder aarde wordt als goddelijk ervaren.

Tot slot wil ik mijn derde en oudste liefde met u delen. Naast godsdiensthistoricus en matriarchaatonderzoeker ben ik ten diepste esotericus. Ik heb ontdekt dat er in ezen geen groot verschil zit tussen die laatste twee, want in matriarchaten draait het om de ziel, de bezieling en de verbinding tussen hemelen en aarde. Ik ga er vanuit dat de goddelijke Wijsheid de mensheid collectief leidt op het pad naar volledig en geïndividualiseerd Bewust Zijn. Bewust Zijn is: je bewust te zijn van je Ziel. Dat is iets de oude moeders (matres) van het begin (archè), die leiders der mensheid, wisten en waar ze mee werkten. Matriarchaten (mater en archè) zijn culturen waar de moeders centraal staan. Het zijn culturen waarin men werkt(e) vanuit het bewustzijn een ziel te zijn die op aarde op doorreis is. Voor mij is Wijsheid Bewustzijn in manifestatie. Ik leef om Bewust te Worden van Bewust Zijn, de Moeder van het Al, onze Eeuwige Moeder

Als matriarchaatonderzoeker en esotericus ga ik er vanuit dat er een lange wijsheidstraditie is die naarmate de tijden patriarchaliseerden en materialiseerden ondergronds moest gaan en in het geheim moest worden overgeleverd. Er was en bleef licht in de duisternis. Aan het eind van die donkere tunnel staat dan een illustere dochter van Wijsheid die in de

## Utrecht

- 7 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk
- 21 Muziek en Mystiek, lezing, Martie Velthuis

## Zwolle Lanoe

- 11 Ecologie, studie
- 25 *De Geheime Leer*, studieavond, Wies Kuiper

## november 2011

### Amersfoort

- 14 Studieavond
- 21 Ledenavond
- 28 Muziek en Mystiek, lezing, Martie Velthuis

### Amsterdam

- 19 Mysterie van het zevental, lezing theosofische onderwerpen
- 26 Inleidende theosofie, gespreksgroep
- 26 *Yoga sutra's van Patanjali*, groepsstudie

### Arnhem

- 7 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk
- 14 De vrije mens: realiteit of illusie? (1), lezing, Dick Blokker
- 16 *Oude Wijsheid, modern Inzicht*, studie, WP Waller en W Lammers
- 21 De vrije mens: realiteit of illusie? (2), lezing, Pieter Mellema
- 28 *How can the brain transform itself*, film Krishnamurti en dialoog, PJ Swagerman

### Assen

- 16 *Geheime Leer*, studieochtend, Bianca Kicken

### Den Haag

- 5 Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

Victoriaanse mannenmaatschappij waarin zij leeft, spreekt vanuit haar eigen innerlijke wijsheid, die zij -in dienst staand van de bemiddelende functie van het goddelijk vrouwelijke- doorgeeft zoals zoveel orakelende en sjamaniserende priesteressen uit de oude wijsheidstraditie voor haar: ik spreek over Helena Petrovna Blavatsky.

Als dochter van Sophia legt zij, en na haar Annie Besant en Alice Bailey, de grondslag voor haar androgyne en man-vrouwelijke kind, haar zoon-dochter Theo-Sofia en die andere tak aan de bloeiende boom van Wijsheid: de Anthropos-Sofia. Zij legt een belangrijke grondslag voor het spirituele bewustzijn van de Nieuwe Tijd waarin wij nu leven. Daarmee heeft zij het zich ontwikkelende Bewust Zijn van de mensheid een reuze dienst gedaan. Zij heeft opnieuw de evolutie van de ziel centraal gesteld, reïncarnatie wordt een nieuw thema. De grondlegsters van Theo-Sofia staan in een moederlijke, ja sacraal- matriarchale traditie. Zij moederen over ons zielenheil... Zoals op de achtergrond de Moeder der moeders Vrouwe Wijsheid of Sophia dat doet in het grote geheel... Wijsheid denkt inclusief en werkt organisch, procesmatig en holistisch. Zij staat aan de drempel van een nieuwe wereld van vernieuwd en verruimd Bewust Zijn. Haar wens is om zich opnieuw

bekend en bemind te maken en ons een boekje open te doen over de potentie van de ziel. Laat u door Haar inspireren en bezielen... Dan kan Zij zich aan u ontsluiëren...

Het programma op 8 oktober 2011 ziet er als volgt uit:

10.35-11.35 *De Eeuwige Moeder als Vrouwe Wijsheid (Sophia) of Bewust Zijn*, belicht vanuit het gnostische christendom en de nieuwe interdisciplinaire wetenschap der moderne matriarchaatsstudie. Haar vele verschijningsvormen bijvoorbeeld Isis van Egypte, Tara uit Tibet, Quan Yin uit China, Pacha Mama uit Latijns- en Midden Amerika en de Zwarte Madonna van over de hele wereld. Wij kijken naar hun beelden en reciteren hun mantra's. Meditatief moment. Wij bouwen de cirkel. Het gaat van Begin tot Nu. Over de nul, de een, de twee, en de drie. Over Zijn in het hier en nu. Bewust Zijn. Bewust Zijn is universeel. Hier en Nu. Wij bouwen samen bewustzijn naar de Eeuwige Moeder. De cirkel en het kruis met de vier hemelrichtingen en vier continenten: oost, zuid, west en noord.

12.00-13.00 *Vrouwe Wijsheid in de kosmos*. Sophia als Archè of Begin in o.a. de gnostisch-christelijke kosmologie. Over gnosis, androgyne en de zogenaamde Val of de Sprong in duaal bewustzijn. Over Sophia, Eva en Maria

- 12 Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk
- 12 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk
- 19 Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys

## **Eindhoven (Heeze)**

- 19 *De Geheime Leer*, studiebijeenkomst

## **Groningen**

- 7 *De wetenschap van de ziel*, studie
- 21 *De wetenschap van de ziel*, studie

## **Leeuwarden (Drachten)**

- 7 *De mens zichtbaar en onzichtbaar*, studie
- 21 Lezing, Ellen de Grijs

## **Naarden**

- 1 *Shvetashvatara Upanishad (I,II)*, studie
- 15 *Shvetashvatara Upanishad (III,IV)*, studie
- 29 *Shvetashvatara Upanishad (V,VI)*, studie

## **Rotterdam**

- 1 Welke handleiding voor ons leven vinden wij in de theosofie, voordracht, Hugo Verbrugh
- 8 *De Geheime Leer*, studieavond, Ineke Vrolijk
- 15 De wereld ben jij en jij bent de wereld, voordracht, Guus Brohm

## **Utrecht**

- 4 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk
- 18 De relatie tussen licht en kleur, lezing, Pieter Mellema

## **Zwolle Lanoe**

- 8 De Levensboom, inleiding, Harry Nijhof
- 22 *De Geheime Leer*, studieavond, Wies Kuiper

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

---

als brengsters van Bewust Zijn. Vrouwe Wijsheid op aarde; over godinculturen en matriarchale samenlevingen en hun diepe verbondenheid met het Leven in alle dimensies. Meditatief moment.

Uitwisselen van ervaringen.  
14.05-15.30 *Vrouwe Wijsheid in de overgang van matriarchaat naar patriarchaat*. De joodse Sophia van de Eerste tempel en de Oude Wijsheidstraditie. Van Sophia naar Maria en overeenkomsten in hun iconografie. Wij reciteren hun mantra's.

16.00-17.00 *Vrouwe Wijsheid gaat undercover in de exotische wereldgodsdiensten*. Maar...haar verborgen symbolen wijzen de weg... Over de verborgen symbooltaal van Vrouwe Wijsheid in het Kali Yuga. Vrouwe Wijsheid binnen de wijsheidstraditie tijdens het patriarchaat. Hoe zij zich ontsluit in de 19<sup>e</sup>, 20<sup>e</sup> en 21<sup>e</sup> eeuw. Wijsheid en Helena Blavatsky; eerdere herstel aan Theo-Sofia, miserie en toekomst.

17.00-17.30 Ervaringen uitwisselen rond Theo-Sofia.

20.05-21.30 Film *As it is in Heaven*.

Op zondag 9 oktober 2011 zal Sabine van Osta, voorzitter van de Belgische Loge Witte Lotus te Antwerpen, het thema *De Eeuwige Moeder* benaderen vanuit theosofische invalshoek. Hier volgen haar woorden. In de theosofische literatuur, zoals voorgesteld door Helena P. Blavatsky en haar tijdgenoten ten tijde van de Theosophical Society van het eerste uur en nadien ook door haar opvolgers, vinden we de Eeuwige Moeder vanzelfsprekend met de regelmaat van een klok terug. Er wordt teruggegaan tot aan het oerbegin, het Ene, nog voor er sprake was van manifestatie en dualiteit zoals de mens die bekend zijn, en waarvan we inderdaad door alle tijden en beschavingen heen de weerslag vinden in myriaden aan expressievormen.

Wat wordt er bedoeld met Mûlaprakriti, die notie uit het Hindoeïsme? En is er dan een verband met Svabhavat, de

“plastische essentie” uit het esoterisch boeddhisme? Vanwaar de associatie met “ether” en “water” als het gaat over het Moederprincipe? Dit zijn slechts enkele elementen die de revue zullen passeren in een poging de Eeuwige Moeder te naderen in haar meest abstracte kled. Op zondag nemen we dus als het ware een bad in dat abstracte, datgene waaruit de manifestatie is voortgekomen, in een periodieke wervelwind. We ronden ook deze dag af met een meditatief moment, op zoek naar de Eeuwige Moeder. Noem het een evenwichtsoefening tussen intellect en intuïtie, het gouden span waarmee het de mens gegeven is om boven iedere dualiteit uit te stijgen. Uitgangspunt vormen onder meer *The Secret Doctrine*, *The Classic Work by H.P. Blavatsky*, Abridged & Annotated by Michael Gomes en de geschriften van T. Subba Row, maar ook latere theosofische auteurs zullen niet ontbreken.

Als alles gezegd is over het universum, als de gehele wereld op basis van wetenschappelijke kennis is omgevormd tot een hiërarchische structuur van steeds grotere systemen, blijven we toch achter met een diep gevoel van mysterie.

Chaudhuri