

## **Chennai, The School of the Wisdom en de jaarlijkse conventie 2010 van de Theosophical Society**

### *Chennai en haar cultuur*

Chennai, vroeger bekend als Madras, is één van de grootste havensteden in India en is de hoofdstad van de staat Tamil Nadu. De stad heeft ongeveer 6 miljoen inwoners. De Indiërs zijn zeer vriendelijk en zorgzaam en zijn altijd bereid te helpen. Chennai is een stad van extremen, met tempels verspreid over de stad en markten waar het wemelt van de mensen, maar ook met een grote variëteit handelswaar, zoals vele soorten fruit, groenten, bloemen etcetera. De omgeving bestaat echter uit modderige wegen, rieten hutten, loslopende koeien en geiten. Hindi is in Chennai de belangrijkste taal en heeft een prachtige melodieuze geluid, maar Engels wordt ook overal gesproken.

Kunst speelt een belangrijke rol in de Tamil cultuur. Muziek- en dansscholen zijn in elke buurt wel aanwezig. Kalakshetra is één van deze scholen en wordt de "Temple of Art" genoemd. Kalakshetra is opgericht in 1936 door Rukmini Devi Arundale. De school is gewijd aan het laten herleven van klassieke dansvormen, in het bijzonder *Bharatanatyam* en, naast muziek, aan beeldende kunst, traditioneel weven en textielontwerpen.

Een grote variëteit aan religies is in Chennai aanwezig en men kan zien dat er wederzijds respect is.

De mensen staan vroeg op en het is heel gewoon dat zij hun religieuze rituelen in hun dagelijks leven opnemen. Zo wordt elke ochtend de stoep, voor de ingang, bijvoorbeeld versierd met een kolam. Dit is een patroon, gemaakt van rijstpoeder of poeder van een witte steen, dat speciaal gebruikt wordt voor religieuze doeleinden. In dit geheel bevindt zich de wijk Adyar.

### *Het terrein van de Theosophical Society*

Het terrein van de Theosophical Society ligt aan de kust ten zuiden van de rivier de Adyar. Deze locatie werd in 1886 uitgekozen voor het hoofdkantoor. Op het terrein staan diverse tempels en heiligdommen van alle religies. Lopend van de hoofdingang naar de golf van Bengalen komen we een uitgebreide variëteit aan begroeiing, vogels and kevers tegen, maar ook gebouwen. Om te beginnen staat aan de rechterkant het gebouw van de beveiliging. Aan de linkerkant is de Adyar boekwinkel waar de theosofische literatuur beschikbaar is, maar er zijn ook vele boeken van religies te vinden. Na ongeveer vijf minuten lopen passeert u de grote en prachtige Coconutgrove. De vele kokosnootbomen bieden onderdak aan

## **Agenda Nederland**

### **mei 2011**

- 14 Amsterdam, nationale studiegroep *De Geheime Leer*
- 21 Naarden, ALV

### **juni 2011**

- 4 Amsterdam, nationale studiegroep *De Mahatma Brieven*
- 18 tot 22 Naarden, zomerschool The Yoga Sutras of Patanjali met Ravi Ravindra

### **oktober 2011**

- 8 en 9 oktober 2011, najaarsweekend TVN De Eeuwige Moeder met Annine van der Meer en Sabine van Osta
- 13 t/m 16 Silent Retreat - Thema: Discovering Silence and its Deeper Aspects; A Meditation Retreat based on HPB Diagram of Meditation. Met Tran-Thi-KimDiëu.

*De nationale studiegroepen vinden plaats in de Tolstraat te Amsterdam.*

*Voor nadere inlichtingen over alle genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672. Zie ook [www.theosofie.nl](http://www.theosofie.nl).*

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

een verscheidenheid van leven, in het bijzonder aan verschillende kikkersoorten, kevers en begroeiing. Wanneer u verder loopt splitst zich de weg. Links treft u het gebouw van het General Management, waar de internationale secretaris en haar staf, de algemeen manager en de penningmeester hun kantoren hebben. Verdergaand op deze weg komt u bij het hoofdkantoor met zijn prachtige rood geschilderde muren waarop witte olifanten zijn aangebracht (zie foto). Binnenin het gebouw ervaart men een serene en genoegzame stilte. De hal is bijzonder omdat hier de geschiedenis van de Theosophical Society, the meesters en hun religies wordt weergegeven. Links staat een beeldnis van Annie Besant en rechts van Kolonel Olcott. Hierboven staat geschreven:

'There is No Religion Higher than Truth' en het beeld van of H.P. Blavatsky en Kolonel H.S. Olcott staat in een nis (een heel mooie foto hiervan staat afgedrukt op de voorzijde van de *Theosophist* van december 2010). De wereldreligies zijn prachtig weergegeven in het wit op een geel- oranje achtergrond: christendom, boeddhisme, islam, Zoroaster, vrijmetselarij etcetera.

Houden we bij de splitsing rechts aan, dan passeren we een prachtige banyanboom. Deze boom zet zijn wortels op een speciale manier in de grond. Een tak groeit langzaam horizontaal uit en daaruit hangen de wortels omhoog, totdat zij zich in de grond verankeren en zich ontwikkelen tot een nieuwe stam. Op deze manier breidt de boom zich uit.



*Hoofdkwartier Adyar*

## Agenda buitenland

### juni 2011

3-6 Retie, België, eeuwfeest  
Belgische afdeling, Thema:  
Eendracht maakt macht /  
Union is Strength, in  
Nederlands of Engels

### oktober 2011

6-12 London, European  
School of Theosophy, A  
Master Key to the Esoteric  
Tradition, Studies in  
The Mahatma Letters,  
met J. Gordon, dr. D. Roef  
en dr. P. Sender

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

Links en rechts staan de woningen van werkers van de vereniging, maar tijdens de conventie worden vele leden uit India daar ook ondergebracht. Er heerst een vriendelijke sfeer onder de gasten. Wat verderop, aan de linkerzijde van de weg staat een bordje met “Blavatsky Bungalow”. Als we het pad volgen stuiten we op de bungalow (zie foto) die twee verdiepingen telt. Van bovenaf gezien vormen deze twee verdiepingen een symmetrisch kruis. Op de begane grond bevindt zich een grote studiezaal die ongeveer 200 studenten kan herbergen. Op de eerste verdieping is een meditatieruimte en een studiezaal voor ongeveer 30 studenten. Wanneer we naar de achterzijde van bungalow lopen dan stuiten we op de “Big Banyan Tree”, waarvan wordt gezegd dat het de

grootste banyanboom ter wereld is.

We lopen terug via het pad naar de weg, we vervolgen onze weg en zo komen we bij een rotonde. Hier is een vijver aangelegd die de Upasika-vijver wordt genoemd. We nemen hier de eerst weg links en passeren de meditatietuin en iets verderop vinden we aan de linkerzijde Leadbeater Chambers. Aan de overkant treffen we het restaurant dat door de westerlingen wordt gebruikt. Hier wordt door een Indiaas team dagelijks het eten gekookt en dit heeft dan ook een beetje van de invloed van de Indiase keuken ondergaan.

Wanneer we bij de rotonde rechtsaf gaan, komen we bij de Adyar-bibliotheek, welke een onschatbare collectie manuscripten bezit, zowel op palmladeren als op perkament. Literatuur



*Blavatsky Bungalow*

## Agenda loges en centra

*Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de betreffende loges/centra (zie adressenpagina).*

### mei 2011

#### Amersfoort

9 Witte Lotusdag

#### Amsterdam

14 Lotusdag,  
seizoensafsluiting met  
mystieke teksten

#### Apeldoorn

12 Witte Lotusdag, afsluiting  
seizoen

#### Arnhem

2 *De Geheime Leer*,  
studiegroep, Ineke Vrolijk

8 Witte Lotusdag, leden

16 *De Sleutel tot de Theosofie*,  
lees-/studieavond, Willy  
Lammers

23 Kabbalah en de onware  
persoonlijkheid, lezing,  
Kees Voorhoeve

30 *Bhagavad Gita*, cursus,  
Ineke Vrolijk

#### Assen

11 Witte Lotusdag

27 Het Elektrische  
Universum, lezing, Mintze  
van der Velde

#### Den Haag

14 Meditatiediagram van  
Blavatsky, inleiding met  
meditatie, Ineke Vrolijk

14 *De Geheime Leer*, cursus,  
Ineke Vrolijk

16 Spirituele bescherming  
met behulp van kleuren,  
lezing, Katinka Hesselink

23 Kleuren ontdekken, work-  
shop, Katinka Hesselink

30 Verborgene wijsheid van  
het sprookje, lezing, Wim  
Leys

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

over theosofie en wereldreligies is hier ook aanwezig. Als we de bibliotheek voorbijlopen, komen we bij de zijuitgang aan Besant Avenue. Steken we deze weg over, dan komen we op een ander deel van het terrein dat Besant Garden wordt genoemd. Hier vinden we onder andere de uitgeverij Theosophical Publishing House (THP) en de H.S. Olcott High School.

## *School of the Wisdom*

Het thema van de School of the Wisdom van 2010 was: *The Urgency of Transformation* en bestond uit 4 onderdelen: 1. *Transformation: Vedanta Perspectives*, door Swami Chidananda; 2. *The Urgency of Transformation*, door Prof. P. Krishna; 3. *Transformation in the Teachings of N. Sri Ram*, door Prof. R.C. Tampi; 4. *Inquiry into the Nature of the Self in the Upanishads*, door Dr. Ravi Ravindra (die in juni 2011 in Naarden de seminar *The Yoga Sutras of Patanjali, Transformation of Consciousness* zal leiden- redactie).

De school wordt gehouden in de Blavatsky- bungalow. Er waren 17 studenten uit vijf verschillende landen, te weten Finland, Noorwegen, Nederland, Australië en India. De ochtendmeditatie was een moment van indivi-

duel terugtrekken en in stilte te zijn. De lessen begonnen om half acht en eindigden om elf uur. In het algemeen werd er gediscussieerd over de verbinding tussen het persoonlijk of ego-bewustzijn en het universeel bewustzijn, wat direct de vraag oproept: “*Is er een verschil tussen deze twee bewustzijnsstoelstanden?*” Om deze vraag te beantwoorden is er enig onderzoek nodig. Tijdens dit onderzoek zou je tot de conclusie kunnen komen dat er geen verschil is tussen het universeel bewustzijn en het persoonlijk of ego- bewustzijn. Het persoonlijk of ego- bewustzijn is versluierd of vertroebeld door het lager denkvermogen of lager *manas*, en dit is waar het bij de *Noodzaak tot Transformatie* om gaat: het zich ontdoen van deze sluiers of vertroebeling. Omdat dit een egoproces is, kan alleen de persoon zelf deze sluiers verwijderen en niemand anders. Het is noodzakelijk het leven te ervaren en dit zo zuiver mogelijk te leven. Anders gezegd: “leef een spiritueel leven van binnenuit, niet opgelegd door wie dan ook”. Met “wie dan ook” wordt dan ook “iedereen” bedoeld. Met andere woorden: geen dominee of rabbijn, geen

## **Eindhoven**

21 *De Geheime Leer*, studiebijeenkomst

## **Groningen**

9 Witte Lotusdag  
23 Afsluiting seizoen

## **Haarlem**

13 Witte Lotusdag

## **Leeuwarden (Drachten)**

9 Witte Lotusdag

## **Naarden**

10 Witte Lotusdag

## **Rotterdam**

10 Witte Lotusdag  
17 Logewerk in de praktijk, dialoog

24 Elementen van de theosofie, studieavond, Ronald Engelse

31 Niets cadeau, lezing, Martie Velthuis

## **Utrecht**

8 Witte Lotusdag

## **Zwolle Lanoe**

10 Witte Lotusdag

## **juni 2011**

### **Amsterdam**

4 Inleidende Theosofie, gespreksgroep

### **Arnhem**

6 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk

22 *De Sleutel tot de Theosofie*, lees-/studieavond, Willy Lammers

27 *Bhagavad Gita*, cursus, Ineke Vrolijk

### **Den Haag**

11 Meditatie-diagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk

Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het hoofdkantoor van de TVN is gevestigd, maar ook de ‘theosofische boekhandel Adyar’ en de ‘theosofische bibliotheek’ met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur?

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

pastoor, geen goeroe of welke organisatie dan ook kan deze sluier wegnemen. De enige die hier verantwoordelijk voor is, is de persoon zelf en niemand anders. Het doel van de transformatie is om één *manas* te creëren, een *manas* zonder afgescheidenheid tussen *hoger en lager manas*, om zo *buddhi*, als hoger voertuig van ons wezen, te laten schijnen in dit *manas*.

## Conventie 2010

Op 24 december 2010 begonnen de religieuze bijeenkomsten van de hindoe-traditie en de Vrij Katholieke Kerk. Deze bijeenkomsten werden elke ochtend gehouden, respectievelijk om zes uur en half zeven. De hindoe-bijeenkomst, die plaatsvond in de hindoe-tempel, is een spiritueel verrijkende ervaring, en wordt 'puja' genoemd. Opgemerkt moet worden dat J. Krishnamurti dit ritueel in 1925 heeft opgesteld met de hulp van de pandit Mahadeva Sastri. \*

*Theosophical Teachings on the Path* was het thema van deze conventie, die begon op 26 december, de dag na de General Council meeting. Sprekers van diverse landen gaven een verhelderende lezing. Het aantal ingeschreven deelnemers was ongeveer 1500, waarvan er onge-

veer 1400 leden uit India aanwezig waren. Het avondprogramma bestond uit Indiase muziek en dans en er was ook een diapresentatie, onder andere over de planten en dieren op het terrein van de Society.

De conventie werd geopend met de gebeden van de religies, gevolgd door de openingstoespraak van de Internationale Presidente Radha Burnier. Zij stelde de vraag: *Wat was het plan van de Mahatma's toen zij de oprichting van de Theosophical Society initieerden?* We kunnen niet precies weten wat zich in hun brein afspeelde, maar we weten wel dat zij spraken over de noodzaak van het werk. Eigenlijk vonden zij het een wanhopige onderneming, maar het aanwenden van energie ten behoeve van de vereniging is fundamenteel voor de voortgang van de mensheid. Het is eenvoudig om sympathie te voelen met de mensen die het met ons eens zijn, of het eens zijn met de mening die een bepaalde leider heeft, maar dat is niet wat bedoeld wordt met het begrip Universele Broederschap. Verscheidenheid moet floreren, maar er moet eenheid zijn, samenwerking in het werk voor de vooruitgang van de mensheid en alle schepselen.

11 *De Geheime Leer*, cursus, Ineke Vrolijk

## Eindhoven

18 *De Geheime Leer*, studiebijeenkomst

## Rotterdam

7 Logewerk in de praktijk, dialoog

14 *De Geheime Leer*, studieavond, Ineke Vrolijk

21 Elementen van de theosofie, studieavond, Ronald Engelse

28 Zomerschool

Wij, die ons verbinden aan de idee van de Universele Broederschap, moeten die idee tot stand brengen in elk deel van de wereld waar we werkzaam zijn en alleen dan kunnen we aan het doel van de Theosofische Vereniging tegemoet komen.\*\*

Linda Oliveira uit Australië gaf een lezing met als titel *The Spiritual Path and the Phoenix Mystery*. Het bestaan en de levenscyclus van de feniks kunnen met recht worden onderworpen aan verschillende interpretaties. Sommige van deze interpretaties zijn deel van de lezing. Hier is één voorbeeld: aan de ene kant wordt de feniks beschreven als de persoonlijkheid van de mens welke

U kunt schenkingen doen aan de TVN, aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Ook belastingvrij legateren aan de TVN is een mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.

# V e r e n i g i n g s n i e u w s

---

sterft nadat het leven is beëindigd. Uit zijn as komt een nieuwe persoonlijkheid tot leven, wanneer de *skanda's* opnieuw worden geactiveerd. \*\*

Mr. John Vorstermans uit Nieuw Zeeland stelde de vraag *Is There a Path?* De theosofische leringen op het pad zijn gewijd aan het bouwen van de juiste fundering van integriteit om onze reis te beginnen. We moeten een fundering bouwen van integriteit, eerlijkheid, respect voor het leven, toewijding en een onzelfzuchtig dienstbaar zijn voor anderen. Wanneer we deze kwaliteiten in ons karakter hebben vastgesteld, opent zich een innerlijke wereld voor ons, als we de ogen hadden om dit te zien. Deze reis of dit pad brengt je op jouw innerlijke reis van zelfontdekking. Langzaam beginnen we te ontdekken en vinden we wat we werkelijk zijn. Ons doel is duidelijk. \*\*

*The Light which Lighted Every Man*, was de lezing

door S. Sundaram, voorzitter van de Indiase afdeling. Het begon met het volgende: De kleine aarden lamp, welke dingen zichtbaar maakt in de donkere nacht, is een heilig symbool van hoe het leven zou moeten zijn. Zijn inspirerende karakteristiek is dat de olie en de lont zichzelf opbranden om het pad te verlichten. Zij putten zichzelf uit om anderen het licht te laten zien. De kern en de les die we krijgen, van deze bewuste maar spontane inspanning, is weg te blijven van egoïstische motieven voor het welzijn van anderen, om de pijn, het verdriet en het lijden voor anderen te minimaliseren, want men moet denken, handelen en stappen ondernemen in de juiste richting \*\*

Deze aanhalingen zijn slechts een paar woorden uit de lezingen die zijn voorge dragen. Zij zijn bedoeld om u een indruk te geven van de atmosfeer waarin de conventie werd gehouden. De sociale contacten tijdens de

School of the Wisdom en de Conventie waren geweldig. Er zijn zoveel mensen om je ideeën mee te delen en interessante discussies te voeren. Onafhankelijk van cultuur of taal, wanneer je openstaat voor een gesprek zijn de andere leden dat ook. Daarom is het zeer de moeite waard om Adyar te bezoeken en om tenminste één keer bij de Conventie of de School of the Wisdom aanwezig te zijn met als doel jouw pad in de theosofische leringen te zoeken en mogelijk te vinden.

Ferry van Zalen

## Verwijzingen:

\* A Congregational Pooja for the Hindus, The Theosophical Society, Adyar, Madras, India

\*\* Daily News Bulletins, 135<sup>th</sup> International Convention 2010, Presidential Opening Address, by Radha Burnier

## Misdruk Theosofia

Het blijkt dat er bij het drukken van *Theosofia* 1 van 2011, dat u halverwege februari 2011 ontving, bij enkele exemplaren helaas iets is misgegaan: niet alle bladzijden zijn bedrukt.

Wilt u zo vriendelijk zijn om aan ons door te geven als dat bij u het geval is?

Dit kan per e-mail naar [info@theosofie.nl](mailto:info@theosofie.nl) of telefonisch 020-676 56 72 (ook 's avonds mogelijk door in te spreken op het antwoordapparaat).

Wij zorgen er dan voor dat u zo snel mogelijk een gaaf exemplaar krijgt toegestuurd.

Onze excuses voor dit ongemak.