

De Dalai Lama en de Theosophical Society

- Lieve Opgenhaffen

In juli 2011 bezocht de Dalai Lama de Verenigde Staten van Amerika. Na zijn bezoek aan Washington D.C. reisde hij door naar Chicago, Illinois, waar hij twee dagen zou verblijven. Het gezelschap werd er verwelkomd door o.a. Tim Boyd, President van de Theosophical Society of America (TSA).

Lieve Opgenhaffen was jarenlang actief in de kinderopvang. Ze werkt voor de Antwerpse Loge Witte Lotus en voor Het Witte Lotusblad, gratis per mail te ontvangen.

In Chicago gaf de Dalai Lama een openbare lezing en nam hij deel aan een panelgesprek met verschillende religieuze leiders. De onderwerpen handelden over het overbruggen van het verdeelde Geloof en het belang van religieuze harmonie.¹

Het hoogtepunt van dit bezoek was voor onze Amerikaanse broeders en zusters heel waarschijnlijk de tijd die voorbehouden was aan leden van de Theosophical Society. Een 300-tal leden was bij deze bijeenkomst aanwezig.



Alle lezingen werden ingeleid door Tim Boyd, die in zijn welkomstwoord het bezoek van de Dalai Lama aan het Hoofdkwartier van de TSA in 1981 aanhaalde. Hij zei dat Zijne Heiligheid toen een lezing gaf in een locale school en dat er in die tijd niet veel studenten waren die wisten wie de Dalai Lama was. Sindsdien, zo vervolgde hij, is er heel wat veranderd. De Dalai Lama wordt nu erkend als één van de meest gerespecteerde personen in de wereld. Zijn onvermoeibare roep om trouw te blijven aan Universele Waarden - om verandering te brengen in de harten en zielen van de mensen - maakte van Hem één van de grootste leraren van de wereld.

De Dalai Lama op zijn beurt onderstreepte zijn waardering voor de missie van de Theosophical Society.

Wat velen misschien niet weten is dat de Theosophical Society een lange en hartverwarmende relatie kent met de Dalai Lama.

Een kort overzicht

In het jaar 1956 reisde een jonge Dalai Lama, vergezeld van de Panchen Lama, naar India om er de nagedachtenis aan de Boeddha te vieren. Tijdens deze rondreis bezocht hij het Hoofdkwartier van de Theosophical Society in Adyar. Tijdens dit bezoek schonk hij drie Tibetaanse manuscripten aan de Adyar Bibliotheek en Onderzoekcentrum.

In de *Theosophist* van januari 1957 kunnen we lezen²: ‘Tijdens hun verblijf in Madras brachten Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de Panchen Lama van Tibet, die in India waren als gasten van de Overheid ter gelegenheid van de viering van Boeddha Jayante, een bezoek aan het Hoofdkwartier.

Zij waren vergezeld door een zestigtal landgenoten. Komende van Kalakshetra, werden de voornamelijk gasten eerst naar de Banyanboom gebracht en vandaar naar de Hall van het Hoofdkwartier, waar ze door afgevaardigden van de Society werden ontvangen en omkranst. Leden en bewoners zagen en ondersteunden heel enthousiast deze verwelkoming.

De Dalai Lama en de Panchen Lama werden door de Adyar Bibliotheek geleid, met zijn unieke collectie van oude manuscripten, en daarna bezochten ze het boeddhistische heiligdom en de eens jonge boom van de befaamde Bo Boom op Gaya, geplant tegenover het heiligdom in 1950, die nu een hoge boom is.

Dit is het eerste bezoek van de Dalai Lama en de Panchen Lama aan India, en het was een waar genoegen en eer voor de leden van Adyar om aan deze gelegenheid deel te nemen op het Hoofdkwartier.’

In zijn boek: *Towards a True Kin-*

*ship of Faiths*³ schreef de Dalai Lama: ‘Terugkijkend op dit bezoek in 1956, realiseer ik me dat mijn bezoek aan de Theosophical Society in Chennai een krachtige indruk heeft nagelaten. Daar werd ik voor het eerst rechtstreeks geconfronteerd met mensen, en met een vereniging, die trachten de wijsheid van de spirituele tradities van de wereld, alsook van de wetenschap, bijeen te brengen. Onder de leden voelde ik een enorme openheid voor de grote wereldreligies en een waar omarmen van pluralisme.

Toen ik in 1957 naar Tibet terugkeerde, na meer dan drie maanden, in wat voor een jonge Tibetaanse monnik een zeer verbazingwekkend land was, was ik een veranderd mens. Ik kon niet langer leven met het exclusief standpunt dat aanneemt dat het boeddhisme de enige ware religie is.’

In 1959, het jaar dat de Dalai Lama ontsnapte aan de Chinese autoriteiten in Tibet en zich in Dharamsala vestigde, bezocht hij nogmaals het Hoofdkwartier van de Theosophical Society. In Adyar werd hij verwelkomd door Nilakanta Sri Ram, de toenmalige Internationale President, en door ongeveer 300 gasten. In de *Theosophist* van juni 1960⁴ verscheen een kort verslag van het bezoek:

‘Van de recente gebeurtenissen die onder de Banyanboom werden gehouden, is één die nog lang in het geheugen zal blijven, de tea party gegeven door de President van de Theosophical Society, de heer N. Sri Ram, voor Zijne Heiligheid de XIV^{de} Dalai Lama, op 20 december 1959. Leden van de Vereniging die reeds aanwezig waren voor de Conventie, alsook bewoners van het domein, werden uitgenodigd zodat er meer dan tweehonderd gasten aanwezig waren.



De Dalai Lama en de Panchen Lama in de Adyar Bibliothek

Om vijf uur verwelkomde de President de Dalai Lama door hem bij de trilithon – die dienst doet als formele ingang van de Banyanboom – te omkranen. Zijne Heiligheid de Dalai Lama en zijn gezelschap, de President en andere voornamen gingen toen heel langzaam naar de theetafel, terwijl Zijne Heiligheid elke paar stappen halt hield voor een introductie; heel handig voor de amateurfotografen. Na de thee, welke bij deze gelegenheid een combinatie was van zowel Westers als Indisch voedsel, heette de President de Dalai Lama formeel welkom en stelde hij Hem voor aan de andere gasten. In aanwezigheid van de President ging de Dalai Lama van tafel tot tafel om elke gast individueel te begroeten.

Dit alles was een heel gelukkige en feestelijke gelegenheid, ondersteund door een geestelijke kwaliteit die zonder twijfel dieper ging, gezien het feit dat dit bezoek van de Dalai Lama plaatsvond in zijn hoedanigheid van privépersoon, en daarom directer en intiemmer aanvoelde dan in het geval van een officieel bezoek.'

De Dalai Lama schreef: 'Bij de tragische politieke omstandigheden in 1959 die me dwongen om als een vluchteling in ballingschap te leven in India, kreeg ik paradoxaal genoeg de vrijheid aangeboden om mijn persoonlijke reis van begrip en betrokkenheid te verdiepen met de wereld van de geloofstradities.'⁵

In 1972 bezochten twee vertegenwoordigers van de Theosophical Society in America de Dalai Lama in Dharamsala, India. President Joy Mills en Helen Zahara, van de Theosophical Publishing House, hadden op 15 december een audiëntie bij Zijne Heiligheid. Zij nodigden de Dalai Lama uit voor een bezoek aan het Hoofdkwartier in Wheaton, Illinois.

In 1973 maakte de Dalai Lama een tournee door Europa, waar Hij vertegenwoordigers van vele religies, als ook theosofen ontmoette. In Nederland verbleef hij in het St. Michael's Theosophical Center in Huizen (Naarden) en nam er deel aan een panelgesprek in de Besant Hall.⁶

In 1975 kwamen theosofen van over de hele wereld bijeen in Adyar om het Eeuwfeest van de stichting van de Theosophical Society – in 1875 - te vieren. Op 21 december hield de Dalai Lama een openbare lezing met als onderwerp: ‘Mededogen en Mentale Ontwikkeling’.⁷

In 1981, tijdens Zijn Amerikaanse tournee, verbleef de Dalai Lama twee dagen op het Hoofdkwartier van de Theosophical Society in Wheaton, Illinois. Voor de leden gaf Hij er op 21 juli een lezing over de ‘Boeddhanatuur’. Diezelfde avond gaf hij ook een openbare lezing, in een nabijgelegen school, met als onderwerp: ‘Universeel Mededogen en de wereldcrisis’.⁸

In mei 2010 reisden Betty Bland, President van de TSA en Tim Boyd, Vice President, naar Cedar Falls, Iowa voor een audiëntie met de Dalai Lama. Het vooropgestelde schema van 10 minuten met de Dalai Lama liep uit tot 30 minuten. Een afspraak over het organiseren van een evenement in Chicago, onder het sponsorschap van de TSA, werd geregeld.

Betty Bland schreef: ‘We pakten weer onze koffers voor een reis naar Iowa, voor een speciale audiëntie met Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Hoewel Tim en ikzelf deze speciale gelegenheid verwachtten, kregen we pas een week voor ons vertrek verdere informatie over waar en wanneer de audiëntie zou plaatsvinden. Tim en ikzelf, vergezeld door onze echtgenoten, Lily en David, hadden het geluk te kunnen reizen met Rinchen Dharlo van de New York Tibet Fund Office. Rinchen bracht ons met de auto in een vijf uren durende rit naar de University of Northern Iowa (UNI) in Cedar Falls, voor het bezoek aan de Dalai Lama.



De Dalai Lama in 1975

We kregen daar comfortabele plaatsen tijdens de verschillende evenementen en konden de Tibetaanse studenten, die er onder een speciaal beursarrangement verbleven, ontmoeten. Er werd ons gezegd dat de audiëntie met de Dalai Lama slechts 10 minuten zou duren, doch door Zijn genadige interesse liep dit uit tot 30 minuten. Een van de eerste dingen die Hij zei was hoe positief hij stond tegenover de Theosophical Society en hoe zij Zijn denken had beïnvloed in 1956, tijdens een boeddhistische conferentie in India. Theosofie verruimde zijn horizon op een kritiek moment, toen hij net Zijn pad op ging om een wereldleider te worden op het gebied van de interreligieuze communicatie en begrip.

Toen de mogelijkheid zich voordeed te spreken over een bezoek aan Chicago – onder het sponsorschap van de TSA – zweeg Hij slechts een moment alvorens te antwoorden: ‘Ja, ik geef jullie volgend jaar twee dagen’. Onnodig te zeggen dat we euforisch waren. Tim en ikzelf wachten nu vol ongeduld op de informatie betreffende de data en wij zullen jullie op de hoogte houden,

hoewel ik jullie moet waarschuwen dat ‘volgend jaar’ meer lijkt op ‘volgend jaar in de planning’ en dat het evenement heel waarschijnlijk pas in 2012 zal plaatsvinden.⁹

Zo belanden we terug bij het begin van dit artikel: het recente bezoek van de Dalai Lama aan Amerika en aan de Theosophical Society in Chicago in juli 2011.

Een unieke en onvergetelijke ervaring voor alle aanwezigen en laat ons hopen, een stimulans voor alle religieuze leiders en theosofen in de wereld om te ijveren voor interreligieuze harmonie.

NOTEN

¹ <http://www.dalailama.com/news/post/714-hisholiness-highlights-need-for-religious-harmony-at-chicago-public-talk-by-theosophical-society>

² Emma Hunt - *The Theosophist*, januari 1957

³ *Towards a True Kinship of Faiths* - The Doubleday Religious Publishing Group, 2010

⁴ Caroline Tess in *The Theosophist*, juni 1960

⁵ Dalai Lama on the Theosophical Society in *Towards a True Kinship of Faiths*, 2010

⁶ *The Theosophist*, januari 1974: http://www.dalailamachicago.com/pdfs/1973_tour.pdf

⁷ ‘Compassion and Mental Development’: http://www.dalailamachicago.com/pdfs/1975_hhdl_speech.pdf

⁸ http://www.dalailamachicago.com/history_1981.html

⁹ Betty Bland in *Quest*, Fall 2010

‘Indien alle religies het verbeteren van de mensheid tot hun voornaamste zorg maken, kunnen ze gemakkelijk in har-

monie samenwerken aan wereldvrede. Interreligieus begrip zal de nodige eenheid brengen, voor alle religies, om samen te werken.’

- Tenzin Gyatso, Zijn Heiligheid de XIV^{de} Dalai Lama

‘We zijn één menselijke familie, verenigd in onze wens voor vrede en geluk. De verschillende geloofstradities tonen de wegen om dit centrale feit te ondervinden en uit te drukken. De vrede die we allen zoeken zal enkel gerealiseerd worden wanneer we de gedeelde waarden in onze verschillende geloofstradities begrijpen en waarderen. We zijn vereerd gastheer te zijn tijdens dit bezoek van Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Door zijn woorden en inspiratie, hopen we – vanuit Chicago – de grondslag te leggen voor interreligieuze bruggen.’

- Tim Boyd, President, Theosophical Society in America



Tim Boyd