

THEOSOPHIA.

MAANDBLAD,

GEWIJD AAN: BROEDERSCHAP,
VERGELIJKENDE STUDIE VAN
GODSDIENST, WIJSBEGEERTE EN
WETENSCHAP, OCCULTISME.

REDACTIE:

De Algemeen Secretaris Theos.
Ver., Ned. Afd.; J. J. Poortman,
Dr. D. H. Prins, Mr. Max Wes-
tendorp, Mej. M. S. van der
Willigen, Secretaresse.

ADMINISTRATIE:

Tolstraat 156, Amsterdam Zuid.

ABONNEMENT:

Leden der Theos. Ver., Ned. Afd.
ontvangen dit blad gratis, voor
niet-leden is de abonnementsprijs
f 3.— per jaar bij vooruitbetaling.

Drukkerij GUYAER
AMSTERDAM



WAT IS THEOSOFIE?

(SOME DEFINITIONS OF THEOSOPHY.)

Theosofie is Goddelijke Wijsheid.

Zij behoort aan niemand in het bijzonder.

Zij behoort aan allen zonder uitzondering.

*Het vermogen om er zich voor open te stellen, is het recht
ze te bezitten.*

Theosofie behoort niet aan de Theosofische Vereniging.

De Theosofische Vereniging behoort aan de Theosofie.

Annie Besant.

DE THEOSOFISCHE VERENIGING.

DE THEOSOFISCHE VERENIGING is eene over de gehele wereld verspreide organisatie, te New York gesticht op 17 November 1875, welke later in Britsch Indië gelegaliseerd werd met het internationaal Hoofdkwartier te Adyar, Madras. Het Nederlandse Hoofdkwartier is gevestigd te Amsterdam, Z., Tolstraat 156.

Zij is een onsectarische groep van zoekers naar Waarheid, die Broederschap bevorderen en er naar streven de mensheid van dienst te zijn. Haar drie doeleinden zijn:

1. Het vormen van een kern van de Algemene Broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, stand of kleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten der Natuur en de latente krachten in de mens.

Sympathie met de bovengenoemde Doeleinden is de enige voorwaarde tot toetreden tot De Theosofische Vereniging.

Zich te wenden tot:

WAT IS THEOSOFIE?

(SOME DEFINITIONS OF THEOSOPHY.)

Theosofie is in haar abstracte betekenis Goddelijke Wijsheid, de samenvatting van alle kennis en wijsheid, die aan het Heelal ten grondslag liggen.

Theosofie is de Goddelijke Aard, de zichtbare zowel als de onzichtbare, en de Theosofische Vereniging is de Menselijke Aard, die tracht op te stijgen tot zijn Goddelijken Vader; of, zoals Emerson zegt: „Ik, het onvolmaakte, aanbid mijn eigen Volmaaktheid.”

Theosofie is niet een poging om de een of andere godsdienst te propageren, maar zij tracht de oude wijsheid, die de grondslag is van alle, naar voren te brengen. (H.P.B.)

Theosofie is in werkelijkheid een wijsbegeerte, een godsdienst en een wetenschap; een wijsbegeerte, omdat zij een begrijpelijke

en bevredigende theorie geeft over de samenstelling en de bedoeling van het heelal;

een godsdienst, omdat zij ons spreekt van God, van Zijn verhouding tot de mens, en van Zijn wil in verband met onze ontwikkeling;

een wetenschap, omdat zij haar leringen geeft, niet als louter theoriën, maar als gevolgtrekkingen uit feiten, die herhaaldelijk zijn waargenomen. (C.W.L.)

Theosofie is de samenvatting van waarheden, die, hoewel zij de grondslag vormen van alle godsdiensten, door geen daarvan als uitsluitend eigendom kunnen worden opgeëist. Zij geeft een wijsbegeerte, die het leven begrijpelijk maakt, en die getuigt van de rechtvaardigheid en de liefde, welke de ontwikkeling van dat leven bestieren. Zij geeft de dood de plaats, welke hem toekomt, n.l. als een telkens terugkerende gebeurtenis in een eindeloos leven, die toegang geeft naar een voller en rijker bestaan. Zij brengt opnieuw aan de wereld de wetenschap van de Geest, waardoor de mens leert de Geest te zien als zichzelf, en het denkvermogen en het lichaam als zijn dienaren. Zij werpt haar licht op de heilige geschriften en de godsdienstige leerstellingen doordat zij hun verborgen betekenis ontsluit, en ze daardoor rechtvaardigt voor de toets van het verstand, zoals zij altijd gerechtvaardigd waren in de ogen der intuïtie.

Het inwezen der Theosofie is de waarheid, dat de mens, daar hij zelf goddelijk is, de Godheid, wier leven hij deelt, kan leren kennen. Onvermijdelijk sluit zich bij deze verheven waarheid het feit aan van de Broederschap der mensen. Het goddelijke leven is de Geest in elk ding dat bestaat — van af het atoom tot aan de aartsengel; het stofdeeltje zou er niet zijn, als God er niet in aanwezig was; de verheven Serafijn is niets dan een vonk van het eeuwige vuur, dat God is. Allen die deel hebben aan het ene Leven, vormen een Broederschap. De immanentie God's, de samenhorigheid der mensen, dat zijn de grondwaarheden van de Theosofie. (A.B.)

Als de Wetenschap der Theosofie, die de Wetenschap van het Leven is, zich voor mijn blikken ontplooit, zie ik dat het Witte Licht, dat haar in haar volheid vertegenwoordigt, wordt gebroken in de volgende regenboog van Beginselen of wetten:

Ten eerste — Het Leven of Bewustzijn *Is*. Dit moet als axioma worden aanvaard.

Ten tweede — Het Leven is *Een*. Een en Ondeelbaar. Het Ene omvat het Vele. Het vele rust binnen in het Ene.

Ten derde — Het Leven is *overal*. Ik kan mij geen plaats of toestand denken, waarvan zou

kunnen worden gezegd, dat er geen leven is. Er kan een minimum van Leven zijn, of een maximum van Leven, maar nooit een leegheid van Leven.

Ten vierde — Leven is *Beweging*. Mij zegt de Theosofie dat het Leven nergens in rust is. Het Leven is altijd actief, en beweegt zich voorwaarts in een nooit eindigend proces van ontplooiing. Tijd is de vertraging in dit bewegingsproces. De eeuwigheid betekent de ganse duur van het proces

Ten vijfde — Het Leven is *hierarchisch*. Het Leven gelijkt op een ladder. Op elke sport openbaart zich het Leven in het een of andere stadium van ontwikkeling, op weg van het onbewuste naar het Zelf-bewuste, van de slavernij naar het Koningschap. Vandaar de rijken der natuur. Vandaar de ontelbare verschillen in elk der rijken.

Ten zesde — Leven is *individualiteit*. Overal is de individualiteit bezig zich te ontplooiën, en naarmate de ontwikkeling voortschrijdt, doet zij zich meer en meer gelden. Zelfs het universele is een uiting van ontwikkelde individualiteit.

Ten zevende — Het Leven is *zichzelf* genoeg. Elke individualiteit heeft genoeg aan zijn omstandigheden. Er is geen Leven, op welke trap van ontwikkeling ook, dat niet de middelen

heeft, die het in staat stellen vorderingen te maken. Er is geen wanhoop, geen hopeloosheid, geen duisternis zo groot, of er is aan te ontkomen. De weg van uit de duisternis naar het licht is altijd open, en *moet betreden worden*, wordt ook betreden — al lijkt het ook of dat niet het geval is.

Want: DE WAARHEID IS ZEGEVIEREND, — DE LIEFDE ALOMTEGENWOORDIG — DE GERECHTIGHEID ALMACHTIG. (G.S.A.)

LITERATUUR OVER DIT ONDERWERP:

- De Oude Wijsheid* Annie Besant.
Populaire Voordrachten
over Theosofie Annie Besant.
Een Tekstboek der Theosofie C. W. Leadbeater.
De Sleutel tot de Theosofie H. P. Blavatsky.
De Occulte Wereld A. P. Sinnett.
Eerste Beginselen der Theosofie C. Jinarajadasa.
Eerste Stappen op het Pad G. Hodson.

THEOSOPHIA.

MAANDBLAD,

GEWIJD AAN: BROEDERSCHAP,
VERGELIJKENDE STUDIE VAN
GODSDIENST, WIJSBEGEERTE EN
WETENSCHAP, OCCULTISME.

REDACTIE:

De Algemeen Secretaris Theos.
Ver., Ned. Afd.; J. J. Poortman,
Dr. D. H. Prins, Mr. Max Wes-
tendorp, Mej. M. S. van der
Willigen, Secretaresse.

ADMINISTRATIE:

Tolstraat 156, Amsterdam Zuid.

ABONNEMENT:

Leden der Theos. Ver., Ned. Afd.
ontvangen dit blad gratis, voor
niet-leden is de abonnementsprijs
f 3.— per jaar bij vooruitbetaling.

DRUKKERIJ GJWAER
AMSTERDAM



WAT IS THEOSOFIE?

(SOME DEFINITIONS OF THEOSOPHY.)

Theosofie is Goddelijke Wijsheid.

Zij behoort aan niemand in het bijzonder.

Zij behoort aan allen zonder uitzondering.

*Het vermogen om er zich voor open te stellen, is het recht
ze te bezitten.*

Theosofie behoort niet aan de Theosofische Vereniging.

De Theosofische Vereniging behoort aan de Theosofie.

Annie Besant.