



De
Theosofische
Vereniging...



... is een wereld-wijde internationale organisatie, welke te New-York werd gesticht op de 17de November 1875, en later rechtspersoonlijkheid kreeg in Brits-Indië, met haar Hoofdkwartier te Adyar, Madras.

Zij is een onsectarisch lichaam van zoekers naar Waarheid, dat Broederschap aankweekt en er naar streeft, de mensheid te dienen. Haar drie doeleinden zijn :

- 1°. Het vormen van een kern van de Algemene Broederschap der Mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur ;
- 2°. het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap ;
- 3°. het onderzoeken van onverklaarde wetten der Natuur en de latente krachten in den mens.

De Theosofische Vereniging is samengesteld uit mannen en vrouwen, welke verenigd worden door instemming met bovengemelde doeleinden, door het besluit om Broederschap aan te moedigen, om godsdienst-, ras- en andere verschillen uit de weg te ruimen en die alle mensen van goede wil samen willen brengen, welke meningen zij er ook op na mogen houden.

Hun eenheid is een gemeenschappelijk zoeken en streven naar Waarheid. Zij zijn er van overtuigd, dat Waarheid gezocht moet worden door studie, door nadenken, door dienen, door reinheid van leven en door toewijding aan hoge idealen. Zij menen, dat men moet streven naar Waarheid en dat deze niet door

J. G. van der ...

autoriteit of als dogma kan opgelegd worden.

Zij gaan er van uit, dat geloof het resultaat moet wezen van individuele studie of van intuïtie, en niet de grondslag daarvan, en zal moeten berusten op wetenschap en niet op bewering. Zij zien elke Godsdienst als een uiting van Goddelijke Wijsheid en verkiezen zijn bestudering boven zijn veroordeling en zijn uitlevering boven het maken van proselieten. Vrede is hun wachtwoord en Waarheid hun doel.

Theosofie biedt een filosofie aan, welke het leven begrijpelijk maakt en toont de onschendbare natuur der wetten, welke de evolutie beheersen. Zij plaatst de dood op de juiste plaats als een terugkerend voorval in een eindeloos bestaan. Zij geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te leren de Geest als zichzelf te beschouwen en ziel en lichaam als zijn dienaren. Zij werpt licht op de geschriften en godsdienstige leringen door hun verborgen betekenissen te ontsluiëren, en rechtvaardigt hen aldus voor de rechtbank van het intellect, zoals zij in hun oorspronkelijke reinheid steeds gerechtvaardigd worden in de ogen van de intuïtie. De Vereniging maakt er geen aanspraak op de Theosofie te bezitten, aangezien Goddelijke Wijsheid niet begrensd kan worden; maar hare leden trachten die in steeds toenemende mate te vatten. Allen die sympathiseren met de doeleinden der Theosofische Vereniging zijn welkom als leden, en het ligt aan het lid zelf om een goed theosoof te worden.

Vrijheid van Gedachte

Daar de Theosofische Vereniging wijd en zijd over de beschaafde wereld verspreid is, en daar aanhangers van alle godsdiensten leden der Vereniging zijn geworden, zonder de speciale dogma's, leringen en geloofsartikelen van hun respectievelijke geloven prijs te geven, wordt het wenselijk geacht op het feit te wijzen, dat er geen leer is of opinie, door wie dan ook onderwezen, die op een of andere manier bindend is voor een lid der Vereniging, en geen, die een lid niet vrij is te aanvaarden of te verwerpen.

Instemming met de drie doeleinden is de enige voorwaarde tot lidmaatschap. Geen leraar of schrijver sinds H. P. Blavatsky heeft enige autoriteit om zijn leringen of meningen aan de leden op te dringen.

Elk lid heeft volkomen het recht zich bij een of andere leraar aan te sluiten of bij een richting van zijn keuze, maar hij heeft het recht niet, deze keuze aan anderen op te dringen.

Geen candidaat voor een of ander ambt, noch een kiezer, kan onverkiesbaar worden of zijn stem verliezen, omdat hij een mening is toegedaan, of omdat hij tot een bepaalde richting hoort.

Mening of geloof werpt noch voordeel
noch nadeel af.

De Leden van de Algemene Raad ver-
zoeken elk lid der Vereniging de funda-
mentele beginselen te handhaven, te
verdedigen en dienovereenkomstig te
handelen, en zonder vrees zijn eigen
recht van gedachte-vrijheid uit te oefe-
nen binnen de grenzen van hoffelijkheid
en met consideratie van anderen.



Houd Uw geest wakker. Neem geen
nieuwe waarheid haastig aan, en ga
er niet overijld op in, zoals sommigen
doen. Indien er iets nieuws komt, dat
van belang is, beschouw het dan kalm,
luister er naar, bestudeer het en gebruik
Uw verstand ; daarna oordeelt gij of het
goed is of slecht.

Annie Besant.



THEOSOFISCHE
BIBLIOTHEEK
Tolstraat 154 Amsterdam

26 FEB. 2014