

Sluiting door Els Rijneker,
voorzitter van de
Theosofische Vereniging in Nederland.



*DE UITDAGING VAN DE ZIEL,
waarheid, weten en wijsheid...*
Zijn wij niet allen pelgrims die zich
bewegen op 'het pad'?



Reginald W. Machell, *The Path*

Na deze prachtige dag, vol mooie
ervaringen, schieten woorden tekort.
Namens alle deelnemers veel dank aan
alle inleiders voor wat zij vandaag met
ons hebben willen delen!
Voordat we deze dag eindigen met een
oorverdovend moment van stilte, is er
een tekst van H.P. Blavatsky.

Het gaat over hoe wij die uitdaging van
de ziel zouden kunnen aangaan, hoe wij
zuiver zouden kunnen leven. De tekst
wordt wel *De Gulden Treden* genoemd:

*Een vlekkeloos leven;
een open denkvermogen,
een rein hart;
een vurig verstand;
een ongesluierd geestelijk inzicht;
een broederlijk gevoel voor onze
medeleerling;
bereidwilligheid om raad en lering te
geven en te ontvangen;
een loyaal gevoel van plicht
tegenover de Leraar;
het gewillig gehoorgeven aan de eisen
van Waarheid wanneer wij eenmaal ons
vertrouwen in die Waarheid geplaatst
hebben en geloven dat de Leraar in het
bezit daarvan is;
een moedig verdragen van
persoonlijk onrecht;
een dapper opkomen voor onze
beginselen;
een onverschrokken verdediging van
hen die onrechtvaardig worden
aangevallen en een waakzaam
oog voortdurend gericht op het
Ideaal van menselijke vooruitgang en
volmaking dat de Geheime
Wetenschap ons toont- dat is de
GULDEN TRAP langs welke treden de
leerling vermog op te stijgen naar de
Tempel der Goddelijke Wijsheid.*