

## Boekbespreking Danielle Audoin *De Gulden Treden van Helena P. Blavatsky*

Als afscheidscadeau heeft aftredend TVN voorzitter Els Rijneker de leden van de vereniging het prachtige boekje, een commentaar van Danielle Audoin op *De Gulden Treden van Helena P. Blavatsky* (HPB), vertaald door Saskia Campert, cadeau gegeven.

Zonder afbreuk te doen aan de originele tekst (de Engelse, Franse en oorspronkelijke Nederlandse tekst zijn zelfs integraal opgenomen) geeft Danielle inzicht in deze prachtige leidraad voor spiritueel leven. Zij verdeelt de dertien 'trede' onder in drie categorieën: de eerste vijf gaan over de zoeker zelf: de punten waaraan hij kan werken om zich te verheffen tot de 'tempel der goddelijke wijsheid'. De tweede reeks van vier treden gaat over de interactie met medezoekers en de leraar. De derde reeks van vier treden behandelt het omgaan met de uitdagingen in het leven. Deze dertien regels zijn afkomstig van de Meester zelf die HPB instrueerde. Dit blijkt uit de tijdloosheid: alle treden zijn los van elkaar te bewandelen en niet per se in volgorde, zoals op een ladder. Eigenlijk zou je *De Gulden Treden* kunnen zien als het bekende werk *Relativiteit* van Escher; soms gaat de trede omhoog, soms naar beneden, maar altijd is er een trede!



Voor iedereen die het pad wil gaan, zijn deze dertien stelregels een goed vertrekpunt. Voor de geoefende occultist misschien een vanzelfsprekendheid, voor de beginner op het pad een ontdekking, maar altijd spreken *De Gulden Treden* tot de verbeelding en is het nog niet zo eenvoudig om ernaar te leven, want *Een rein leven, een open geest, een zuiver hart*: de lat ligt hoog vanaf de eerste trede. Maar gelukkig reikt de Meester die deze tekst doorgaf aan HPB zelf de oplossing aan: *Mediteer en, na te hebben gemediteerd... Probeer!*

*Een rein leven, een open geest, een zuiver hart, een wakker verstand,  
een onversluisde spirituele perceptie*

*een broederlijke liefde voor allen, de bereidwilligheid om advies en instructie  
te geven en te ontvangen, een loyaal plichtsbesef ten opzichte van de Leraar,  
een gewillig gehoor geven aan de geboden van de Waarheid,*

*een moedig verdragen van persoonlijk onrecht, een dapper opkomen voor  
onze principes, een onverschrokken verdediging van hen die onrechtvaardig  
worden aangevallen, een aandacht voortdurend gericht op het ideaal van men-  
selijke vooruitgang en volmaaktheid dat de Gewijde Wetenschap beschrijft.*

*Dit zijn de Gulden Treden die de student kan beklimmen  
Om zich te verheffen tot de Tempel van de Goddelijke Wijsheid (HPB).*

Jan Maarten Braak