



De regenererende kracht van Wijsheid Femmie Liezenga

Femmie Liezenga is corresponderend secretaris van de Esoterische School van Theosofie.

Op 28 december 2013 gaf ze deze lezing op de internationale conventie van de Theosophical Society Adyar (TS).

N.Sri Ram zegt in *An Approach to Reality*, hoofdstuk XII, bladzijde 198:
*Wat is Wijsheid? Wat is **de** Wijsheid?*

Wijsheid is een kenmerk of eigenschap van het zuivere beschouwende ik en is aanwezig in de wijze waarop dat ziet en antwoordt.

Wijsheid verandert voortdurend, niet een verandering in haar inwezen dat zuivere potentie is, maar in haar handelen, vanwege de oneindige plooibaarheid en het onuitputtelijke initiatief ervan. We zouden dit ook wijsheid of kennis van het Ene Zelf kunnen noemen.

Laten we het vandaag hebben over levende Wijsheid, over innerlijke afstemming; en niet over allerlei theorieën. Want er moet een *verbinding*, een connectie zijn tussen de leringen die we in de Theosophical Society Adyar (TS) bestuderen en het leven dat we leven.

Hoe leven we ons leven? Wat is de kwaliteit van onze relaties? Alles in het leven staat in relatie met elkaar en het is voor ons allemaal heel moeilijk om dit echt, werkelijk te zien. Op het moment waarop we onze medemens ontmoeten kan al onze kennis heel schraal blijken te zijn! Misschien is de connectie tussen al onze kennis en ons dagelijkse leven er helemaal niet! Zijn we ons daarvan bewust?

Heeft het enige betekenis voor ons wat de ingewijde Paulus zei: *Weet je niet dat je de tempel Gods bent en dat de goddelijke geest in je woont?*

Een waarachtig, wijs leven leiden zit 'm niet altijd in grootse daden. Iemand die heel eenvoudig is en die gewoon het werk dat in zijn dagelijks leven tot hem komt met een liefdevol hart doet, verricht misschien meer goede daden dan iemand die heel getalenteerd is maar alles doet zonder een werkelijk hart voor anderen. Het hangt allemaal af van het motief dat we hebben. In ons dagelijks leven kan wijsheid een levende, regenerere-

rende kracht of waarheid zijn: een eenvoudige, wijze persoon benadert iedereen gelijk alhoewel niet op dezelfde manier. Het zou kunnen zijn dat Nelson Mandela zo iemand was....

Zo iemand is werkelijk *geïnteresseerd* in de mensen die hij ontmoet, en ook in het kleine kind. Hij geeft aan allen een luisterend oor en ziet in ieder een zaadje of knopje dat wacht om een wonderlijke, prachtige bloem te worden.

Zijn we ons ervan *bewust* hoe we elkaar benaderen? Ontmoeten we elkaar werkelijk? Of is er altijd een gevoel van afgescheidenheid; altijd het 'ik' en het 'jij'? Wat is de aard van een werkelijke ontmoeting, van echte communicatie? Het is duidelijk dat er geen ware ontmoeting is wanneer het 'ik' er tussen staat! Kan het 'ik' worden vergeten ten behoeve van een werkelijke relatie?

Theoretisch weten we allemaal een heleboel, maar in ons dagelijks leven, in de dagelijkse praktijk, zouden we weleens heel pover kunnen zijn en gebrek tonen aan waarachtig begrijpen, en helemaal niet wijs handelen. Kan er een verandering in de wereld plaats vinden? Waar moeten we dan beginnen? Is het niet gewoon hier?

Hier: we zouden kunnen gaan onderzoeken en ons afvragen: 'Wat is mijn motief? Ben ik ambitieus? Kijk ik neer op anderen die naar mijn mening minder getalenteerd zijn dan ik ben? Of voel ik me minder dan iemand die de leiding in een bepaald werk heeft gekregen; ben ik soms jaloers?'

Je kunt op al deze vragen geen onmiddellijk antwoord geven, maar de antwoorden zullen zich ontvouwen in ons dagelijks leven wanneer we heel zorgvuldig gadeslaan wat er in onze 'mind' omgaat, zonder daarbij enige keuze te maken; zonder te rechtvaardigen of te veroordelen wat we in onszelf gadeslaan.

Waarlijk, werkelijk in relatie staan betekent *vóór* alles *geen beelden* te hebben, geen conclusies te hebben: niet aangaande de ander noch aangaande onszelf, en evenmin aangaande de toekomst. Is dit voor ons allemaal niet heel moeilijk? Is het 'niet hebben van beelden' *waar* voor mij, of is het slechts een idee?

Het hebben van beelden *blokkeert* de levende energie. Op dat moment is er geen sprake van een levend proces, ik sta helemaal niet in relatie. Het is *dood* en daarom is er *totaal geen sprake van een ontmoeting!* Het betekent dat er gebrek aan wijsheid is.

Wij menselijke wezens denken dat we heel knap zijn, omdat we naar de maan kunnen gaan, er zijn zelfs vergevorderde plannen om naar Mars te gaan en daar voor altijd te blijven (!) en we hebben ruimteschepen gezonden voorbij de zogenaamde grens van ons zogenaamde bekende

Universum.

Maar in ons dagelijkse leven handelen we nog steeds heel stupide, heel dom. We bestrijden elkaar als landen; we voeren oorlogen; we doden elkaar met geweren waarvan de reikwijdte en kracht buitenproportioneel zijn.

Ik veronderstel dat leden van de TS geen wapens hebben, maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat we elkaar doden met woorden, met gedachten, door ons gedrag of door elkaar te negeren. Aan de buitenkant lijken we heel beschaafd te zijn, misschien gedragen we ons wel heel beleefd, we lijken misschien heel nederig. Maar zijn we dat ook als niemand kijkt?

Dit alles is heel dom en kinderachtig. Kunnen we dit ooit stoppen? Laten we beginnen met dat wat zich direct voor onze neus bevindt: ons *bewust* te zijn van de manier waarop we praten, de woorden die we gebruiken en de toon in onze stem, onze gebaren, en de manier waarop we onze dagelijkse taken verrichten.

Het leven verandert voortdurend, en ons wordt verteld dat we in het hier en nu moeten leven, nooit, nooit met enig beeld. *Licht op het Pad* door Mabel Collins gaat hierin zelfs verder en zegt: leef noch in het heden, noch in de toekomst, maar in het *eeuwige*.

Betekent dit niet open, ontvankelijk en kwetsbaar ten opzichte van iedereen en alles te zijn; niet bang te zijn, maar zich toe te vertrouwen aan het LEVEN?

Als we zó leven zijn alle zintuigen, is ons gehele innerlijke en uiterlijke wezen alert, open, ontvankelijk; en onze altijd kletsende mind wordt tot stilte gebracht. Het betekent voelen, gevoelig zijn, totaal luisteren: alsof al onze zintuigen slechts één zintuig zijn.

Misschien bedoelde J. Krishnamurti dit toen hij over *de kunst van het luisteren* sprak. Hij noemde deze kunst de grootste van alle.

We zouden onszelf kunnen afvragen: 'Luister ik wel ooit? Vertrouw ik mijzelf toe aan dat grote en mysterieuze iets dat LEVEN wordt genoemd? Of zit ik opgesloten in mijn eigen kleine cocon; zelfs niet eens bewust van het feit dat ik mezelf heb opgesloten?'

We zouden prachtige dingen kunnen zeggen zoals 'alles omvattend in EEN ZIJN' en zoals 'Heel het leven is EEN', maar is dit dan ook *waar* voor ons, of is het gewoonweg de herhaling van prachtige woorden?

Laten we gewoon beginnen waar we nu zijn: me bewust te zijn of ik een echte moeder ben, een echte vader; me bewust te zijn of ik niet alleen maar op mijn werk of naar mijn baas toe aardig ben, maar ook thuis naar mijn partner, mijn kinderen; gade te slaan of ik mijn kinderen verwaarloos of verwen. Sta ik in juiste relatie met hen? Realiseer ik me dat mijn partner, mijn baas, mijn buurman/vrouw, mijn kleine kind diep van

binnen een wonder is? Ben ik me ervan bewust dat wij allemaal een schat met ons meedragen? Misschien realiseer ik me wel voor de eerste keer dat deze schat in het hele proces van LEVEN, van vele levens, erop wacht om *binnenin* tot bloei te komen, een oneindig bloeien!....

Als ik, al was het maar voor een heel klein ogenblikje, bewust word van dat mysterie dat in ieder van ons verborgen ligt, *verandert* dit dan niet mijn hele houding? En *verandert* dit dan niet de hele wereld...?

We hebben *ieder moment* de gelegenheid om met diepe interesse ons bewust te worden van dat wat diep in ieder van ons verborgen ligt, van dat wat een enorme *potentie* in zich draagt en zich ontvouwt en bloeit in al zijn luister, in al zijn glorie, als we de barrières wegnemen. Zich af te stemmen op dit mysterie zou de poorten kunnen openen naar andere dimensies, boven al het verstandelijke begrijpen; het zou de deur kunnen openen naar *intelligentie*. Misschien beginnen wij er nog maar net mee om bewust te zijn. In het hele menselijke gebied zijn echter de grootheden die we Mahatma's of Meesters noemen zich de hele tijd totaal bewust dat de Mensheid *deel is van één grootse schepping, een ongedeeld geheel*.

Ons bewust te worden van een mysterie zou ons het gevoel kunnen geven van een zich in ons uitbreidend bewustzijn. Als dat het geval is, vervult ons dit met grote vreugde en geeft een gevoel van iets heel wonderlijks dat we met ons verstand niet kunnen begrijpen of vatten, maar dat een heel grootse *belofte* in zich draagt. We zouden ermee kunnen beginnen over het Universum *buiten* ons te peinzen, over zijn uitgestrektheid, zijn grootsheid en zijn eindeloosheid; dan te peinzen over het universum *binnenin* ons, het universum dat we nog lang niet in al zijn glorie kennen. Door dit te overpeinzen zouden we ons kunnen afvragen of het universum buiten ons gelijk is aan het universum binnenin ons. Misschien worden we ons bewust dat we deel zijn van één grote creatie, een ongedeeld geheel. Dit vervult ons misschien met diepe verwondering en eerbied. Het geeft ons misschien het gevoel dat we op iets komen dat we niet kunnen vatten noch begrijpen. In *De Geheime Leer* wordt gezegd dat zelfs de Dhyān Chohans daarvoor in diepe eerbied buigen. Misschien willen we het benoemen en geven het namen zoals 'God', 'ingrond', 'Parabrahman', of wat dan ook, maar al deze woorden geven niet DAT aan, DAT wat we niet kunnen benoemen, noch met onze mind kunnen bereiken of aanraken....

Verenigingsnieuws

Agenda Internationaal

Maart 2016

- 9 Brussels, Belgium, 20:00 uur
The Secret Doctrine,
100 Years Later (5/8)
email: ts-belgium@skynet.be

April 2016

- 13 Brussels, Belgium, 20:00 uur
The Secret Doctrine,
100 Years Later (6/8)

Mei 2016

- 11 Brussels, Belgium, 20:00 uur
The Secret Doctrine,
100 Years Later (7/8)

Juni 2016

- 8 Brussels, Belgium, 20:00 uur
The Secret Doctrine,
100 Years Later (8/8)

Agenda Nederland

Maart 2016

- 12 Naarden, boekpresentatie
Theosofie eeuwige wijsheid
voor deze tijd
- 14 Amsterdam,
nationale gespreksgroep,
De Geheime Leer

April 2016

- 16 Amsterdam,
nationale gespreksgroep,
De Mahatma Brieven

Mei 2016

- 21 Amsterdam,
nationale gespreksgroep,
De Geheime Leer

Agenda Nederland - vervolg

Juni 2016

- 11 Amsterdam,
nationale gespreksgroep,
De Mahatma Brieven

Juli 2016

- 15-19 Naarden,
Self Transformation and the
Spiritual Life (engelstalig)
met Vic Hao Chin jr.

Agenda loges en centra

Maart 2016

Amersfoort

- 7 *Astrologie als verbinding*
tussen mens en kosmos,
verdiepingsavond,
Ingmar de Boer
- 14 De wereld van de ziel,
studiemiddag
- 21 Meditatie

Amsterdam

- 5 *Inzicht is nu* (J. Krishnamurti),
gespreksgroep
- 19 *De Sleutel tot de Theosofie,*
(Blavatsky), inleidende
gespreksgroep
- 19 *Inzicht is nu* (J. Krishnamurti),
gespreksgroep

Apeldoorn

- 3 *Praktische Mystiek*
(E. Underhill), gespreksavond
- 17 *Praktische Mystiek*
gespreksavond

Arnhem

- 7 *De Geheime Leer* (Blavatsky),
studiegroep, Ineke Vrolijk
- 14 *Śiva-Sūtra*, (Taimni),
cursus, Ronald Engelse
- 21 Meditatiegroep,
leren mediteren,
Willem Philip Waller

Verenigingsnieuws

Den Haag

- 5 *Illusie en Werkelijkheid* (J. vd Leeuw), cursus, Rien vd Linden & Anita Kreuijer
- 7 *Kleur onderzoeken*, lezing, Mariël Polman
- 13 *Een benadering van theosofie*, (D. Audoin), leesgroep
- 19 *Illusie en Werkelijkheid*, (J. vd Leeuw), cursus, Rien vd Linden & Anita Kreuijer
- 21 Ledenvergadering
- 26 Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk
- 26 *De Geheime Leer II* (Blavatsky) studiegroep, Ineke Vrolijk
- 27 *Een benadering van theosofie*, leesgroep

Haarlem

- 11 *Illusie en Werkelijkheid*, (J. vd Leeuw), studie

Heeze (Centrum Eindhoven)

- 19 *De Geheime Leer* (Blavatsky), studie

Naarden

- 1 Leesavond
- 6 Morning talk in St. Michael's House
- 15 Leesavond
- 20 Kennismaking met theosofie, gespreksgroep, Ingmar de Boer
- 29 *Siva-Sūtra*, studieavond, Ronald Engelse

Nijmegen

- 3 Gespreksgroep
- 10 *Spiritualiteit en theosofie*, basiscursus
- 17 Gespreksgroep
- 24 *Spiritualiteit en theosofie*, basiscursus
- 31 Gespreksgroep

Rotterdam

- 1 *Licht op het Pad* (Blavatsky), gespreksgroep, Ronald Engelse
- 8 Het meditatiediagram van Blavatsky, studieavond, Ineke Vrolijk
- 15 Ledenvergadering

Rotterdam - vervolg

- 22 *De dood en daarna*, lezing, Wim Leys
- 29 Meditatief schilderen op muziek, workshop, Yvonne Hesterman

Utrecht

- 4 *De Geheime Leer* (Blavatsky), studiegroep, Ineke Vrolijk
- 18 *Euthanasie vanuit theosofisch perspectief*, lezing, Joke Vermeulen

Wolvega (Centrum Leeuwarden)

- 7 *Spiritualiteit en theosofie*, gespreksmiddag
- 21 *Spiritualiteit en theosofie*, gespreksmiddag

Zwolle (Centrum Lanoe)

- 8 *Katha Upanishad*, gesprek, Wies Kuiper
- 22 Graancirkels, inleiding, Kea vd Kamp

April 2016

Amersfoort

- 4 *Het mysterie van leven en sterven*, verdiepingsavond, Guido Lamot
- 11 *Het Tibetaans dodenboek*, filmmiddag
- 18 Jaarvergadering

Amsterdam

- 16 Ledenvergadering
- 30 *De Sleutel tot de Theosofie*, inleidende gespreksgroep
- 30 Witte Lotusdag

Apeldoorn

- 7 *Praktische Mystiek*, gespreksavond
- 21 *Praktische Mystiek*, gespreksavond

Arnhem

- 4 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk
- 11 *Siva-Sūtra*, cursus, Ronald Engelse
- 18 Meditatiegroep, leren mediteren, Willem Philip Waller

Verenigingsnieuws

Arnhem - vervolg

25 Voordracht Krishnamurti, film

Den Haag

- 4 *De levensgeschiedenis van Alice Bailey*, lezing,
Rien vd Linden & Anita Kreuijer
- 9 Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk
- 9 *De Geheime Leer II*, studiegroep, Ineke Vrolijk
- 18 *Mensen en zonne-inwijdingen van A. Bailey*, lezing,
Rien vd Linden & Anita Kreuijer
- 25 *Verborgene krachten in de natuur en de mens*, studiegroep

Haarlem

8 *Illusie en Werkelijkheid*, studie

Heeze (Centrum Eindhoven)

16 *De Geheime Leer*, studie

Naarden

- 3 Morning talk in St. Michael's House
- 5 Leesavond
- 17 Kennismaking met theosofie, gespreksgroep, Ingmar de Boer
- 19 *Siva-Sūtra*, studieavond, Ronald Engelse

Nijmegen

- 7 *Spiritualiteit en theosofie*, basiscursus
- 14 Gespreksgroep
- 21 *Spiritualiteit en theosofie*, basiscursus
- 28 Gespreksgroep

Rotterdam

- 5 *Licht op het Pad*, gespreksgroep, Ronald Engelse
- 12 Het meditatiediagram van Blavatsky, studieavond, Ineke Vrolijk
- 19 *Orgaandonatie*, lezing, Ger Lodewick
- 26 *Rituelen*, filmavond

Utrecht

- 1 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk
- 15 *Theo-Sophia: het hart van de esoterische traditie*, lezing, David Nieuwejaers

Utrecht - vervolg

22 Ledenvergadering

Wolvega (Centrum Leeuwarden)

- 11 *Spiritualiteit en theosofie*, gespreksmiddag
- 25 *Spiritualiteit en theosofie*, gespreksmiddag

Zwolle (Centrum Lanoe)

- 12 *Katha Upanishad*, gesprek, Wies Kuiper
- 26 *De Geheime Leer III*, studieavond, Wies Kuiper

Mei 2016

Amersfoort

9 Witte Lotusdag

Amsterdam

- 21 *Inzicht is nu*, gespreksgroep
- 28 *De Sleutel tot de Theosofie*, inleidende gespreksgroep
- 28 *De Sleutel tot de Theosofie* Afsluiting gespreksgroep

Apeldoorn

5 Witte Lotusdag

Arnhem

- 2 *De Geheime Leer*, studiegroep, Ineke Vrolijk
- 9 Witte Lotusdag
- 23 Meditatiegroep, leren mediteren, Willem Philip Waller
- 30 Voordracht Krishnamurti, film

Den Haag

- 2 *Het Shambala Boeddhisme*, lezing, Robert Langelaan
- 9 Witte Lotusdag
- 14 Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk
- 14 *De Geheime Leer II*, studiegroep, Ineke Vrolijk
- 23 *Psychosynthese*, lezing, Diederik van Rossum

Haarlem

13 *Illusie en Werkelijkheid*, studie

Heeze (Centrum Eindhoven)

21 *De Geheime Leer*, studie

Verenigingsnieuws

Naarden

- 1 Morning talk
in St. Michael's House
- 3 Witte Lotusdag
- 15 Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep, Ingmar de Boer
- 17 Leesavond

Nijmegen

- 12 Gespreksgroep
- 26 Gespreksgroep

Rotterdam

- 3 *Licht op het Pad*,
gespreksgroep, Ronald Engelse
- 10 Witte Lotusdag
- 17 *Spirituele zuivering*,
lezing, Sabine van Osta
- 24 *Licht op het Pad*,
gespreksgroep, Ronald Engelse
- 31 *Oekraïne, Rusland en de
toekomst*, lezing, Loek Dullaart

Utrecht

- 6 *De Geheime Leer*,
studiegroep, Ineke Vrolijk
- 20 *Een ontmoeting met Jezus in
Christendom en Islam*,
lezing, John v Schaik

Wolvega (Centrum Leeuwarden)

- 9 Witte Lotusdag

Zwolle (Centrum Lanoe)

- 10 Witte Lotusdag

Juni 2016

Amsterdam

- 11 Gesprek over praktische
transformatie

Arnhem

- 6 *De Geheime Leer*,
studiegroep, Ineke Vrolijk
- 13 Ledenavond
- 20 Meditatiegroep,
leren mediteren,
Willem Philip Waller
- 27 Ledenavond

Den Haag

- 6 *Abydos2: Egyptische
dodenboeken AM DUAT*,
lezing, Alice Bouwland

Den Haag - vervolg

- 11 Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk
- 11 *De Geheime Leer II*,
studiegroep, Ineke Vrolijk

Haarlem

- 10 *Illusie en Werkelijkheid*, studie

Heeze (Centrum Eindhoven)

- 18 *De Geheime Leer*, studie

Rotterdam

- 7 *Esoterische genezing*,
lezing, Aad vd Wekke
- 14 Meditatiediagram van
Blavatsky,
studieavond, Ineke Vrolijk
- 21 Zomercursusavond,
Ronald Engelse
- 28 *Waar staat de liefde in de
theosofie?*,
gesprek, Shum Chee Choon

Utrecht

- 3 *De Geheime Leer*,
studiegroep, Ineke Vrolijk

Zie voor adressen en tijden
van deze bijeenkomsten:
<http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges>



Verenigingsnieuws

Internationale conventie van de Theosophical Society Adyar
31 december 2015 – 5 januari 2016

De noordoostelijke moesson, die jaarlijks voor 65 % van de regen in Chennai zorgt en gewoonlijk plaatsvindt van half oktober tot begin december, was in 2015 verlaat, begon pas op 9 november en verhevigde vanaf 1 december. In Adyar was op dat moment het seminar *Self-Transformation and the Spiritual Life* met Vic Hao Chin jr. bezig.



Foto: Overstroming op het terrein in Adyar.

Sinds de tsunami van 2004 was de campus niet zo zwaar getroffen. Door de sterke wassertoevloed vanuit de rivier de Adyar kwam het water tot aan Headquarters Hall en zelfs tot Arundale House en het Guest House waar de vice president Mr. Satapathy woont. Ook de boomgaard met kokospalmen liep onder, toen de inwoners van het dorpje aan de andere kant van de muur uit wanhoop daarin gaten maakten om het water te laten wegstromen.

De Olcott Memorial Higher Secondary School op het terrein moest worden gesloten. In Chennai waren veel wegen geblokkeerd en de stad kwam zonder stroom te zitten. Dat betekende ook op de campus van Adyar geen licht, slechte internetverbindingen, en telefoneren ging ook uiterst moeizaam. Op 6 december kwam het bericht dat er weer vliegtuigen konden landen op Chennai International Airport, en daarna kwam alles weer op gang, zodat de geplande conventie door kon gaan. De overdekking van het theater was echter nog niet af, en de bijna 1000 deelnemers zaten onder een geïmproviseerde afdekking. De regen was gestopt, de natuur stond er weer fris en groen bij en de stemming onder de bezoekers was uitstekend.

Het thema was dit jaar *Mededogen en universele verantwoordelijkheid*, belangrijk om bij stil te staan nu het lijkt of onze wereld nog steeds niet beter wordt en soms wel ongevoeliger en gewelddadiger lijkt te worden dan ze toch al was. Bij zijn openingstoespraak merkte onze International President Tim Boyd op dat, hoewel compassie en verantwoordelijkheid twee verschillende zaken lijken, dit toch slechts in schijn zo is. Compassie maakt het nemen van verantwoordelijkheid noodzakelijk, en zich verantwoordelijk voelen houdt compassie in. Beide zijn de natuurlijke uiting van de mens die enig bewustzijn heeft van de eenheid van al wat leeft en bestaat. We hoeven dus niet compas-

Verenigingsnieuws

sievol te worden, maar slechts dat wat ons weerhoudt om de in ons altijd aanwezige compassie uit te drukken, weg te nemen. Veel interessante lezingen waarin dit onderwerp van alle kanten werd belicht volgden. Door sprekers van de TS zelf, maar ook door genodigden, zoals de heer V. Ramasubramanian - rechter aan het Hooggerechtshof van Chennai, door Herman Vermeulen - leider van het Theosofisch Genootschap Point Loma en door Eugene Jennings - United Lodge of Theosophists. In november 2015 heeft overigens de Anthroposophical Society India haar conferentie in Adyar gehouden. In het esoterische levensveld worden langzamerhand de scheidslijnen geslecht, iets wat hard nodig is in deze tijd: het materialisme is nog steeds niet verslagen, en eendracht maakt macht. Daar hebben ongetwijfeld de jaarlijkse International Theosophy Conferences ook toe bijgedragen.

Tijdens de jaarlijkse conventies van de TS wordt ook altijd aandacht gevraagd voor het werk van maatschappelijke dienstverlening dat de Theosophical Order of Service doet. De deelnemers uit alle landen konden een bezoek brengen aan het Social Welfare Centre. Daar wordt onder andere opvang georganiseerd voor kinderen van de armste klasse. De kinderen krijgen er goed te eten en ze doen er veel, zoals gymnastiek, dansen, kleuren, letters en getallen leren. Ze brengen ook bezoekjes aan het park en de dierentuin, en hun gezondheid wordt regelmatig gecontroleerd door Dr. R. Revathy, die de ouders eveneens voorlichting geeft over juiste voeding en het voorkomen van ziektes.

Op 1 januari werden aan achttien jonge vrouwen diploma's uitgereikt door Sabine van Osta, voorzitter van de Belgische afdeling: zij hadden met goed gevolg een vakopleiding gevolgd bij het Vocational Training Centre van de TS Adyar, zodat ze beter in hun levensonderhoud zullen kunnen voorzien.

Een ander speerpunt van het huidige beleid werd natuurlijk ook onder de aandacht gebracht: de renovatie van gebouwen op het terrein. Tim Boyd en Michiel Haas gaven daarover een gedetailleerde uitleg met de presentatie op 3 januari 2016: *Een vooruitblik op de toekomst van het terrein in Adyar (An Outlook on the Future of the Adyar Estate)*. Via de vernieuwde website van de TS www.ts-adyar.org kunt u deze presentatie nog zien, evenals de andere lezingen van deze conventie.

Het renovatieplan zal worden uitgevoerd in twee periodes, eerst vijf jaar voor de meest urgente zaken, en daarna twintig jaar voor de rest. Michiel toonde dia's over de plannen voor de renovatie en lanceerde een aantal ideeën om Adyar aantrekkelijker en rendabeler te maken. Uiteraard is hiervoor, behalve enorm veel (vrijwilligers)werk, een forse financiële investering nodig, en daarvoor is een fonds opgericht. U kunt hier meer informatie over vinden op de website *The Elephants, Adyar Renovation* - www.adyar-renovation.org

Namens het hoofdbestuur, Wim Leys, voorzitter.

Adressen Theosofische Vereniging

Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek

- Amersfoort (l,b):** Martie Velthuis-Winkel, Parkstraat 29, 3743 ED Baarn
035 541 7118 - E-mail: amersfoort@theosofie.nl
- Amsterdam (l,b):** Mw. R.H. Bangma-Biben, Woonark de Kelk - Kalf R.-48 rood
1509 AC Zaandam - 075 612 4871
E-mail: rothabangma@gmail.com
Website: www.amsterdam.theosofie.nl
- Apeldoorn (c):** Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - 055 522 1983
E-mail: apeldoorn@theosofie.nl
Website: www.apeldoorn.theosofie.nl
- Arnhem (l,b):** Secretariaat: Brugstraat 7, 6811 MB Arnhem
026 351 5355
E-mail: arnhem@theosofie.nl
Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
- Assen (c):** Mw. B. Kicken, Liniekampen 38, 7873 BT Odoorn
0591 227920 of 06 2847 9127 - E-mail assen@theosofie.nl
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
- Eindhoven (c):** Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 5294 NE
Gemonde - 073 551 0311 - E-mail: gboorn@gmail.com
- Groningen (l,b):** Marjan Snakenborg, Wirdummerweg 27-A, 9917 PB Wirdum
0596 601 210 - E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com
www.loge-groningen.blogspot.nl
- Den Haag (l,b):** Jaap Trouw, Aronskelkweg 26-C, 2555 GK Den Haag
070 397 5071 - E-mail: denhaag@theosofie.nl
Website: www.denhaag.theosofie.nl
- Haarlem (c):** Dhr. A Robinson, Rollandstraat 3, 2013 SL Haarlem
023 532 3193
- Leeuwarden (c,b):** Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC Wolvega, 0561 614 067
- Naarden (l,b):** Jan Rietdijk, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
035 694 1898 - E-mail: TV-Afd.Naarden@xs4all.nl
- Rotterdam (l,b):** Mw.W. Kalkman-Verschoor, Schuwacht 256,
2941 EK Lekkerkerk - 0180 523 455
E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl
- Utrecht (l,b):** Ellen Hakkaart, Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
06 2688 4240 - E-mail: secr.logeutrecht@gmail.com
Website: www.utrecht.theosofie.nl
- Zwolle (l,b):** Mw. M. van Vledder-van Welzen, Wijnmanlaan 11,
8014 KA Zwolle - 038 465 8808
E-mail: ecvanvledder@freeler.nl
- Zwolle (c,b):** Mw. L.L.C. Kuiper, Willemsvaart 1-604, 8019 AA Zwolle
038 453 1384 - E-mail: wieskuiper@home.nl

Overige adressen:

- Landelijk voorzitter België:** Sabine van Osta - Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
0032 486 631997 - E-mail: sabine_van_osta@hotmail.com
- Loge Antwerpen:** Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen - 0032 382 74362
- Loge Witte Lotus:** Busken Huetstraat 5, B-2050 Antwerpen
E-mail: info@logewittelotus.be
Website: www.logewittelotus.be
- Tak 'Vrede', Gent:** Beke 39, B-9950 Waarschoot
Website: www.theosofiegent.be

Secretariaat, Uitgeverij en Theosofische boekhandel Adyar, Bibliotheek

Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:
Theosofische Vereniging
in Nederland
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur

Hoofdbestuur

Wim Leys (voorzitter)
070 325 0256
Guido Lamot (vicevoorzitter)
035 588 5225
Sandra van Dalen (secretaris)
06 4228 1636
Dick Iedema (penningmeester)
010 451 2368
Loes Moreno Benseny-Frikken

Lidmaatschap

Contributie € 72,-
(incl. Theosofia)
gezinsleden € 36,-
(zonder Theosofia)

Aanmeldingsformulieren
zijn bij het secretariaat
verkrijgbaar of via de
website.

Betalingen

t.n.v. Theosofische Vereniging
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN:
NL31 INGB 0000 1919 10
BIC: INGBNL2A

Internationaal Theosofisch Centrum

Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121
E-mail:
info@itc-naarden.org
Website:
www.itc-naarden.org