

Cor Meijer, meer dan zestig jaar TVN-lid

Bij de recente oprichting van Centrum Zeeland van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) ging mijn belangstelling vanzelfsprekend uit naar bestaande Zeeuwse leden. Zo kwam ik aan het adres van Cor Meijer. Een telefoontje maakte duidelijk dat hij gezien zijn leeftijd (93 jaar) niet naar de bijeenkomsten in Kortgene kan komen, maar wel interesse heeft in het nieuwe Centrum Zeeland. Zodoende maakte ik een afspraak om hem thuis te ontmoeten.

Wat een verrassing wachtte mij!

Cor blijkt een bijzonder kwieke en hippe man, met wie je een pittig gesprek kan voeren. Ook zijn huis verrast mij: een statig wit herenhuis in het oude centrum van Middelburg met de welluidende naam 'De Stad Gent'. Hij woont daar zelfstandig. Bij binnenkomst wordt duidelijk dat hij van boeken houdt: zijn huis is werkelijk één grote bibliotheek. Ik herkende direct de bekende theosofische literatuur, maar daarnaast beschikt Cor over een uitgebreide collectie religieuze boeken en werken over alle landen van de wereld. Zijn liefde voor de Vrij-Katholieke Kerk (VKK) wordt duidelijk door de vele katholieke relikwieën, kaarsenhouders en foto's. Ook de beeldende kunst heeft zijn liefde, gezien de vele beelden die in zijn huis aanwezig zijn. Omdat alle stoelen in zijn grote huis vol boeken liggen is er geen zitplaats voorhanden. Geen probleem, want Cor heeft geregeld dat we een hapje gaan lunchen in een nabij gelegen bistro met de toepasselijke naam 'Le Penseur'.



Het gesprek komt op theosofie

Hoe is zijn belangstelling voor spiritualiteit en theosofie ontstaan? Cor werd in 1925 geboren, in een gereformeerd gezin in Vlissingen. Hij groeit later op in Middelburg, waar zijn vader een horlogerie/klokkenzaak heeft. De zaak van zijn vader neemt hij niet over, want Cor is geen zakenman. Hij wordt ambtenaar en vertrekt naar Nederlands-Indië. Daar komt hij in aanraking met een andere wereld, met andere religies en andere zienswijzen, en hij geniet ervan. Terug in Nederland kan hij niet meer wennen aan de benauwende sfeer en gaat op zoek naar spiritualiteit. Na een rondgang langs veel stromingen vindt hij rust bij de theosofen. Hij werkt in die tijd bij de Raad van Arbeid en belandt vervolgens bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid in Amsterdam. Het pand en de bibliotheek in de Tolstraat in Amsterdam kent hij dan ook goed. Hij komt in die tijd ook regelmatig in Naarden, wordt VKK-lid en maakt kennis met mevrouw Mary van Eeghen-Boissevain: een periode waaraan hij mooie herinneringen heeft.

Na zijn pensionering op zevenenveertigjarige leeftijd, vanwege zijn tropenjaren, keert Cor terug naar Zeeland. Met zijn moeder bewoont hij 'De Stad Gent', het herenhuis in Middelburg. De Loge Zeeland, die voor de oorlog in Middelburg floreerde is weliswaar verdwenen, maar Johanna Ouborg-Gaastra ontvangt hem graag in het door haar geleide Centrum Zeeland. Tot zijn spijt houdt het Centrum na enige tijd op te bestaan. Cor heeft geen theosofische vrienden meer uit die tijd, hij heeft ze allemaal overleefd. Op mijn vraag hoe hij zo vitaal is gebleven geeft hij een simpel antwoord: gezond leven, geen vlees eten, geen alcohol drinken en bovenal een op theosofie gebaseerde positieve levensinstelling.

Lezers van *Theosofia* die Cor Meijer nog kennen zijn van harte welkom om contact op te nemen. Hij staat altijd klaar voor een goed gesprek en zijn telefoonnummer is bij ondergetekende bekend (zeeland@theosofie.nl). Ik spreek met Cor af dat de leden van Centrum Zeeland gaan organiseren dat hij af en toe de bijeenkomsten in Kortgene kan bijwonen. Voor hem zijn contacten met theosofen interessant en voor de leden is zijn aanwezigheid bijzonder leerzaam. Immers, hoe kunnen we theosofie beter verspreiden dan met zo'n positieve man als levend voorbeeld?

Saskia Campert
Secretaris Centrum Zeeland