

De 143e Internationale Conventie in Adyar

Een inspirerende ervaring

Alle leden van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) hebben wel eens gehoord over de jaarlijkse internationale conventie in India. We horen natuurlijk de verhalen, maar zelf erbij zijn is toch altijd een ander verhaal. Daarom besloten voorzitter, penningmeester en secretaris van het nieuwe Centrum Zeeland om zelf een kijkje te gaan nemen. Het bleek een inspirerende ervaring! Op het vliegveld van Chennai (vroeger Madras) wacht Christopher, de goedlachse 'vaste' taxichauffeur van International Headquarters, ons op. Bij aankomst op het terrein van The Theosophical Society (TS) voelen we ons overdonderd door de grootsheid en de landelijke schoonheid van het terrein. Na een hartelijk welkom en de registratie betrekken we ons nieuwe onderkomen. Een interessant programma vol lezingen en activiteiten staat voor ons klaar.

Het landgoed

De TS beschikt over een uitgestrekt terrein van ongeveer honderd hectare, dat in 1882 door H.P. Blavatsky en H.S. Olcott werd aangekocht: een landelijke plek in zuid Chennai, gelegen aan de oever van de rivier de Adyar, vlak bij de uitmonding in zee. Vanaf december 1882 is hier het hoofdkwartier van de TS gevestigd. In die tijd bevond de stedelijke bebouwing zich vooral ten noorden van de rivier. Inmiddels is de stad uitgebreid en ligt het landgoed als een groene oase midden in de stedelijke bebouwing. Oorspronkelijk was het een bescheiden landgoed van tien hectare, maar tijdens het presidentschap van Annie Besant werd meer land aangekocht, waardoor het landgoed nu bijna tienmaal zo groot is. De leden van de TS bleken een vooruitziende blik, veel energie en een grote bereidheid tot sponsoring te hebben, met als gevolg dat zo'n negenenzestig bouwwerken werden opgetrokken. Vele daarvan, zoals de Headquarters Hall, staan nog in volle glorie, andere zijn toe aan renovatie. Voor de huisvesting van studenten werden onder leiding van Annie Besant riante onderkomens, zoals Bhojanasala en Leadbeater Chambers gebouwd. Deze gebouwen zijn nog steeds in functie en worden de komende jaren aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Tijdens deze 143e conventie wordt de grondig gerenoveerde Blavatsky Bungalow (uit 1908) feestelijk geopend. Dit gebouw huisvest de in 1949 door de vierde International President C. Jinarajadasa opgerichte 'School of the Wisdom'.

Op het terrein kunnen deelnemers aan de conventie in alle rust de boekhandel, de uitgeverij, de bibliotheek, het museum, de flats van Annie Besant en van Krishnamurti, de archieven, het kerkje van St Michael en de her en der verspreid staande tempels bezoeken. Mediteren onder de vierhonderdvijftig jaar oude Banyan-boom, naar het strand wandelen langs de Adyar rivier of een bezoek aan de Garden of Meditation zijn andere opties. Kortom, het landgoed biedt vele mogelijkheden.

Het programma

Het thema van deze conventie is *Truth and Beauty: A Field Beyond*. De sprekers belichten dit thema vanuit verschillende invalshoeken. Bestaat er schoonheid los van waarheid? Kunnen we ware schoonheid en waarheid kennen, op ons

huidige bewustzijnsniveau? Welk pad zullen we bewandelen om ooit in staat te zijn absolute schoonheid en waarheid te ervaren? Luisteren we voldoende naar ons innerlijk bewustzijn als het moraliteit of onze verantwoordelijkheid betreft? Tim Boyd benadrukt onder andere onze taak om een bewustzijn te creëren dat steeds sensitiever wordt voor de subtiele schoonheid der dingen. Daarnaast wijst hij ons op het belang van praktische theosofie. Hij spoort de deelnemers aan om de positieve ervaringen die zij in Adyar opdoen mee te nemen naar huis en ze daar uit te dragen. De sprekers beperken zich niet uitsluitend tot het thema van de conventie. Ook onderwerpen als evolutie en Darwinisme, de ontwikkelingen bij de TOS (Theosophical Order of Service), een boeddhistische visie op de Vijf Wetten van Oorzaak en Gevolg en een update over de renovatie van de gebouwen passeren de revue. Het volledige programma is alsnog te volgen via: TS Adyar 143rd convention livestream <https://www.ts-adyar.org/event/143rd-international-convention>

Naast lezingen en workshops is tijd ingeruimd voor culturele activiteiten, zoals traditionele Indiase muziek en dans. Ook staan bezoeken aan twee TS-locaties iets buiten het landgoed op het programma: de Olcott Memorial High School (door Olcott opgericht in 1894) en het Social Welfare Center. Deze instituten bieden kinderen, jongeren en vrouwen uit kansarme gezinnen kosteloos kansen om onderwijs te volgen.

De deelnemers

Dit jaar worden achthonderdvier deelnemers geregistreerd. Verreweg het grootste deel van hen komt uit India zelf, maar ook de rest van de wereld is ruimschoots aanwezig. Naast deelnemers uit vrijwel alle EU-landen treffen we onder andere mensen uit Rusland, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Oekraïne, Mexico, Argentinië, Israël, USA, Sri Lanka en Indonesië. Wat een feest om al die nationaliteiten zo broederlijk bijeen te zien! Nederland is met een grote delegatie van tien leden aanwezig; blijkbaar zijn we een reislustig volkje dat zich thuis voelt in Adyar.

De Zeeuwse delegatie is geïnspireerd teruggekeerd naar de polder. De positieve atmosfeer in Adyar heeft ons nog eens extra doen beseffen hoezeer theosofie een verbindende factor is. Natuurlijk moet je niet met een opgeheven Nederlands vingertje naar India afreizen. De positie van vrouwen, de behandeling van dieren, de hiërarchie in de samenleving, de tafelmanieren, het gedrag in het verkeer, het voeren van de huishouding ... allemaal zaken die de Indiërs anders aanpakken dan wij: dat is een feit. Als je een andere levenswijze kunt respecteren en de ander in zijn waarde kunt laten, is een bezoek aan de Internationale Conventie in Adyar een leerzaam feest. Tot volgend jaar!

Verslag door (van links naar rechts op de foto)
Saskia Campert (secretaris)
Corrie Polderman (voorzitter Centrum Zeeland)
Roger Van de Voorde (penningmeester)





Foto's van de conventie in Adyar

