

Voorwoord bij dit nummer

De Theosophical Society (Adyar) of TS, waarvan de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) een afdeling is, noemt universele broederschap als haar *eerste doeleinde*, vanuit het gegeven dat alle leven één is.

'Mooi, maar wat is theosofie dan eigenlijk precies?' kan men vragen. We kunnen dan natuurlijk de missie van de TS uitleggen, zoals verwoord op het achterblad van elke *Theosofia*. Een kort en helder antwoord geven op de vraag wat theosofie precies inhoudt is niet zo makkelijk, als je tenminste iets meer wilt zeggen dan *theos sofia* of 'goddelijke wijsheid'; theosofie heeft immers zo veel facetten. Wat H.P. Blavatsky tussen 1875 en 1891 heeft aangereikt beslaat het ontstaan en bestaan van kosmos, mensheid en natuur, en raakt op allerlei plaatsen filosofie, religie en wetenschap. Je zou kunnen zeggen dat theosofie de eeuwige wijsheid is die ten grondslag ligt aan alle filosofieën en religies: alle religies komen voort uit dezelfde bron, die op haar beurt weer uit de onnoembare, onkenbare ene bron komt. Dan spreek je vanuit het *tweede doeleinde* van de TS: vergelijkende studie.

Aansluitend bij het *derde doeleinde* (*het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn*) kun je verder ook zeggen: *Theosofie is een verborgen kennis. Zij is tevens de kennis van het verborgene. Haar onderzoeksveld is het onzichtbare. Zij stelt dat alles wat door de zintuigen wordt waargenomen een verborgen diepte heeft. Het oppervlak van voorwerpen, hun uiterlijke horizon, is slechts de grens* (definitie door S. Lanci in *Selected Studies in the Secret Doctrine*).

Dat het *derde doeleinde* aan de *Theosophical Society* gegeven is, geeft ons de plicht om ook hiermee de samenleving te dienen, dus niet alleen maar met het eerste en tweede doeleinde. Uiteraard op een nuchtere en ethisch verantwoorde manier, zonder sensatie en overdrijving, op het stevige fundament van theosofische leringen hieromtrent.

Dit nummer van *Theosofia* is geheel gewijd aan allerlei zaken over het derde doeleinde in het kader van het uitgebreide programma dat het ITC (Internationaal Theosofisch Centrum) en de TVN hierover zullen presenteren in de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021. In dit nummer treft u het programmaboekje aan van dit boeiende programma.

Dat juist nu aandacht besteed wordt aan *het derde doeleinde* heeft te maken met het feit dat in de maatschappij, onder wetenschappers en spirituele zoekers, veel belangstelling bestaat voor het niet te negeren bestaan van de verborgen ('paranormale') dimensie van het bestaan, met inbegrip van onze eigen psyche en de natuur. In snel tempo treedt meer en meer aan het licht, en steeds meer mensen hebben tegenwoordig uitzonderlijke en transpersoonlijke ervaringen. Vaak kan men deze omschrijven als grensoverschrijdende ervaringen, dat wil zeggen dat zij over de normale grenzen van ruimte en tijd gaan waarbinnen ons bewustzijn werkzaam is.

Wim Leys, voorzitter TVN