

# Bestuurstafel

Van de bestuurstafel – september 2019

Op 1 en 2 juni 2019 gaf Kurt Leland, de opmaat voor het tweejarige programma *Latente vermogens van de mens*. Het was een zeer geslaagd weekend. Zaterdagmiddag 1 juni gaf hij een presentatie voor de leden die al bijeen waren om de Algemene Ledenvergadering van de TVN bij te wonen. Zijn lezing had de titel *Clairvoyance without tears or fears – The three objects as a Spiritual Practice*. Ofschoon sommigen eerst wat sceptisch waren, zorgde de rustige en voortreffelijk gepresenteerde en inhoudelijk zeer heldere uiteenzetting van Kurt ervoor dat na afloop iedereen echt blij was dit te hebben mogen meemaken. Wij kregen uitgelegd dat eerst begrepen moet worden dat in de niet-fysieke werkelijkheid alles bestaat uit energie, informatie en bewustzijn. Vervolgens moeten we aan het werk gaan door oefening, studie en ervaringen op te doen. Dit alles verbond Kurt op geniale wijze met de drie doeleinden. Eigenlijk presenteerde hij *en passant* een nieuwe manier om naar de drie doeleinden te kijken en ze te hanteren. Het was of er ineens een helder licht op viel, maar het duizelde ons. Gelukkig zei Kurt dat hij hierover een artikel zou schrijven, voor *Quest Magazine* en/of *The Theosophist*. In deze *Theosofia* kunt u al een vertaald hoofdstuk uit zijn boek *The Multidimensional Human* lezen.

Op 2 juni was de hele dag voor Kurt beschikbaar en de zaal zat vol, ook met veel niet-leden die aangetrokken waren door het onderwerp *Sacred Places*. Dat zijn plekken op aarde, in de natuur of door mensenhand gemaakt, die gewaarwordingen opwekken van ontzag, schoonheid, eerbied en vrede. Ze functioneren als energiegeleiders, toegangspoorten naar andere gebieden, communicatienetwerken. Ze geleiden gevoelens van zegening en dankbaarheid tussen de fysieke en niet-fysieke wereld. Je treft ze aan in drie soorten: bestaande natuurlijke krachtpunten, organisch gegroeide ecosystemen, en op door mensenhand ontwikkelde plekken, bijvoorbeeld kathedralen, piramides, plekken als Stonehenge. In alle *Sacred Places* treft men deva's aan: engelen, natuurgeesten en elementenwezens. In de middag deden we onder leiding van Kurt de ceremonie *Angels of the four corners*. Dat zijn in het oosten, de bron: kracht en schoonheid; in het westen, het Zelf: waarheid en liefde. In het noorden, identiteit (involutie), in het zuiden eenheid, (evolutie), en in het midden de *Subtle Alignment Deva*. Met deze ceremonie kun je zelf ruimtes heiligen, of het nu je eigen slaapkamer is, je werkplek op kantoor, of een ruimte voor groepsbijeenkomsten. Alles is op video opgenomen en zal op termijn via het Internationaal Theosofisch Centrum op you tube beschikbaar komen.

Van 21 tot 25 juni werd ons jaarlijkse internationale seminar gehouden op het ITC in Naarden, in de Besant Hall. Voor de derde maal hadden wij Martin Leiderman als gast. Hij sprak over *The Voice of the Silence – an Insight into the Mystery and Purpose of our Life*. De nadruk lag op het idee van het *pad*, en er is een

# Bestuurstafel

weg die leidt naar dat *pad*. Wat je eerst op de *weg* moet ontwikkelen is *ethiek*, en je moet je ondeugden aanpakken. Vandaar dat veel verzen beginnen met het woord *Alvorens* ... Die deugden vind je in de zeven paramita's, zoals Blavatsky die opvoert in *De Stem van de Stilte* in de verzen 206 tot en met 214. Ook wees Martin op overeenkomsten met *De Yoga Sutra's van Patañjali*, de begrippen *yama* en *niyama* zie verzen 69 tot en met 76 van *De Stem van de Stilte*. Martin legde ook verbanden met teksten uit andere werken van Blavatsky, met *De Mahatma Brieven*, Plato en, heel verassend, *Het Egyptische Dodenboek*. Als je deugden nastreeft herken je pas echt de ondeugden in jezelf. *Het Egyptische Dodenboek* spreekt van tweeënveertig ondeugden: ga d'r maar aan staan!

Van 27 juni tot 2 juli kwam de General Council (voorzitters van alle landelijke afdelingen van de TS) weer op het ITC bijeen, met ook enkele genodigden. Het ITC in Naarden is, met Adyar en Manor House in Sydney, één van de drie internationale spirituele centra van de TS. Doel van de jaarlijkse bijeenkomsten zijn de Strategic Planning sessies, waarin ideeën worden aangedragen en plannen worden gemaakt om het werk van de TS relevanter te maken voor de toekomst.

Van 2 tot 4 juli had de boekhandel van de TVN in de Tolstraat Amsterdam een boekentafel op de 7e conferentie van ESSWE (European Society for the Study of Western Esotericism), dit jaar in Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam. Het thema was *Andere bewustzijnstoestanden*, wat goed aansluit op onze plannen over het derde doeleinde.

Voor zover bij het druk-klaar maken van dit blad bekend, kunt u de programma's van loges en centra bekijken op het uitneembare witte middenblad. Bezoek de websites via <http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges/>. We lichten hier alvast enkele activiteiten uit, zoals in Amsterdam *Mediteren met de stiltegroep*, op zondagavond om de twee weken (zie de facebookpagina van *Stiltegroep Amsterdam*). Bij Loge Amsterdam start een serie lezingen over Krishnamurti: *The Book of Life* met Javier Gómez Rodriguez, zie bladzijde 74 van de juni *Theosofia*, en <http://amsterdam.theosofie.nl> voor data en tijden.



Dan natuurlijk graag uw aandacht voor de TVN najaarsdag op 9 november 2019 op het ITC in Naarden, de eerste van een reeks over *Latente vermogens in de mens*. Het thema van de najaarsdag is *Religieuze en mystieke ervaringen*.

Zie hiervoor het programmaboekje dat bij dit blad is ingevoegd, en op [http://www.itc-naarden.org/blog/?page\\_id=400](http://www.itc-naarden.org/blog/?page_id=400)

Wim Leys, voorzitter