



Jeugd en de Adyar School van de Wijsheid

Tim Boyd

Tim Boyd is International President van de Theosophical Society.

Dit artikel verscheen in *The Theosophist* Vol. 143.12, september 2022 onder de titel *Youth & The Adyar School of the Wisdom*.

Als International President van de Theosophical Society (TS) was ik bijzonder geïnteresseerd in de bijeenkomst van de Jong Theosofen (YT) in juni van dit jaar in Nederland, in het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. Aangezien ik getuige was geweest van de recente heropleving van de YT-beweging, keek ik ernaar uit om deze groep te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen. Van de eenendertig aanwezigen had ik er een paar ontmoet tijdens mijn jarenlange TS-reizen. Ze kwamen uit zestien verschillende landen en vormden een diverse groep met uiteenlopende interesses en ervaringen. Het was fascinerend om deze groep samen te zien komen, elk met zijn eigen unieke achtergrond, met als bindende factor de tijdloze wijsheid en de toepassing ervan.



Jong Theosofen in Naarden

Vóór 3 juni was bijna iedereen nieuw en onbekend voor elkaar. Tegen de tijd dat ze vertrokken, vijf dagen later, vloeiden er tranen bij het afscheid van hun nieuwe zusters en broeders. Er was veel energie en aandacht gestoken in theosofie en de

rol van de TS, maar wat de bijeenkomst echt opleverde waren de vriendschappen die ontstonden tussen jonge mensen die op zoek zijn naar manieren om te groeien en te dienen. Voor sommigen zijn die banden misschien vluchtig, maar anderen hebben broeders en zusters op het pad ontmoet met wie ze nog jaren zullen samenwerken. Het vervulde mij met veel hoop voor de YT's en voor de TS.

Of we nu jong zijn of niet zo jong meer, we zijn gewoontedieren en merken dat we dingen herhalen. Als we 's ochtends wakker worden, heeft iedereen zijn routine. Waarschijnlijk is het regime dat we vandaag hebben gevolgd hetzelfde als gisteren en de dag ervoor. Elke dag nemen de meesten van ons minstens even de tijd om in de spiegel naar zichzelf te kijken, en het gezicht dat we vandaag zien, is volgens ons het gezicht dat we gisteren en de dag ervoor zagen. Onze patronen herhalen zich in de loop van een normale dag. Dus keer op keer ontdekken we bepaalde verwachtingen in onze geest, van wat deze dag is, wie we zijn, wat onze capaciteiten zijn, gebaseerd op wat ze gisteren waren. Dat brengt ons bij The School of the Wisdom in Adyar, Chennai, India.

Vaak hopen we in ons achterhoofd dat iets wat we aantreffen anders zal zijn, dat iets, de leraar, of de plaats, of de informatie, iets fundamenteels in ons zal veranderen en nieuwe horizonten openen. Of het nu openlijk wordt geuit of niet, het is in onze gedachten. Dan bevinden we ons hier bij de begeleiders, altijd mensen die capabel zijn op het gebied waarover zij spreken. We zitten en we luisteren.

Het theosofische werk valt onder de noemer van de traditie van de tijdloze wijsheid. Het 'tijdloze' deel ervan mag niet worden vergeten. Het is zo vers als deze nieuwe dag, elke dag opnieuw. Het is altijd hernieuwd en altijd aanwezig. Er wordt maar één ding van ons verlangd. Als we 'slechts één ding' horen, verwijst het altijd naar iets dat klinkt alsof het eenvoudig is; en misschien is dat omdat het in feite eenvoudig is; maar 'eenvoudig' betekent nog niet 'gemakkelijk'. Het enige wat van ons wordt verlangd om de nieuwheid, de frisheid die we zo graag willen ervaren, te ontdekken, is de verwachtingsvolle barrières waarmee we ons omringen, even te slechten. Het enige dat voorkomt dat er licht in een kamer schijnt, is dat de deur of het raam gesloten is. Die kunnen we altijd open zetten.

Op deze momenten dat we hier samen zijn, hebben we een heel speciale kans. Waar zijn we? We zitten in Adyar, en wat betekent dat? In veel opzichten is het gewoon een of andere punt op de kaart, een plek op aarde die je op een kaart kunt aanwijzen. Je kunt er lijnen omheen trekken die bepalen waar het is en hoe we het kunnen vinden, zoals bij elke plek op aarde. Deze plaats heeft een heel bijzonder karakter, zoals elke plek op de planeet. Maar deze heeft ook een bijzondere geschiedenis die op vele manieren is ingebed in de grond waarop we staan. Het wordt 'het huis van de Meesters' genoemd.

Adyar is een plek waar geweldige mensen diepgaande ervaringen van verbinding met deze tijdloze wijsheid hebben gehad, en vervolgens in staat zijn geweest om hun ervaring aan de wereld over te brengen door hun gedrag, geschriften, spraak, kunst en op alle manieren van omgang met hun naasten. Wijsheid heeft hun wezen kunnen

doordringen. Dus als we hier deelnemen aan een 'School of the Wisdom', is het de wijsheid die we zoeken, de wijsheid die altijd aanwezig is als ze er onbelemmerd mag zijn. De woorden die we horen, hebben een grote betekenis afhankelijk van ons vermogen om te horen.

In verschillende schriftteksten wordt gezegd dat stenen preken kunnen houden voor hen die oren hebben om te horen. Hebben we die oren? Is ons gehoor voldoende vrij? Op elk moment, waar we ook zijn, is de plaats waar we staan, de grond waarop onze voeten staan, waarlijk heilige grond. Hier in Adyar is dat bijzonder duidelijk omdat we geen geluid van toeterende claxons hebben, geen constante beweging van menigten zoals we die in steden tegenkomen, dus het ligt wat meer voor de hand. De plaats waar we op enig moment staan, waar ook ter wereld, is heilige grond als we ons daarvan bewust zijn. Hier temeer, want op dit specifieke moment dat we The School of the Wisdom noemen, is het de bedoeling om op deze manier aanwezig te zijn. We zijn met velen, dus we vergroten die intentie en creëren een mogelijkheid. Het is aan ons wat we ermee doen, hoe we ermee omgaan.

Dus nogmaals, ik zou jullie allemaal willen aanmoedigen, en vooral jonge theosofen, om het meeste uit deze gelegenheid te halen. Dit moment herhaalt zich niet. Dus laten we het waarderen terwijl het er is. Dan zullen we in staat zijn om het gaande te houden en onze ontvankelijkheid voor wijsheid door te geven - een wijsheid die de woorden die we zullen horen en de concepten die we zullen gaan begrijpen overtreft.

Vertaling Marianne Plokker

TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd:

Op 21 december 2021 is mevrouw L.N. Oey uit Wageningen overgegaan.
Zij was 95 jaar en lid sinds 1973.

Op 1 oktober 2022 is mevrouw F. van Doornik-Spakman uit Gennep overgegaan
Zij was 94 jaar en lid sinds 1976.

Op 3 november 2022 is mevrouw E. Zagt uit Amsterdam overgegaan
Zij was 96 jaar en lid sinds 2001.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.