

## Waarom een Summerschool?

Binnen theosofische groeperingen is de Summerschool een bekend verschijnsel. Al vanaf begin 1900 worden deze wereldwijd georganiseerd om leden, studenten en nieuwe geïnteresseerden bijeen te brengen in een ongedwongen zomerse sfeer. Tijdens het reguliere studietoestand ligt de nadruk op serieuze onderwerpen die in besloten groepen worden behandeld. Dat is soms taai kost die weinig ruimte laat voor persoonlijke contacten. Juist daarom is het prettig om elkaar tijdens de zomermaanden op een lossere manier te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. Wat is er mooier dan 's zomers bij de ondergaande zon op een terras over spirituele zaken na te denken?

De SUMMERSCHOOL bijeenkomsten van TVN Centrum Zeeland worden gehouden op 4 donderdag-avonden in juli en augustus op onze vaste locatie:

**Op 't Hof Olmenstein**  
**Abbekindersestrandweg 21**  
**Kloetinge**

Deelname aan de SUMMERSCHOOL bijeenkomsten kost € 12,50 per avond, inclusief koffie en thee. Graag vooraf opgeven via email:

**penningmeestercentrumzeeland@gmail.com +**

**Betaling van € 12,50 op rekeningnummer**

**NL49INGB0397901771**

**t.n.v. TVN Centrum Zeeland**

**o.v.v naam en datum bijeenkomst**

Na ontvangst van de betaling is deelname definitief

Theosofische Vereniging Nederland  
Centrum Zeeland

Contact:

Telefoon: **06 26 05 61 63** of **06 26 03 98 85**

Email: [penningmeestercentrumzeeland@gmail.com](mailto:penningmeestercentrumzeeland@gmail.com)

# Summerschool

## Seizoen 2023



Theosofische Vereniging Nederland  
**Centrum Zeeland**

Donderdag 6 juli 2023 19.00u

**Alice Bouwland (1955) studeerde Algemene Literatuurwetenschap en Geschiedenis, maar was werkzaam als communicatietrainer, coach en supervisor in het hoger beroepsonderwijs. Zo'n 40 jaar is zij lid van de Theosofische Vereniging. Momenteel is ze vooral werkzaam in de loge Zwolle.**

**Michael Newton:**  
**pionier van het tussenbestaan.**

De Theosofische leringen omvatten fascinerende, diepgaande beschrijvingen over het leven na de dood. Ze blijven echter ook wat algemeen. Michael Newton was een Amerikaanse psycholoog die min of meer bij toeval stuitte op wat hij noemde "LIVE BETWEEN LIVES". Dit leidde tot heel nauwkeurig, concreet onderzoek naar wat zielen beleven tussen het overgaan en een nieuwe incarnatie. Daarvoor ontwikkelde hij in de loop der tijd een intensieve psychologische methodiek om dit tussenbestaan te onderzoeken. Het leverde zo'n 13.000 audiotapes op van cliënten die 3 a 4 uur in diepe trance verkeerden.

Met hulp daarvan kon hij ook algemene karakteristieken van dit "leven tussen levens" benoemen.

In deze powerpoint-lezing zullen we zijn werk verkennen. Bij aanvang zullen we een "Eenheidsmeditatie" doen om de individuele frequenties meer af te stemmen.



Donderdag 20 juli 2023 19.00u

**Raja Yoga door Ellen de Nood**

Als mens heb ik van jongs af aan een brede interesse gehad en ontdekte ik steeds meer tussen 'hemel en aarde', dat leverde mij mooie en waardevolle ontdekkingen en relaties op. Deze zet ik in tijdens mijn lessen Raja yoga (koninklijke yoga) in. Daarbij zul je ontdekken dat yoga echt werkt voor onze fysieke én geestelijke gezondheid, die met elkaar samenwerken. Het zijn simpele maar zeer krachtige oefeningen en voor wie meer wil weten, daarvoor is er een mogelijkheid om extra een satsang bij te wonen (op verzoek).

In 1984 begon ik met het volgen van Hatha yoga en in 2022 was het niet wonderlijk dat de Raja yoga lerarenopleiding op mijn pad kwam, die ik nu volg. Het sluit naadloos aan bij mijn Tai Chi -en Ayurvedische voedingsopleiding die ik volgde.

Sinds 2000 verzorg ik ayurvedische kookworkshops. Als leraar filosofie in Westerse en Oosterse wijsbegeerte geef ik les aan kinderen en volwassenen in Nederland en Portugal en als auteur schrijf ik filosofische artikelen.



Donderdag 3 aug 2023 19.00u

**FAMILIEOPSTELLINGEN door Ria van Liere -Walraven**

Jouw plaats in je familie heeft effect op jou en op je leven. Het familiesysteem stuurt, geeft je kracht maar kan je ook belemmeren in het nu. Het blijven zoeken naar de balans in wat goed is voor jou of wat goed is voor.....? Onbewuste patronen kunnen je blokkeren om stappen te zetten in je zoektocht. Die onbewuste patronen zijn de onderstroom die bepaalt hoe het je vergaat.

Om inzicht te krijgen in die onderstroom kun je een familieopstelling doen. Een methodiek (niet met je familieleden) met als doel de systemische orde te herstellen waardoor de liefde weer kan stromen. In essentie het onderzoeken van wat de ziel wil! Wat heeft de ziel nodig in tegenstelling tot de druk die uitgaat van sociale conditionering, religieuze vooroordelen en politieke ideologieën? Wat is ons familie erfgoed? En willen we ons daar (nog) naar gedragen? In de praktijk worden personen in een ruimte geplaatst in de verhouding zoals het voelt als in de echte familie: een levend model van het familiesysteem.

De opgestelde personen 'voelen' zich als de personen die zij vertegenwoordigen. De invloed van onbewuste verbindingen, verdrongen of onderdrukte feiten wordt zichtbaar. Door bewegingen te maken wordt gezocht naar een harmonischer opstelling: een nieuw beeld ter vervanging van het oude beeld. Zoals het oude beeld ons leven onbewust bepaalde zo bepaalt daarna het nieuwe beeld ons leven.



Donderdag 17 aug 2023 19.00u

**SOCRATES van Stefaan van Brabandt**

**"Een leven dat zichzelf niet onderzoekt, is het leven niet waard."**

"Socrates, 'de vader van de filosofie', leermeester van Plato was de luis in de pels van de Atheense bevolking. Hij zette hen aan het denken door op ironische wijze kritische vragen te stellen bij al hun vanzelfsprekendheden. Wat hem niet in dank werd afgenomen: op zijn 70<sup>ste</sup> werd hij aangeklaagd en veroordeeld tot de doodstraf met de gifbeker. In deze theatermonoloog kijkt de meest legendarische filosoof uit de geschiedenis enkele uren voor zijn dood terug op zijn leven en denken" Stefaan van Brabandt

**"het enige wat ik weet, is dat ik niets weet."**

Reacties na de voorstelling:

- "Dit had ik totaal niet verwacht, ik was volledig overrompeld door wat hij allemaal vertelde, ik was er gewoon stil van."

- "Socrates komt echt tot leven."

- "een monoloog in gewone mensentaal"

- "Jeetje, 2400 jaar geleden en dan is er nog niet veel veranderd..."

