



## Theosofische samenwerking in Europa

### Een gesprek met Sabine van Osta

*Saskia Campert*

De European Federation of the Theosophical Society (EFTS) is bij veel leden nauwelijks bekend. Daarom ga ik in gesprek met Sabine van Osta (voorzitter TS België), de recentelijk gekozen nieuwe voorzitter van de EFTS. Dit jaar viert de EFTS haar 120-jarig bestaan, een reden temeer om deze organisatie eens nader onder de aandacht te brengen. Wie twee wereldoorlogen overleeft en nog steeds springlevend is in onze huidige wereld van tweestrijd en afsplitsingen, verdient in het zonnetje te worden gezet.

De oprichting vond in juli 1903 plaats in Londen onder voorzitterschap van kolonel Henry S. Olcott, toen onder de naam European Section (in eerste instantie British Section genaamd). Deze groeide langzaam uit tot de huidige EFTS, waaraan alle Europese landen aangesloten bij The Theosophical Society (Adyar) kunnen deelnemen.



### Korte terugblik

Nederland mag er trots op zijn dat in 1904 het eerste Europees congres na de oprichting plaatsvond in Amsterdam onder voorzitterschap van Annie Besant. Tot aan de Eerste Wereldoorlog werden regelmatig in verschillende Europese hoofdsteden bijeenkomsten georganiseerd, totdat het uitbreken van de oorlog samenkomsten onmogelijk maakte. Pas in 1921 vond in Parijs weer een congres plaats, weliswaar een Wereld Congres, waaraan leden uit negenendertig landen deelnamen. Vol enthousiasme werden de volgende jaren Europese congressen georganiseerd, totdat de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog dit onmogelijk maakte. Na een periode van relatieve stilstand en ondergronds werk kwam de EFTS in 1946 voor het eerst weer bijeen op het ITC.

In de jaren die volgden werden de banden tussen de landen verder aangehaald en

werden overal in Europa samenkomsten georganiseerd. Tal van obstakels - zoals de gesloten grenzen in Rusland en Oost-Europa, taalproblemen en een totaal verbod van theosofie in o.a. Spanje en Joegoslavië - werden door volhardende leden van de EFTS overwonnen. In 2003 vierde de EFTS haar 100-jarig bestaan op het International Theosophical Center (ITC) in Naarden, waarbij International Vice-President Dr. John Algeo aanwezig was. Onze oudere leden zullen zich dit evenement zeker herinneren. Ter gelegenheid hiervan werd het boekje *Strengthening the Link* uitgegeven, met daarin bijdragen van achttien leden uit de diverse aangesloten landen.<sup>1</sup>

### **Opbouw en taken van de organisatie**

Sabine geeft een kort overzicht van de gang van zaken binnen de EFTS, waar Engels de voertaal is. Een uit negen gekozen leden bestaande Raad (Council) geeft leiding aan de organisatie. Hieruit wordt een dagelijks bestuur (Executive) gekozen. Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter (Sabine Van Osta, België), vicevoorzitter (Trân-Thi-Kim-Diêu, Frankrijk), penningmeester (Rimo Lõiv, Estland) en secretaris (Krista Umbjärv, Estland).

Naast het organiseren van Europese congressen, ziet Sabine het bevorderen van harmonie en het onderhouden van de broederschapsgedachte tussen de aangesloten Europese landen als hoofdtaak van de EFTS. Het bijeenbrengen van verschillende culturen vraagt om onderling begrip, het loslaten van dogmatisme, het bestrijden van polarisatie en een gemeenschappelijk zoeken naar waarheid, alles tezamen genomen een bijzondere evenwichtsoefening voor alle betrokkenen. In de praktijk betekent dit het daadwerkelijk bevorderen van de onderlinge contacten tussen landen, de financiële ondersteuning van internationale evenementen en het regelmatig organiseren van evenementen zoals eerder genoemde Europese congressen maar mogelijk ook summerschools, seminars, workshops en retraites. De agenda voor 2023 is op het moment dat ik dit schrijf ingevuld en zal bij het verschijnen van dit blad grotendeels achter de rug zijn.

Naast eigen activiteiten ondersteunt het bestuur van de EFTS ook de activiteiten van de recentelijk opgerichte World Federation of Young Theosophists (WFYT). Ook het ITC in Naarden en The School of the Wisdom in Adyar kunnen rekenen op steun vanuit EFTS.

### **Een nieuwe voorzitter... een nieuw geluid?**

Op mijn vraag of een nieuwe voorzitter een ommezwaai in beleid betekent, antwoordt Sabine dat zij vooralsnog geen grote veranderingen voor ogen heeft. Trân-Thi-Kim-Diêu heeft het voorzitterschap sinds 1995 bekleed, waardoor de EFTS een heldere koers vaart die alom waardering oogst. Bovendien is het voorzitterschap van de EFTS een deeltijdfunctie, want Sabine heeft daarnaast nog een baan. Zij vertrouwt op de Europese bestuursleden die haar op alle gebieden vol enthousiasme steunen: Alfonso Bayona (Spanje), Trân-Thi-Kim-Diêu (Frankrijk), Krista Umbjärv (Frankrijk), Janne Vuononvirta (Finland), Patrizia Moschin Calvi (Italië), Rimo Lõiv (Estland) en Gary Kidgell (Schotland).

Tot slot enkele woorden van Sabine, die mij duidelijk maken dat de EFTS bij haar in goede handen is.

*Theosofie gaat over het zien van de ruggengraat van het leven in elke mogelijke manifestatie, theosofie gaat over jezelf voorbereiden op de ervaring van en de samenwerking met het Goddelijke, in veiligheid. Het begint allemaal met een heldere geest en een zuiver hart en het onwrikbare vertrouwen, bewezen door de levenservaring van talloze generaties yogi's, mystici en occultisten, dat ware kennis op je pad kan komen als de tijd en onze omstandigheden er goed voor zijn.*

Sabine, hartelijk dank voor dit gesprek en veel succes gewenst!

Saskia Campert



Els Rijnaker heeft zich recentelijk om gezondheidsredenen teruggetrokken.

#### **Voetnoot**

1. Het boekje is in te zien in de bibliotheek aan de Tolstraat te Amsterdam

## Rectificatie



Melodi Simay Acar

In Theosofia van september 2023, pagina 134 (Vol. 124, no.3) staat boven het artikel *Heilige geometrie, theosofie en de transformatie van bewustzijn* een portret dat niet van Melodi Simay Acar is. De juiste foto ziet u hiernaast.

Het oorspronkelijke Engelse artikel verscheen in *Esoterica* Vol. 12, no.2, Winter 2022 onder de titel *Sacred Geometry, Theosophy and the Transformation of Consciousness*.

Voor de referenties in de tekst en de literatuurverwijzingen verwijzen we u naar het Engelse artikel, te vinden via de link <https://theosophicalsociety.org.uk/wp-content/uploads/Esoterica/Esoterica-2022-Winter.pdf#page=16>