



Inwijding (initiatie) toen en nu

Kurt Leland

Kurt Leland is een nationale spreker voor de TS in Amerika. Hij heeft negen boeken gepubliceerd over verschillende onderwerpen zoals astrale projectie het leven na de dood, de chakra's en de spirituele effecten van het componeren, uitvoeren en luisteren naar muziek.

Om te beginnen een tweetal definities:

Wat is inwijding?

Inwijding kan op vele manieren worden gedefinieerd:

- een nieuw begin of een overgang naar een nieuwe fase
- een aantal uitdagingen of beproevingen om te boven te komen
- stijgen naar een nieuwe graad van kennis
- een uitbreiding van privileges, rechten, plichten
- een aanwijzing voor een sociale of spirituele status.

Wat is theosofie?

Theosofie is een synthese van wetenschap, religie en filosofie. Theosofie gaat ervan uit dat wij allen op een evolutionair pad zijn naar eenheid met de Bron en dat op deze reis herkenbare stadia bestaan.

Op ons Pad naar de Bron maken we ieder onze eigen synthese: ons geloof, gedurende een gegeven incarnatie. De waarheid of onwaarheid daarvan ontdekken we in enige reïncarnatie. Het doel van de Theosophical Society (TS) is een veilige omgeving te zijn waarin ieder lid zijn eigen synthese kan maken of zich herinneren. Theosofie nodigt uit om onze persoonlijke synthese te overwegen.

Op ons evolutionaire Pad reizen we samen met mensen en andere wezens die spiritueel minder, evenveel of verder gevorderd zijn dan wijzelf. We moeten bereid zijn om onze jongere broeders en zusters te helpen, onze gelijken te ondersteunen en te leren van of geholpen te worden door onze oudere broeders en zusters.

Vanuit theosofisch oogpunt betekent initiatie: een betrouwbare manier om onze spirituele voortgang op het Pad naar de Bron te meten. Op het Pad zullen zich latente krachten ontwikkelen; laat dit gebeuren en forceer het niet. Inwijdingservaringen zijn een tussenstation, geen doel.

De theosofische leringen geven modellen voor spirituele voortgang, handleidingen, regels, wegwijzers, om ons te helpen de weg te vinden. Ze zijn alleen geldig voor zover zij ons inspireren onze plichten jegens anderen te vervullen.

Initiatie - toen

In de eerste decennia vanaf haar stichting bestond in de TS een levendige belangstelling voor inwijding. De leringen over inwijding ontwikkelden zich geleidelijk; het was te veel om alles tegelijk openbaar te maken. Het thema inwijding werd in het bijzonder uitgewerkt door Annie Besant (AB) en C.W. Leadbeater (CWL). Zij gebruiken een voor hen specifieke terminologie. Kernidee is dat wij allen gedurende vele incarnaties op weg zijn om een Meester te worden, c.q. het eenheidsbewustzijn van een Meester te ontwikkelen. De Meesters zijn perfecte mensen die op aarde niets meer te leren hebben. Zij leven in fysieke lichamen op aarde om de mensheid te helpen. Zij nemen leerlingen aan die zelfloos, uit liefde de mensheid willen dienen en bereid zijn voor dat doel alles op te geven.

Stadia op het pad (AB en CWL)

1. aspirant heeft kennis gemaakt met de leringen, beoefent deugden, meditatie
2. leerling zit in een proefperiode
3. discipel/chela is op weg naar de eerste inwijding
4. ingewijde (na eerste inwijding)
5. Meester (na vijfde inwijding)
6. 'Official' (na het kiezen van één van de zeven paden).



De aspirant moet doelbewust, vastberaden en standvastig zijn in eenpuntige concentratie, zelfbeheersing, kalmte, kennis, onzelfzuchtigheid en liefde.

Als leerling in de proeftijd moet men onderscheidingsvermogen, begeerteloosheid, beheersing van gedachten, spraak en handelen, tolerantie, uithoudingsvermogen, veerkracht, vertrouwen ontwikkelen. Men moet vastbesloten zijn om het pad te volgen en bevrijding te bereiken.

De discipel (chela) wordt nauwlettend gadeslagen door de Meester. Hij ontvangt leringen en opdrachten en wordt op de proef gesteld. Tenslotte wordt hij als 'zoon' aangenomen en heeft dan directe toegang tot de wijsheid van zijn Meester. Hij kan optreden als een straal (gemachtigde) van de Meester.

Hierna volgt initiatie in vijf stadia verdeeld over verschillende incarnaties. Na de vijfde initiatie is men een Meester (adept). Als Meester kiest men voor verdere ontwikkeling volgens één van de zeven stralen. Hierna volgen nog een aantal andere, hogere initiaties.

Duidelijk is dat inwijding een lange voorbereiding vergt (gedurende vele incarnaties) en dat kracht en zelfbeheersing zullen worden getest. Maar op ieder niveau zijn er onzichtbare helpers. Uiteindelijk ontwikkelt zich geleidelijk een uitbreiding van bewustzijn met nieuwe gaven en krachten waardoor de ingewijde toegang krijgt tot nieuwe werelden waar nieuwe plichten wachten. Deze cyclus herhaalt zich steeds weer op hogere niveaus.

Twee paden

De theosofische literatuur onderscheidt twee paden (AB, CWL): dat van de occultist en dat van de mysticus. Ter verduidelijking gaf Leland enkele schema's:

Occultist	Mysticus
Kennis van God	Eenheid met God
Intellect (Manas)	Emotie (buddhi)
Bestudeert goddelijke ideeën belichaamd in verschijnselen	Ontplooit goddelijkheid in zichzelf om één te worden met het Al
Alwetendheid	Alomtegenwoordigheid
Ontwikkelt zich in zijn lichamen	Ontstijgt zijn lichamen
Bevrijd in zijn lichamen	Bevrijd voorbij zijn lichamen
Stijgt in de Occulte hiërarchie	Verbreidt liefde/wijsheid uit spiritueel reservoir

De occultist zoekt kennis van God door het intellect ('manas'); hij bereikt alwetendheid in zijn lichamen en stijgt in de occulte hiërarchie. De mysticus zoekt eenheid met God door buddhi; hij ontstijgt zijn lichamen en verbreidt liefde/wijsheid.

Initiatie nu - Kurt Leland stelt drie paden voor

Leland ziet naast bovenstaande twee paden een derde ontwikkelingspad, overeenkomstig de drie hoofdstralen van wil/kracht (atman), deze noemt hij 'mystici'; liefde/wijsheid (buddhi), dit zijn 'empatici' (zij komen overeen met de mystici van AB) en actie/schepping (manas): de zieners (de occultisten van AB).

Straal	Naam voorgesteld door Leland	Theosofisch pad (AB)
Actie/schepping	Ziener (manas)	Occultist (manas)
Liefde wijsheid	Empaticus ('heilige' - buddhi)	Mysticus (buddhi)
Wil/kracht	Mysticus (atman)	?

Lelands mystici practiseren non-dualisme. Zij streven ernaar relativistische illusies, verschijningen en vormen te overstijgen en één te worden met de Ene Waarheid, of het Absolute (Jñana yoga). Zij realiseren het Zelf als wil en worden een krachtdadige leraar van bevrijding van de wet van karma.

Empatici zoeken eenheid met God door devotie, onzelfzuchtige liefde en het lenigen van lijden (bhakti yoga). Zij overstijgen afgescheidenheid en beheersen relaties tussen wezens en noden in ieder gebied van het universum. Zij actualiseren het Zelf als Eenheid en worden een compassievolle heler voor iedereen en alles.

Zieners beoefenen karma yoga, de yoga van werken, scheppend handelen. Zij overstijgen onwetendheid, ontdekken de systemen/onderdelen van het universum en actualiseren het Zelf als kenner. Zij worden een gids voor alle wezens in alle gebieden/sferen. Zij kunnen mystici en empathici helpen om hun negatieve kanten te zien.



Foto: Manish Mishra - Unsplash

We hebben allemaal een basistype, maar we moeten ook de eigenschappen van de andere paden ontwikkelen. Om erachter te komen wat je basistype is

Straal	Wil/kracht	Liefde/wijsheid	Schepping/activiteit
Pad	Mysticus	Empathicus	Ziener
Ontwikkelt	Identiteit	Eenheid	Integratie
Voelt (senses)	Energie	Bewustzijn	Informatie
Wordt gewaar	Waarheid	Relatie	Imaginatie
Zoekt	Transcendentie	Eenheid	Ontdekking
Beheerst	Krachten/wetten	Wezens/noden	Systeem/onderdelen
Overstijgt	Illusies	Afgescheidenheid	Onwetendheid
Actualiseert	Geest (Atman)	Hart (buddhi)	Mind (manas)
Bereikt	Bevrijding	Doordringen	Verlichting
Wordt	Leraar	Heler	Gids
Belichaamt	Almacht	Alomtegenwoordigheid	Alwetendheid

kun je kijken naar de eigenschappen waartoe je je aangetrokken voelt. Het eenzijdig volgen van één pad leidt tot ontsporingen: bijvoorbeeld een mysticus die geen empathie ontwikkelt, wil alleen voor zichzelf verlichting bereiken en wordt in het ergste geval een egoïstische en meedogenloos ambitieuze zwarte magiër. Een empathicus zonder voldoende eigen identiteit verliest zichzelf en wordt overweldigd door lijden. Hij wordt meedogenloos geëxploiteerd.

Oefeningen voor het dagelijks leven

Leland gaf vervolgens oefeningen voor de dagelijkse praktijk, om buddhi, eenheidsbewustzijn, te ontwikkelen, in jezelf te beleven en te realiseren en uiteindelijk het bewustzijn van een Meester te ontwikkelen, gericht op hogere dienstbaarheid aan de wereld.

Het begin

Doe dit elke dag:

1. de vaste intentie om te beginnen ('show up')
2. wees volledig aanwezig
3. wees vriendelijk voor jezelf en anderen in gedachten, spraak, gevoel en handelen
4. vind een beste volgende stap met (wederzijdse) vreugde.

Iedere volgende stap in het hier en nu is goed, maar sommige stappen brengen jezelf en soms anderen dichter bij de Bron. Voel of het stroomt. Opluchting betekent een goede volgende stap; stille spirituele vreugde betekent de beste volgende stap; geluksgevoel, diepe vrede en vreugde betekent het grotere goed voor allen en de juiste, beste volgende stap. Streef geen geluk na; als je het zoekt vind je het niet. Laat het gewoon gebeuren.

Dit vier-stappenschema kan ook dienen om je eigen vooruitgang te evalueren: was ik volledig aanwezig? Was ik vriendelijk voor mezelf en anderen en heb ik een vreugdevolle nieuwe stap gezet?

Tussentijdse beoefening: 'de ladder van eenheid in alle werelden'

Op alle niveaus zijn lijden en noden: kijk wat je kunt doen, allereerst in je eigen omgeving. Laat je niet overspoelen door het lijden van de hele wereld, daar kun je niets aan doen.



Foto: Jared Rice - Unsplash

Pas bovenstaand vier stappenschema toe op alle niveaus:

- dingen (mineraalrijk): je hebt de verantwoordelijkheid dingen goed te verzorgen
- plantenwereld: huisplanten, tuin, landschap
- dieren: insecten, vlinders, vogels, huisdieren, boerderijdieren, wilde dieren
- mensen van alle leeftijden, zonder enig onderscheid
- deva's, elementaren.

Wees dankbaar voor de elementaren die de gezondheid van je lichaam, gevoelens, mind en ziel verzorgen en voor de natuurwezens en de deva's van de elementen. Voel vreugde en dankbaarheid voor hun steun en inspiratie. Weet dat als jij er klaar voor bent, je geholpen zult worden en dat ontwikkelingen als vanzelf gaan.

De Meesters slaan de mensheid gade en markeren deugdzaam mensen die zelfloos werken voor het goede, dienstbaar, met toewijding, vroomheid en reinheid.

Er is onderscheidingsvermogen nodig om het verschil te weten tussen boodschappen van lagere en hogere wezens. Begeertekrachten uit de astrale wereld veroorzaken ongeduld opwinding en woede als een persoonlijke wens wordt tegengehouden. Spirituele impulsen van hogere wezens veroorzaken juist devotie, kalmte en geduld.

Voor gevorderden; 'de tempel van sereniteit'

Neem een van de onderstaande vragen gedurende een paar dagen of een week als meditatieonderwerp. Let op enig fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel antwoord.

De vragen betreffen de volgende aspecten van het leven in de gegeven volgorde:

1. *Dankbaarheid*: ben ik bereid dankbaar te zijn voor het bestaan en de leiding van hogere machten? Zo word je gevoeliger voor de verschillende manieren waarop hulp wordt geboden (toevalligheden, synchroniciteit, boodschappen uit boeken of toevallige opmerkingen van mensen). Dit helpt je ook karma beter te begrijpen.
2. *Flow*: ben ik bereid om dingen die vastzitten weer te laten stromen? Vastzitten betekent vaak egoïstische motieven, voorkeur/afkeer, geen eenheidbewustzijn. Ontdek de best volgende stap voor het grotere goed. Eén stap per keer.
3. *Krachten*: ben ik bereid de krachten die spelen te onderzoeken? Leid deze krachten terug naar hun oorzaken in jezelf en anderen. Kijk naar de ware behoeften van jezelf en anderen achter ieder van deze krachten. Vind de beste stap om deze behoeften op te lossen.
4. *Angsten*: ben ik bereid om mijn angsten om te zetten in intenties om te groeien? Angst voor teleurstelling, pijn, lijden, falen is angst voor karma. Trauma's leiden ons weg van de Bron. Wees bereid te groeien overeenkomstig je karma.
5. *Gevolgen*: ben ik bereid verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van mijn handelen? Ben ik bereid te leren van het verleden? 'Ik had beter moeten weten' belemmert groei en veroorzaakt dat de les herhaald moet worden.
6. *Voorwaarden*: ben ik bereid de omstandigheden van mijn groei aan te nemen als beginpunt voor verandering? De huidige toestand is gegeven overeenkomstig wat we moeten leren (ons karma). Voorkeur en afkeer zijn weerstanden tegen karma een

basis van lijden. Toon dankbaarheid aan de Heren van Karma.

7. *Handelen*: met dankbaarheid, flow, onderzoek, intenties, verantwoordelijkheid en acceptatie gevestigd, volgt de bede: moge ik een medewerker worden van de Meesters.

Marianne Plokker

Voetnoot

1. Zeven stralen: wil/kracht; liefde/wijsheid; actie/schepping; schoonheid/harmonie; wetenschap (of gedetailleerde kennis); devotie/toewijding; geordende dienstbaarheid (of ceremoniële magie)



De deelnemers aan seminar. Foto: Richard Dvorak

Bibliotheek en archief Theosophical Society Pasadena Branch vernietigd door brand

Vorige maand heeft een van de grote branden in Los Angeles het terrein van de Theosophical Society in Altadena bij Pasadena, waaronder de bibliotheek en het archief, volledig vernietigd.

Het bibliotheekgebouw op 2416 North Lake Avenue omvatte 40.000 titels en het archief was 'het grootste archief van theosofische materialen ter wereld'. Het bevatte onder meer een grote verzameling ongepubliceerde brieven, betrekking hebbend op HPB, de Mahatma's, W.Q. Judge, G.R.S. Mead, Katherine Tingley en G. de Purucker en de zogenoemde 'minute-books', de lidmaatschapsgegevens sinds 1875, kunstvoorwerpen en ontelbare andere onvervangbare materialen.

Bij het ter perse gaan van dit nummer weten we niet veel meer over de situatie. Voor zover bekend zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen onder de werkers van de TS Pasadena. Veel van de boeken uit de bibliotheek zouden zijn gedigitaliseerd en op die manier van het vuur kunnen zijn gered. Voor het lot van de zeldzame overgebleven drukproeven en handgeschreven pagina's van H.P. Blavatsky's boek *De Geheime Leer* moeten we vrezen.